

LINH SƠN

ADiĐà Viện | 362 County Road 4919 | Quitman.Texas 75783 | (903) 967-2451

Linh Sơn Ohio | 4045 Cleveland Avenue | Columbus.Ohio 43224 | (614) 476-3758



TẾT NGUYÊN ĐÁN Ất Mùi 2015

Tâm Thư Tết

Chương Trình Tết Nguyên Đán Ất Mùi - Linh Sơn Ohio & Tu Viện Linh Sơn ADiĐà

Tín Sinh Học Phật Sự

Lễ Kỷ Niệm 10 Năm Đúc Đệ Tổng Thống Giáo Hội Phật Giáo Linh Sơn Thế Giới:

Chùa Phước Long, Connecticut & Tăng Lâm Linh Sơn Pháp Quốc

Lễ Khánh Thành Tôn Tượng Đức Quán Âm @ Phật Học Viện Đông Phương - Villetaneuse, France

Phường Danh Công Đường

Lịch Trình Tu Học 2015

Hình Ảnh Sinh Hoạt





Tân Niên Kính Chúc

CHÚNG CON, THẬT CHÚNG
TU VIỆN LINH SƠN ADIĐÀ & LINH SƠN OHIO
THÀNH TÂM KÍNH CHÚC
CHƯ TÔN GIÁO PHẨM,
CHƯ HOÀ THƯỢNG
THƯỢNG TỌA, ĐẠI ĐỨC TĂNG NI
PHÁP THỂ KHƯƠNG AN
HUỆ ĐĂNG THƯỜNG CHIẾU
CHÚNG SINH DỊ ĐỘ
PHẬT QUẢ VIÊN THÀNH.

&

CHƯ VỊ LÃNH ĐẠO TINH THẦN TÔN GIÁO BẠN
QUÝ HỘI ĐOÀN, QUÝ ĐỒNG HƯƠNG
CHƯ THẬP PHƯƠNG THIỆN NAM, TÍN NỮ
AN-LÀNH, VÀ HẠNH PHÚC.

TẾT NGUYÊN ĐÁN  2015





Tết Nguyên Đán - 2015

Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lạc Tôn Phật.

Kính gửi chư vị Phật tử xa gần,

Giờ là tiết Đông, gió mùa lạnh giá, báo hiệu cho chúng ta ở xứ này một lần nữa Tết Nguyên Đán sắp đến. Trong tinh thần giáo lý Phật Đà, Thầy trân trọng kính chúc chư vị Phật tử xa gần tâm luôn an trú trong chánh pháp, ngõ hầu làm muội dần phiền não, thiết lập hạnh phúc chân thật như sở nguyện.

Vậy, thế nào là hạnh phúc chân thật, và nương vào đâu để nhận ra được? Nay chúng ta hãy phương tiện lược qua truyền thống, tập tục Tết Nguyên Đán, qua đó chiêm nghiệm và triển khai, chỗ đồng, chỗ dị biệt theo kinh tạng, rồi tuân tự như pháp thực hành.

Thế thường, vào ngày đầu năm, không phân biệt người chưa học đạo, hay người đang học đạo, mọi người đều tạm buông xuống công việc thường nhật, để chào đón một năm mới. Và hàng năm, đều như mọi năm, ai ai cũng khao khát, tầm cầu, một năm mới an vui, hạnh phúc. Vì thế, ai cũng đặt niềm tin rằng nếu chỉ vào ngày đầu năm thôi, mà người người cùng tỏ sự vui vẻ với nhau, không tranh cãi nhau thì suốt năm điều may mắn, tốt đẹp sẽ đến. Thế nên, từ trong nhà cho ra đến làng xóm, ai nấy đều giữ gìn từng lời nói, rồi khi chuyện trò với nhau, thì gắng nói lời nhỏ nhẹ, để tránh sự bất hòa, tránh sự tranh cãi, để xua đuổi cái xui, cái lục đục trong gia đình. Lại nữa, vào ngày đầu năm, mọi người đi chùa, lễ Phật, cúng dường, làm phước bố thí cho người nghèo. Qua đây, vô hình chung những hành tướng này là chỗ đồng khế hợp với đạo về sự. Bởi trong ba ngày Tết đa phần mọi người tạm giữ được ba nghiệp trong sáng - thân thì thanh tịnh, đi chùa, lễ Phật, bố thí, cúng dường. Khẩu thì nói lời ôn hoà. Ý hoan hỷ với điều lành. Thế nhưng, thật tiếc thay, những việc lành này chỉ hành và duy trì vồn vện vài ngày đầu năm mà thôi. Do vậy, trọn năm cái hạnh phúc mong cầu không hoàn toàn được như ý. Cũng ví như có người chỉ làm một ngày mà muốn no đủ trọn năm, thì ngàn lần không thể được, không thể xảy ra. Thật là nghịch lý vậy!

Nay vào tháng cuối cùng của năm, Thầy khuyến khích chư vị Phật tử, để thời gian tĩnh tâm, phản quang tự kỷ, kiểm điểm lại những việc thiện, việc bất thiện đã làm trong năm qua. Hãy nghĩ đến Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo, và niệm giới để gạn lọc tâm bất thiện sao cho đừng sinh khởi nữa. Những điều thiện đã làm hãy rèn luyện và phát triển thực hành mọi lúc, mọi nơi, cho ngày một lớn dần, ngày một tăng dần với tinh thần không vì danh, vì ngã tướng. Hãy là người tỉnh giác. Hạnh phúc hay khổ đau, cũng không ngoài đạo lý nhân quả. Như Chư Phật đã từng dạy, an lạc, hạnh phúc, hay khổ đau, tùy thuộc vào thân, khẩu, ý. Cuộc đời vốn đã là khổ, mà cái khổ cứ theo số nhân mà gia tăng. Cũng bởi đa phần vì tư lợi mà sanh tâm hạn hẹp. Đâu biết rằng, cái nhân của tham, sân, si luôn sôi động, tạo tác tai hại vô cùng. Cũng vì tâm tham, sân, si mới sinh lời nói ly gián, trừ khử lẫn nhau. Lời nói châm biếm, nói lớn tiếng, cao giọng, thỏa mãn cho ta hiểu biết hơn người. Thế nên, hãy nhìn xa, trông rộng, tỏ tường luật nhân quả, thì trong cuộc sống thăng trầm này mới hay không có phước báu nào sánh bằng, là mỗi ngày sáu thời, tâm nuôi dưỡng pháp kính - luôn niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới. Nương qua đó hành trì, để tránh lời nói phù phiếm, tránh lời nói thị phi, lời nói không thuận với chí đạo. Tránh làm các điều ác, siêng làm các điều lành, và luôn giữ ý thanh tịnh là lời mà ba đời chư Phật dạy.

Như vậy, với tâm đại từ, đại bi mẫn, chư Phật khéo chỉ bày, khai mở chân tâm cho ta. Tâm chớ khinh trước sự vô thường. Ngày và đêm hằng qua mau, ta đã làm được gì? Vô thường luôn hiện hữu và song hành với ta là lẽ thật. Tuy nhiên, bởi vô thường luôn biến chuyển, nhờ luôn biến chuyển đổi thay đó, mà với ý nguyện tu tập tích cực, tâm phàm phu - tham, sân, si sẽ sinh khởi tâm từ, bi, hỷ, xả, đưa tâm đi vào đạo lộ thanh tịnh, trong sáng. Mỗi sớm mai thức dậy hãy nguyện cho mọi người tràn đầy muôn hạnh phúc. Thế rồi đêm về, trước khi đi ngủ, tự kiểm điểm lại việc làm trong ngày. Quả lành sẽ theo duyên sanh, khi ta biết làm chủ thiện nghiệp, và điều bất như ý sẽ đến, khi tâm ta buông lung, tạo tác điều xấu ác.

Do vậy, mỗi ngày thân làm điều thiện, ý nghĩ điều thiện, khẩu nói lời chân thật, hoà ái, tâm không bất mãn điều gì, không đem lòng oán tưởng để lừa đảo, thời suốt năm tất nhiên sẽ được an vui, hạnh phúc. Điều này dẫu thật không dễ làm, nhưng không phải không thành tựu được, chỉ cần Bi, Trí, Dũng. Hạnh phúc sẽ sung mãn. Không hạnh phúc, an vui nào tối thượng hơn là được gặp chánh Pháp, hành theo bát chánh đạo. Trong Đại Trí Độ Luận ghi rằng:

Như pháp nên tu hành,
Phi Pháp không nên thọ,
Đời này và đời sau,
Người hành pháp an ổn.

Hãy chân thật, chân thật thực hành pháp, chân hạnh phúc sẽ luôn hiện hữu. Lời Phật dạy không hề hư dối.

Nam Mô A Di Đà Phật.
Trân trọng,

Tỳ Kheo Thích Trí Long
T/ Lưỡng Ban Tri Sự
Linh Sơn ADiĐà Viện Linh Sơn Ohio

CHƯƠNG TRÌNH TẾT NGUYÊN ĐÁN

THỨ TƯ 18/2/2015

- 04:00 AM Triều thời khóa tụng
11:00 AM Cúng ngô
•Tiến cúng chư Giác Linh
- 06:00 PM Lễ Cầu An Tất Niên**
•Tiến cúng Chư hương linh
- 11:30 PM Lễ Đón Giao Thừa**
•Tuyên đọc đạo từ của Đức Đệ Nhị Tăng
Thống Giáo hội Phật Giáo Linh Sơn Thế Giới.
•Phát lộc

THỨ NĂM 19/2 - THỨ BẢY 21/2/2015 (Tức Mừng 1 - 3 Tết Nguyên Đán)

NIỆM PHẬT - LUÂN PHIÊN

- 04:00 AM Triều thời khóa tụng
08:00 AM- 10 AM Luân phiên Niệm Phật
11:00 AM Cúng ngô
•Tiến cúng chư Giác linh
- 01:00 PM •Chỉ tịnh
- 02:00 PM – 5:00PM**
•Luân phiên Niệm Phật
- 05:00 PM – 6:00 PM
•Dược thực
- 06:00 PM – 10 PM**
•Tiến cúng Chư hương linh
- Luân phiên Niệm Phật**
•Chỉ tịnh



Trân trọng kính mời toàn thể quý
phật tử, Quý đồng hương tham dự

Lễ Cầu An Cộng Đồng đầu năm
Chủ Nhật, 22 tháng 2, 2015
(Tức Mừng 4 Tết Nguyên Đán)

Tại

LINH SƠN OHIO

- 04:00 AM Triều thời khóa tụng
11:00 AM Cúng ngô
•Phật Tử Tề Tựu
•Tiến cúng chư Giác linh
- 01:00 PM LỄ CẦU AN ĐẦU NĂM**
•Múa Lân
•Khánh hỷ năm mới
•Chúc phúc cho nhau
•Phát lộc
•Tiến cúng chư hương linh
•Thọ trai thân mật đầu năm
•Hoàn măn

Ban Trị Sự Trân Trọng Kính Mời.



XIN LƯU Ý:

Tu Viện Linh Sơn ADiĐà, Quitman, Texas sẽ thiết lễ Cầu An Tết Nguyên Đán và Rằm Thượng Nguyên vào Chủ Nhật, ngày 1 tháng 3, 2015 (11 Tết) lúc 11 AM. Trân trọng kính mời chư vị Phật tử theo lịch trình về tham dự luân phiên Niệm Phật trong 3 ngày Tết theo thời khoá ghi trên.

Nam Mô A Di Đà Phật.



Học Phật tu đương trúc thiện cơ,
Tài bồi phước huệ dưỡng ma ni.
Thân cận tri thức tập giới định,
Triều văn Thánh đạo tử khả hĩ.

Nghĩa là:

*Học Phật giống như xây cất nhà,
Bồi phước huệ, dưỡng ngọc ma ni
Thân cận tri thức học giới định,
Sáng nghe giảng, tối chết cũng cam.*

Học Phật tu đương trúc thiện cơ: Trúc là kiến trúc. Giống như xây cất nhà cửa, đó là kiến trúc. Muốn thành Phật, chúng ta phải kiến trúc, xây dựng cơ sở thành Phật. Thiện cơ là làm công đức, cũng tức là làm các việc lành. Chúng ta muốn học Phật Pháp, trước tiên phải xây dựng cơ sở thành Phật. Một khi có công đức, có phước, có trí huệ rồi, chúng ta mới có thể đạt được mục đích.

Tài bồi phước huệ dưỡng ma ni: Vun bồi phước của quý vị là nên làm nhiều công đức. Vun đắp huệ của quý vị là nên đọc tụng kinh điển Đại thừa. Siêng tu Bát-nhã là học tập pháp môn trí huệ. Ma ni là Ngọc Như Ý; cũng tức là Tứ Vô Lượng Tâm: từ, bi, hỷ, xả. Chúng ta nên tùy thời, tùy hoàn cảnh mà siêng năng tu hành Tứ Vô Lượng Tâm này. Đây là pháp môn mà người tu đạo không thể nào thiếu sót được.

Thân cận tri thức tập giới định: Người học Phật Pháp nên gần gũi những bậc thiện tri thức. Như khi có sự việc gì không hiểu, chúng ta nên thỉnh giáo các vị thiện tri thức chỉ dạy. Trong Luận Ngữ có nói:

“Mẫn nhi hiếu học, bất sĩ hạ vấn,”

Nghĩa là người cần mẫn hiếu học sẽ không hổ thẹn khi hỏi kẻ dưới mình. Vì chuyện học tập, dù là người không bằng mình, mình cũng nên theo họ để học tập. Người tốt là Pháp sư giảng dạy mình, kẻ không tốt thì là Giới sư răn dạy mình. Mục đích tu tập: giới, định, huệ là để phá trừ ba độc: tham sân si của chúng ta. Nếu như không tham, không sân, không si, đó tức là chúng ta có định lực, có trí huệ và sẽ không bị cảnh giới bên ngoài lay chuyển.

Triều văn Thánh đạo tử khả hĩ: Giả dụ như buổi sáng chúng ta được nghe bậc Thánh nhân giảng thuyết về đạo thành Phật, rồi đến tối có chết, mình cũng không có chi hối tiếc.

Quý vị! Học Phật là nên đem công phu chân thật của mình ra, chứ đừng sợ bị thiệt thòi. Thời thời khắc khắc nên chịu khó gánh lấy trách nhiệm, chịu bị oán trách và cống hiến tất cả tâm lực của mình cho Phật pháp. Chủ yếu của Pháp bảo là không sanh phiền não, không nổi giận. Chúng ta phải nhẫn nhịn tất cả: Nhịn những chuyện mà người khác không thể nhịn; chịu những việc mà người ta không chịu đựng nổi; ăn những gì người ta không thể ăn; mặc những thứ mà người ta không thể mặc. Nếu được như vậy thì chúng ta mới là người chân chánh tu đạo. Cuối cùng tôi xin nói với mọi người rằng, Nhẫn nhịn là bảo vật vô giá, gọi là:

*“Nhịn giây lát, gió yên sóng lặng;
Lùi một bước, trời biển bao la.”*

Được vậy thì tiêu dao, tự tại biết là bao! Nếu như gặp người không biết gì đến đạo lý và chuyên môn moi móc, bới lông tìm vết, chuyện vô lý cũng gây thành náo loạn thì chúng ta phải nhẫn nhịn, chứ đừng cãi lý với họ. Như vậy thì tự nhiên gió sẽ yên, sóng sẽ lặng. Nếu gặp người thị phi, chuyên đặt điều, đồn nhảm về mình, dù mình có bị oan uổng như thế nào, hoặc họ có nói những chuyện không đúng sự thật, mình cũng phải nhẫn nhịn! Vì đó là những nghiệp oan trái mà mình đã nợ từ xưa. Kiếp này họ đến đòi thì mình đừng nên chống cự, mà chẳng chịu trả nợ. Một khi mình trả hết nợ rồi thì tự nhiên trời biển bao la, tức sẽ tự tại, không phiền không não, không lo không sầu.



<http://www.dharmasite.net/KhaiThi6>

hôm

nay ngày 5 tháng 2 năm 1998, tại Tự Viện Linh Sơn Paris, sau khi đại chúng dùng điểm tâm, Hòa Thượng khai thị nhân vì một nhân duyên sau đây.

Trong ban Hương Đăng, có vị xin Hòa thượng cùng đại chúng được ra ngoài học tiếng Pháp với lý do tăng hiệu năng làm đạo của cô, hầu phụng sự Phật pháp. Điều này đã được Hòa Thượng cùng đại chúng hứa khả. Nhân sự kiện trên Hòa thượng dạy rằng, dù học ở ngoài hay trong Tự Viện, thứ Bảy và Chúa Nhật hãy tận tâm tận lực làm việc độ sanh. Đó là trường dưỡng công đức lành. Người tu chỉ có một niệm duy nhất là phụng sự chánh pháp, phục vụ chúng sanh. Ngoài niệm đó ra việc học trở nên vô nghĩa. Nếu học để mình giỏi hơn người, để cái ngã tướng, nhân tướng hiện lên thì thật vô ích. Hãy chuyển cái học đời thành cái học đạo, học tìm chơn lý.

Bốn phận cao cả nhất của người tu Phật là "hoàng dương chánh pháp, tục Phật huệ mạng", là tiếp nối và di truyền hạt giống Phật, để ngôi Tam Bảo trường tồn bất biến. Để làm được việc trên, tịnh tài hay thất thánh tài là nhu cầu hàng đầu. Đây là sự thật, dù sự thật có vẻ khó nghe, vì tu hành có ai nói đến tiền bạc bao giờ.

Trong chùa có nhiều ban ngành, như ban Hương Đăng, ban Tiếp Tân, ngành Phát Hành, Ấn Loát v.v... Nếu ai cũng có nhiệt huyết với đạo, với ông Phật của mình, thì ai cũng có thể tạo được tịnh tài cho chùa, cho đạo. Nên nhớ rằng tịnh tài kiếm được là để cho ngôi Tam Bảo, chớ đừng khởi niệm thủ lợi riêng tư cho cái thân tứ đại này hay một sự tự kỷ nào. Làm như vậy yếu lắm ! sẽ đi đến chỗ tạo nghiệp xấu ác.

Trong ba mươi bảy phẩm trợ đạo có Thất Giác Chi hay Thất Bồ Đề Phần. Có vị tổ dịch là Thất Thánh Tài, nghĩa là 'bảy của quý' để làm nên quả thánh. Tiền bạc dù là của riêng mình làm ra hay là của ông bà để lại thì cũng phải chuyển nó thành thất thánh tài sau khi mình xuất gia. Đó là điểm cần ghi nhớ, không thôi tu không tiến, không đạt đạo. Tiền của rất nguy hiểm cho người tu. Ngoài đời có câu "tiền tài như nước chảy". Trong đạo, vị nào tu mà cứ lo để ý đến tiền bạc thì không bao giờ giải thoát, hay không bao giờ hành đạo đứng đắn được. Thế cho nên trong ngũ dục lạc, chữ 'tài' đứng đầu rồi mới tới 'sắc, danh...'.
Giờ đây, các vị hãy tĩnh tâm lắng nghe, Thầy sẽ vì quý vị nói về Thất Thánh Tài. Trong Thất Thánh Tài, Trạch Pháp là pháp đứng đầu. Khi hành đạo, mình thử nghiệm xét xem ngành nào đối với khả năng của mình có thể đem lợi ích đến cho đạo nhiều nhất. Thầy lấy ví dụ cụ thể, nói bóng nói gió sợ quý vị không hiểu thấu. Như chùa chúng ta có trường hợp đặc biệt, đó là sự kiện Phật tử người Hoa viếng chùa thường xuyên. Người Hoa rất sùng đạo, họ cũng lễ bái, họ cũng cúng dường Tam Bảo. Nhưng nếu có người khai thông được sự trở ngại về ngôn ngữ, giảng giải Phật pháp cho họ nghe. Nhờ vậy, dần dần họ thấm nhuần đạo pháp, tin tâm tăng trưởng, và cũng vì đó mà phát tâm đồng mãnh hơn trong sự việc phụng sự ngôi Tam Bảo, lợi lạc vô cùng. Vậy ai có khả năng ngôn ngữ nên chọn đó làm pháp môn tu chính.



Hòa Thượng
Thích Huyền Vi

thất
Thánh Tài

Ví dụ thứ hai là trường hợp người có năng khiếu nói chuyện, giảng pháp, có khả năng tiếp khách giỏi. Một khi tiếp người Phật tử đó rồi, họ liền phát tâm bồ đề, thì vị đó nên phát triển năng khiếu của mình, lợi lạc cho Tam Bảo, cho chúng sanh rất nhiều. Khi hành sự, quý vị hãy đem tâm sáng suốt, tâm bồ đề mà hành, chớ đừng làm với tâm phiền não, quý vị phải nhớ kỹ điều đó. Đây là thầy chỉ cho pháp hành Tối thượng thừa, hãy để hết tâm trí mà nghe, mà nhận định.

Khi trạch pháp xong rồi, nhận thấy mình, người lợi lạc, thì phải tinh tấn. Trạch pháp tinh tấn là vậy. Nói theo danh từ thế gian ta gọi là "yêu nghề tinh tấn", rờn rặc một mặt tiến tới, không bao giờ giải đãi. Trong khi làm, luôn phát tâm hỷ lạc. Tâm hỷ là một trong bốn vô lượng tâm. Đã vô lượng thì không nên làm với tâm phiền não, bực bội, hơn thua, những tâm niệm đó đốt hết rừng công đức mà mình đã gia công bồi đắp bao năm qua.

Kế đó là giữ cho tâm luôn được khinh an trong khi làm việc đạo. Tâm khinh an là tâm nhẹ nhàng, tựa như lông hồng, như lá mùa thu. Trong khi làm nhiệm vụ hương đăng, tri khách, ẩm thực, chớ để một chút gì nặng nề trong tâm hồn, nhớ được điều đó, tâm tức khinh an. Sau Trạch Pháp, Tinh Tấn, Hỷ Lạc và Khinh An là Chánh Niệm. Làm gì cũng vậy, luôn luôn giữ chánh niệm, niệm việc mình đang làm cho đúng, cho kết quả, chớ đừng nghĩ rằng làm thế rồi chiều được thầy khen, được Phật khen, được chúng khen. Nghĩ thế thật không phải, vì còn niệm nhân quả. Phải niệm như thế này, việc mình làm là muốn cho Phật pháp trường tồn, khi Phật pháp trường tồn thì hơn sinh mới an lạc. Nếu Phật pháp không trường tồn thì hơn sinh nương tựa vào đâu mà tu tiến. Đó là Chánh Niệm.

Niệm chánh mới sanh định, định là giữ cho tâm kiên định luôn luôn. Tâm không xao xuyến khi bị tám thứ gió (lợi, suy, hủy, dự, xưng, cơ, khổ, lạc) thổi đến. Dầu mình thu rất nhiều, nhiều đến nỗi người ta cúng vàng, cúng ngọc v.v... tâm vẫn an tịnh, không một chút lay động. Làm được vậy không phải dễ. Đồng tiền có mãnh lực kinh hồn. Thánh Nhơn có dạy "kiến tài ám nhãn", thấy của cải nhiều quá lòng tham nổi lên, rồi sanh tâm này, nọ, thế kia. Do đó, phải giữ tâm cho định, một khi tâm định thì tâm vọng không còn, tức phát sanh trí tuệ.

Thánh tài cuối cùng là Xả. Trạch Pháp, Tinh Tấn, Hỷ, Khinh An, Niệm, Định và Xả. Hãy nghĩ rằng mình chưa làm được việc gì, đó là Xả. Xem như trong đời chưa tu được công đức gì, chưa làm được gì cho pháp thân. Xả để mà làm chớ không phải xả để mà bỏ, thì Phật giai quyết định khả thành, quả Phật chắc chắn đạt được.

Phật là giác ngộ, và khi ta luôn luôn làm trong tỉnh thức, trong chánh định thì cũng gọi đó là Phật. Nhớ hành những pháp môn đó, sự tu sẽ được hanh thông, không chuyện gì rắc rối đến với ta. Nhất tâm mà làm, làm với tâm sáng suốt, giác ngộ, giải thoát. Đừng thềm làm với tâm chúng sanh, tâm phiền não thì việc gì cũng thành công. Còn nếu làm với tâm chúng sanh thì hoặc là tâm chúng ta lênh bênh đứng một chỗ, hoặc là đi xuống. Tất cả đều do tâm. Nếu tâm sáng suốt nhẹ nhàng thì mọi sự đều đúng, hãy nhớ lấy điều đó mà tiến tu. Nếu đại chúng hiểu được điều đó thì thầy nghĩ không có gì khó hết. Khổ nỗi, hễ tu học lên được trụ trì rồi, hay làm được một chút gì trong đạo thì lúc bấy giờ cứ gom góp, rồi lo chuyện riêng tư. Mà trong Phật pháp làm gì có việc riêng tư, ngay cả thân này còn phải dẹp nữa là. Con người ai mà chẳng bệnh, ai mà chẳng chết, khi cái bệnh cái chết đến thì có gì đâu phải lo phải cứu. Chuyện bệnh chết có đáng để chúng ta quan tâm không? Tại sao người tu lại đặt nặng chuyện bệnh chuyện chết, nghĩa là sợ bệnh sợ chết rồi kiếm tiền để thủ, rồi chắc là không bệnh không chết sao! Chư Phật và chư tổ xưa kia có vậy không? Chẳng những không vậy mà còn phải hành khổ hạnh nữa. Như:

Lục niên khổ hạnh, Thích Ca tôn,
Ca Diếp hân hoan, diệu lý chơn. Tùng thử
Linh Sơn đăng bỉ ngạn, Nhứt chi ngũ điệp
lợi hơn thiên.

Tạm dịch: Sáu năm khổ hạnh,
Phật Thích Ca. Ca Diếp hân hoan, chơn
diệu lý. Từ núi Linh Sơn qua bờ giác, Một
cây năm nhánh, lợi hơn thiên.

Luôn nghĩ nhớ câu "tăng vô nhứt vật". Đây không có nghĩa là làm tăng sĩ không có quyền giữ một vật gì cả. Hiểu như thế còn thấp lắm. Ta nên hiểu một khi tâm thanh tịnh trong sáng, không một vật gì làm ta vướng bận, mặc dù ta có tất cả, có rất nhiều, nhưng không bao giờ móng tâm tưởng nghĩ đến những sở hữu đó. Thế mới gọi là tăng vô nhứt vật. Tất cả những gì về tu học, hành đạo đều phải gắng như vậy đó, gắng mà hiểu cho đúng lý và hành cho đúng lý. ■



Giữ gìn cây pháp

Khi đức Thế tôn ở núi Linh Thứu thành Vương Xá, có tôn giả Dhammikà, sau khi lang thang hết chỗ này tới chỗ khác qua bảy trú xứ mà không nơi nào chấp nhận, cuối cùng lần mò về chỗ Phật. Nguyên do là vì, tôn giả đi đến đâu cũng gây sự với các tỳ kheo ở đó, khiến họ không chịu nổi, bỏ đi. Các cư sĩ biết chuyện, đến mời Tôn giả đi chỗ khác. Thế là cuối cùng Tôn giả về thành Vương Xá yết kiến Phật. Ngài hỏi:

- *Này Dhammikà, sao người trở về đó?*

- Bạch Thế tôn, con bị các cư sĩ tại các trú xứ mời đi chỗ khác.

- *Thế đấy! Người cũng chẳng hề gì cả, vì còn ta đây để cho người quay về. Phải người nghĩ vậy không?*

Tôn giả cúi đầu im lặng. Đức Thế tôn lại bảo:

- *Thuở xưa, này Dhammika, các nhà buôn đi biển thường mang theo một con chim. Khi tàu ra khơi, không trông thấy bờ bến, muốn biết có hòn đảo nào gần để ghé tàu, người ta thả con chim ra. Nó bay đi tứ phía, nếu không có chỗ nào đậu, không gặp bờ bến, thì nó trở lui về tàu. Nay nhà người cũng vậy đó, Dhammika.*

Tôn giả đứng im lặng, Thế tôn lại tiếp:

- *Thuở xưa, này Dhammika, có một cây bàng chúa to lớn, chịu đầy trái ngon ngọt. Vua và các cung nữ hưởng thụ một cành, quân đội hưởng thụ một cành, dân chúng một cành, các sa môn, bà la môn một cành, thú rừng và chim chóc một cành. Một hôm có người đến ăn trái no bụng xong, bẻ gãy một cành rồi bỏ đi. Khi ấy vị thần trú nơi cây bàng nói với cây rằng: "Thưa tôn giả, loài người thật là ác độc, đã ăn no rồi còn bẻ gãy cành. Tôn giả đừng có sinh trái nữa." Cây bàng chúa nghe lời, năm sau không thêm sinh trái nữa. Khi thấy cây không còn sinh quả, vua bèn yêu cầu trời Đế Thích triệt hạ cây bàng chúa. Đế Thích liền ra lệnh cho Thiên lôi nổi sấm sét bật tung gốc rễ cây bàng lên, làm cho nó ngã nằm ra giữa đất. Vị thần cây mất chỗ trú ngụ, đứng khóc lóc nước mắt đầy mặt, làm cho trời Đế Thích ngạc nhiên hỏi: "Này thần cây, sao người sầu muộn thế?" Thần cây đáp: "Thưa tôn giả, có cơn mưa to gió lớn nổi lên, làm cho trú xứ của con, cây bàng chúa này, bị ngã xuống gốc.""*

Đế Thích hỏi: "Này thần cây, người có giữ gìn cây này, để cho nó sống đúng như pháp không?" Thần hỏi: "Thế nghĩa là gì, thưa Tôn giả?"

Đế Thích nói: "Nghĩa là người phải nghĩ, với cái cây này, người cần rễ đến lấy rễ, người cần lá đến lấy lá, cần hoa lấy hoa, cần trái lấy trái. Như vậy không có gì dính dấp đến vị thần cây, khiến cho vị ấy không hoan hỉ. Thế là giữ gìn Pháp của cây."

Thần cây nói: "Thưa Tôn giả, con sẽ giữ gìn cây ấy theo pháp của cây. Mong rằng trú xứ của con trở lại như xưa." Rồi Đế Thích vận thần thông làm cho cây bàng chúa dựng đứng trở lại.

Cũng thế, này Dhammika, người có giữ gìn pháp của sa môn, khi các cư sĩ mời người đi chỗ khác hay không?

- Nhưng bạch Thế tôn, thế nào là giữ pháp của sa môn?

- *Này Dhammika, sa môn không mắng nhiếc lại người đã mắng nhiếc mình, không tức giận người đã tức giận mình, không khiển trách người đã khiển trách mình. Như vậy là giữ gìn pháp sa môn.*

- Bạch Thế tôn, con không giữ gìn sa môn pháp, khi các cư sĩ mời con đi nơi khác.

- *Vậy, này Dhammika, từ nay về sau, người cần phải học tập pháp sa môn.*

-Thưa vâng, bạch Thế tôn. ◼

ĐỀ THI TU HÀNH CỦA

LÃO HOÀ THƯỢNG *Quảng Khâm*

Nếu không biết đây là đề thi, tức là ‘không giác’! không có học Phật!

Nếu lão hòa thượng không nói câu cuối này có lẽ người đệ tử bị mắng sẽ không biết đây là một sự khảo nghiệm; vì không nhận ra đây là khảo nghiệm, không biết lão hòa thượng làm như vậy vốn là để xem chúng ta trả lời như thế nào. Không biết lão hòa thượng muốn xem chúng ta thể hội và thực hành Phật pháp như thế nào, cố ý tạo ra những tình cảnh như vậy, vì đều không biết nên gọi là ‘không giác’. Thường không có tâm tỉnh giác tức là vô minh, hồ đồ. Phật là người giác ngộ, chúng ta thường không tỉnh giác tức là không học Phật; A Di Đà Phật là ‘Vô Lượng Giác’, chúng ta thường không giác tức là không niệm Phật. Tuy sáng sớm đã thức dậy tụng niệm khóa lễ buổi sáng, tụng hoài đi nữa cũng là ‘không giác’. Như vậy thì uống phí công phu, cũng như rất siêng học nhưng tới lúc đi thi lại không đủ điểm!



Ai siêng năng nhất? Vừa nói vài câu như vậy thì động tâm rồi. Ái chà! công phu còn non quá!

Ân sư kể lại rằng mỗi ngày khoảng chừng sáu giờ sáng lão hòa thượng thường đi tới, đi lui trong chùa, Ngài âm thầm quan sát xem người nào lạy Phật và niệm Phật siêng năng, thức dậy sớm nhất. Ngài bèn kêu người đó lại, chưa nói năng gì hết liền mắng người đó một trận, thậm chí nói những chuyện rất oan cho người đó. Tài nghệ ‘diễn kịch’ của lão hòa thượng rất khéo léo, nếu người đệ tử nghe ‘mắng’ xong rồi động tâm và phát giận lên, lão hòa thượng bèn lắc đầu, cười và nói:

‘Thầy tưởng con siêng năng tu tập, vừa nói vài câu như vậy liền chịu không nổi. Ái chà! công phu còn non quá!’



Mỗi ngày làm trái ngược với Phật? Phật dạy chúng ta buông xả ‘ngã chấp’, chúng ta lại hết lòng bồi dưỡng chúng.

Lúc nào cũng bảo vệ cái ‘ngã’ (**TÔI**) này, vì **TÔI** bị người khác chê một chút liền cảm thấy mất mặt, xấu hổ, không tự tại, hy vọng người khác quan tâm đến mình, tôn trọng mình, công nhận là mình tốt, tất cả đều vun bồi thêm cho ngã tướng và ngã chấp. Đức Phật dạy chúng ta phải nhìn thấu, phải buông xả, chúng ta ngược lại mỗi ngày đều bồi dưỡng thêm, cứ tưởng là mình đang học Phật, thiệt ra mỗi ngày đang làm trái ngược với điều Phật dạy, chỉ vì chúng ta rất ít khi hiểu được hiện tượng này, cảm thấy chăm sóc cho thể diện của mình là việc đương nhiên. Chuyện này không cần ai dạy, cả con nít cũng biết. Chúng ta hãy quan sát: nếu cha mẹ đang mắng anh chị mình chứ không mắng mình, chúng ta nghe xong chẳng cảm thấy khó chịu tí nào, có phải vậy không? Ngược lại nếu cha mẹ mắng mình thì mình không vui thích; nếu ông xếp của bạn khiển trách một người làm chung trong sở mà không trách bạn, nghe xong bạn sẽ không cảm thấy mất mặt. Vì vậy vấn đề là mắng **TÔI**, nội dung mắng ra sao không thành vấn đề, vấn đề ở tại chữ **TÔI**.



*Pháp Sư Đạo Chứng thuyết giảng
Lý Thụy Linh, Lâm Gia Văn, Trần Hoàng Học, Lâm Thụy Trân,
Ngưỡng Liên Cư Sĩ kính ghi
[http://www.hoakhaikienphat.com/sachtinhdophapngu/
dethituhanhcualaohoathuongquangkham.htm](http://www.hoakhaikienphat.com/sachtinhdophapngu/dethituhanhcualaohoathuongquangkham.htm)*

Thi lễ chớ nghe
Thi lễ chớ nói
Thi lễ chớ nhìn

Hình ảnh **Bộ Khỉ Tam Không** nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của tâm viên ý mã trong pháp thiền.

Cái tâm vọng động, chẳng khác gì con khỉ chạy lăng xăng. Tâm viên là tâm loạn động như vượn khỉ. **Loài khỉ** thường hay nhảy nhót, khọt khẹt, đứng ngồi không yên, thường chuyền hết từ cành cây này sang cành cây khác, lại hay phá phách bắt chước nên người đời có câu '**liếng như khỉ**'.

Tâm người ta cũng thế, không khi nào được yên, cứ lăng xăng, lộn xộn, suy nghĩ, nghĩ hết chuyện này đến chuyện khác, từ quá khứ, hiện tại đến tương lai, đó là tâm viên. Tâm này sẽ đưa con người đến loạn động, phát sinh ra đủ thứ phiền não, cấu uế nếu không tu hành giới, định tuệ.



Bức điêu khắc bằng gỗ tại đền Nikko Toshogu, Nhật Bản

Con bịt tai là Kikazaru – **“Tôi không nghe những điều xấu”**. Con bịt miệng là Iwazaru nghĩa là **“Tôi không nói điều xấu”**. Con che mắt tên là Mizaru nghĩa là **“Tôi không nhìn thấy điều xấu”**. Đối với pháp tu tập ý nghĩa sâu xa là **chỉ thấy như nó là, chỉ nói như nó là, chỉ nghe như nó là - như lý tác ý là vậy**.

Đây là một lối học đạo và sống đạo tốt đẹp mà mỗi chúng ta cần hướng đến. Nhưng nói thì dễ mà muốn thực hiện thì chúng ta phải hoàn thiện từng ngày mới được.

Sưu Tầm.Net

Lối sống đạo...



Đức Đạt Lai Đạt Ma

Tôi tin rằng mọi đau khổ đều sinh ra từ ngu muội. . .

Người ta gây đau đớn cho người khác, vì ích kỷ theo đuổi hạnh phúc hay thoả mãn cho riêng mình. Tuy nhiên, hạnh phúc thật sự đến từ cảm giác an bình và hài lòng, tạo ra bởi nuôi dưỡng lòng vị tha, tình yêu, từ tâm, xoá bỏ ngu muội, ích kỷ, và tham lam.

- Nếu tình yêu trong tâm của bạn mất đi, và bạn thấy mọi người khác đều là kẻ thù thì dù bạn có kiến thức, giáo dục, hay tiện nghi vật chất nhiều đến mức nào, bạn cũng chỉ có khổ đau và rối rắm.
- Càng quan tâm đến hạnh phúc của người khác, chúng ta càng thấy an lạc.
- Nuôi dưỡng cảm giác thân thiết ấm áp đối với người khác tự nhiên làm ta thoả mái trong tâm. Đó là nguồn gốc tối hậu của thành công trong đời.
- Đừng để một tranh chấp nhỏ làm tổn thương một thâm tình lớn.





Chúng tôi chân thành cảm niệm tín tâm kiên cố của chư vị. Nguyện rằng với sự đóng góp vô cầu này sẽ giúp quý vị tích lũy phước đức vô lượng để hồi hướng phước báu đến cứu huyền thất tổ, đã sanh phụ mẫu, cập chư hương linh thờ tự tại đạo tràng tốc sanh về cõi an lành. Kính mong quý vị truyền bá đến thân bằng, quyến thuộc để cùng nhau trồng duyên lành với Tam Bảo.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Bui Quoc Dat	Le Thi Ty	Nguyen Thi Nga	Ta Tung Kien
Bui Thi May	Luong Thi Muoi	Nguyen Thi Phuc	Tam Dinh
Dinh Kiet Dan	Mai Hoa	Nguyen Thi Sau	Tammy Pham
Dowd Tam	Ngo Tuyet Ngoc	Nguyen Thi Trinh	Tran Diana
Duong My Chi	Nguy Thuc Kieu	Nguyen Tuyet Mai	Tran Kim Dong
Duong My Phuong	Nguyen Binh Truoc	Nguyen Van Cu & Nho	Tran My Chi
Duong Tu Hue	Nguyen Dieu	Nguyen Van Huynh	Tran Thi Anh Nguyet
Duong Vinh Liem	Nguyen Hai Thoai & Kim Chieu	Ni Su Hanh Nguyen	Tran Thi Theo
Duong Vinh Luong	Nguyen Kim Thuy	Pham Thi Che	Tran Tu Viet
Duong Vinh Phuc	Nguyen Nam	Pham Van Thanh & Hoang Mai	Trinh Thi Ngoc Lan
HL Nguyen Cam	Nguyen Phuong Mai & A	Phu Luong Ha	Truong Buu Tran
HL Trang The Ngoc	Nguyen Quang Dao & Hang	Phung My Dung	Vo Ha Linda
Huynh Charlie	Nguyen Quang Dzung & Thu	Phung Tiec Chanh	Vo Thanh Hiep & Thanh Mai
Kimberly Mai Nguyen	Nguyen Quang Minh & Tuoi	Phung Tiec Tong	Vuong Julie
Lam Chi Doanh & Xuan Thai	Nguyen Thai	Phung Xuan	Vuong Linh
		Su Co Thanh Chau	Vuong Tong & Sieu Sam



LƯỜNG BAN TRỊ SỰ TU VIỆN LINH SƠN ADIĐÀ • LINH SƠN OHIO Tỳ Kheo Thích Trí Long

Viện Trưởng Linh Sơn ADiĐà Viện, kiêm Trụ Trì Linh Sơn Ohio

*Đại Đức Thích Hữu Nguyễn, Trụ trì Linh Sơn ADiĐà Viện
Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Đại Khiết, Thủ Quỹ - Linh Sơn ADiĐà Viện*

Ưu Bà Di Minh Bản, Thư Ký Linh Sơn ADiĐà Viện

Ni Trưởng Thích Nữ Hạnh Nguyễn, Phó Trụ Trì, Linh Sơn Ohio

Ưu Bà Tắc Minh Pháp, Phó Hội Trưởng Nội Vụ, Linh Sơn Ohio

Ưu Bà Tắc Minh Lý, Phó Hội Trưởng Ngoại Vụ, Linh Sơn Ohio

Ưu Bà Tắc Minh Chiếu, Thủ Quỹ, Linh Sơn Ohio

Ưu Bà Di Diệu Trọng, Thư Ký, Linh Sơn Ohio



Aden Dang Do	G/Đ Cô Diệp	Kim Na & Huy Phong	Nguyen Ngoc Hanh	Phung Tiec Chanh
An Danh	G/Đ Dieu Nguyen	Kim Ngan & Hoang Yen	Nguyen Ngoc Van	Phung Xuan
Anh Ho	G/Đ Dieu Thong	Kimberly Mai Nguyen	Nguyen Ngu	Phuong Ku
Anh Kieu Huynh	G/Đ Ding Wang	Lam Alan	Nguyen Nho	Quach Dam
Au Truong	G/Đ Duong Tu Hue	Lam Buu Chau	Nguyen Phuong Mai & A	Quach T. Binh
Be Kim/Be Anh	G/Đ Duong Vinh Phuc	Lam Hue Tu	Nguyen Quang Dao	Quang Dieu
Binh Quach	G/Đ Ho Nghiep	Lam Lily	Nguyen Quang Dzung	Quit Truong
Binh T. Nguyen	G/Đ Kenny Huynh	Lam My Tran	Nguyen T. Hue Anh	Quoc Thai
Bonnie NG	G/Đ Lam Chi Doanh	Lam Quoc An	Nguyen T. Kim Thao	Quyen
Bui Christina	G/Đ Le Khanh Hung	Lam T. Lily	Nguyen T. Lan	Sima
Bui May	G/Đ Le T. Ty	Le Diep Denise	Nguyen T. Loan	Sư Cô Đại Khiết
Bui Quoc Dat	G/Đ Lu Nguu	Le Hau	Nguyen T. Nga	Sư Cô Linh Thông
Bui T. Thu Hong	G/Đ Luu Kim Chieu	Le Son	Nguyen T. Phuc	Sư Cô Thanh Châu
Bui T. Tuyet Chau	G/Đ Ly Minh Duc	Le Thi Ty	Nguyen T. Thai	Sulin
Cam Phuong Huynh	G/Đ Lynn Ly	Le Van Hao	Nguyen T. Thanh Huong	Suzie Trang
Cao Dam Hoa	G/Đ Mai Nguyen	Le Van Mien	Nguyen T. Trinh	Ta Cuong
Cao Van Hieu	G/Đ Nguyen Hai Thoai	Liem T. Dang	Nguyen T. Xuan	Ta Gia Hoa
Cau Kim	G/Đ Nguyen Van Cu	Linda H. Dinh	Nguyen Thai	Ta May
Chanh Chung	G/Đ Nguyen Van Tuan	Lindie Chan	Nguyen Thai Hang	Ta Tong Lien
Chau Ha	G/Đ Pham Van Thanh	Linh Chau	Nguyen Thi Ba	Tam An
Chieu Sanh	G/Đ Phong Nguyen	Lisa Phong	Nguyen Thi Hoang	Tam Bi
Chieu Thanh	G/Đ Phung Hua	Lu Ngoc Kim	Nguyen Thi Hue Anh	Tam Bien
Christina Bui	G/Đ Timothy Ly	Luong K. Nguyen	Nguyen Thi Kim Thao	Tam Dinh
Chung Duc Hanh	G/Đ Tran My Chi	Luong Nancy	Nguyen Thi Lan	Tam Dowd
Chung Kim Ngan	G/Đ Tran T. Rua	Luong Thi Muoi	Nguyen Thi Nga	Tam Son
Chung Megan	G/Đ Tran Tu Viet	Luong Thi Viet	Nguyen Thi Ngoc	Tam T Nguyen
Co Bac Lam	G/Đ Vang Van Khai	Luong Van Nhon	Nguyen Thi Sau	Teresa Phu
Dang Mai Anh	G/Đ Vuong Tong	Luu Kim	Nguyen Thi Trinh	Thach Ngoc Anh
Dang Thi Kim Khanh	George & De Munger	Luu Kim Dung	Nguyen Thi. Nga	Thai
Danh Vi Ly	Ha Kim Lan	Luu Thi Bong	Nguyen Van Cu	Thai My Nhung
Danh Vinh Tran	Ha Nguyen	Ly Minh Duc	Nguyen Van Huynh	Thai Nguyen
Diana Tran	Hang Bui	Ly Minh Tri	Nguyen Van Khoa	Thai Thi My Nhung
Dien/Mia/Vinh	Hang Phan	Ly To Nu	Nguyen Van Mai	Thao Lam & Van Le
Dieu Huong	Hang Vo	Lynn Ly	Nguyen Van Tanh	Thoi Nguyen
Dieu Tien	Hieu	Mai & Joel Donald	Nguyen Van Tuan	Thuong T. Ly
Dieu Trang	Hieu Hong	Mai Nguyen	Nguyen Xuan Dieu	Thuy K. Nguyen
Dieu Tu	Hieu Nguyen	Mo Truong	Nhan Nguyen	Tiffany H. Cao
Dinh Cong Duc	Hieu T.Hong	Nga N Dao Hoang	Nhi Tran Pho	To T. Bach Tuyet
Dinh Kiet Dan	Ho Anh	Nga Nguyen	Nguyen Thi Xuan	Tô Thức Trí
Dinh Le Ly	Ho Nga	Ngo Thy Viet Tham	Pauline C. Vu	To Thuc Trung
Dinh Thien Nhan	Ho Thi Bich Lieu	Ngo Tuyet Ngoc	Pham Bich Lien	Ton Nu Dung Kieu
Do Betty	Hoa Ngo	Ngoc To Khuong	Pham Bich Thuy	Ton That Tuan
Do Ngoc Nga	Hoang Dao N. Nga	Nguy Thuc Kieu	Pham Duc Loi	Tran Chi & Phu Nui
Dong Thi Thanh Nhan	Hossein	Nguy Ut	Pham Henry	Tran Dep
Duong Diem Quyen	Hue Kim	Nguyen An	Pham Huu Henry	Tran Diana
Duong Kim Thu	Hue Tu Lam	Nguyen Binh Thanh	Pham Kim Thuy	Tran Hieu Thuan
Duong My Chi	Hung	Nguyen Binh Truoc	Pham Loan	Tran Hong Nghan
Duong My Phuong	Huong T. Ly	Nguyen Danny	Pham Nguyen Thu Ha	Tran Khanh Thi
Duong Phung	Huy	Nguyen Duc	Pham Tammy	Tran Kim Dong
Duong Tu Hue	Huy Xuan Nguyen	Nguyen Duc Thong	Pham Thy Hoang	Tran My Chi
Duong Van Minh	Huynh Thanh Long	Nguyen Jennifer	Pham Van Thanh	Tran Ngoc Lan
Duong Vinh Liem	Huynh V. Nguyen	Nguyen K. Luong	Phan Hang	Tran Nguyen Khanh Thi
Duong Vinh Luong	Indochine Café LLC	Nguyen K. Thuy	Phan Minh Hoang	Tran Susan
Duong Vinh Phuc	Joane	Nguyen khoa	Phi Thao	Tran T. Anh Nguyet
Fatemuh	Joanne Ly	Nguyen Kim Thuy	Phu Luong Ha	Tran T. Lan
Floy Peckins	Julie Nguyen	Nguyen Kimberly Mai	Phu Van	Tran T. Rua
G/Đ Andy Quach	Kazenpour	Nguyen Le Vinh	Phuc	Tran T. Thao
G/Đ Bac Chieu Thanh	Kelly	Nguyen Luong Trong Nhan	Phung Bao Trung	Tran T. Thuyen
G/Đ Charlie Huynh	Khai Thai	Nguyen Mai	Phung Dinh	Tran Thi Anh Nguyet
G/Đ Chinh Todd Hugh	Khoa	Nguyen Maili	Phung My Dung	Tran Thi Lan
G/Đ Chung Duc Hanh	Khoa Nguyen	Nguyen Nancy	Phung Su	Tran Thi Rua
	Kim Anh Coogan			Tran Thi Thuy Tien

PHƯƠNG DANH CÚNG DƯỜNG
 NOVEMBER 1, 2013 • OCTOBER 31, 2014
 Linh Sơn Ohio

Tran Thi Yen Khanh	Vida
Tran Thuy Phung	Viet
Tran Thuy Tien	Viet Luong
Tran Tu Tran	Vo Be
Tran Van Dat	Vo Ha Linda
Trang T. Huong	Vo Hai Thuan
Trang Tu Viet	Vo Hai Trieu
Trinh Hinh	Vo Hang
Trinh Thi Ngoc Anh	Vo Thanh Hiep
Trinh Thi Ngoc Lan	Vo Thuy Lan
Truong Bui Tran	Vo Thuy Lan
Truong Minh Hung	Vu Duong
Truong T. Minh Yen	Vu Kim Lien
Truong T. Thien Thanh	Vu T. Kim Oanh
Truong Thanh	Vu Thi Thong
Tuan Nguyen	Wong Julie
Van Bach Cuc	Wong Sam
Van Phu	Wong Tong
Van T. Lively	Yen D. McKenzie
Vang Van Khai	



CẢM TẠ

Chân thành cảm tạ đạo tâm
 Anh Từ Hiếu Côn, Giám Đốc
 Hương Quê Publishing &
 Distributing, Inc.
 và toàn thể quý nhân viên.

Kính chúc Anh Côn và đại gia đình Hương Quê

Tết Nguyên Đán

ỐT MÙI 2015

Cát Tường Vĩnh Khánh.

Linh Sơn Ohio | Tu Viện Linh Sơn ADiĐà

Tin LƯU Ý

Để có đủ thời gian ấn loát Phương danh cúng dường được đăng tải trong Bản Tin Tết Nguyên Đán Ất Mùi-2015 Tu Viện Linh Sơn ADiĐà và Linh Sơn Ohio được cập nhật hoá tính đến ngày 30 tháng 9, 2014. Phương danh đã cúng dường sau ngày này sẽ được loan tải trong số Bản Tin tới. Trong khi lên danh sách, chắc chắn khó tránh khỏi lỗi lầm về kỹ thuật lên khuôn và đánh máy. Vì vậy, Chúng tôi xin quý vị hoan hỷ liên lạc về lưỡng đạo tràng để giúp chúng tôi bổ túc. Kính mong quý vị niệm tình thông cảm về những sự sai sót, và xin nhận nơi đây lòng tri ân chân thành của chúng tôi.

Nam Mô A Di Đà Phật
 Linh Sơn ADiĐà Viện | Linh Sơn Ohio

Tôn niên kính chúc

Hương Quê Inc.



2290 Ringwood Ave Ste E

San Jose, CA 95131-1836

408 | 433-0078

408 | 433-0098

Fax: 408 | 433-0008

Website:

www.huongque.net

Email: huongque@sbcglobal.net

Chuyên án và phát hành:

Lịch | Kinh | Sách | Tạp Chí |

Thiệp Tết | Bao Lì Xi | vv...

TIN SINH HOẠT 2014 ...

Với tâm đạo kính trọng sư trưởng như Bà La Môn thờ lửa, dù xa Thầy tổ nhưng Đạo hữu Minh Pháp, Ban Tri Sự đồng với chư vị đạo hữu thiết tha ứng dụng hành pháp vào đời sống, luôn canh cánh trong lòng để chu toàn Phật sự theo lý đạo, như Thầy đã truyền trao trách nhiệm hộ trì Tam Bảo, cho nên trong năm qua đã hoàn tất những việc như sau:

- Cổng Chùa và hàng rào sắt chung quanh sân chùa, lớp sơn cũ đã được cạo sạch và sơn lên lớp mới để chống han rỉ.

Diệu An, Diệu Ngân, Diệu Lộc, Diệu Thơ, Diệu Từ, Diệu Anh, Diệu Bạch. Đã liên tục tích cực đến làm công quả, trước giờ đi làm và sau khi tan sở. Quý đạo hữu còn dẫn dắt các cháu đến chùa cùng tham gia như Michael, Britney Võ, Christian Võ, Narce Mp, và Nguyễn Thị Kim Nhu. Riêng Diệu An lướt trên xa lộ vào ngày cuối tuần để đồng sự cùng bạn đạo ở LS Ohio mà còn dành trọn tuần vacation về Tu Viện ADiĐà làm công quả.

- Hàng rào lan can xung quanh chánh điện cũng đã được hoàn tất như trên.

Phần công tác này phải ghi nhận tinh thần không vị kỷ, tâm không so đo, hăng say trong sự hờn nhiên của các con đạo hữu Nga—Hưng: Mỹ Linh, Andy, Michael, Jacqueline, Ricky, Marilyn. Biết cha mẹ bên ba trong cuộc sống nhưng các cháu đã luôn vâng lời cha mẹ đến chùa phụ giúp. Qua đây, nhân ngày Đại Lễ Vu Lan, Đạo hữu Minh Pháp, Phó Nội Vụ đã tuyên dương tinh thần nỗ lực làm công quả của các cháuThầy Viện Trưởng từ bi hoan hỷ với thiện nghiệp các cháu đã ban thưởng cho mỗi cháu món quà mà Hoà Thượng Đạo Quang ban phát nhân buổi Lễ Khánh Tuế.

Ngoài những buổi sinh hoạt tu học Kinh Lương Hoàng Sám, gia đình Đạo hữu Minh Cảnh chưa lần tạm thời gián đoạn bồ đề tâm dù chưa thọ bồ tát giới, nhưng đã thể hiện những đức tính cao đẹp của người con Phật. Y cứ theo kinh dạy, anh giữ gìn tài sản của Tam Bảo cẩn thận như trông con

mắt nên đã giúp mua nước sơn với giá biểu đặc biệt. Lại nữa, xét thấy nổi khó khăn mỗi lần điện bị cúp, nên vừa qua anh đã giúp gắn hệ thống điện phụ trợ để phòng khi bị cúp điện thì sẽ tránh được nhiều trở ngại nhất là máy bơm nước. Anh đã không quá ngại hiến cúng thời gian, sức lực và tâm lực để hoàn tất những công việc chuyên về kỹ thuật. Anh chị có nhân duyên nên đồng tâm tương ứng, cùng chí hướng trong việc hộ trì Tam Bảo, lập chí thực hành pháp đã học, chị ân cần ủng hộ anh làm những việc khó làm. Đây mới thực sự là “Xứng tánh tác Phật sự”.

Quy y Phật, Quy y Pháp, Quy y Tăng.

Ai quy y Đức Phật,

Chánh pháp và chư Tăng,

Ai dùng chánh tri kiến,

Thấy được bốn thánh đế.

Pháp Cú 190

Nhân vào ngày đại lễ danh sách quý vị sau đây đã thỉnh cầu xin thọ Tam Quy, Ngũ Giới và đã được phú pháp danh như sau: Nguyễn Văn Cư - PD Minh Lạc; Nguyễn Thị Kim Nhu - PD Diệu An; Đặng Thị Kim Khánh - PD Diệu Liên; Aiden Đặng Đỗ - PD Minh Toàn; Vương Tòng - PD Minh Thọ; Huỳnh Kiều Anh - PD Minh Tấn; Trần Anh Dũng - PD Minh Hùng; Huỳnh Thanh Long - PD Minh Hưng. Ngoài ra, sau khi đã hiểu được lý đạo, tang quyến của cố hương linh Cao Đàm Hoa, con cháu đa phần đã phát tâm quy y nhân ngày Lễ Cầu Siêu: Cao Minh Trí - PD Minh Tuệ; Cao Kim Lan - PD Diệu Nhẫn; Cao Hoàng Tiffany - PD Diệu Hoa; Cao Hoàng Jennifer - PD Diệu Lạc; Cao Hoàng William - PD Minh Toàn; Cao Nhật Khang - PD Minh Đạt; Cao Minh Quang - PD Minh Tâm; Nguyễn Thị Vân - PD Diệu Nhã; Cao Quang Nhật - PD Minh Thành; Cao Như Nguyệt - PD Diệu Vân Cao Như Phương - PD Diệu Hồng; Trần Bích Loan - PD Diệu Ngọc; Cao Quang Tú - PD Minh Toàn.

TIN SINH HOẠT 2014 ...

Timothy Ly, cùng vợ là JoAnn đại vì hương linh Phùng Lệ Hưng, thân mẫu gia đình họ Lý, đã hoan hỷ phát tâm xả tài cúng dường phần phí tổn để tạm thời tu sửa những ổ gà và trải thêm lớp dầu hắc (black top) cho bãi đậu xe. Trong Kinh Nhân Quả Ba Đời ghi rằng: xây cầu, sửa đường xá thì quả báu tốt đẹp là được thông dong cưỡi ngựa, ngồi kiệu vây.

- Song tu Phước Huệ, chư vị Phật tử dưới đây chí thành vận tâm xin quy ngưỡng thọ bồ tát giới. Thầy Viện Trưởng rủ lòng từ vì đại chúng lập đàn tràng truyền giới cho tại Tu Viện Linh Sơn ADiĐà.
 - Trần Thị Thắng, PD Diệu Tâm - BTG Viên Nhất
 - Nguyễn Thị Vân, PD Tịnh Thiên - BTG Viên Niệm
 - Thân Thị Phi Yến, PD Nguyễn Thanh - BTG Viên Kiến
 - Lâm Thị Tài, PD Viên Lợi - BTG Viên Đạt
 - Nguyễn Thị Thôi, PD Diệu Tiến - BTG Viên Như
 - Hoàng Thị Thuận, PD Vạn Đức - BTG Viên Lai
 - Đinh Thị Nga, PD Thiện Giàu - BTG Viên Thông
 - Trần Thị Kim, PD Tâm Hoa—BTG Hạnh Hương
 - Mạc Thanh Tuyết Sophie, PD Minh Thanh—BTG Viên Tuệ
 - Nguyễn Thị Lan, PD Diệu Kim—BTG Viên Đăng
 - Trịnh Thị Tuyết Nhung, PD Tịnh Bạch - BTG Viên Thường
 - Nguyễn Thị Tuyết Hồng, PD Vạn Dung- BTG Viên Chiếu
 - Trần Nô, PD Bồ Đề Pháp—BTG Viên Ấn
 - Nguyễn Thị Thời, PD Diệu Đức—BTG Viên Hạnh
- Lại vào mừng Hai Tết Nguyên Đán—Giáp Ngọ tại Đạo tràng Linh Sơn Ohio đã được Thầy Viện Trưởng truyền giới Bồ Tát theo sở cầu thỉnh nguyện: Phạm Thị Kim Thủy - được phú BTG Danh Viên Kim; Trần Thị Ánh Nguyệt – BTG Danh Viên Bi; và Nguyễn Thị Nga – BTG Danh Viên Từ thỉnh giới đã cầu và lãnh thọ y bồ tát.
- Cũng trong mùa An Cư, Thầy Viện Trưởng đã theo Tăng lệnh tham dự khóa tu 10 ngày tại đạo tràng Phước Long, Connecticut. Thầy Viện Trưởng đã vì đại chúng thỉnh cầu Hoà Thượng Linh Sơn Hawaii khai mở pháp hội viễn thông và trong suốt khoá an cư mười ngày tại đây, chư vị Hoà Thượng thượng Trí hạ Hải, Hoà Thượng thượng Tâm hạ Đức bi mẫn đã luân chuyển pháp cho hội chúng được an triêm pháp bảo.

Lời hay Đạo ...

Làm bất cứ việc gì cũng với tâm xả bỏ. Đừng kỳ vọng sự đền đáp hay tán dương. Nếu xả bỏ một ít sẽ có một ít bình an. Nếu xả bỏ nhiều sẽ được nhiều bình an. Nếu xả bỏ hoàn toàn sẽ được bình an hoàn toàn và cuộc tranh đấu với thế gian này đi đến chỗ chấm dứt.

- Phái đoàn Phật tử Linh Sơn Ohio đã đến Linh Sơn Toronto theo lịch trình chiêm bái Phật Ngọc do Thượng Tọa thượng Trí hạ Dũng cung thỉnh. Phái đoàn thuật lại là chư đạo hữu trong phái đoàn trên đường đi tuyệt đối cùng nhau niệm Phật cho đến tận lễ đài. Phái đoàn đã thanh tịnh tam nghiệp và chuyển đi rất viên mãn. Thật đúng như Bồ tát Long Thọ dạy: “Ít nói một câu chuyện, Nhiều niệm một câu Phật, Đánh chết được vọng niệm, Pháp thân người hiển lộ.” Theo tường trình của tờ điện tử Thời Báo thì sau khi Phật Ngọc viễn hành qua nhiều quốc gia, “Phật Ngọc cho Hòa Bình Thế Giới” sẽ được thỉnh về an vị tại Đại tháp Từ Bi, Bendigo, Úc châu. Lễ tôn nghinh bảo tượng Phật ngọc đã được cử hành trọng thể trong khuôn viên chùa Linh Sơn Toronto với sự hiện diện của hơn 800 Phật tử và đồng hương. Buổi lễ được gia tăng sự trang nghiêm dưới sự quang lâm của 40 vị Tăng Ni thuộc các thiền tự Toronto, Hoa Kỳ, Phật giáo Tây Tạng, và các giới chức đến tham dự.
- Vào thượng tuần tháng 9, 2014, Thầy Viện Trưởng đã đáp lời cung thỉnh quang lâm đến đạo tràng Phật Ân, MN. Được biết Thầy Viện Trưởng đã phương tiện hướng dẫn quý Phật tử, những vị hành giả nhận rõ đường hướng tu tập nhân chuyển đi Phật sự. Sau đó, Thầy Trụ Trì Tu Viện LS ADiĐà cũng đã hai lần trở lại địa phương này để cùng sinh hoạt với quý Phật tử.



TIN SINH HOẠT 2014 ...

*“Cây bồ đề cao sồ xô rườm rà che mát khắp cả tam thiên
Hoa ưu bát nở liền liền rực rỡ thơm tho cùng thế giới.
Nào bốn đạo xóm làng qua lại đều nhờ mưa pháp thấm căn lành.
Nào tổ tiên, nội ngoại vong linh đều đến liên trì vào hội thánh.”*

Theo văn thư đề ngày 19 tháng 6, 2014 vừa qua, thành viên trong Ban Tri Sự Linh Sơn Ohio đã được Thầy Viện Trưởng Tu Viện Linh Sơn ADiĐà, kiêm Trụ Trì ngôi già lam Linh Sơn Ohio, thượng Trí hạ Long, chứng minh và tán thán để tiến hành việc tu bổ sơn phết lại bên trong chánh điện vì ngôi già lam này đã được hình thành tính đến tháng 8, 2015 thì sẽ tròn 10 năm. Do đó, hình thái bên trong ngôi Đại Hùng Bửu Điện nay đã ngã màu theo năm tháng. Ngôi già lam được duy trì cho đến ngày nay là do sự nỗ lực đóng góp của những tâm hồn người con Phật. Nơi đây, chư Tăng Ni đã tạo cho hàng Phật tử cư sĩ tại gia kết duyên lành cùng Tam Bảo để quy tụ về. Cũng nơi đây, hàng tứ chúng đã chuyên chở biết bao nhiêu thời kinh, câu kệ, kết thành biết bao thời khóa huân tu Niệm Phật hàng tháng cũng như những ngày đại lễ. Cũng là nơi mà ông bà cha mẹ của chúng ta được quy kỳ thờ phượng, nương lời kinh, tiếng kệ, loài hữu tình, cập thập loại cô hồn đồng được ân triêm Tam Bảo lực.

Qua đây, thành viên trong Ban Tri Sự nghĩ nay đã đúng thời để chúng ta một lần nữa cùng nhau góp công, góp của, chung nhau cộng sức, tu bổ sơn phết lại bên trong. Được như vậy là chúng ta y theo pháp bảo tồn tài sản Tam Bảo.

Nay xin quý vị liễu tri, thành viên Ban Tri Sự: Minh Pháp, Phó Hội Trưởng Nội Vụ; Minh Chiêu, Thủ Quỹ; Minh Lý, Phó Hội Trưởng Ngoại Vụ; và Diệu Trọng, Thư Ký, hiệp cùng sự phát tâm đồng mãnh của chư vị tân học bồ tát pháp danh sau đây:

Diệu An, Diệu Bạch, và Diệu Ngân

được ủy nhiệm trong việc vận động tài chánh. Mọi tịnh tài đóng góp sẽ được Ban Tri Sự gửi lại biên nhận để quý vị khai trừ thuế, và trong Bản Tin 2015 xin đăng tải phương danh chư vị Phật tử đã cúng dường.

“Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao”, sự hoan hỷ hỗ trợ quý báu của chư vị tin rằng Phật sự sẽ được hanh thông.

Nam Mô A Di Đà Phật.



American Show Group
Annie
Bạn mẹ Diệu An
Chú Đại
Cô Tiên
Con & thợ Nail Maily
Con Diệu Bạch
Con Diệu Ngân
Diana Trần
Fred Chan
G/Đ HL Cao Đàm Hoa
G/Đ Huỳnh Huê & Lê Ánh
G/Đ Kenny Huỳnh
G/Đ Minh Pháp
G/Đ Nguyễn Văn Cư
G/Đ Phùng Bảo Trung
G/Đ Phùng Tiếc Chánh
G/Đ Timothy Lý
Khánh
Lavish Nail
Linh Vương
Mai Ly
Mẹ Chú Đại
Nguyễn Thanh Mai
Nguyễn Thị Nga
Nguyễn Thị Trinh
Phạm Thị Kim
Quý Từ Thiện (Creative Nail)
Tâm
Tâm Dowd
Thảo
Thảo Nguyễn
Tia
Tina
Trần Mỹ Chi
Trần Thị Ánh Nguyệt
Trang Siêu Sâm
Từ Hải



Nguyên nhân
BẤT BÌNH ĐẲNG
giữa loài người



Vua

Mi Lan Đà hỏi:

Bạch Đại đức, người ta sanh ra trên đời, ai cũng có thân thể với đầu, trán, râu, tóc, da, mặt, tai, mũi, lưỡi v.v. như nhau. Ai cũng có tứ chi gồm hai tay hai chân không khác nhau. Nhưng vì có gì mà có kẻ chết yểu, người sống lâu; kẻ hay ốm đau, người thường mạnh khỏe; kẻ giàu, người nghèo; kẻ quý, người tiện; kẻ ngu dốt, người thông minh; kẻ xấu hình, người tốt tướng; kẻ nói cuội nói trắng, người thật thà như đếm v.v. và v.v. Tại sao vậy?

-Tâu Đại vương, chẳng có gì là lạ. Kìa xem như trái cây trong vườn. Cũng đồng từ đất vươn lên, nhưng có cây trái ăn ngon, có cây trái ăn dở. Trong số đó, lại có thứ đắng, thứ ngọt, thứ chua, thứ cay, thứ chát, thứ bùi v.v. Cũng đồng thời là trái cây, tại sao chúng chẳng giống nhau?

-Chỉ tại hạt giống không đồng.

-Tâu Đại vương, con người cũng thế. Bởi tư niệm và nghiệp duyên mỗi người mỗi khác, cho nên căn cơ không đồng, địa vị không đồng, và hưởng thụ cũng không đồng. Do đó mới có kẻ xấu người đẹp, kẻ sang người hèn, kẻ ngu dốt, người thông minh v.v. Theo lời Phật dạy thì chỉ vì các tạo tác lành dữ đã thực hiện trong quá khứ có sai khác mà mỗi người tự có báo ứng riêng. Trước kia làm lành thì nay được phước; trước kia làm ác thì nay gặp họa. Nhân nào sanh quả nấy; quả nào theo nhân nấy; may mắn không sai.

-- Lành thay! Lành thay!!

Người học Phật quý tại chân thật, chứ không biểu diễn tu đạo; phải thường dẹp trừ những tâm kiêu ngạo giả dối; chí nguyện phải kiên cố; chẳng tham đắm thân thông diệu dụng; tin sâu lý nhân quả; kiên trì giữ giới như giữ hạt sương mai buổi sớm; tận lực hành trì chẳng phạm giới pháp thì sẽ có ngày thành Phật mà tuyệt nhiên không có gì là kỳ lạ.

Những người học đạo khó tinh tấn hay khó đạt được ích lợi, phần nhiều vì tâm làm biếng và tham lam chưa dứt. Nay tham thiền, mai niệm Phật, rồi mốt lại trì mật chú, cùng tu bao loại pháp môn khác mà không phân biệt môn nào chánh, môn nào phụ. Luôn luôn thay đổi cửa ngõ môn đình mà vọng cầu thành Phật; chẳng hành chút hạnh Phật, chỉ tạo bao nghiệp ma, nên thường làm quyến thuộc ma. Tu đến khi tóc bạc mà chẳng thành, bèn trở lại phỉ báng chế giễu chánh pháp.





LÚC Đức Thích Ca Mâu Ni trụ tại thành Vương Xá, một hôm có một người lái buôn tên gọi là Phát Ca Sa muốn đi mua hàng hóa, nên sáng sớm đi đến thành La Việt, nhưng vừa tới cổng thành thì đã bị một con trâu húc chết.

Chủ con trâu thấy thế, sợ nếu giữ con trâu hung ác này lại thì về sau thế nào cũng sẽ xảy ra chuyện không lành, nên bèn đem con trâu đi bán với một giá rẻ mạt.

Người chủ mới mua trâu xong bèn dắt trâu về nhà. Đi được nửa đường gặp một con sông, ông muốn cho trâu uống nước. Không ngờ không những trâu không uống nước, mà bản tính hung bạo dữ dằn của nó thỉnh linh nổi dậy, nó dùng sừng húc người này chết tươi.

Người nhà của nạn nhân thấy thế mới nổi giận đem con trâu ra giết, rồi đem thịt ra chợ bán. Có một người nông phu tham giá rẻ, mua đầu trâu về, lấy dây cột sừng trâu lại rồi xách về nhà.

Ấn Độ là một nước nhiệt đới, vô cùng nóng bức. Người nông phu đi được một đoạn đường thì vừa nóng vừa khát, bèn treo đầu con trâu lên một cành cây rồi ngồi dưới gốc cây này nghỉ ngơi.

Quái lạ thay, sợi dây cột đầu con trâu mắc lên cành cây bỗng dưng vô cớ đứt đoạn, khiến đầu con trâu rơi xuống, trúng ngay đầu người nông phu khiến ông này bị trọng thương mà chết ngay tại chỗ.

Chỉ trong vòng một ngày mà con trâu này đã giết chết hết ba người.

Vua Tần Bà Sa La nghe tin này rất lấy làm lạ, biết rằng bên trong phải có nguyên do gì đây. Ông bèn dẫn một số đại thần, đem hoa quả hương đèn tới núi Linh Thứu lễ Phật rồi thỉnh Ngài thuyết giải cho nghe.

Đức Phật kể cho vua Tần Bà Sa La nghe rằng:

- Hồi xưa có ba người lái buôn đi qua nước láng giềng làm ăn mua bán. Họ muốn để dành tiền nên chiều hôm ấy, thay vì đi tìm khách sạn, thì lại ghé đến nhà một bà lão xin mượn một căn phòng. Hai bên thỏa thuận giá cả xong, họ ở lại nhà bà lão ngủ qua đêm ấy. Sáng hôm sau, bà lão có việc phải đi ra ngoài, ba người thừa cơ hội bà vắng mặt liền trốn đi mất.

Về tới nhà thấy thế, bà lão tức giận vô cùng, đuổi theo họ đòi tiền. Ba người phải gánh vác hành lý nặng nề nên đi chưa được xa đã bị bà lão bắt kịp. Họ thấy bà lão già cả, dễ ức hiếp, nên nặng lời nhục mạ chưởi mắng bà. Bà lão không làm gì được họ, phẫn uất mà nói:

- *Mấy người chỉ là một phường vô lại, thấy tôi già cả nên mới ức hiếp nhục mạ tôi. Nhưng hành động này của mấy người thế nào cũng có ngày trả báo. Kiếp này tôi không làm gì mấy người được, nhưng kiếp sau, dầu tôi có sinh ra làm người hay dầu có mất thân người đi nữa, tôi cũng quyết sẽ báo thù. Tôi sẽ giết hết cả ba người, có thể mới hả được niềm căm hận này.*

Đức Phật thuyết câu chuyện nhân duyên ấy quả báo xong, Ngài nói tiếp:

- *Con trâu hung ác chỉ nội trong một ngày mà giết hại hết ba mạng người chính là bà lão tái sinh. Ba người lái buôn đã khinh miệt bà lão trong kiếp xưa, kiếp này đã lần lượt bị trâu húc chết trong vòng một ngày.*

Tội phúc như chiếc bóng đi theo mỗi người, nếu mình khinh miệt người khác mà làm việc trái với lương tâm, thì cũng chỉ có mình tự chịu lấy quả báo đau khổ về sau mà thôi!

*"Nghiệp ác đã được làm,
Như sữa, không đông ngay,
Cháy ngầm theo kẻ ngu,
Như lửa tro che đậy."*

Kinh Pháp Cú.71

<http://www.chuahaiduc.org>

học tăng Nguyên Trì tham học trong pháp hội Thiền sư Vô Đức, tuy siêng năng dụng công mà rốt cuộc đối với thiền pháp không cách gì thể ngộ. Cho nên, có lần giờ tham vấn buổi chiều, Nguyên Trì xin Thiền sư Vô Đức đặc biệt chỉ dạy : - Đệ tử vào tùng lâm đã nhiều năm, mà vẫn mờ mịt không biết gì cả, luống thọ sự cúng dường của tín thí, ngày qua ngày mà không ngộ, xin Thầy từ bi chỉ dạy, mỗi ngày ngoài việc tu trì ra, còn có khóa trình nào cần phải tu thêm không ?

Thiền sư Vô Đức đáp :

- Điều tốt nhất ông hãy trông coi hai con kên kên, hai con nai, hai con nhạn và cột một con trùn trong miệng, đồng thời chiến đấu liên tục với một con gấu và chăm sóc một bệnh nhân. Nếu làm được như thế và tận tình trong nhiệm vụ của mình, ta tin rằng đối với ông có sự trợ giúp rất tốt.

Nguyên Trì không hiểu, thưa :

- Bạch thầy ! Con chỉ có một mình đến đây tham học, bên thân con hoàn toàn không mang theo con vật nào cả, làm sao trông coi ? Và lại, con nghĩ rằng những động vật ấy đâu có dính dáng gì với khóa trình cần phải tu.

Thiền sư Vô Đức cười, nói :

- Ta nói hai con kên kên, đó là ông thường phải cảnh giác hai con mắt mình - phi lễ chớ nhìn; hai con nai, là ông cần phải giữ gìn hai chân mình, đừng để nó chạy theo đường tội ác - phi lễ chớ làm; hai con nhạn, là hai tay ông phải thường làm công tác, tận tình trong trách nhiệm của mình - phi lễ chớ động; một con trùn là cái lưỡi của ông phải cột chặt lại - phi lễ chớ nói; một con gấu, là tâm ông, ông phải khắc chế cá nhân riêng tư của mình - phi lễ chớ tưởng; người bệnh là chỉ cho thân ông, hy vọng ông đừng để nó vào tội ác. Ta mong rằng trên đường tu đạo, những khóa trình cần phải tu đó không thể thiếu được.

Lời bình :

Trong kinh nói : “Sáu căn - mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý - giống như một thôn trang mà không có người ở, đã cho sáu tên trộm bên ngoài xâm chiếm, mỗi ngày nó chạy theo sáu trần tạo ác nghiệp”. Sáu căn độc hại giống như cọp, gấu, lang, sói, kên kên, nhạn. Nếu trông coi cẩn thận, phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ làm, phi lễ chớ nói, phi lễ chớ động, đó cũng chính là Phật Nho dung hợp.

▣



KHOA TRÌNH CẦN

phải tu

Pháp thí thắng mọi thí...

Đức Thế Tôn dạy những lời này khi Ngài đang trú ở Kỳ Viên, liên quan đến vua trời Đế Thích.

Một hôm, chư thiên cõi trời Ba mươi ba tụ họp lại đưa ra bốn câu hỏi:

- Vật gì bố thí cao quý nhất ?

- Vị ngon nào trên tất cả ?

- Hạnh phúc nào cao tột đỉnh ?

- Tại sao diệt trừ tham ái là việc làm tối hệ trọng ?

Chư thiên không ai trả lời được, vị này hỏi vị kia, vị kia hỏi vị nọ, cho đến lúc mỗi vị đã hỏi đủ các vị khác. Suốt mười hai năm, chư thiên đi khắp mười ngàn thế giới cũng không tìm ra được kẻ đáp được các câu hỏi trên.

Cuối cùng, tất cả chư thiên mười ngàn thế giới họp lại và cùng nhau đến gặp Tứ thiên vương. Các Ngài hỏi:

- Có việc gì mà chư vị tụ họp đông đảo thế này ?

Chư thiên đáp:

- Chúng thần có bốn câu hỏi không ai trả lời được, nên kéo nhau đến hầu các đại vương.

- Những câu hỏi gì thế ?

Nghe xong các câu hỏi, Tứ thiên vương đáp:

- Chư vị, chúng tôi cũng chịu thua. Có đức vua thường suy tư về các câu hỏi mà cả ngàn người khác cũng suy tư, và Ngài biết ngay câu trả lời. Phước đức trí tuệ Ngài hơn hẳn chúng tôi. Ta hãy đến hầu Ngài.

Tứ thiên vương kéo đoàn chư thiên đông đảo kia đến gặp Đế Thích. Vua hỏi:

- Chư vị có việc gì tụ họp đông đúc thế ?

Họ tâu lên Đế Thích mục đích cuộc viếng thăm. Vua nói:

- Chư vị, không ai có thể trả lời, trừ đức Phật. Các vấn đề này nằm trong phạm vi hiểu biết của chư Phật. Hiện giờ đức Thế Tôn đang ở đâu ?

- Thừa tại Kỳ Viên.

- Ta hãy đến hầu đức Thế Tôn.



Vua Đế Thích cùng đoàn chư thiên đông đảo đang đêm bay đến Kỳ Viên, hào quang sáng cả tinh xá. Vua đành lễ Phật rồi lui ra một bên. Phật hỏi:

- Đại vương, có việc gì mà đại vương cùng đông đảo chư thiên đến viếng hôm nay ?

- Bạch Thế Tôn, các vị này nêu bốn câu hỏi không ai trả lời được, ngoại trừ Thế Tôn. Xin Ngài giảng giải cho chúng con rõ.

- Đại vương, lành thay! Chính vì để dứt trừ nghi hối cho các chúng sanh như chư vị mà Như Lai hoàn thành mười ba-la-mật, hành năm pháp đại xả, và chứng quả Chánh giác. Về câu hỏi của đại vương ư? Pháp thí thắng mọi thí. Pháp vị thắng mọi vị, pháp hỷ thắng mọi hỷ. Có diệt trừ tham ái mới đắc quả A-la-hán, cho nên đó là việc làm tối hệ trọng.

Ngài nói kệ:

**Pháp thí, thắng mọi thí,
Pháp vị, thắng mọi vị.
Pháp hỷ, thắng mọi hỷ,
Ái diệt, thắng mọi khổ.**

Pháp thí thắng mọi thí: dù cúng dường pháp y đúng màu dài hoa chuối cho tất cả các vị Phật, Các vị Bích Chi Phật, các vị A-la-hán nhiều đến nỗi họp lại thành một hàng dọc nổi từ dưới đất lên đến cõi trời Phạm thiên cũng không bằng đọc một bài kệ hồi hướng công đức ở giữa hồi chuông. Bởi vì công đức cúng dường y này không bằng một phần mười sáu của việc đọc lên bài kệ. Do vậy mới biết tầm quan trọng của việc giảng pháp, đọc tụng pháp và nghe pháp.

Kẻ nào giúp chúng sanh được nghe pháp sẽ nhận được phước báo lớn hơn phước báo cúng dường vật thực, cho dù người múc đầy bình bát tất cả các vị Phật, Bích Chi Phật, A-la-hán nói trên với những thức ăn thượng vị. Phước báo do cúng dường pháp cũng lớn hơn cúng dường các thứ thuốc men bổ dưỡng như bơ, sữa... cũng lớn hơn cúng dường nhà ở, cho dù người ấy xây dựng không kể xiết cả trăm ngàn tinh xá lớn như Maha Vihàra, những tinh xá tiện nghi như Loha Pàsada. Phước báo ấy cũng lớn hơn cả phước báo ông Cấp Cô Độc và các vị khác được hưởng do công cúng dường kho báu xây dựng các tinh xá. Bởi pháp dù chỉ đọc lên một bài kệ hồi hướng bốn câu, được phước báo vô lượng vô biên nhiều hơn các thứ bố thí ấy.

Tại sao thế? Tất cả những kẻ bố thí trên sở dĩ cúng dường là do có nghe pháp. Nếu chưa được nghe, không bao giờ họ thực hiện những việc cúng dường ấy. Chúng sanh trong cõi Ta-bà này nếu không từng nghe pháp chẳng ai bố thí một vá cháo, hoặc chỉ một muống cơm. Vì lý do ấy, pháp thí thắng mọi thí.

- Thực thế, trừ trường hợp ngoại lệ của chư Phật và các vị Bích Chi Phật, những vị như Tôn giả Xá-lợi phất và bạn bè Ngài dù có thần thông đếm được hết những giọt mưa của tất cả những trận mưa trong suốt một kiếp, cũng không thể tự mình đắc quả Tu-đà-hoàn và các quả vị khác mà phải nhờ đến bài pháp của Trưởng lão Ác bệ, của các vị khác. Và sau cùng, khi nghe pháp của đức Thế Tôn, tôn giả mới hành trì được các ba-la-mật. Đại Vương, vì lý do ấy, **pháp thí thắng mọi thí.**

Nói về các vị ngon, từ đường mật... cho đến sơn hào hải vị quý hiếm như thức ăn của chư thiên đều lôi cuốn người ham thích phải trôi lăn trong sanh tử luân hồi, cho nên nó là gốc khổ của chúng sanh. Chỉ có hương vị của Giáo pháp, hiểu thấu ba mươi bảy phần trợ đạo đưa đến Chánh giác và chín bậc thiền định là thượng vị. Cho nên nói: **Pháp vị thắng mọi vị.**

Những lạc thú của người đời như con cái, dục lạc, ca nhạc, hát múa... cũng chỉ lôi cuốn người ham thích trôi lăn trong sinh tử luân hồi, nó cũng là gốc khổ của chúng sanh. Nhưng pháp hỉ sanh trong tâm kẻ nói pháp, hoặc nghe pháp, khiến họ được hưởng trạng thái an lạc vô biên, khiến nước mắt phải chảy, tóc lông phải rụng ngược. Sự an lạc này lại chấm dứt sanh tử luân hồi, cứu cánh đạt đến quả vị A-la-hán. An lạc này mới là tối thắng? Cho nên nói: **Pháp hỷ thắng mọi hỷ.**

Cuối cùng đến vấn đề tham ái. Khi tham ái diệt, hành giả chứng đắc A-la-hán. Do ái diệt nên dứt sạch hết đau khổ sanh tử luân hồi, cho nên nói: **Ái diệt thắng mọi khổ.**

Phật nói pháp xong, vua Đế Thích đảnh lễ Phật và nói:

- Bạch Thế Tôn, nếu pháp thí tôn quý như vậy sao Ngài không dạy hồi hướng công đức ấy cho chúng con? Từ đây mỗi khi Thế Tôn nói pháp cho chúng hội Tỳ-kheo, cúi xin Ngài khiến họ hồi hướng công đức cho chúng con.

Phật nghe lời thỉnh cầu ấy liền họp chúng Tỳ-kheo bảo:

- Nay các Tỳ-kheo từ đây trở đi mỗi khi có thuyết pháp, dù trong chúng hội lớn hay chỉ một buổi giảng pháp bình thường, hoặc một bài pháp vấn tắt, hoặc khi nói lời cảm tạ, các ông hãy nhớ hồi hướng lại công đức cho tất cả chúng sanh.





Thầy Viện Trưởng Dâng Hương Tán Phật.



Chào Mừng - 2014
LINH SƠN OHIO





Lưỡng Ban Tri Sự xin chân thành tri ân sự đóng góp của quý Phật tử trong những năm qua, quý vị đã hoan hỷ gia tâm hỗ trợ góp phần vào công trình xây dựng Tu Viện tọa lạc tại tỉnh Quitman, Tiểu bang Texas này bằng tất cả tấm lòng kính tín và hộ trì Tam bảo dưới nhiều hình thức, đóng góp tịnh tài, tịnh vật bằng công sức của mình. Quý vị đã đồng cam cộng khổ với chúng tôi vượt qua khó khăn, kham nhẫn trước mọi chướng duyên để duy trì và phát triển. Mục đích của việc kiến lập Tu Viện, tạo tượng là nhân duyên hỗ tương cho quý vị thực hành hạnh cúng dường bố thí để đắp bồi thiện nghiệp trong muôn vàn thiện pháp. Bước tiếp theo cũng quan trọng không kém là tất cả chúng ta phải nỗ lực tu học và thực hành giáo pháp Như Lai, để đời này, đời sau mọi người đều được giải thoát khổ đau. Đó mới là niềm mong mỏi chung của những người xuất gia.

Xin hồi hướng công đức này lên Tam bảo chứng tri, nguyện cầu cho tất cả quý vị luôn tinh tấn, với niềm tin bất thoái trong đạo pháp mãi mãi là người con Phật thuận thành.

Nguyện cầu mười phương pháp giới, muôn loại chúng sinh được nhiều phước báu, đồng tu, đồng ngộ, nhờ đó viễn ly não phiền, thường hằng được an vui, đồng thành Phật đạo.

Nam Mô A Di Đà Phật

phật pháp

Trân trọng thông báo Lịch trình tu học Phật pháp viễn thông được thiết lập theo múi giờ bên Texas là 8 giờ tối từ thứ Hai - thứ Sáu và thứ Bảy vào lúc 7 giờ. Xin quý vị đồng tu gọi vào số điện thoại sau đây để trưng tâm thỉnh pháp.

712-432-3100 PIN Số 144882
Nay trân trọng thông báo.

Nam Mô A Di Đà Phật



*Trong Kinh Vô Lượng Thọ Đức Phật dạy:
"Nghe pháp chẳng hay quên,
thấy kinh được rất mừng, ấy bạn lành ta vậy."*



Khi bạn có được trí tuệ, sự tiếp xúc với đối tượng giác quan, cho dù tốt hay xấu, vui sướng hay đau khổ, cũng giống như đứng dưới gốc cây xoài lượm trái trong khi có kẻ khác leo lên cây rung cho bạn. Chúng ta chỉ việc lựa xoài tốt và xoài thúi mà chẳng nhọc công vì chúng ta không phải leo lên cây.

Như vậy nghĩa là gì? Mỗi đối tượng giác quan đến với chúng ta, mang lại cho chúng ta kiến thức. Chúng ta không cần phải làm đẹp chúng. Tám ngọn gió của thế gian -- được mất, vinh nhục, khen chê, đau khổ và vui sướng, cứ tới tự nhiên. Nếu tâm của bạn đã phát triển được sự yên tĩnh và trí tuệ, bạn có thể lượm và lựa một cách thoải mái. Cái mà người khác có thể gọi là tốt hay xấu, đó hay đây, vui sướng hay đau khổ, đều lợi lộc cho bạn, bởi vì kẻ khác leo lên cây xoài rung cho bạn, và bạn chẳng có điều gì phải sợ hãi.

Tám ngọn gió thế gian cũng giống như những trái xoài rớt xuống cho bạn. Bạn hãy dùng định lực và tâm yên tĩnh để chiêm ngưỡng và thu thập. Biết trái xoài nào tốt, trái xoài nào thúi, chính là trí tuệ, tức là sự minh sát (vipassana). Bạn không tạo ra trí tuệ. Khi có trí tuệ, nội quán (insight) tự nhiên phát sinh. Dầu rằng tôi gọi nó là trí tuệ, bạn không nhất thiết phải cho nó một cái tên.



Giao pháp không ở nơi xa tít mù khơi, trên bầu trời hay nơi những vị thần tiên trú ngụ. Giáo pháp nằm ngay ở đây. Giáo pháp liên quan đến chúng ta, đến những gì chúng ta đang làm trong hiện tại này. Đức Phật muốn chúng ta tiếp xúc với giáo pháp, nhưng chúng ta chỉ tiếp xúc với ngôn từ, sách vở và kinh điển... đó là tiếp xúc với cái bóng của giáo pháp chứ không phải tiếp xúc với chân giáo pháp đã được Đức Phật giảng dạy. Nếu chỉ làm như thế thì sao có thể gọi là thực hành tốt đẹp và đúng đắn. Người ta đã đi lạc quá xa rồi.



(Ajahn Chah - Khánh Hỷ dịch) <http://phatphapchanthat>



Sinh và tử

Thực hành tốt đẹp là tự hỏi mình: "Tại sao ta sinh ra?" Sáng, trưa, chiều, tối... mỗi ngày hãy tự hỏi mình câu hỏi đó.

2. Sinh và tử của ta chỉ là một. Bạn không thể có cái này mà chẳng có cái kia. Người ta buồn rầu than khóc khi có ai chết, và vui cười hơn hờ khi thấy một đứa trẻ sinh ra đời. Thật si mê và khô hài làm sao! Nếu muốn khóc, hãy khóc lúc có ai sinh ra. Hãy khóc cái nguyên nhân, khóc cái gốc, vì không sinh ra thì sẽ không chết.



LỄ TRUYỀN

Bồ Tát Giới

MỪNG 2 TẾT

LINH SƠN OHIO

2014



Thầy Viện Trưởng sái tịnh bồ tát phục.



Diệu An vâng lệnh Tung Giới.



Lễ Tung Bồ Tát Giới Đầu Năm.





HOÀ THƯỢNG THƯỢNG MINH HẠ ĐỨC
NIỆM HƯƠNG BẠCH PHẬT



MINH ANH LỄ HUY KÝ ĐỨC ĐỆ NHẤT TĂNG THÔNG
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO LINH SƠN THẾ GIỚI TẠI
CHÙA PHƯỚC LONG.

Nhân dịp lễ Huy Ký Hoà Thượng tôn sư,
Đức Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Linh
Sơn Thế Giới, thượng Huyền hạ Vi, Thầy
Viện Trưởng vân tập về Chùa Phước Long,
Ansonia, Connecticut để tham dự. Thế
theo Tăng lệnh, đạo tràng Hoà Thượng
Phước Long đảm trách Lễ Huy ký và kiêm
tổ chức Khoá An Cư Kết Hạ 10 ngày -2014.







HÒA THƯỢNG ĐẠO QUANG BAN BÀI PHÁP THOẠI VỚI ĐỀ TÀI "Ý NGHĨA VỀ LẠY LỤC PHƯƠNG" ĐỀM CHƯ VỊ PHẬT TỬ ĐẠO TRẦN LINH SƠN OHIO NHÂN CHUYỂN PHẬT SỰ Ở CINCINNATI, OHIO. BÀI PHÁP NÀY ĐƯỢC ĐẠO HỮU TÂM BIÊN GHI LẠI RẤT TƯỜNG TẬN NAY XIN ĐĂNG TẢI ĐỂ KẾT DUYÊN ĐẾN TẤT CẢ XA GẦN.



Lời ngỏ của Phật tử Tâm Biên: Đây là bài pháp của Hoà Thượng Thích Tịnh Đức, bao hàm ý nghĩa giáo dục rất hữu ích cho mọi người chúng ta, cho mọi giới Phật tử từ lớp trẻ cho đến già, nếu được ta đem ra áp dụng trong cuộc sống hằng ngày thì thật là quý báu biết bao. Khi ghi lại bài này, trong lòng đệ tử đã nghĩ đến các điều sau:

1. Nhớ tưởng ân Phật: Người đưa đường chỉ lối cho chúng ta.
2. Nhớ tưởng ân Pháp: những lời dạy bảo chắc thật của Như Lai.
3. Nhớ tưởng ân Tăng: Những người hướng dẫn ta trong Tăng đoàn, là sự có mặt của Hoà thượng trong ngày hôm nay.

Dù sao, sự ghi nhận của đệ tử còn thiếu sót, mong sẽ được quý Thầy cô chỉ dẫn thêm, và quý Phật tử có mặt trong ngày hôm đó bổ túc thêm hầu đem lại lợi lạc đến cho tất cả mọi người.

A Di Đà Phật

Tâm Biên kính ghi

Ý NGHĨA CỦA VIỆC LẠY LỤC PHƯƠNG

Hòa Thượng Đạo Quang giảng giải tại Đạo tràng Linh Sơn Ohio

Txưa, theo phong tục của người Ấn Độ Giáo; có một cậu bé Bà La Môn, mỗi ngày đi theo cha mình đến một ngã ba đường để lễ bái lục phương. Cậu lạy từng lạy ở mỗi phương như vậy. Và khi duyên lành đến, lúc cậu đang lạy sáu hướng, thì Đức Phật đi qua. Ngài hỏi: “Con đang làm gì? Có hiểu được ý nghĩa của việc lạy đó không?” Cậu thưa: “Dạ, con chỉ biết theo cha để đến đây lễ bái lục phương mà không hiểu ý nghĩa của nó ra làm sao cả!”

Phật hỏi: “Con có muốn hiểu rõ ý nghĩa của việc lễ bái đó không?” Cậu mừng rỡ lắm và xin được Phật chỉ rõ.

Lục phương là: phương Đông, Tây, Nam Bắc, Trên và dưới

Phương Đông - Tượng trưng cho cha Mẹ, là hướng mặt trời mọc, đem lại ánh sáng, sinh khí và ấm áp đến cho mọi loài. Như là cha mẹ sinh con ra, lòng từ bi của cha mẹ như vàng thái dương. Công ơn của cha mẹ không tính kể được. Phận làm con cái phải có trách nhiệm hiểu biết công đức của cha mẹ: khi mẹ mang thai, mẹ phải đi đứng nhẹ nhàng, ăn uống cẩn thận để không có hại cho thai nhi. Mẹ vì lòng thương tưởng con mà chăm sóc, lo cho con khi con còn trong thai nghén. Còn phần cha thì lo làm lụng thêm để khi con chào đời, hầu lo được đầy đủ cho con.

Trong một gia đình đạo đức, người con được sự giáo dục lễ phép từ lúc ban đầu như” đi thưa về trình... Nếu không may người cha mất sớm, người mẹ không tái giá mà ở vậy nuôi con và để đức cho con. Như thế ý nghĩa của việc lễ bái hướng Đông là người con phải biết nghĩ đến công đức của cha mẹ: khi còn nhỏ, phải vâng lời cha mẹ, phải lo học hành để nên người có đạo đức tốt và nêu gương sáng. Khi lớn lên người con phải biết phụng dưỡng và lo cho cha mẹ về cả hai phương diện: Tinh thần và vật chất. Về vật chất thì lo cho cha mẹ miếng ăn, giấc ngủ. Về tinh thần thì đưa cha mẹ đến chùa lễ Phật, nghe kinh kệ và nghe pháp hầu giúp cha mẹ được an lạc.

Phương Nam - Tượng trưng cho sự dạy dỗ của Thầy cô giáo trong nhà trường. Mình là người được hưởng kiến thức từ lớp nhỏ cho đến lớp lớn, được Thầy Cô hướng dẫn kiến thức văn hoá và nghề nghiệp để vào đời với nghiệp thiện. Nếu Thầy Cô hướng dẫn đúng thì 90% trẻ được giáo dục tốt; như là uốn nắn một cây tre phải uốn nắn từ khi cây còn nhỏ.

Thời Phật còn tại thế, có một vị sa di nọ đi theo Thầy Xá Phất. Khi đi ngang qua một ngôi làng nhỏ, vị sa di thấy có người uốn cong một cây tre non mới buột lên rằng:

“Ồ! Cây tre mà cũng uốn cong được sao? Vị sa di tự hỏi. Rồi Thầy trò tiếp tục đi, ngang qua chỗ ở của một người thợ rèn, đang ngồi nung thanh sắt đỏ rực trên bệ rèn, thấy ông dùng búa để đập uốn thanh sắt, vị sa di buột lên rằng: “Ồ! Sắt mà cũng uốn cong được sao?” Vị sa di tự hỏi. Sau cùng vị sa di đến một ngôi làng đang dẫn nước từ đập vô ruộng. Lại thêm ngạc nhiên thốt lên “À! Nước cũng chảy được vào ruộng ư?”.

Vậy, phạm tất cả mọi việc làm, muốn đạt được kết quả tốt và có ý nghĩa, phải có một sự hướng dẫn đúng đắn từ gia đình, học đường và xã hội. Sự học hành của trẻ cũng tùy thuộc hoàn cảnh gia đình: Ví như con cái nhà giàu, ngoài việc đi học ở trường, trẻ còn được cho đi học thêm về nhạc lý hay vẽ... Còn trẻ nhà nghèo phải lo kiếm nghề để nuôi thân hoặc giúp đỡ thêm cho gia đình. Nhưng tất cả đều giống nhau ở điểm: từ nhỏ trẻ được dạy dỗ để lớn lên thành người công dân tốt.

Thế thì ý nghĩa khi lễ bái phương Nam là ta phải biết đến công ơn của các Thầy Cô giáo đã dạy dỗ giúp chúng ta trở thành người tốt và hữu ích trong xã hội. Vậy khi còn ngồi trong ghế nhà trường, ta phải ráng nghe theo lời hướng dẫn, dạy dỗ của Thầy Cô, để khỏi phụ lòng khó nhọc của Thầy Cô, và đó cũng là cách đền đáp công ơn đối với Thầy Cô. Khi đã trưởng thành, ta cũng nên thăm hỏi, hay lui tới viếng thăm Thầy Cô giáo cũ khi ta có điều kiện, vì việc làm đó sẽ đem lại niềm vui đến cho Thầy Cô.

Phương Tây - Tượng trưng cho vợ chồng. Khi lập gia đình, người vợ và người chồng sống với nhau cho đến trọn đời, để cùng nhau lo cho gia đình. Cả vợ lẫn chồng đều biết lo chăm sóc lẫn nhau với lòng từ bi, hỷ xả, tôn trọng và nhường nhịn nhau. Vợ chồng phải biết nhường nhịn nhau, đó là phép “thông cảm và tha thứ” cho nhau. Nhất là trong đời sống văn minh vật chất của xã hội ngày hôm nay, vợ chồng trong gia đình có khi đôi co và bất đồng ý kiến với nhau về một vài vấn đề nào đó... Trong không khí thiếu thông cảm đó, thì người vợ hay người chồng phải biết quán chiếu ngay rằng: “Ta phải nhường vợ ta hay chồng ta một chút”; vì một sự nhịn là chín sự lành; phải biết dẹp bỏ được tham, sân, si, trong tâm của mình; nên hỷ xả hơn để vun bồi sự đầm ấm và vui vẻ trong gia đình. Được như vậy thì đứa con ta sinh ra là một đứa trẻ tốt và tươi sáng vì được nuôi dưỡng trong một gia đình có đức và phước.

Vậy việc lễ bái hướng Tây là phải nhớ: Để tạo lập một gia đình hạnh phúc thì người vợ hay chồng phải biết nhường nhau mà sống. Vợ chồng phải biết sống trọn đời với nhau. Khi có một trong hai người rủi ro mất đi, thì người còn lại không tái giá, để khỏi gây phiền muộn cho con cái sau này.

Phương Bắc - Tượng trưng cho tình nghĩa anh em trong gia đình, đồng đội trong quân ngũ, bạn bè cùng hàng xướng, hàng xóm láng giềng bên cạnh ta. Một khi ai có chuyện, là chúng ta phải biết giúp đỡ khi họ cần.

Trong gia đình: Một khi cha hay mẹ đã qua đời thì anh chị em phải biết đùm bọc, hòa thuận, giúp đỡ lẫn nhau. Khi có một người gặp khó khăn gì, hoặc bị tai nạn thì ta phải biết san sẻ và giúp đỡ. Câu nói: “Một con ngựa đau, cả tàu không ăn cỏ” cũng dựa trên tinh thần này. Khi người thân của mình có bệnh nhẹ hay nặng, thì sự lui tới thăm hỏi, an ủi, giúp đỡ và cầu nguyện của mình là một liều thuốc rất quý cho anh, hoặc chị, hoặc em ta.

Trong quân ngũ: Một người quân nhân có tinh thần anh dũng và can đảm không sợ hy sinh trong quân trận sẽ nâng cao lòng hăng say chiến đấu không sợ chết để bảo vệ đồng đội và cấp chỉ huy của mình, bảo vệ lý tưởng tự do, bảo vệ đất nước của mình khi tâm không sợ hãi thì trăm trận trăm thắng.

Trong cơ quan: Khi ta làm việc trong cơ quan, hàng xướng thì những người công nhân cùng làm việc với ta là những người bạn của ta. Sự quan tâm giúp đỡ qua lại và đoàn kết giữa các công nhân với nhau tạo sự vững tâm hơn cho ta khi làm việc.

Láng giềng: Là những người sống ở gần sát cạnh, hay chung quanh nhà của ta. Nếu ta được may mắn ở bên cạnh những láng giềng tốt, thì mình được sống yên ổn. Khi có việc cần phải vắng nhà, thì ta không phải lo sợ gì. Đối với hàng xóm láng giềng, ta nên duy trì quan hệ tốt với họ – tạo sự thân mật bằng sự chào hỏi vui vẻ và giúp đỡ nhau khi cần.

Như thế ý nghĩa của việc lạy về hướng Bắc: tạo sự hỗ trợ và tin tưởng lẫn nhau, vì sống trên đời cần nhất là tình thương yêu, đùm bọc và che chở cho nhau, không phải chỉ gói ghém trong phạm vi gia đình mà còn trong phạm vi xã hội – giữa người và người, có như thế xã hội mới có tiến bộ, trật tự, và ổn định.

Phương Dưới - Phương Dưới gồm những ai? Đó là những người học trò trong trường học, người công nhân trong hàng xướng, là những người lính trong quân trận. Trong trường học: Nếu Thầy Cô giáo dốc lòng chăm sóc, dạy dỗ học sinh, thì đa số các em biết học hành ngoan ngoãn, chăm chỉ và biết vâng lời. Hai điều này rất hỗ trợ cho nhau: Một khi Thầy Cô hết sức thương yêu, chịu khó tìm hiểu học sinh và ra sức giúp đỡ dạy dỗ cho học sinh, thì sự tiến bộ của các em là một món quà tinh thần vô cùng quý giá cho Thầy Cô.

Trong hàng xướng: Nếu một người chủ biết cư xử tốt với những công nhân làm việc dưới quyền của mình, thì họ mới an lòng ra sức làm việc. Còn ngược lại, người chủ chỉ biết bóc lột, không có sự hiểu biết và thiếu sự quan

quan tâm chăm sóc công nhân, lại có khi còn ra tay đàn áp nữa, thì người công nhân sẽ làm việc không hết lòng.

Trong quân đội: những người quân nhân xông pha ngoài trận mạc dưới lằn tên mũi đạn với tinh thần chiến đấu dũng cảm để bảo vệ cho lý tưởng tự do. Họ không sợ chết, không lùi bước trước những hiểm nguy nào. Là cấp trên, cấp chỉ huy trong quân đội, phải luôn luôn quan tâm và nhất là luôn luôn ghi nhớ đến những sự hy sinh cao cả đó.

Tóm lại khi lạy phương Dưới là ta phải nghĩ đến sự thương yêu, dạy dỗ đối với học sinh. Biết công ơn của những người đã làm việc cho mình. Tưởng niệm đến những người đã hy sinh trong chiến trận.

Phương Trên: Là vị đã hướng dẫn tâm linh cho chúng ta là Đức Phật. Vì sự đau khổ của chúng sanh Phật đã chỉ đạo cho mọi người các con đường tu tập để đoạn diệt tham sân si, đoạn trừ nghiệp chướng, thực hành 5 giới để có cuộc sống tốt đẹp và vui vẻ, an lạc.

Ví như một người có tham, sân, si, và lo lắng hoặc đau ốm thì nét mặt không vui vẻ, không thoải mái, không thanh thản. Vậy thì mình phải làm sao để mỗi ngày xả bỏ bớt một chút để thân và tâm được thanh tịnh, hoan hỷ, an lạc, có thể mới giúp giảm bớt nỗi đau ốm về thân và tiêu tan phiền muộn trong tâm.

Nói về đau ốm, ta có thể phân ra các loại sau:

Đau về tâm: một người đau về tâm thì hay lo sợ và lo lắng đủ mọi việc trên trời dưới đất: như lo sợ ngày tận thế, động đất...để rồi phải lo đi mua sắm này nọ mà không thực tế. Những người phải chịu sự đau khổ vì vấn đề gia đình hạnh phúc gia đình cũng là những người mang tâm bệnh.

Đau về thân: Làm người ai mà không bị bệnh. Nay đau rồi mai lành. Đau ốm là luật tự nhiên. Khi đau thì phải uống thuốc và đừng lo lắng quá mà phải nhận biết thân này không phải là của ta. Kệ thân đau, ta phải cố gắng nghe pháp, lo kinh kệ, thực tâm thực lòng niệm Phật, để cho nhẹ bớt cái bệnh, cái nghiệp của ta.

Đau cả tâm và thân: Sanh, lão bệnh, tử là điều không một ai có thể tránh được. Cuộc đời vốn vô thường nên cái chết sớm muộn gì cũng đến, ta đừng buồn phiền. Ví như xe ta đang chạy đã cũ rồi. Nếu có tiền, ta sẽ đổi xe mới, bằng không thì cứ chấp nhận chiếc xe cũ này. Nếu một người bị đau cả tâm và thân phải quán được điều này. Sự lo lắng thái quá của tâm sẽ gia tăng cái thân bệnh của mình mà chẳng giúp ích được gì cho mình cả. Sáng thì lo ‘Sao ta đau chỗ này?’, tối than thở ‘sao cái đau lại chạy qua chỗ khác?’. Vậy thì phải làm sao? Ta phải ráng tu: giữ tâm luôn hoan hỷ, vui vẻ, hỷ xả, đừng có thấy những điều không vừa ý trong gia đình là cản trở, để giúp cho con cái được gần gũi thêm với mình.

Hãy vừa lòng với cuộc sống mà mình đang có, mà không so bì với những kẻ khác có cuộc sống cao hơn mình. Bởi vì có 3 hạng chúng sanh được sinh ra trên cõi đời này.

- Hạng sinh ra để trả nợ: những người này vì kiếp trước mang nợ quá nhiều, nên kiếp này phải cúi đầu cày bừa làm lụng suốt ngày để trả nợ.
- Hạng sinh ra có đủ sống: những người này không giàu cũng không nghèo, kiếp trước không có gây nợ nần gì với ai.
- Hạng sinh ra có số hưởng: những người này giàu có sung túc, vì họ đã làm nhiều phước đức và bố thí trong quá khứ.

Khi ta có được sự tu tập là ta đã thấu triệt được luật nhân quả và luân hồi nói trên. Cũng như khi ta mới được sinh ra đời là một trẻ sơ sinh, chưa có răng nên phải bú sữa. Lớn lên 1, 2 tuổi thì răng bắt đầu mọc từ từ để nhai. Và đến khi già, răng yếu thì làm bao tử cũng kém theo.

Có gì quý báu cho bằng một người có tâm an lạc. Tâm an thân mới được an. Vậy: Người từ bi thì được an vui. Người có tâm an lạc sẽ được sanh về cõi an lạc. Người có tâm buồn phiền sẽ bị sanh về cõi buồn phiền. Muốn được sanh về cõi an lạc thì mình phải biết tu, phải tích lũy và bòn mót tính từ, bi, hỷ, xả, giữ tâm an lạc và xả bỏ.

Nếu mình lạy Phật, niệm Phật, tụng chú đại bi mà tâm không đại bi, hờ một chút là cần nắn, thắc mắc, la lối con cái thì làm sao con cái nghe lời mình được. Tu thế này là sai, vì không theo lời Phật dạy. Khi về già, phải biết khai mở tâm linh cho mình, biết hỷ xả, biết san sẻ và giúp đỡ người khác một chút. Khi tâm từ đã được mở rộng thì lo gì mà không được Phật đến rước.

Tóm lại, con người từ lúc sinh ra cho đến khi khôn lớn, mỗi người phải biết trách nhiệm của mình đối với những người sống chung quanh từ trong gia đình, ra đến xã hội. Phải biết tu tập để có tâm từ bi và an lạc. Được thế thì cuộc sống rất có ý nghĩa vì ta tự đem lại hạnh phúc cho chính mình và mang lợi ích đến cho những người xung quanh. Những lời dạy bảo quý báu của Đức Phật rất cần thiết, rất có giá trị cho tất cả chúng sanh, để chúng sanh học tập và thực hành trong mọi đời mọi kiếp và mãi mãi về sau.

Mùa Phật Đản 2014 PL 2557



TÂM TÂM quen thuộc

Tâm tâm vốn không có lạ quen. Lạ quen là do việc của thân làm, cảnh của tâm duyên.

Thân lạ là việc làm của thân chưa được làm nhiều, lâu lâu mới làm thì khó được quen, cho nên gọi là lạ. Từ lạ tập lâu ngày, mài giũa mãi hoài, nhiều cách lựa lọc, nói làm liền làm, tay tự nhiên làm, trước sau nhất như chẳng còn do dự, đây gọi là thân quen.

Tâm lạ là cảnh sở duyên của thức chưa thấm vào tâm, bỗng muốn nhớ lại mà mờ mịt không biết, cũng gọi là lạ. Từ lạ huân tập lâu ngày, nghĩ nhớ sâu xa, lại thêm xét nét, hể tưởng đến liền hiện, nói đến liền biết, đây gọi là tâm quen.

Thân tâm tuy quen, nhưng cũng còn có khi quên, tập cho thêm quen thuộc, trở thành thói quen, trải qua vạn kiếp cũng chẳng quên, ở chỗ muôn ngàn sai biệt cũng chẳng động, nắm được liền dùng, nước đến thì thành dòng. Thân làm đi làm lại không còn sai lầm. Tâm tự lực muôn ngàn không còn sơ sót. Đây gọi là thân tâm quen thuộc.

Như người đến Tông Lâm tham học, mới vào Thiền đường mờ mịt không hiểu quy củ, việc phải làm của thân từ trước đến nay chưa từng thấy qua, bỗng bị ép buộc phải làm thì khó làm được quen. Nếu có thể khổ tâm khổ chí, cẩn thận để tâm tìm hiểu kỹ càng mọi việc, học tập ghi nhớ càng ngày càng tinh thông, thì dần dần từ lạ trở thành quen. Chính ngay lúc học quy củ, phải đem toàn thân để ở trên việc làm, chẳng nên sáng siêng năng chiều lười biếng, lập chí quyết định thà chết chứ chẳng lia pháp này. Người có chí này, chẳng những việc quen mà thân cũng quen.

Lại, như người mới học tu thiền, từ trước đến nay chưa từng dụng công phu, một khi đề khởi thoại đầu, không biết làm sao hạ thủ. Nếu có thể đối với pháp này lập chí thà chết chứ chẳng lia, đem hết thân tâm tận lực xông vào, chỉ biết có pháp, chẳng biết có tâm. Như vậy lâu ngày chẳng những pháp quen mà tâm cũng quen.



<http://www.tosuthien.com/kinh-sach/tham-thien-pho-thuyet/tham-thien-pho-thuyet-quyen-thuong/20-than-tam-quen-thuoc>



Thầy Viện Trưởng hướng dẫn đại chúng nghi thức căn bản xử dụng chuông mõ và chuông trống bát nhã.



Đại chúng nỗ lực tham gia học tập.



Tre già, măng mọc.

Trong Đại Trí Độ Luận, Phật dạy bốn việc tuy nhỏ mà không thể khinh:

- Thái tử tuy nhỏ, mà sẽ làm vua, nên không thể khinh;
- Rắn con tuy nhỏ, mà độc làm chết người, cũng không thể khinh;
- Đốm lửa tuy nhỏ, có thể đốt cháy núi đồng, lại không thể khinh;
- Sa-di tuy nhỏ, mà được thần thông bậc thánh, rất không thể khinh.

*Lớn nhỏ do nơi trí,
Không ở nơi già trẻ,
Có trí, siêng tinh tấn,
Tuy trẻ mà là già,
Biếng nhác, không trí tuệ,
Tuy già mà là trẻ”.*



Tu Lan
LINH SON OHIO 2014





Tu Lan
LINH SON
OHIO
2014





Tu Lan LINH SƠN OHIO 2014



Chư Ni dâng trà lên Thầy Viện Trưởng

LỄ DÂNG TRÀ *Chào Thọ* LINH SƠN OHIO 2014



Vô tình thấy Mẹ dâng hương,
Lòng con vui sướng Mẹ tin đạo mẫu.



Bố cài hoa hồng đỏ thắm cho con. Hạnh phúc thay!



Thầy Viện Trưởng truyền giao chư tôn Ni cắt bánh.



LỄ DÂNG TRÀ Cháo Thọ LINH SƠN OHIO 2014

Trước Tam Bảo uy linh tối thượng,
Đôi lời tưởng niệm Mẹ khẩn cầu.





TẾT TRUNG THU LINH SƠN OHIO 2014

Tết Nhi Đồng đã được tổ chức vào lúc 6 giờ chiều, thứ Bảy ngày 6 tháng 9 vừa qua tại khuôn viên Chùa Linh Sơn Ohio. Ngày Tết Nhi Đồng được châu viên là nhờ sự hậu thuẫn mạnh mẽ của quý vị phụ huynh, quý bác, quý cô cậu và các anh chị. Theo sự tiên đoán thời tiết từ các đài truyền thanh truyền hình thì trời sẽ có mưa giông vào chiều cùng ngày, thế rồi sau những giây phút thập thò, mây đen hẳn đã cảm thương các em thiếu nhi nên đã tản mát kéo đi phương khác, dành cho các em trọn vẹn buổi tối vui chơi rước đèn dưới bầu trời quang đãng.

Năm nay chương trình Tết Nhi Đồng có thêm hai tiết mục, vẽ mặt và bẻ bong bóng. Hai tiết mục đặc biệt này đã được gia đình đạo hữu Lý Minh Đức tài trợ. Với hai tiết mục này lòng các em thêm nô nức—niềm vui của trẻ thơ, nhìn con vui là lòng cha mẹ vui lây. Thế là gia đình đều “vui quá là vui”. Niềm vui trong ngày Tết Nhi Đồng đã thể hiện qua một số hình ảnh chụp lưu niệm, trong Bản Tin này chúng tôi không thể không đăng tải. Dù Phật sự đa đoan không thể về chứng minh Tết Nhi Đồng như thường niên, nhưng với đại nguyện hoằng pháp lợi sanh, Thầy Viện Trưởng luôn hằng mong rằng quý bậc phụ huynh chúng ta, song song với việc đưa gia đình về tham dự những ngày đại lễ, hãy cố gắng duy trì ngày Tết Nhi Đồng để các em có cơ hội gần gũi với sinh hoạt cộng đồng. Với hình ảnh sinh hoạt này sẽ lưu lại cho các em khi lớn lên còn có những kỷ ức đẹp.

Ban Tổ Chức chân thành cảm tạ sự ủng hộ nồng nhiệt của tất cả quý vị giúp về phần ẩm thực, phần phát bánh kẹo, trò chơi, vẽ mặt và bẻ bong bóng cho chương trình thêm dồi dào. Và mong được chào đón quý vị và gia đình vào Tết Trung Thu năm tới và những ngày Đại Lễ. ☐





TẾT TRUNG THU LINH SƠN OHIO 2014





PHƯƠNG DANH CÙNG DƯƠNG

HỘI TRÌ TAM BẢO 2014 *Tu Viện Linh Sơn Atlanta*

Chúng tôi thành tâm cảm niệm Bồ Đề Tâm của chư vị, vì chư vị là mạng mạch của sự duy trì cho Bốn Tự. Nếu không có sự giúp đỡ nhiệt tâm của quý vị, Bốn Tự không thể viên mãn Phật sự, hoàng pháp lợi sanh. Kính xin quý vị giúp truyền đến tất cả bằng hữu để người người đều có duyên lành trồng cội phúc báu như chư vị đã và đang làm.

Nguyện cầu mọi việc lành quý vị làm sẽ đem lại vạn sự kiết tường đến quý vị và gia quyến. Nếu có điều chi sơ sót, xin quý vị hoan hỷ liên lạc về Tu Viện (903) 967-2451 để được bỏ túc.

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| BAC QUANG HOI-QUANG DUYEN | PHAM KHAU-VO HA LINDA |
| BUI THI MAI | PHAM THI HONG VINH |
| CHAU JACQUELINE | PHAM THI PHI SA |
| DANG T HOA | PHAN THI NGA |
| DANG VY | QUACH OANH |
| DIEU XUAN-DIEU PHUC | TANG NGOC LOAN |
| DO THI HIEN-TINH LAC | THIEN GIAU-VIEN THONG |
| DOWN D TAM | THIEN NGOC-CHON PHAP DIEU |
| DU C MUOI-DIEU LIEN | THUY-DUNG |
| DUONG THI KIM NGAN | TO THI NGOC MAI |
| HINH HOA-HINH THUY | TRAN NO-KHUU THI DE |
| HUONG PHU PHUONG-ANNIE | TRAN THI PHUONG THAO |
| KIM THOA-LIEN HOA | TRAN THI THU CUC |
| LE T THUY NGOC | TRAN THI THUY |
| LY DUC | TRAN THI TON NU BAO NGOC |
| LY L HUNG-NGUYEN DIEM | TRAN VAN NGHI-TAM NHAN |
| LY TU TIEN | TRINH THI TUYET NHUNG |
| MAC TUYET SOPHIE | TRUONG THI KIEU DIEM |
| MINH BAN | TRUONG THI PHUONG NGA |
| NGUYEN AN THANH | TU THI CINDY |
| NGUYEN DINH THANH | VO TAM-TRAN LIEU |
| NGUYEN KIM LUONG | VO THANH MAI-VO HIEP |
| NGUYEN P THUC NHI | VO THI THOM-NGUYEN NHIEN |
| NGUYEN THI THUY LINH | VUONG T LINH |

phước báu của sự Bồ đề trí

- 1.Được nhiều người thương yêu, quý trọng.
- 2.Được các bậc thiện trí thức giao hảo.
- 3.Có tâm tự tại khi đến giữa các hội chúng.
- 4.Khi mạng chung được sanh vào nhân cảnh cõi trời.



- HL Bùi Văn Dũng
- HL Cao Đàm Hoa
- HL Đặng Văn Mười – Minh Phương
- HL Eric Mitsh – Giải Thoát
- HL Gabbrilla Gverro
- HL Hứa Đông Bình
- HL Huỳnh Thị Liên
- HL Lâm Tịnh Đức
- HL Lê Hoàng Thanh Vy – Diệu Đức
- HL Lưu Ngọc Liên
- HL Natalye Price
- HL Nguyễn Tấn Đạt
- HL Nguyễn Thị Đào – Diệu Thỏ
- HL Nguyễn Tiến Cương – Huyền Kiên
- HL Nguyễn Văn Phú
- HL Nguyễn Văn Tài -Minh Đức
- HL Nguyễn Văn Xưởng-Chúc Thọ
- HL Norman Eng – Giải Thoát
- HL Phạm Tiến Quang
- HL Phùng Lệ Hưng - Diệu Phấn
- HL Tôn Nữ Dung Đài -Tâm Kính
- HL Trần Hồng Nhuận
- HL Trần Kim Nguyệt
- HL Trần Minh Tâm
- HL Trần Thị Trán – Siêu Thoát
- HL Võ Anh Dũng
- HL Võ Thị Ngọc

Nam Mô Tây Phương Giáo Chủ Tịnh độ năng
nhơn, đại từ, đại bi tiếp độ chư hương linh,
nguyện xin cho chư hương linh đồng nhập
hoa tạng giới.

Nam Mô A Di Đà Phật.





LIST OF DONORS

Chúng tôi thành tâm cảm niệm bỏ đề tâm của chư vị. Chư vị là mạng mạch của sự duy trì Bồn Tự, nếu không có sự giúp đỡ nhiệt tâm của quý vị, Bồn Tự không thể viên mãn Phật sự, hoàng pháp lợi sanh. Kính xin quý vị hoan hỷ phát bỏ đề tâm giúp truyền đến tất cả bằng hữu để người người đều có duyên lành trồng cội phúc báu như chư vị đã và đang làm.

Nguyện cầu mọi việc lành quý vị làm sẽ đem lại vạn sự kiết tường đến quý vị và gia quyến. Nếu có điều chi sơ sót, xin quý vị hoan hỷ liên lạc về Tu Viện (903) 967-2451 để được bổ túc.

PHẬT DẠY:

'CON NGƯỜI LÀ HƠN CẢ. BỞI CON NGƯỜI CÓ KHẢ NĂNG LÀM TẤT CẢ NHỮNG ĐIỀU LÀNH THIỆN, LỢI ÍCH CHO MÌNH VÀ NGƯỜI'

KINH HOA NGHIÊM

Nam Mô A Di Đà Phật



BAC DIEU NGOC	CHI HAI VAN	DIEU HOA-DIEU NGAN-MINH QUANG	GD BA PHAM MAI
BAC VIEN NGOC	CHI HONG	DIEU HONG	GD BICH HOANG
BAER K HEIDI	CHI KHANH	DIEU HY	GD CHAU MY, CAM, TUE BANG
BAN CO DAI HANH	CHI MUOI	DIEU KIM	GD DIEU HOA
BANH MY TAI	CHI NU	DIEU LAC	GD DIEU TAM, DIEU HUE, MINH LY, DIEU MY, THIEN PHU, LIEN NHUT
BE EM	CHI PHIA	DIEU LIEN	GD DIEU TAM-MN
BE KEKE	CHI THANH	DIEU NGOC	GD HIEU NGOC
BE LEANNE	CHI THONG	DIEU NINH	GD HUAN-SOAN/CHU UT
NGUYEN HANH MINH	CHON TAM LAC	DIEU PHUOC-MINH LY	GD HUYNH HUE-OH
BE VICENT	CHU DAM	DIEU QUANG (VY)	GD HUYNH TAN
BUI CHI DUNG	CHU THOAI	DIEU TAM	GD LONG KHANH VN
BUI MUOI	CHUA HUE NHUNG	DIEU TAM/NGUYEN TAN/NGUYEN UNG/PHU QUOC/LIEN NHUT/MINH LY/THANH THUY/TAM DIEU/HUE HAI/NGUYEN HOA/YEN HOA/THIEN GIAU/DIEU HUE/DIEU MY/TINH THIEN	GD NGHIEM
BUI QUY PHUNG	CHUNG DUC HANH	DIEU TAM/VAN	GD THIEN GIAU
BUI THI LAM	CHUNG NGAN		GD THU BAO
BUI THI MAI	CO BAC LAM	DIEU THANH	GD TRAN KIM PHUONG
BUI THI PHIA-NY	CO CHON TRI	DIEU THIEN	GD VU THI HA
BUI THI TUYET MAI	CO CHU BAY	DIEU THO-DIEM TRUONG	GEORGE OR DE MUNGER
BUI VAN HUNG	CO DAI HUE	DIEU TIEN	GG BUI CHI DUNG
BUI VAN MANH/ VO THI HONG	CO HUYNH TAM	DIEU XUAN	GIEN NHAC CHAN/VINH PHUC
C.C RESSLER, LLC	CO NANG TINH	DINH DINH	GOERERO GABRIELLA/NATALYE
CAO H TIFFANY	CO PHAN-BE VINCENT	DINH GIA	HA KIM LAN/CHIEU HUE
CHAMNA VONG/ DO DIEM XUAN	CO SAU & CO UT	DINH H LINDA	HANG THI TU-DIEU HANG/TRI TUE-DIEU NHAN
CHANH TRI-DIEU THANH	CO THI MY ANH	DINH KIM DUNG	HIEU NGOC-THAO NGOC
CHAU BANG	CO TIEU MUOI	DINH LE LY /THAI KIM THOA	HINH HOA/HINH THUY
CHAU BINH	CO TRAM	DINH MY/DIEU ANHDINH PHAN MINH	HO BACH MAI
CHAU CO XA	CO TRANG	DINH THI NGA/HANH PHU	HO KELLY
CHAU CONG CHINH	CO VAN	DO LAU/QUANG THONG	HO THI HOA-DIEU LAC
CHAU CUONG	CO VAN & CO UT	DO THI HIEN-TINH LAC	HO THI Y
CHAU HA	COURTNEY PHUONG	DOAN TRANG TRACY	HO YEN NHI
CHAU HUE NHUNG	DANG D TUAN	DONG THUY	HOA LIEU/DIEU DANG
CHAU JACQUELINE	DANG HAI/LUONG THUY	DOWD W TAM	HOANG CON
CHAU LINH	DANG HOA VIVIAN	DU C MUOI	HOANG DAO N NGA
CHAU NGUYET CAM	DANG QUY-HONG PHU	DUONG HA BAO TRAM/HUYNH DAC PHU	HOANG DUNG
CHAU T HUONG	DANG THI BICH HOA	DUONG HOANG CAO/NGUYEN CHAU VICTORIA	HOANG MAI-PHAM THANH
CHAU THAO	DANG THI PHUONG	DUONG KIM NGAN	HOANG N DAO NGA
CHAU VAN TY	D'ANGELA CARLO	FRANKEN D MARK/NGUYEN T HANG	HOANG THI MY NHUNG
CHAU VONICA	DANNY LOC-MY TAM	GD BA CAO THI BIEN	HOANH
CHI BE	DE-VAN		HONG-LINH-VY-ANH
CHI CO NAM HUA	DIEU DUC		HUA THI MUI
	DIEU HOA		

HUE ALTERATION, LLC/NGUYEN THI THAI	LUU NGO THUY TIFFANY	NGUYEN TAN PHONG
HUE ANH-CHAN N DIEP	LY DUC	NGUYEN THANH
HUE CHON/HUE HIEN	LY HUY-KHANH	NGUYEN THANH THUY
HUE HANG	LY L HUNG	NGUYEN THI HIEN
HUYNH LONG-LE TIEN	LY MAI/BAO LIEN	NGUYEN THI HOA
HUYNH PHUONG	LY MINH TRI	NGUYEN THI HUE ANH
HUYNH SUONG	LY MY KIEU/ CHAU CONG CHINH	NGUYEN THI KIM CUC
HUYNH TAN	LY THUONG	NGUYEN THI LAN
HUYNH THI BANG	LY TU TIEN	NGUYEN THI LANG
HUYNH THI HIEU HANH, NGUYEN THI HAI, NGUYEN AI VY, PHAM HUY HOANG	MAC TUYET SOPHIE	NGUYEN THI LIEN
HUYNH THI MAI	MAI/KIM HIEN	NGUYEN THI LOAN
HUYNH THI QUYEN/ TRAN MINH THANH	MICHLIK T MUOI	NGUYEN THI MY LIEN
HUYNH THUAN/TRAN THANH	MILLARD T HUE	NGUYEN THI MY LIEN
HUYNH TRANG	MINH CHIEU-DIEU HAO	NGUYEN THI NHO
HUYNH VAN CHAU	MINH PHAP-DIEU TU	NGUYEN THI RY
JACQUELINE CHAU	MINH THANH/SOPHIA	NGUYEN THI THANH-DONG THIEN
JERRY VO	MINH THANH-DIEU TUE	NGUYEN THI THEM
JIN FENG XUE	MINH TOAN-VA	NGUYEN THI THOI
JULIE-TAI TRINH	MINH TRI-DIEU TAM/MN	NGUYEN THI TU
KHANH	MORRIS NGO	NGUYEN THI VAN
KHUU THOAI HUNG	MY NHUNG	NGUYEN THUY MAI
KICHENS T THU	MY-NGUYEN HOA-NY	NGUYEN TRACY/TUYET PHUNG/DIEU NGAN
KIM THOA/LIEN HOA	NGAN-HANH-TOMMY-ARDEN	NGUYEN TUYET
KOTZ N KENNETH/KOTZ C TUE	NGO A KIM/MAI K HIEN	NGUYEN V CHIEN
KRISTIAN A RESSLER	NGO HA	NGUYEN V HOA
LAC CHAN PHUONG	NGO HUU LOC	NGUYEN V NGUYEN
LAI CHI CUONG/LAI ANDY/PHUONG TINH	NGOC NGAN	NGUYEN VAN CU
LAI LUC	NGO-LUU THUY TIFFANY	NGUYEN VAN HANH
LAM AI	NGUYEN CHRISTINE	NGUYEN VAN HOA
LAM AI, HUYNH TRI, QUAN THANH	NGUYEN D HOANG-NGOC/PHAN THI KIM ANH/MINH CHAU/D. TAM	NGUYEN VAN THE
LAM BAC CO/DIEU AM	NGUYEN D TAN/NGUYEN THI NAM	NGUYEN VO THANH MAI
LAM CHI DOANH/MINH CANH-LAM BUU CHAU/TINH LAC	NGUYEN DANNY/ NGUYEN KATHY	NGUYEN X DIEM
LAM HUONG-THANH TINH	NGUYEN DIEM	NGUYET KHANH HIEU
LAM KHAC CHAN/TRAN THI HOA	NGUYEN DIEP/NGUYEN THUY	NHA HANG NAM HUA
LAM MINH NGHI	NGUYEN HANG/DIEU HA	NHANG NGOC-MN
LAM T LILY/DIEU HANG	NGUYEN HOA	SC NHU HIEN
LAM THI TAI	NGUYEN HOA/VAN HUU	NHUNG
LAM TRUC PHUONG, NGUYEN TAN HUY, PHAN NHA VY	NGUYEN HOANG NGA	NHUNG-HUY
LAM TU VAN	NGUYEN HOA-NY	NI SU HANH NGUYEN
LAM TU-DUC	NGUYEN HONG TUYET/NGUYEN RALPH	PHAM CHAU
LAN NHI	NGUYEN HUU THANG	PHAM HOANG MAI
LARRY NEAS/PD QUANG ANH; MARGERT NEAS, ARTHUR NESS/QUANG AN/ ALBERT NESS; MARRY NEAS/NGUYEN PHUNG /TONY NESS / PD NGUYEN NHAN	NGUYEN HUY	PHAM M DUYEN
LE CHIA	NGUYEN K LUONG	PHAM N TUONG MINH
LE HUYNH MAI/TAM LUONG-MINNESOTA	NGUYEN K THUY	PHAM THANH LAM/TUE DAO-DUONG T HUONG
LE KIM HONG	NGUYEN KIM DUNG/TRUC NHAN	PHAM THI PHI SA
LE N PAULINE	NGUYEN KIM LUONG/ TANH HANG/TANH MY	PHAM VAN THANH
LE NGOC VAN	NGUYEN KIM NGAN	PHAN KATHY
LE PHUOC DUC	NGUYEN KIM NGOC	PHAN KIM-BINH
LE SONIA	NGUYEN KIM PHUNG	PHAN NGA
LE THI MAI/DIEU THANG	NGUYEN KIM-DIEU PHUC	PHAN NGOC HA
LE THONG/TRAN T HIEN	NGUYEN KIMDUNG	PHAN THI NGA
LE THUAN	NGUYEN LINH	PHU MANG HUONG
LE THUY LAN	NGUYEN M THUY-	PHUNG CONG PHI
LE THUY NGOC	NGUYEN MASTER	PHUNG TIEC CHANH
LE VAN CHIA	NGUYEN MINH CHAU	PHUONG
LE VAN PHU	NGUYEN MINH HOANG	PHUONG AN
LIEN HOA	NGUYEN MINH HUONG	PHUONG CHAU
LIEU THI HOA	NGUYEN NANCY	PING WANG FAMILY-ZUOHUI CHU
LIEU THI HOA/DIEU DANG	NGUYEN NGA HOANG	PT CHUA LINH PHONG
LOAN-THIEN	NGUYEN NGOC DUNG	PT CHUA LS OHIO
LONG HUYNH-TIEN LE	NGUYEN PHUNG/D. HIEN	QUACH DAM
LUONG HIEN/NGOC THIEN	NGUYEN QUANG DZUNG/DUONG KIM THU	QUACH LY CUONG
LUONG NANCY	NGUYEN QUOC THI MY	QUACH THI OANH
LUONG PHUNG HAO, DOAN THI KIM HUE	NGUYEN QUOC THUAN	QUANG GIAC
	NGUYEN T BA	QUANG HOI/QUANG DUYEN
	NGUYEN T DIEM	QUANG HUONG
	NGUYEN T DUYEN	QUANG NGUYEN
	NGUYEN T HIEN	QUANG THANH
	NGUYEN T MAI	QUANG VIET
		RESSLER KRIS/CHAU CAM

ROWLETT NAILS INC
SANTOSH JAYAL
SC BAO MINH
SC DAI HANH
SC DAI HY
SC DAI KHIET
SC DAI KINH
SC DAI NGOC
SC DAI TINH
SC DAI XA
SC NHU HIEN
SC THANH CHAU
SC THANH HUONG
SC THANH THUY
SC TRI HUYEN
STAR NAILS
STEWART TOYIA
TA VAN CAN
TAC HOA
TAI + PHUONG
TAI AN
TAM
TAM BI
TAM HOA
TAM HOA/THIEN GIAU
TAM HOA-HANH HUONG
TAM NHAN
TAM W DOWD
TANG MY MADELEINE
TANG MY/DIEU LE
TANG NGOC LOAN
TANH THAO
THAI N QUANG
THAI THI LEN
THAN THI PHI YEN/ NGUYEN THANH
THANH MY
THANH THUY
THI DONG
THIEN CHAU
THIEN GIAU/VIEN THONG
THIEN HUE/SON/ PHAN THI LAN ANH
THIEN QUA
THIEN QUANG- MINH NGOC
THIEN TAM
THU
THUY
THUY-DIEU NGAN
TIFFANY THUY NGO LUU
TIMOTHY N BAURLEY/ TERRY BAURLEY
TINH NGUYEN
TO THI NGOC MAI
TON HUONG THUY
TON MY TRA
TON NU BAO NGOC
TRAM BAN DIEU THO
TRAM Q ANH
TRAN ANDY
TRAN ANH
TRAN BAO
TRAN BICH LOAN
TRAN CHI/PHU NUOI
TRAN CONG
TRAN DEP
TRAN DINH GIONG
TRAN DUC
TRAN ERIC
TRAN HIEP/NGUYEN LUC/NGUYEN HOA
TRAN HUU LOI
TRAN KIM NGUYET
TRAN KIM NGUYET/MINH THANH
TRAN KIM PHUONG

TRAN KY HUE
TRAN LISA
TRAN MINH THANH
TRAN NGA
TRAN NGOC HA
TRAN NO/KHUU THI DE
TRAN PHILLIP
TRAN PHUONG
TRAN QUAN
TRAN QUOC
TRAN T TONGA/VO M TAI
TRAN THAI BINH
TRAN THANG/DIEU TAM
TRAN THI HOI/DIEU NGAN
TRAN THI HUYEN
TRAN THI KIM NGAN
TRAN THI LAN
TRAN THI MUNG
TRAN THI MY NU
TRAN THI NGA
TRAN THI NGOC ANH
TRAN THI PHA
TRAN T PHUONG THAO
TRAN THI THANH THUY
TRAN THU BICH
TRAN THU CUC
TRAN TONGA
TRAN TUYET DAO
TRAN VAN NGHI
TRANG SUZIE
TRIANGLE MACHINE, IN
TRINH MINH PHAT
TRINH SON
TRINH T BICH DAO
TRINH T TUYET NHUNG
TRINH TUYET ANH
TRUONG CHRISTINE
TRUONG HONGOLIVER-
NGUYEN LIEU LILY
TRUONG KIMBERLY
TRUONG LINH
TRUONG MICHELLE
TRUONG MY LIEN
TRUONG PHUONG NGA
TRUONG T THIEN
TRUONG THANH
TRUONG T KIEU DIEM
TRUONG THI KIM QUANG DIEU PHUNG
TRUONG THI QUIT
TRUONG TUC HOA
TU NGOC HOA
TU QUOC LUONG/TU QUOC VINH/ TU QUOC QUYEN
VAN
VAN DUC
VAN HUU/ NGUYEN NANCY
VAN NHUNG
VIEN LOI
VO BE
VO DEAN/GD DIEU HAI/ NGUYEN THI ANH HONG
VO HA LINDA/DIEU NGO
VO KELLY
VO LAM ANH LINH
VO LAM ANH NHI
VO LAM ANH THU
VO M TAI
VO NGUYEN
VO TAM-TRAN LIEU
VO THANH MAI/VO HIEP
VO THI LAN

VO THI THIET/TINH TAM
VO THI THOM
VO THUY LAN
VO V PHUOC
VU LE
VUONG KIM HUE
VUONG KIM XUAN
VUONG THANH-DINH
VUONG VICENT
VY'S PHO SPRING ROLLS & GRILL INC
WALKER HUONG
WONG ANDY

Phương danh của chư vị mừng quà cho Diệu Phúc—có ghi tên hoặc không ghi tên ngoài phong bì. Tổng số tịnh tài đã được cúng dường đến Tu Viện. Với số hành này mong tất cả đồng thành tựu vô lượng phước lành.

Ni Sư	G/Đ Cô Kim Anh Cựu Thọ
Sư Cô Đại Xả	G/Đ Cô Nga Chú Khoa
Bà Diệu Hỷ	G/Đ Cô Nga Hưng
Bà Mary	G/Đ Cô Ngọc Mai Cựu Sơn
Bác Diệu Bửu	G/Đ Cô Phương Mai Cựu A
Bác Diệu Độ	G/Đ Cô Phương Mai Cựu Huy
Bác Phù Lương Hà	G/Đ Cô Thu Cựu Dzũng
Bác Tâm Biên	G/Đ Cô Từ Hải
Bethany and Ed Glick	G/Đ Cô Tươi Cựu Minh
Cô Ann	G/Đ Cô Thủy Cựu Sơn
Cô Diệu An	G/Đ Chị Tammy Anh La
Cô Diệu Lạc	G/Đ Chị Vân Anh Tuyền
Cô Thiên Lan	G/Đ John and Joyce Starr
Cô Từ Hải	G/Đ Long Khánh, VN
Cô Viên Bi	G/Đ Minh Bản & Cựu Bi
G/Đ Bà Rịa Vũng Tàu, VN	G/Đ Ông Mark Franken
G/Đ Bác Minh Tịnh	Jamie and Chris Crites
G/Đ Bác Doanh Thái	Kathy
G/Đ Bác Minh Pháp	Laura and Will Brintzenhoff
G/Đ Bác Victor Huệ Anh	Linda and Dan
G/Đ Cô Chiêu Cựu Thọại	Linh and Phong
G/Đ Cô Diệu Lộc	Ông Bà Mươi
G/Đ Cô Diệu Thơ	Susan
G/Đ Cô Diệu Trọng	Tracy and Ryan Valentine
G/Đ Cô Hằng Cựu Đạo	Vida and Arash
G/Đ Cô Hoàng Cựu Thành	



**Biết khiêm cung lễ độ
Tri túc và biết ơn
Không bỏ dịp cúng dường
Là phước đức lớn nhất.**

Ngày xưa, có một chàng thanh niên, tuổi vừa hai mươi, cha mẹ lần lượt qua đời, để lại cho cậu một căn nhà bằng tranh nhỏ và một khu vườn độ vài sào, một giếng nước trong và một cái cuốc còn tốt.

Với tài sản ấy, anh siêng năng làm vườn trồng rau bán đủ ăn qua ngày. Một hôm, anh suy nghĩ, “Phật dạy đời vô thường, cuộc sống khổ đau. Ta nên xuất gia, học đạo là hơn.”

Anh đến chùa cầu xin xuất gia, thời gian sau được thọ giới tỳ kheo. Nhưng khi làm tỳ kheo phải thức khuya dậy sớm, tụng kinh, niệm Phật, tọa thiền, chấp tác, anh đâm ra buồn chán. Anh xin xả giới, trở về tiếp tục làm vườn để sống.

Làm vườn một thời gian, anh lại đâm ra chán, anh bỏ nhà đi xuất gia trở lại, cũng thọ giới tỳ kheo, nhưng thời gian sau, anh lại xin xả giới về nhà. **Đến lần thứ ba, anh suy nghĩ, “Nếu như thế này thì sẽ không được gì. Cũng chỉ vì căn nhà, miếng vườn và cái cuốc mà nó làm hại mình đến thế. Hôm nay, ta quyết định đi tu thì phải xả bỏ những thứ này.”** Căn nhà và miếng vườn, anh cho người hàng xóm. Còn cái cuốc thì anh đem ra sông ném. Anh đến bờ sông, nhắm mắt lại, dùng hết sức bình sanh ném thật xa. Sau đó, anh mở mắt ra. Anh hô to, **“Ta đã chiến thắng, ta đã chiến thắng.”**

Vừa lúc đó, nhà vua cũng vừa chiến thắng quân thù, ra sông tắm. Nhà vua kêu chàng thanh niên nói, “Ta mới là người chiến thắng, còn nhà ngươi làm gì có chiến thắng.”

Chàng thanh niên kể lại câu chuyện xuất gia - chỉ vì căn nhà, miếng vườn và lưỡi cuốc mà phải trở về đến hai lần. Lần này quyết tâm dứt bỏ, nên đã chiến thắng lòng tham của mình. Nhà vua nghe qua, rất khâm phục, phát nguyện tứ sự cúng dường anh, để anh trở lại con đường học đạo.

Thế mới biết, chiến thắng lòng mình mới là chiến công oanh liệt nhất. Kinh Pháp Cú, Phật dạy: **Thắng ngàn quân địch không bằng chiến thắng tâm mình. Chiến thắng tâm mình mới là chiến công oanh liệt nhất.**

Góp Nhặt Lá Bờ Đê-Thích Tịnh Nghiêmh<http://www.tuvienquangduc.com.qu/TruyenNgan/167goplabodea1.html#An Lôi Lâm>

chiến
thắng

tự

mình

Nếu một học trò mỗi ngày đến trường chỉ đem cơm và bánh trái cho thầy giáo dùng mà không chịu ‘tìm tòi học hỏi’, thầy giáo giảng bài cũng không lắng nghe, nhìn tới nhìn lui, thậm chí chỉ lo tán dóc với bạn, lúc làm bài thi trắc nghiệm cũng không chịu làm bài, nộp bài đàng hoàng, thầy giáo ra bài tập ở nhà cũng không chịu làm, đã không màng chỗ mình không hiểu lại chẳng chịu khó xin thầy giảng giải, thậm chí chẳng học gì cả mà còn phê bình thầy giáo, chỉ thích nói chuyện tào lao, vớ vẩn với bạn học, chỉ thích ra sân trường chơi với bạn, ăn chung, bàn bạc món ăn ngon hoặc dở, lãng phí thời gian; không những loại học trò này bị người lớn trách mắng mà cũng có thể sẽ bị đuổi học!

Tương tự như vậy, ngày nay rất nhiều người đến đạo tràng mục đích chỉ là đem một chút thực phẩm, trái cây để cúng Phật, cúng Tăng (đem hộp cơm cho thầy giáo) và tán gẫu, nói chuyện nhà với bạn đạo, vốn là không muốn học Phật, không muốn sửa đổi bản thân, rất giống với em học trò miêu tả ở trên. Nhưng kỳ lạ ở chỗ nếu người lớn thấy con em của mình vào trường học như vậy thì biết con em mình sai quấy, có thể sẽ trách mắng, trừng phạt cũng không chừng, nhưng người lớn dùng thái độ như thế để đến đạo tràng (lên lớp học tập) lại rất khó phát hiện ra lỗi lầm của mình, rất khó sửa đổi trở lại; lúc bình thường trách mắng con em có thành tích kém cũng ít khi quay đầu trở lại kiểm điểm bản thân, thành tích biểu của mình, đây là một điều rất đáng tiếc. Nếu đem Phật pháp trăm ngàn muôn kiếp khó gặp luống qua như vậy, rốt cuộc thì ai phải chịu trách nhiệm cho sự mất mát này? *Thân này không độ ngay trong đời này, thì đợi đến bao giờ mới độ được?*



Kiểm điểm
Phật Đò
lúc đến đạo
tràng học Phật

Trích theo ĐỀ THI TU HÀNH CỦA LÃO HÒA THƯỢNG QUẢNG KHÂM (THI ĐỀ CŨ) (SÂU RÓM BIẾN THÀNH BƯỚC 2)
Pháp Sư Đạo Chứng thuyết giảng Lý Thụy Linh, Lâm Gia Văn, Trần Hoàng Học, Lâm Thụy Trần, Ngưỡng Liên Cư Sĩ kính ghi



Tác bạch Cúng Đường Trai Tăng



Thầy Viện Trưởng chủ nguyện cho chư vị tín gia.



Phật Đản TU VIỆN LINH SƠN ADIĐÀ 2014



Thật Đản
TU VIỆN LINH SƠN
ADiĐÀ
2014





Lễ Tác Phạn An Cư TU VIỆN LINH SƠN ADIĐÀ 2014

Dưới sự hướng dẫn của Thầy Viện Trưởng, chư Tăng Ni Tu Viện LS ADiĐà và Ohio đã khai hạ an cư ba tháng kể từ 16 tháng 4 đến 16 tháng 7 Âm Lịch.

Về tông hạ năm nay nhận thấy có chư vị đạo hữu từ MN, CA, OH, và NY: Tâm Hoa, Vạn Đức, Tịnh Thiên, Minh Thạnh, Thiện Giàu, Vạn Nhung, Tịnh Bạch, Ngọc Nhân, Viên Lợi, Chơn Pháp Diệu, Diệu Lạc, Diệu Xuân, và Diệu Kim. Ngoài ra, còn có Diệu Tiến từ Minnesota, Diệu Phước, Diệu Hỷ từ Ohio về tông tu 10 ngày Phật Thất. Bé KêKê, OH; và bé Kim, TX, theo dấu chân của Mẹ về Tu Viện sinh hoạt nên chóng trở thành những cộng sự viên rất đắc lực trong việc hộ thất.

Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Đại Khiết y giáo Thầy Viện Trưởng tôn sư kết hạ ba tháng tại đạo tràng Linh Sơn Ohio. Suốt ba tháng hạ, chư vị đạo hữu Diệu Thơ, Diệu Lộc, Diệu Bạch, Diệu Phước, Diệu An, Diệu Ngân, Diệu Nền, Diệu Hỷ, đã nâng cao tinh thần học đạo, luân phiên về đạo tràng trú qua đêm, hoặc khi trời còn tờ mờ tối, lúc mọi người còn chìm sâu trong giấc ngủ, thường tinh tấn về Chùa để cùng Sư Cô Đại Khiết công phu khuya. Rất tinh tấn hộ trì đạo tràng. Bao nhiêu sự dạy dỗ của Thầy Viện Trưởng về nghi thức chuông mõ, thỉnh đại hồng chung đã được đem ra ứng phó đúng thời.

Ngoài ra, quý Phật tử về tông hạ tại Tu Viện cũng đã vô cùng vui mừng, ngoài việc được Thầy Viện Trưởng dốc lòng hướng dẫn tu học lại được học thêm nghi thức xử dụng chuông mõ. Không những chỉ có thế mà đại chúng lại được Thầy Viện Trưởng cũng như Thầy Trụ Trì tích cực cho thay phiên thực tập làm chủ lễ để có sự cảm khái trong lúc hành lễ cũng như nương theo nghi thức này mà tùy duyên hộ đạo.

*Cúi đầu lạy Phật mười phương,
Chứng minh đệ tử lệ thường an cư.
Trong mùa hạ lạp từ tu dưỡng,
Tuổi tịnh thanh thọ hưởng pháp màu.
An cư kết hạ thâm sâu,
Chúng sanh tác Phật lâu lâu thấm nhuần.*





MÙA AN CƯ CÙNG VUI TU HỌC, TÂM ĐƠN HÀNH CHÍ ĐỐC DỜI TRAU. TU VIỆN LINH SƠN ADIĐÀ 2014



MÙA AN CƯ XA LÁNH LƯỚI TÀ, ƯU ĐÀM HOA BÁU NỞ RA, THOM THO TƯƠI ĐẸP GÂN XA ĐUỘM MÙI.





THỰC HIỆN HẠNH TRÌ BÌNH KHẤT THỰC SAU BA THÁNG AN CƯ - TU VIỆN LINH SƠN ADIĐÀ 2014



Trong ngày đại lễ Vu Lan Thầy Viện Trưởng Tu Viện LS ADiĐà đã hướng dẫn Tăng Ni tuần tự đi trì bình khất thực ngay tại địa phận Tu Viện . Tăng đoàn khất thực khởi đi từ hướng Bửu Điện rồi tuần tự tiến đến Trai Đường. Mục đích của việc khất thực là để đại chúng cảm niệm ân đức tinh thần Phật dạy trong hạnh trì bình. Theo sách sử ghi lại, Phật dạy người xuất gia cần phải hành pháp trì bình khất thực, là phương pháp để tu tập đức tính thiếu dục tri túc, tập hạnh khiêm tốn và giản dị hóa cuộc sống. Phật dạy là Sa môn chỉ cần ba y một bát, chỗ ở là tùng lâm tinh xá, mỗi ngày khất thực nuôi thân để tu hành được như vậy thì người ấy thành tựu được pháp viễn ly tham dục khổ não và luôn được thanh tịnh an lạc. Lại nữa nhờ nhận vật cúng dường thì phải thọ ân của đàn na tín thí, tạo cho đức tính khiêm cung, diệt trừ tự cao ngã mạn thì đạo nghiệp mới tinh chuyên, học rải tâm từ và cũng là cách gieo duyên cho tín chủ làm phước để gieo trồng thiện duyên với Tam Bảo tiến tu giải thoát.



Trì bình khất thực để tưởng nhớ ân Đức Phật và chư hiền thánh Tăng



VU LAN - LỄ DÂNG TRÀ VÀ CẮT BÁNH MỪNG LỄ CHÚC THỌ | TU VIỆN LINH SƠN ADIĐÀ 2014





Phái đoàn Tăng Ni Phật tử Tu Viện Linh Sơn ADiĐà đang tuần tự trang nghiêm tiến vào bữa điện chùa Từ Đàm. Với lòng từ bi mẫn Hòa Thượng Từ Đàm đã dang rộng tiếp đón phái đoàn. Sau khi đã mãn hạ an cư, Lễ Khánh Tuế đã được Thầy Viện Trưởng đặt làm trọng tâm nên duy trì thực hiện tại hải ngoại.



Hòa Thượng thượng Tín hạ Nghĩa ban huấn từ đến Tăng Ni, Phật tử, nhân dịp Lễ Khánh Tuế - 2014



Quảng Dung đoàn nghiêm kính cẩn quý chụp hình lưu niệm.



Phái đoàn hầu chuyện cùng Hòa Thượng.



Đức Phó Tăng Thống Giáo Hội Tăng Già Nguyên Thủy Việt Nam thượng Pháp hạ Nhẫn, Chùa Liên Hoa, hoan hỷ tiếp đón hàng hậu tấn. Thầy Viện Trưởng Tu Viện LS ADiĐà hầu quý dâng lời tác bạch và khánh tuế. Ngài đã bi mẫn nạp thọ sự cúng dường cho đại chúng được ân triêm phước đức. *Phước thay kính Sa Môn.*





Thầy Viện Trưởng hướng dẫn Tăng Ni Phật tử
Khánh Tuế Hoà Thượng Đạo Quang - 2014



Thường tôn trọng, kính lễ.
Bậc kỳ lão trưởng thượng.
Bốn pháp được tăng trưởng:
Thọ, Sắc, Lạc, Sức Mạnh.
Kinh Pháp Cú - 109



Hòa thượng rời bảo tòa sau khi ban đạo từ và ban phát
lộc cho Phật tử. Trước khi rời đạo tràng phái đoàn đã
được chụp hình cùng Hòa Thượng.





Thầy Viện Trưởng hướng dẫn Tăng Ni Phật tử Khánh Tuế Hoà Thượng Tịnh Xá Phật Ngọc - 2014



Thầy Viện Trưởng Tu Viện LS ADiĐà dâng lời tác bạch, khánh tuế Hoà thượng. Hoà thượng nạp thọ cúng dường trà do Thầy Trú Trì Tu Viện dâng. Phái đoàn lóng tâm tiếp nhận đạo từ của Hoà Thượng.





Tăng Ni, Phật tử Tu Viện Linh Sơn ADiĐà được dưới sự hướng dẫn của Thầy Viện Trưởng vân tập về đạo tràng Pháp Quang dâng trà và phẩm vật, đánh lễ Giác Linh Cố Đại Lão Hòa Thượng thượng Trí hạ Hiền và vãn an đương kim Thượng Tọa Trụ Trì theo lịch trình Lễ Khánh Tuế - 2014.





Phái đoàn đến Khánh Tuế Hòa Thượng Bồ Đề Đạo Tràng khi tiến vào chánh điện, phái đoàn phát hiện ra những bông hoa đỏ thắm cùng những đoá hoa hồng nhạt được kết trên cao để kính mừng Đại Lễ Vu Lan. Và câu “Một Đời Vì Con” đã ít nhiều tác động vào tâm của mọi người. Thật vậy, Đấng Thế Tôn dạy: “Cha mẹ thì một đời vì con.” Qua đây, người học Phật thì hiểu rằng Đức Từ Phụ đã không chỉ một đời vì chúng sanh mà Ngài đã trải qua vô lượng kiếp để thành tựu Bồ Đề quả, rồi với đại từ bi nguyện thị hiện vào ta bà chỉ cho chúng sanh ngộ nhập tri kiến Phật.



Hòa Thượng Bồ Đề Đạo Tràng ban pháp nhủ.



*Đệ Tử Đức Như Lai
 Luân sông trong tỉnh thức.
 Bất luận ngày hay đêm,
 Thường niệm Phật, Pháp, Tăng.
 Kinh Pháp Cú*



THẦY VIỆN TRƯỜNG VÀ THẦY TRỤ TRÌ
TU VIỆN LINH SƠN ADIĐÀ TRONG
CHUYẾN HOÀNG PHÁP Ở MINNESOTA.





LỄ HUY KỶ 10 NĂM
 ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG TĂNG THỐNG
 thượng HUYỀN hạ VI
 TẠI TÙNG LÂM PHÁP QUỐC
 NGÀY 07/09/2014 -



BẢO THÁP THÒ XÁ LỢI ĐỨC ĐỆ I TĂNG THỐNG GIÁO HỘI PHẬT GIÁO
 LINH SƠN THẾ GIỚI HÒA THƯỢNG thượng HUYỀN hạ VI



Vào thượng tuần tháng 9 vừa qua, Thầy Viện Trưởng hướng dẫn phái đoàn Tu Viện Linh Sơn ADiĐà và Phật tử Linh Sơn Ohio đã về Tùng Lâm Linh Sơn Pháp Quốc để tham dự chương trình lễ kỷ giỗ 10 năm của Cố Đại Lão Hòa Thượng Đức Nhất Tăng Thống Phật Giáo Linh Sơn Thế Giới, Lễ Khánh Thành Tôn Tượng Đức Quán Thế Âm Lộ Thiên tại Đại Học Đông Phương Linh Sơn Thế Giới, và Lễ Khánh Tuế Đức Đệ Nhị Tăng Thống Hòa Thượng thượng Tịnh hạ Hạnh. Được biết, chư tôn đại đức Tăng đã dành trọn vẹn hướng dẫn một ngày tu Bát Quan Trai cho quý cư sĩ để tưởng niệm ân đức dày công giáo hóa của Đức Cố Tăng Thống.

Nhân dịp này, phụng chỉ Thầy Viện Trưởng, Ưu Bà Di Minh Bản đã đại diện Lương Ban Tri Sự dâng lên Đức Đệ Nhị Tăng Thống tấm ngân phiếu với tổng số tịnh tài là \$14,106.00(U.S. Dollars). Số tịnh tài này đã được quý chư Ni cập chư vị thiện nam, tín nữ Phật tử dưới đây phát tâm đóng góp cho chương trình xây dựng Phật Học Viện Đông Phương như Ngài đã đề xướng vào năm 2011.

Phương Danh Cúng Dường:

*Ni Sư Thích Nữ Hạnh Nguyễn
TKN Thích Nữ Thanh Tâm
TKN Thích Nữ Thanh Châu
Minh Pháp & Gia Đình
Minh Cảnh & Gia Đình
Trần Chuyên & Gia Đình
Nguyễn Thái & Gia Đình
Châu Nga / Hưng & Gia Đình
Minh Lý & Gia Đình*

*Minh Chiêu & Gia Đình
Diệu Xuân
Diệu Phúc
Diệu Hỷ
Diệu Trọng
Diệu Liên
Diệu An
Minh Bản & Gia Đình*



Lễ Khánh Thành Tôn Tượng Đức Quán Âm Lộ Thiên TẠI ĐẠI HỌC ĐÔNG PHƯƠNG LINH SƠN THẾ GIỚI - PHÁP QUỐC







SAU CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI LỄ, TỪ LINH SON PHÁP QUỐC, THẦY VIỆN TRƯỞNG ĐÃ HƯỚNG
 DẪN PHÁI ĐOÀN ĐI HÀNH HƯƠNG TẠI CÁC QUỐC GIA LÂN BANG. THẦY VIỆN TRƯỞNG
 CÙNG PHÁI ĐOÀN VIẾNG THĂM CHÙA LINH PHONG - SWITZERLAND. THEO SỰ THỈNH CẦU
 CỦA QUÝ SU CÔ THÍCH NỮ VIÊN HOA VÀ THÍCH NỮ TỊNH LỰ, THẦY VIỆN TRƯỞNG VỚI
 LÒNG BI MÃN, NHƯ VẤN MÁY ĐẠI TỪ BI, VẤN MÁY ĐẠI HOAN HỖ ĐÃ RẢI MUA PHÁP NHẪM
 TƯƠI NHUẬN ĐẠO TÂM ĐẠI CHÚNG.

CÁC SỐNG ĐẠO ... *ĐỂ MẶC* NGƯỜI TA



Ngài Ajahn Chah

Đừng tìm lỗi người. Nếu cách cư xử của họ sai lầm, bạn cũng chẳng cần làm khổ mình mà chi. Nếu khi bạn chỉ cho họ thấy sai lầm của họ mà họ vẫn không sửa đổi, hãy để yên như thế.

Đức Phật đã từng theo học với nhiều thầy. Ngài thấy phương pháp của thầy thiếu sót, nhưng Ngài không đem pha hay làm thầy mất thể diện. Nhờ học hỏi với thái độ khiêm nhường và tôn trọng nên Ngài thu thập lợi ích trong khi sống với các thầy. Thật vậy, học với họ Ngài mới biết hệ thống của họ chưa hoàn hảo. Lại nữa, khi Ngài thành đạo, Ngài không chỉ trích hay tìm cách dạy lại họ. Sau khi giác ngộ, Ngài kính cẩn nhớ lại những vị thầy Ngài đã theo học và muốn chia sẻ với họ sự hiểu biết mà Ngài mới tìm ra. ▣

http://thuvienhoasen.org/D_1-2_2-80_4-13894/mat-ho-tinh-lang.

Ngành Quán Kinh Chích

La Baie d'Halong

Restaurant

Rue de Lausanne 61

1020 Renens, Switzerland

+41 21 634 56 64

Kính chúc quý khách

Vạn sự kiết tường như ý.

Chư Phật quá khứ, khi mới phát tâm đều lấy việc bố thí ít nhiều làm nhân duyên.

Phật dạy: “Bố thí là nhân duyên trợ đạo bước đầu.

Người tu hạnh bố thí,

Tiếng tăm khắp mùi hương,

Được người trí yêu kính,

Vào giữa chúng không sợ,

Mạng chung sanh lên trời.

-Đại Trí Độ Luận-

pháp ngữ HOÀ THƯỢNG TUYÊN HÓA

Tật xấu mà chúng ta thường hay phạm là thích được người ta tán thán và ưa được tặng bốc. Như khi được người khen một câu thôi là mình đã thấy lâng lâng mê mẩn tinh thần rồi. Vậy làm sao thành được Phật đây? Tự chính mình cũng không biết, không rõ. Nếu có thể giữ giới và tu định, chúng ta sẽ có trí huệ. Khi đã có trí huệ rồi, chúng ta sẽ không động tâm bởi những lời khen chê, phỉ báng. Nếu ai phỉ báng mình, trong lòng mình cũng không chút gì bực bội; nếu có người khen mình, lòng mình cũng không chút gì mừng vui.

: “Muốn thành Phật ắt bị ma phá, muốn làm người tốt thời oan nghiệt tìm.”

Không có đủ đức hạnh sẽ tùy theo gió thổi bập bênh nổi trôi rồi đọa lạc. Người có đủ đức hạnh sẽ không bị ma vương làm giao động. Tại sao vậy? Bởi đời đời kiếp kiếp họ đã có căn tu hành thâm hậu, thành thử bất cứ ma gì họ cũng không sợ.



Cung Chúc Tân Xuân
Yi Xing
Printing Company
850 Busch Court
Columbus, Ohio 43229
Phone: 614 | 785 | 9631
Fax: 614 | 785 | 9709
Kính chúc quý khách
một năm mới
An Khang · Thịnh vượng



Tân Niên Kính Chúc

ADVANCED DENTISTRY

NGHI TRAN, DDS, FICOI

FAMILY ORTHODONTICS COSMETICS

4125 FAIRWAY DRIVE STE 135

CARROLTON, TX 75010

PHONE: 972 | 394 | 9997

FAX: 972 | 394 | 9990

advanced_dentistry@yahoo.com

Nhinh Xuân Kính Chúc

Nhà Hàng Năm Hứa

Vietnamese Cuisine

3112 N Jupiter Road

Garland, Texas 75044

972 | 414 | 8638

Kính chúc quý khách

Vạn sự kiết tường như ý.



Một hôm, vua Di Lan Đà (Milinda) đề nghị với tỳ kheo Na tiên (Nagasena):

- Bạch Tôn giả, pháp của Đức Như lai thật là hùng vi, cao quý, tuyệt vời, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không lỗi lầm. Thật không nên để cho cư sĩ phàm phu gia nhập Tăng đoàn thanh tịnh. Hãy dạy Phật pháp cho chúng, đến khi chúng chứng được quả Dự lưu rồi mới nên cho xuất gia. Vì sao? Vì khi những con người còn cấu uế xấu xa ấy được gia nhập Pháp và Luật thuần tịnh như thế kia, rồi chúng bỏ đạo nửa chừng, đọa lạc trở lại nơi hạ liệt, thì do sự đọa lạc của chúng, người ta sẽ nghĩ rằng: "Chắc là Pháp Luật của sa môn Cù Đàm chẳng có ra gì, nên những người kia đã bỏ."

Na Tiên tỳ kheo trả lời:

- Đại vương, giả sử có một cái hồ tắm, đầy nước trong sạch mát mẻ. Có một người dơ dáy, mình lấm cả đất bùn, đi đến hồ nước nhưng không chịu tắm, lại bỏ về, vẫn dơ dáy như cũ. Trong trường hợp ấy người ta sẽ chê người kia hay chê cái hồ?

- Bạch Tôn giả, người ta sẽ chê người kia, chứ hồ tắm có lỗi gì. Làm sao cái hồ tắm tự tẩy sạch người ấy được, nếu người ấy không chịu tắm?

- Cũng vậy, Đại vương, giáo pháp đức Thế tôn ví như hồ nước trong sạch mát mẻ kia. Một người đầy cấu bẩn tội lỗi, tu theo Phật pháp sẽ hết những nhiễm ô, nhưng nếu không tu, bỏ về thì cũng như người dơ không chịu tắm. Lỗi không ở Phật Pháp.

Và này, Đại vương, giả như có một vị lương y trị lành các chứng bệnh, và một người mắc bệnh đi đến lương y nhưng không chữa trị, bỏ về, bệnh vẫn còn nguyên, thì lỗi ở người kia hay ở lương y?

- Bạch Tôn giả ở người kia chứ. Lương y làm sao chữa bệnh cho nó, nếu nó nhất định không chịu chữa?

- Cũng thế, Đại vương, đối với Đức Như lai. Và này, Đại vương, giả như lương y có nhiều thuốc hay trị bá bệnh, tuyên bố rằng: "Bà con cô bác nào bệnh thì đừng đến đây. Chỉ có người khỏe mạnh mới được đến." Khi ấy những người mạnh có cần đến thuốc của lương y không?

- Bạch Tôn giả không cần! Vì những người ấy đã khỏe mạnh.

- Cũng vậy, Đại vương. Người đã chứng quả thì còn cần gia nhập Tăng đoàn làm gì nữa. Nhưng này Đại vương, không vì sự thối đọa của những người bỏ cuộc mà Phật pháp mất giá trị. Trái lại, nó còn chứng tỏ năm điểm vi diệu của chánh pháp:

• Thứ nhất, chánh pháp cao thượng thù thắng nên những người kia không theo nổi. Như một người nghèo đói nát được quyền làm chủ một vương quốc, thì vì không biết gì cả, chẳng bao lâu y phải bị hất xuống, trở lại tình trạng khốn cùng. Kẻ ngu cũng vậy, không thể đương nổi Phật pháp.

• Thứ hai, chánh pháp trong sạch không tì vết, như lá sen không thấm nước. Kẻ ngu vào đọa rồi đi ra, như nước tuột khỏi lá sen.

• Thứ ba, chánh pháp thanh tịnh không dung kẻ tội lỗi, như biển không chứa thây chết, thây phải giạt vào bờ.

• Thứ tư, chánh pháp cao sâu như đích khó trúng với một người bắn tên dở.

• Thứ năm, giới luật rất khó giữ, nên kẻ yếu đuối không thể theo.

Lại nữa, này Đại vương, như bụi bông lài có những hoa bị sâu ăn, rã rụng nửa chừng, thì bụi bông không vì thế mà mất giá trị, vì nó còn có những hoa khác tỏa ngát hương lài. Phật pháp vi diệu cũng thế, không vì những người thối đọa mà mất giá trị, bởi vì vẫn còn những người ở lại trong Tăng đoàn sẽ tỏa ngát hương giới hạnh khắp thế giới nhân loại và chư thiên.

- Hay thay, bạch Tôn giả. Bằng nhiều ví dụ chính xác, tôn giả đã khéo trình bày sự vi diệu, vô cấu của giáo pháp đức Như lai. Dù có những người bỏ đạo, cũng vẫn chứng tỏ được các điều thù thắng của Phật pháp.



Kinh Na Tiên Tỳ Kheo
Cao Hữu Đình dịch www.buddhanet.net

Quy Củ KHÓ HỌC

THAM THIỀN PHỔ THUYẾT Lai Quả Thiền Sư
Việt Dịch: Tỳ Kheo Thích Duy Lực



Quy củ là pháp cương lớn nhất của thế gian và xuất thế gian. Quy là sợi dây mực. Củ là cây thước thợ (ê ke). Ngay thẳng chẳng dùng dây mực thì không có tiêu chuẩn. Vuông tròn chẳng dùng thước thợ thì không có khuôn phép. Cho nên, người xưa nói : “Chẳng y theo quy củ chẳng thành vuông tròn”. Lại như xẻ cây muốn được ngay thẳng trước tiên phải dùng dây mực rồi mới cưa, cây được ngay thẳng hữu dụng là nhờ công của dây mực. Lại như làm thùng muốn cho nó tròn, trước hết dùng thước thợ làm vuông bốn góc, rồi tám góc, cái thùng tự tròn, cái thùng tròn hữu dụng là nhờ sức của cây thước thợ. Phải biết hư không cao biết bao, dây mực treo nó thẳng, quả đất rộng biết bao, thước thợ đo nó tròn. Một hư không, một quả đất chưa ra khỏi quy củ một bước. Lại như thẳng thì dọc suốt tam thế, quá khứ, hiện tại, vị lai, tròn thì khắp giáp mười phương, phạm vi của quy củ lớn không gì so sánh được.

Người muốn trụ Tông Lâm chẳng y theo quy củ thì chẳng biết đến đây là vì việc gì? Phải biết thân tâm của chúng ta là do nghiệp chướng tạo thành, tập khí huân thành, nên trôi lăn trong lục đạo, cái tên “quy củ” còn chẳng được nghe hưởng là biết có quy củ thật. Vì không biết quy củ nên tùy tâm phóng túng, mặc ý muốn làm, trước không có ngăn cấm, sau không có cản trở, tham dục hoành hành, theo nghiệp thọ báo, trời lên hụp xuống không biết đến lúc nào mới thôi.

Hôm nay may mắn xuất gia, lại gặp quy củ. Quy củ là nền tảng của Tông Lâm, là chỗ nương tựa của tăng chúng, là bước đầu của học đạo, là thêm bậc của thánh hiền, là thầy lành của xuất thế, là người dẫn đường của sự thành Phật, là bè quý báu của biển khổ, là đèn sáng của đêm tối, là của báu cho người nghèo, là thuốc hay cho người bệnh, là cứu tinh của loài người, là khuôn mẫu của người học. Dầu cho miệng Phật ngợi khen cũng không hết được.

Học đạo ở thiền đường, quy củ lớn, phép tắc nhỏ đều phải y theo đó mà làm. Kẻ phạm là theo nghiệp chuyển. Kẻ không phạm là không bị nghiệp lôi. Như vậy quy củ dầu nhiều, phép tắc vi tế dù rất khó học song phải gắng học. Sau khi học thuộc, một ngày học ngàn ngày dùng. Nơi này chốn khác đều tôn là Thượng Tọa.

Nên biết quy củ cùng nghiệp chướng như băng tuyết với than lửa chẳng đồng một lò, phép tắc cùng tập khí như nước với lửa chẳng chung một bình. Nghiệp chướng hiện thì quy củ mất. Tập khí khởi thì phép tắc ẩn. Nghiệp chướng và tập khí khởi lên thì phải luân hồi trong lục đạo. Thử hỏi người học đạo giữ quy củ là phải hay theo nghiệp chướng là phải? Cho nên Hòa Thượng, Ban Thủ, Duy Na, chúc sự đều tận tâm lực giữ quy củ nghiêm minh để cho người học mỗi ngày thêm tốt, chẳng kẹt vào lưới trần tục. Lòng từ bi thiết tha rộng lớn, cả thế gian không gì hơn vậy. May thay!

<https://duylucthien.wordpress.com>

2015

LỊCH TRÌNH TU HỌC THÁNG I

Chủ nhật	Thứ hai	Thứ ba	Thứ tư	Thứ năm	Thứ sáu	Thứ bảy
				1 11/11 Tết Dương lịch	2 12	3 13
An Cư Kết Đông Phật Thất - 10 Ngày (12/26/14—1/4/15						
4 14 Giải Thất Quy Y Thọ Bồ Tát Giới Bồ Tát Phật Tử Lễ Sám Hối	5 15 Bồ Tát Tăng Ni	6 16	7 17 Vía Đức Phật ADiĐà Lễ Huý Kỳ HT Thích Duy Lực LS OH D.L	8 18	9 19	10 20
11 21	12 22	13 23	14 24	15 25	16 26	17 27
18 28 Bồ Tát Phật Tử Lễ Sám Hối	19 29 Bồ Tát Tăng Ni	20 1/12 Lễ Huý Kỳ HT Thích Duy Lực Tu Viện LS ADiĐà Á.L	21 2	22 3	23 4	24 5 Huân Tu Niệm Phật
25 6 Huân Tu Niệm Phật	26 7	27 8 Vía Phật Thích Ca Thành Đạo	28 9	29 10	30 11	31 12

LINH SƠN

ADiĐà Viện | Amida Center
362 County Road 4919 | Quitman, Texas 75783
903 | 967.2451

Ohio
4045 Cleveland Avenue | Columbus Ohio 43224
614 | 476.3758

Thời Khoá

Thường Nhật từ Thứ Hai—Thứ Bảy

Niệm Phật: 8 am—10 am / 3 pm—5 pm

Công Phu Khuya: 4 am | Công Phu Chiều: 6 pm

Chủ Nhật Công Phu Khuya: 4 am

Lễ Cầu An Cộng Đồng: 2 pm

Ghi Chú:

• Tại Tu Viện Linh Sơn ADiĐà lịch trình Lễ Bồ Tát được ấn định đúng theo ngày 15 & 30 Âm Lịch, tháng thiếu thì vào ngày 29, chủ Bồ Tát giới từ muốn về tham dự xin lưu ý; và

• Để hỗ trợ bồ tát giới từ ở phương xa nếu không có đủ cơ duyên về đạo tràng nay có thể thỉnh giới viễn thông, xin điện thoại đến Tu Viện hoặc đạo tràng Linh Sơn Ohio lúc 8:00 AM theo lịch trình.

• Lễ Bồ Tát được phân làm bốn mùa:

-Mùa Xuân từ đầu tháng 1 - cuối tháng 3

-Mùa Hạ từ đầu tháng 4 - cuối tháng 6

-Mùa Thu từ đầu tháng 7 - cuối tháng 9

-Mùa Đông từ đầu tháng 10 - cuối tháng 12

ghi chú:

An Cư Kết Đông 10 Ngày (26/12/2014—04/01/2015)

Chủ Nhật 04/01/15 Giải Thất: Thọ Quy Y | Bồ Tát Giới | Bồ Tát | Phật Tử | Lễ Sám Hối

Thứ Ba 05/01/15 Bồ Tát | Tăng Ni

Thứ Tư 07/01/15 Vía Đức Phật ADiĐà Lễ Huý Kỳ HT Thích Duy Lực @ LS OH | D.L.

Chủ Nhật 18/01/15 Bồ Tát | Phật Tử @ 8:00 AM | Lễ Sám Hối @ 2:00 PM

Thứ Hai 19/01/15 Bồ Tát | Tăng Ni

Thứ Ba 20/01/15 Lễ Huý Kỳ HT Thích Duy Lực @ Tu Viện LS ADiĐà | Á.L.

Thứ Bảy 24/01/15 — Chủ Nhật 25/01/15: Huân Tu Niệm Phật

Thứ Ba 27/01/15 Vía Phật Thích Ca Thành Đạo

2015

LỊCH TRÌNH TU HỌC THÁNG 2

Tân Niên Khánh Chúc  Phật Sự

Chủ nhật	Thứ hai	Thứ ba	Thứ tư	Thứ năm	Thứ sáu	Thứ bảy
1 13/12 Bổ Tát Phật Tử	2 14 Lễ Sám Hối	3 15 Bổ Tát Tăng Ni	4 16 Bổ Tát Tăng Ni Tất Niên Giáo Thừa	5 17	6 18	7 19
8 20	9 21	10 22 Lễ Sám Hối	11 23	12 24	13 25	14 26
15 27 Lễ Huý Kỳ HT Thích Huyền Vi LS OH D.L. Bổ Tát Phật Tử	16 28	17 29 Lễ Sám Hối	18 30 Bổ Tát Tăng Ni Tất Niên Giáo Thừa	19 1/1 Mùng Một Tết Ất Mùi Vía Đức Phật Di Lạc Luân Phiến Niệm Phật	20 2 Mùng Hai Tết Ất Mùi Luân Phiến Niệm Phật	21 3 Mùng Ba Tết Ất Mùi Luân Phiến Niệm Phật
22 4 Mùng Bốn Tết Ất Mùi Tổ Chức Tết Nguyên Đán - LS Ohio	23 5	24 6 Vía Niên Đăng Cổ Phật	25 7 Lễ Huý Kỳ HT Thích Huyền Vi Tu Viện LS ADiĐà Á.L	26 8	27 9	28 10

LINH SƠN

ADiĐà Viện | Amida Center
362 County Road 4919 | Quitman, Texas 75783
903 | 967.2451

Ohio
4045 Cleveland Avenue | Columbus Ohio 43224
614 | 476.3758

Thời Khoá
Thường Nhật từ Thứ Hai—Thứ Bảy

Niệm Phật: 8 am—10 am / 3 pm—5 pm
Công Phu Khuya: 4 am | Công Phu Chiều: 6 pm

Chủ Nhật Công Phu Khuya: 4 am
Lễ Cầu An Cộng Đồng: 2 pm

Ghi Chú:

- Tại Tu Viện Linh Sơn ADiĐà lịch trình Lễ Bồ Tát được ấn định đúng theo ngày 15 & 30 Âm Lịch, tháng thiếu thì vào ngày 29, chư Bồ Tát giới từ muốn về tham dự xin lưu ý: và
- Để hỗ trợ bồ tát giới từ ở phương xa nếu không có đủ cơ duyên về đạo tràng nay có thể thỉnh giới viên thông, xin điện thoại đến Tu Viện hoặc đạo tràng Linh Sơn Ohio lúc 8:00 AM theo lịch trình.
- Lễ Bồ Tát được phân làm bốn mùa:**
 - Mùa Xuân từ đầu tháng 1 - cuối tháng 3
 - Mùa Hạ từ đầu tháng 4 - cuối tháng 6
 - Mùa Thu từ đầu tháng 7 - cuối tháng 9
 - Mùa Đông từ đầu tháng 10 - cuối tháng 12

GHICHƯ: Chủ Nhật 22/02/15 Linh Sơn Ohio Tổ Chức Tết Nguyên Đán Cộng Đồng - Mừng Bốn Tết

Chủ Nhật 01/02/15
Thứ Hai 02/02/15
Thứ Ba 03/02/15
Chủ Nhật 15/02/15
Thứ Ba 17/02/15
Thứ Tư 18/02/15

Bổ Tát | Phật Tử @ 8:00 AM
Lễ Sám Hối @ 6:00 PM
Bổ Tát | Tăng Ni
Bổ Tát | Phật Tử @ 8:00 AM | Lễ Huý Kỳ, HT Thích Huyền Vi @ LS OH | D.L.
Lễ Sám Hối @ 6:00 PM
Bổ Tát | Tăng Ni | Tất Niên | Giáo Thừa

Thứ Năm 19/02/15
Thứ Sáu 20/02/15
Thứ Bảy 21/02/15
Chủ Nhật 22/02/15
Thứ Ba 24/02/15
Thứ Tư 25/02/15

Mùng Một Tết | Vía Đức Phật Di Lạc | Luân Phiến Niệm Phật
Mùng Hai Tết | Luân Phiến Niệm Phật
Mùng Ba Tết | Luân Phiến Niệm Phật
Mùng bốn Tết | Tổ Chức Tết Nguyên Đán - LS Ohio
Vía Niên Đăng Cổ Phật
Lễ Huý Kỳ | HT Thích Huyền Vi | Tu Viện LS ADiĐà | Á.L

2015

LỊCH TRÌNH TU HỌC THÁNG 3

Văn Sự Kiệt Tướng •  Nguyễn Đán

Chủ nhật	Thứ hai	Thứ ba	Thứ tư	Thứ năm	Thứ sáu	Thứ bảy
1 ^{11/1} Tu Viện LS ADiDa Tổ Chức Tết Cộng Đồng Rằm Thượng Nguyên	2 ¹²	3 ¹³	4 ¹⁴ Lễ Sám Hối	5 ¹⁵ Rằm Thượng Nguyên Bồ Tát Tăng Ni	6 ¹⁶	7 ¹⁷
8 ¹⁸ Bồ Tát Phật Tử LS Ohio Tổ Chức Rằm Thượng Nguyên	9 ¹⁹	10 ²⁰	11 ²¹	12 ²²	13 ²³	14 ²⁴
15 ²⁵	16 ²⁶	17 ²⁷	18 ²⁸ Lễ Sám Hối	19 ²⁹ Bồ Tát Tăng Ni	20 ^{1/2}	21 ²
22 ³ Bồ Tát Phật Tử	23 ⁴	24 ⁵	25 ⁶	26 ⁷	27 ⁸ Vía Phật Thích Ca Xuất Gia	28 ⁹ Huân Tu Niệm Phật
29 ¹⁰ Huân Tu Niệm Phật	30 ¹¹	31 ¹²				

LINH SƠN

ADiDa Viện | Amida Center
362 County Road 4919 | Quitman, Texas 75783
903 | 967.2451

Ohio
4045 Cleveland Avenue | Columbus Ohio 43224
614 | 476.3758

Thời Khóa
Thường Nhật từ Thứ Hai—Thứ Bảy

Niệm Phật: 8 am—10 am / 3 pm—5 pm

Công Phu Khuya: 4 am | Công Phu Chiều: 6 pm

Chủ Nhật Công Phu Khuya: 4 am
Lễ Cầu An Cộng Đồng: 2 pm

Ghi Chú:

- Tại Tu Viện Linh Sơn ADiDa lịch trình Lễ Bồ Tát được ấn định đúng theo ngày 15 & 30 Âm Lịch, tháng thiếu thì vào ngày 29, chư Bồ Tát giới từ muốn về tham dự xin lưu ý; và
- Để hỗ trợ bồ tát giới từ ở phương xa nếu không có đủ cơ duyên về đạo tràng này có thể thỉnh giới viên thông, xin..... điện thoại đến Tu Viện hoặc đạo tràng Linh Sơn Ohio lúc 8:00 AM theo lịch trình.
- Lễ Bồ Tát được phân làm bốn mùa:**
 - Mùa Xuân từ đầu tháng 1 - cuối tháng 3
 - Mùa Hạ từ đầu tháng 4 - cuối tháng 6
 - Mùa Thu từ đầu tháng 7 - cuối tháng 9
 - Mùa Đông từ đầu tháng 10 - cuối tháng 12

ANINH: Chủ Nhật 01/03/15 Tu Viện LS ADiDa Tổ Chức Tết Cộng Đồng | Rằm Thượng Nguyên

Thứ Tư 04/03/15 Lễ Sám Hối @ 6 PM
 Thứ Năm 05/03/15 Rằm Thượng Nguyên | Bồ Tát | Tăng Ni
 Chủ Nhật 08/03/15 Bồ Tát | Phật Tử | LS Ohio Tổ Chức Rằm Thượng Nguyên
 Thứ Tư 18/03/15 Lễ Sám Hối @ 6 PM
 Thứ Năm 19/03/15 Bồ Tát | Tăng Ni
 Chủ Nhật 22/03/15 Bồ Tát | Phật Tử
 Thứ Sáu 27/03/15 Vía Phật Thích Ca Xuất Gia
 Thứ Bảy 28/03/15— Chủ Nhật 29/03/15 Huân Tu Niệm Phật

2015

LỊCH TRÌNH TU HỌC THÁNG 4

Chủ nhật	Thứ hai	Thứ ba	Thứ tư	Thứ năm	Thứ sáu	Thứ bảy
			1 13/2	2 14 Sám Hối	3 15 Vía Phật Thích Ca Nhập Diệt Bồ Tát Tăng Ni	4 16
5 17 Bồ Tát Phật Tử Tổ Chức Vía Quán Thế Âm Bồ Tát LS Ohio Tu Viện ADiĐà	6 18	7 19 Vía Quán Thế Âm Bồ Tát	8 20	9 21 Vía Đức Phổ Hiền Bồ Tát	10 22 Huân Tu Niệm Phật	11 23 Huân Tu Niệm Phật
12 24 Huân Tu Niệm Phật	13 25	14 26	15 27	16 28	17 29 Sám Hối	18 30 Bồ Tát Tăng Ni
19 1/3 Bồ Tát Phật Tử	20 2	21 3	22 4	23 5	24 6	25 7
26 8	27 9	28 10	29 11	30 12		

LINH SƠN

ADiĐà Viện | Amida Center
362 County Road 4919 | Quitman, Texas 75783
903 | 967.2451

Ohio
4045 Cleveland Avenue | Columbus Ohio 43224
614 | 476.3758

Thời Khoá Thường Nhật từ Thứ Hai—Thứ Bảy

Niệm Phật: 8 am—10 am / 3 pm—5 pm
Công Phu Khuya: 4 am | Công Phu Chiều: 6 pm

Chủ Nhật Công Phu Khuya: 4 am
Lễ Cầu An Cộng Đồng: 2 pm

Ghi Chú:

- Tại Tu Viện Linh Sơn ADiĐà lịch trình Lễ Bồ Tát được ấn định đúng theo ngày 15 & 30 Âm Lịch, tháng thiếu thì vào ngày 29, chủ Bồ Tát giới từ muốn về tham dự xin lưu ý; và
- Để hỗ trợ bồ tát giới từ ở phương xa nếu không có đủ cơ duyên về đạo tràng nay có thể thỉnh giới viên thông, xin điện thoại đến Tu Viện hoặc đạo tràng Linh Sơn Ohio lúc 8:00 AM theo lịch trình.
- Lễ Bồ Tát được phân làm bốn mùa:**
 - Mùa Xuân từ đầu tháng 1 - cuối tháng 3
 - Mùa Hạ từ đầu tháng 4 - cuối tháng 6
 - Mùa Thu từ đầu tháng 7 - cuối tháng 9
 - Mùa Đông từ đầu tháng 10 - cuối tháng 12


ghi chú:

Thứ Năm 02/04/15 Lễ Sám Hối @ 6PM
Thứ Sáu 03/04/15 Vía Phật Thích Ca Nhập Diệt | Bồ Tát Tăng Ni
Chủ Nhật 05/04/15 Bồ Tát Phật Tử | Tổ Chức Vía Đức Bồ Tát Quán Âm
LS Ohio | Tu Viện ADiĐà
Thứ Ba 07/04/15 Vía Đức Quán Âm Bồ Tát
Thứ Năm 09/04/15 Vía Đức Phổ Hiền Bồ Tát
Thứ Sáu 10/04/15—Chủ Nhật 04/12/15 Huân Tu Niệm Phật 3 Ngày
Thứ Sáu 17/04/15 Lễ Sám Hối @ 6 PM
Thứ Bảy 18/04/15 Bồ Tát Tăng Ni
Chủ Nhật 19/04/15 Bồ Tát Phật Tử

2015

LỊCH TRÌNH TU HỌC THÁNG 5

Hạnh phúc thay Đáo Phật đản sanh ☑ Kinh Mừng Đáo Lễ Phật Đản

Chủ nhật	Thứ hai	Thứ ba	Thứ tư	Thứ năm	Thứ sáu	Thứ bảy
					1 ^{13/3}	2 ¹⁴ Lễ Sám Hối
3 ¹⁵ Bồ Tát Tăng Ni Phật Tử	4 ¹⁶ Vía Đức Chuẩn Đề Vương Bồ Tát	5 ¹⁷	6 ¹⁸	7 ¹⁹	8 ²⁰	9 ²¹ Huân Tu Niệm Phật
10 ²² Huân Tu Niệm Phật	11 ²³	12 ²⁴	13 ²⁵	14 ²⁶	15 ²⁷	16 ²⁸ Lễ Sám Hối
17 ²⁹ Bồ Tát Tăng Ni Phật Tử	18 ^{1/4}	19 ²	20 ³	21 ⁴ Vía Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát	22 ⁵	23 ⁶
24 ⁷ Tổ Chức Đại Lễ Phật Đản LS Ohio	25 ⁸	26 ⁹	27 ¹⁰ Lễ Hủy Kỳ Hòa Thượng Tuyên Hóa LS Ohio D.L	28 ¹¹	29 ¹²	30 ¹³
31 ¹⁴ Bồ Tát Phật Tử Sám Hối Tổ Chức Đại Lễ Phật Đản Tu Viện LS ADiĐà						

LINH SƠN

ADiĐà Viện | Amida Center
362 County Road 4919 | Quitman, Texas 75783
903 | 967.2451

Ohio
4045 Cleveland Avenue | Columbus Ohio 43224
614 | 476.3758

Thời Khoá
Thường Nhật từ Thứ Hai—Thứ Bảy

Niệm Phật: 8 am—10 am / 3 pm—5 pm
Công Phu Khuya: 4 am | Công Phu Chiều: 6 pm

Chủ Nhật Công Phu Khuya: 4 am
Lễ Cầu An Cộng Đồng: 2 pm

Ghi Chú:

- Tại Tu Viện Linh Sơn ADiĐà lịch trình Lễ Bồ Tát được ấn định đúng theo ngày 15 & 30 Âm Lịch, tháng thiếu thì vào ngày 29, chư Bồ Tát giới từ muốn về tham dự xin lưu ý; và
- Để hỗ trợ bồ tát giới từ ở phương xa nếu không có đủ cơ duyên về đạo tràng nay có thể thỉnh giới viễn thông, xin điện thoại đến Tu Viện hoặc đạo tràng Linh Sơn Ohio lúc 8:00 AM theo lịch trình.

Lễ Bồ Tát được phân làm bốn mùa:

- Mùa Xuân từ đầu tháng 1 - cuối tháng 3
- Mùa Hạ từ đầu tháng 4 - cuối tháng 6
- Mùa Thu từ đầu tháng 7 - cuối tháng 9
- Mùa Đông từ đầu tháng 10 - cuối tháng 12

ĐI CHỖ:

Thứ Bảy 02/05/15 Lễ Sám Hối
Chủ Nhật 03/05/15 Bồ Tát Tăng Ni | Phật Tử
Thứ Hai 04/05/15 Vía Đức Bồ Tát Chuẩn Đề
Thứ Bảy 09/05/15- Chủ Nhật 10/05/15 Huân Tu Niệm Phật
Thứ Bảy 16/05/15 Lễ Sám Hối

Chủ Nhật 17/05/15 Bồ Tát Tăng Ni | Phật Tử
Thứ Năm 21/05/15 Vía Đức Văn Thù Bồ Tát

Chủ Nhật 24/05/15 Tổ Chức Đại Lễ Phật Đản Linh Sơn Ohio
Thứ Tư 27/05/15 Lễ Hủy Kỳ Hòa Thượng Tuyên Hóa | LS Ohio D.L

Chủ Nhật 31/05/15 Bồ Tát Phật Tử | Sám Hối
Tổ Chức Đại Lễ Phật Đản | Tu Viện LS ADiĐà

2015

LỊCH TRÌNH TU HỌC THÁNG 6

Chủ nhật	Thứ hai	Thứ ba	Thứ tư	Thứ năm	Thứ sáu	Thứ bảy
	1 ^{15/4} Vía Đức Phật Thích Ca Đản Sinh Bồ Tát Tăng Ni	2 ¹⁶ An Cư Kết Hạ Lễ Khai Hạ LS Ohio & Tu Viện LS ADiĐà	3 ¹⁷	4 ¹⁸	5 ¹⁹	6 ²⁰ Vía Đức Bồ Tát Thích Quảng Đức
7 ²¹	8 ²²	9 ²³	10 ²⁴	11 ²⁵	12 ²⁶	13 ²⁷
14 ²⁸ Bồ Tát Phật Tử Lễ Sám Hối	15 ²⁹ Bồ Tát Tăng Ni	16 ^{1/5}	17 ²	18 ³	19 ⁴	20 ⁵
21 ⁶	22 ⁷	23 ⁸	24 ⁹	25 ¹⁰ Vía Đức Hộ Pháp Già Lam Lễ Huý Kỳ Hoà Thượng Tuyên Hóa Tu Viện LS ADiĐà Á. L.	26 ¹¹	27 ¹²
28 ¹³ Bồ Tát Phật Tử	29 ¹⁴ Lễ Sám Hối	30 ¹⁵ Bồ Tát Tăng Ni				

LINH SƠN

ADiĐà Viện | Amida Center
362 County Road 4919 | Quitman, Texas 75783
903 | 967.2451

Ohio
4045 Cleveland Avenue | Columbus Ohio 43224

Thời Khoá
Thường Nhật từ Thứ Hai—Thứ Bảy

Niệm Phật: 8 am—10 am / 3 pm—5 pm

Công Phu Khuya: 4 am | Công Phu Chiều: 6 pm

Chủ Nhật Công Phu Khuya: 4 am
Lễ Cầu An Cộng Đồng: 2 pm

Ghi Chú:

- Tại Tu Viện Linh Sơn ADiĐà lịch trình Lễ Bồ Tát được ấn định đúng theo ngày 15 & 30 Âm Lịch, tháng thiếu thì vào ngày 29, chư Bồ Tát giới từ muốn về tham dự xin lưu ý; và
- Để hỗ trợ bồ tát giới từ ở phương xa nếu không có đủ cơ duyên về đạo tràng nay có thể thỉnh giới viên thông, xin điện thoại đến Tu Viện hoặc đạo tràng Linh Sơn Ohio lúc 8:00 AM theo lịch trình.

• **Lễ Bồ Tát được phân làm bốn mùa:**

-Mùa Xuân từ đầu tháng 1 - cuối tháng 3

-Mùa Hạ từ đầu tháng 4 - cuối tháng 6

-Mùa Thu từ đầu tháng 7 - cuối tháng 9

-Mùa Đông từ đầu tháng 10 - cuối tháng 12

anichu:

"Cúi đầu lay Phật mười phương,
Chứng minh đệ tử lệ thường an cư.
Trong mùa hạ hạ hạ từ tu dưỡng,
Tuổi tịnh thanh thọ hưởng pháp màu."

Thứ Hai 01/06/15 Vía Đức Phật Thích Ca Đản Sinh
Thứ Ba 02/06/15 An Cư Kết Hạ Khai Hạ LS Ohio Tu Viện LS ADiĐà

Thứ Bảy 06/06/15 Vía Đức Bồ Tát Thích Quảng Đức

Chủ Nhật 14/06/15 Bồ Tát | Phật Tử | Lễ Sám Hối

Thứ Hai 15/06/15 Bồ Tát | Tăng Ni

Thứ Năm 25/06/15 Vía Đức Hộ Pháp Già Lam

Lễ Huý Kỳ Hoà Thượng Tuyên Hóa | Tu Viện LS ADiĐà Á. L.

Thứ Sáu 26/06/15 - Thứ Bảy 27/06/15 Huân Tu Niệm Phật

Chủ Nhật 28/06/15 Bồ Tát | Phật Tử

Thứ Hai 29/06/15 Lễ Sám Hối

Thứ Ba 30/06/15 Bồ Tát | Tăng Ni

2015

LỊCH TRÌNH TU HỌC THÁNG 7

Chủ nhật	Thứ hai	Thứ ba	Thứ tư	Thứ năm	Thứ sáu	Thứ bảy
			1 ^{16/5}	2 ¹⁷	3 ¹⁸	4 ¹⁹
5 ²⁰	6 ²¹	7 ²²	8 ²³	9 ²⁴	10 ²⁵	11 ²⁶
An Cư Kết Hạ Phật Thất - 10 Ngày						
12 ²⁷	13 ²⁸	14 ²⁹	15 ³⁰	16 ^{1/6}	17 ²	18 ³
Lễ Giải Thất Lễ Thọ Quy Y Bồ Tát Giới Bồ Tát Phật Tử		Lễ Sám Hối	Bồ Tát Tăng Ni			
19 ⁴	20 ⁵	21 ⁶	22 ⁷	23 ⁸	24 ⁹	25 ¹⁰
26 ¹¹	27 ¹²	28 ¹³	29 ¹⁴	30 ¹⁵	31 ¹⁶	
Bồ Tát Phật Tử			Lễ Sám Hối	Bồ Tát Tăng Ni		

ghi chú:

An Cư Kết Hạ Phật Thất - 10 Ngày

Thứ Sáu 03/07/15 Lễ Khai Phật Thất
 Chủ Nhật 12/07/15 Lễ Giải Thất | Lễ Thọ Quy Y |
 Bồ Tát Giới | Lễ Bồ Tát Phật Tử
 Thứ Ba 14/07/15 Lễ Sám Hối

Thứ Tư 15/07/15 Bồ Tát | Tăng Ni
 Chủ Nhật 26/07/15 Bồ Tát | Phật Tử
 Thứ Tư 29/07/15 Lễ Sám Hối
 Thứ Năm 30/07/15 Bồ Tát | Tăng Ni

LINH SƠN

ADiĐà Viện | Amida Center
 362 County Road 4919 | Quitman, Texas 75783
 903 | 967.2451

Ohio
 4045 Cleveland Avenue | Columbus Ohio 43224
 614 | 476.3758

Thời Khoá
Thường Nhật từ Thứ Hai—Thứ Bảy

Niệm Phật: 8 am—10 am / 3 pm—5 pm

Công Phu Khuya: 4 am | Công Phu Chiều: 6 pm

Chủ Nhật Công Phu Khuya: 4 am
 Lễ Cầu An Cộng Đồng: 2 pm

Ghi Chú:

- Tại Tu Viện Linh Sơn ADiĐà lịch trình Lễ Bồ Tát được ấn định đúng theo ngày 15 & 30 Âm Lịch, tháng thiếu thi vào ngày 29, chư Bồ Tát giới từ muôn về tham dự xin lưu ý; và
- Để hỗ trợ bồ tát giới từ ở phương xa nếu không có đủ cơ duyên về đạo tràng nay có thể thỉnh giới viên thông, xin điện thoại đến Tu Viện hoặc đạo tràng Linh Sơn Ohio lúc 8:00 AM theo lịch trình.

Lễ Bồ Tát được phân làm bốn mùa:

- Mùa Xuân từ đầu tháng 1 - cuối tháng 3
- Mùa Hạ từ đầu tháng 4 - cuối tháng 6
- Mùa Thu từ đầu tháng 7 - cuối tháng 9
- Mùa Đông từ đầu tháng 10 - cuối tháng 12

2015

LỊCH TRÌNH TU HỌC THÁNG 8

Chủ nhật	Thứ hai	Thứ ba	Thứ tư	Thứ năm	Thứ sáu	Thứ bảy
						1 ^{17/6}
2 ¹⁸ Tổ Chức Vía Đức Quán Âm Bồ Tát LS Ohio Tu Viện LS ADiĐà	3 ¹⁹ Vía Đức Quán Âm Bồ Tát	4 ²⁰	5 ²¹	6 ²²	7 ²³	8 ²⁴
9 ²⁵ Bồ Tát Phật Tử	10 ²⁶	11 ²⁷	12 ²⁸ Lễ Sám Hối	13 ²⁹ Bồ Tát Tăng Ni	14 ^{1/7} Khai Kinh Vu Lan	15 ² Huân Tu Niệm Phật
16 ³ Huân Tu Niệm Phật	17 ⁴	18 ⁵	19 ⁶	20 ⁷	21 ⁸	22 ⁹
23 ¹⁰ Bồ Tát Phật Tử	24 ¹¹	25 ¹²	26 ¹³ Vía Đức Bồ Tát Đại Thế Chí	27 ¹⁴ Lễ Sám Hối	28 ¹⁵ Vía Đức Bồ Tát Mục Kiền Liên Bồ Tát Tăng Ni	29 ¹⁶ Lễ Mãn Hạ LS Ohio Tu Viện LS ADiĐà
30 ¹⁷ Tổ Chức Đại Lễ Vu Lan Tu Viện LS ADiĐà	31 ¹⁸					

LINH SƠN

ADiĐà Viện | Amida Center
362 County Road 4919 | Quitman, Texas 75783
903 | 967.2451

Ohio
4045 Cleveland Avenue | Columbus Ohio 43224
614 | 476.3758

Thời Khoá
Thường Nhật từ Thứ Hai—Thứ Bảy

Niệm Phật: 8 am—10 am / 3 pm—5 pm

Công Phu Khuya: 4 am | Công Phu Chiều: 6 pm

Chủ Nhật Công Phu Khuya: 4 am
Lễ Cầu An Cộng Đồng: 2 pm

Ghi Chú:

- Tại Tu Viện Linh Sơn ADiĐà lịch trình Lễ Bồ Tát được ấn định đúng theo ngày 15 & 30 Âm Lịch, tháng thiếu thì vào ngày 29, chứ Bồ Tát giới từ muốn về tham dự xin lưu ý; và
- Để hỗ trợ bồ tát giới từ ở phương xa nếu không có đủ cơ duyên về đạo tràng nay có thể thỉnh giới viên thông, xin điện thoại đến Tu Viện hoặc đạo tràng Linh Sơn Ohio lúc 8:00 AM theo lịch trình.
- Lễ Bồ Tát được phân làm bốn mùa:**
 - Mùa Xuân từ đầu tháng 1 - cuối tháng 3
 - Mùa Hạ từ đầu tháng 4 - cuối tháng 6
 - Mùa Thu từ đầu tháng 7 - cuối tháng 9
 - Mùa Đông từ đầu tháng 10 - cuối tháng 12

ghi chú:

Chủ Nhật 30/08/15 Tổ Chức Đại Lễ Vu Lan | Tu Viện LS ADiĐà

Chủ Nhật 02/08/15
Thứ Hai 03/08/15
Chủ Nhật 09/08/15
Thứ Tư 12/08/15
Thứ Năm 13/08/15
Thứ Sáu 14/08/15

Tổ Chức Lễ Vía Đức Bồ Tát Quán Âm—LS Ohio | Tu Viện LS ADiĐà
Vía Đức Quán Thế Âm
Bồ Tát | Phật Tử
Lễ Sám Hối
Bồ Tát | Tăng Ni
Khai Kinh Vu Lan

Thứ Bảy 15/08/15 - Chủ Nhật 16/08/15 Huân Tu Niệm Phật
Chủ Nhật 23/08/15 Bồ Tát | Phật Tử
Thứ Tư 26/08/15 Vía Đức Đại Thế Chí Bồ Tát
Thứ Năm 27/08/15 Lễ Sám Hối
Thứ Sáu 28/08/15 Vía Đức Mục Kiền Liên Bồ Tát | Bồ Tát | Tăng Ni
Thứ Bảy 29/08/15 Lễ Mãn Hạ - Tu Viện LS ADiĐà | LS Ohio

2015

LỊCH TRÌNH TU HỌC THÁNG 9

Chủ nhật	Thứ hai	Thứ ba	Thứ tư	Thứ năm	Thứ sáu	Thứ bảy
		1 ^{19/7} Khánh Tuế Dallas-TX	2 ²⁰	3 ²¹	4 ²²	5 ²³
6 ²⁴ Tổ Chức Đại Lễ Vu Lan Linh Sơn Ohio	7 ²⁵	8 ²⁶	9 ²⁷	10 ²⁸	11 ²⁹ Lễ Sám Hối Hoàn Kinh Vu Lan	12 ³⁰ Vía Đức Địa Tạng Bồ Tát Bổ Tát Tăng Ni Khai Kinh Địa Tạng
13 ^{1/8} Bổ Tát Phật Tử	14 ²	15 ³	16 ⁴	17 ⁵	18 ⁶	19 ⁷
20 ⁸ Huân Tu Niệm Phật	21 ⁹	22 ¹⁰	23 ¹¹	24 ¹²	25 ¹³	26 ¹⁴ Lễ Sám Hối LS Ohio Tổ Chức Tết Nhi Đồng
27 ¹⁵ Bổ Tát Tăng Ni Phật Tử Rằm Trung Thu	28 ¹⁶	29 ¹⁷	30 ¹⁸			

LINH SƠN

ADiĐà Viện | Amida Center
362 County Road 4919 | Quitman, Texas 75783
903 | 967.2451

Ohio
4045 Cleveland Avenue | Columbus Ohio 43224
614 | 476.3758

Thời Khoá
Thường Nhật từ Thứ Hai—Thứ Bảy

Niệm Phật: 8 am—10 am / 3 pm—5 pm
Công Phu Khuya: 4 am | Công Phu Chiều: 6 pm

Chủ Nhật Công Phu Khuya: 4 am
Lễ Cầu An Cộng Đồng: 2 pm

Ghi Chú:

- Tại Tu Viện Linh Sơn ADiĐà lịch trình Lễ Bổ Tát được ấn định đúng theo ngày 15 & 30 Âm Lịch, tháng thiếu thì vào ngày 29, chư Bồ Tát giới từ muốn về tham dự xin lưu ý; và
- Để hỗ trợ bồ tát giới từ ở phương xa nếu không có đủ cơ duyên về đạo tràng nay có thể thỉnh giới viễn thông, xin điện thoại đến Tu Viện hoặc đạo tràng Linh Sơn Ohio lúc 8:00 AM theo lịch trình.
- Lễ Bổ Tát được phân làm bốn mùa:**
 - Mùa Xuân từ đầu tháng 1 - cuối tháng 3
 - Mùa Hạ từ đầu tháng 4 - cuối tháng 6
 - Mùa Thu từ đầu tháng 7 - cuối tháng 9
 - Mùa Đông từ đầu tháng 10 - cuối tháng 12

GHICHỤ:

Chủ Nhật 06/09/15 Tổ Chức Đại Lễ Vu Lan | Linh Sơn Ohio
Thứ Ba 01/09/15 Khánh Tuế - Dallas, TX Huân Tu Niệm Phật
Thứ Sáu 11/09/15 Lễ Sám Hối | Hoàn Kinh Vu Lan
Thứ Bảy 12/09/15 Vía Địa Tạng Bồ Tát
Bổ Tát Tăng Ni | Khai Kinh Địa Tạng
Chủ Nhật 13/09/15 Bổ Tát | Phật Tử
Chủ Nhật 27/09/15 Bổ Tát | Tăng Ni
Rằm Trung Thu
Tổ Chức Tết Nhi Đồng @ LS Ohio

2015

LỊCH TRÌNH TU HỌC THÁNG 10

Chủ nhật	Thứ hai	Thứ ba	Thứ tư	Thứ năm	Thứ sáu	Thứ bảy
4 ²²	5 ²³	6 ²⁴	7 ²⁵	8 ²⁶	9 ²⁷	10 ²⁸
11 ²⁹ Bồ Tát Phật Tử Lễ Sám Hối	12 ³⁰ Lễ Huý Kỳ Hoà Thượng Hư Vân LS Ohio D.L. Bồ Tát Tăng Ni	13 ^{1/9}	14 ²	15 ³	16 ⁴	17 ⁵
18 ⁶	19 ⁷	20 ⁸	21 ⁹	22 ¹⁰	23 ¹¹ Lễ Huý Kỳ Hoà Thượng Hư Vân Tu Viện LS ADiĐà Á.L. Huân Tu Niệm Phật	24 ¹²
25 ¹³ Huân Tu Niệm Phật	26 ¹⁴ Lễ Sám Hối	27 ¹⁵ Bồ Tát Tăng Ni	28 ¹⁶	29 ¹⁷	30 ¹⁸	31 ¹⁹ Vía Đức Quán Thế Âm Bồ tát

LINH SƠN

ADiĐà Viện | Amida Center
362 County Road 4919 | Quitman, Texas 75783
903 | 967.2451

Ohio
4045 Cleveland Avenue | Columbus Ohio 43224
614 | 476.3758

Thời Khoá
Thường Nhật từ Thứ Hai—Thứ Bảy

Niệm Phật: 8 am—10 am / 3 pm—5 pm
Công Phu Khuya: 4 am | Công Phu Chiều: 6 pm

Chủ Nhật Công Phu Khuya: 4 am
Lễ Cầu An Cộng Đồng: 2 pm

Ghi Chú:

- Tại Tu Viện Linh Sơn ADiĐà lịch trình Lễ Bồ Tát được ấn định đúng theo ngày 15 & 30 Âm Lịch, tháng thiếu thì vào ngày 29, chủ Bồ Tát giới từ muốn về tham dự xin lưu ý; và
- Để hỗ trợ bồ tát giới từ ở phương xa nếu không có đủ cơ duyên về đạo tràng nay có thể thỉnh giới viễn thông, xin điện thoại đến Tu Viện hoặc đạo tràng Linh Sơn Ohio lúc 8:00 AM theo lịch trình.

Lễ Bồ Tát được phân làm bốn mùa:

- Mùa Xuân từ đầu tháng 1 - cuối tháng 3
- Mùa Hạ từ đầu tháng 4 - cuối tháng 6
- Mùa Thu từ đầu tháng 7 - cuối tháng 9
- Mùa Đông từ đầu tháng 10 - cuối tháng 12

ghi chú:

Chủ Nhật 11/10/15 Bồ Tát Phật Tử | Lễ Sám Hối
Thứ Hai 12/10/15 Bồ Tát | Tăng Ni
Lễ Huý Kỳ Hoà Thượng Hư Vân - LS Ohio D.L
Thứ Sáu 23/10/15 - Chủ Nhật 25/10/15 Lễ Huý Kỳ HT Hư Vân - Tu Viện LS ADiĐà | Á.L.
Huân Tu Niệm Phật 3 ngày

Thứ Hai 26/10/15 Lễ Sám Hối
Thứ Ba 27/10/15 Bồ Tát | Tăng Ni
Thứ Bảy 31/10/15 Vía Đức Quán Âm Bồ Tát

2015

LỊCH TRÌNH TU HỌC THÁNG II

Chủ nhật	Thứ hai	Thứ ba	Thứ tư	Thứ năm	Thứ sáu	Thứ bảy
1 ^{20/9} Tổ Chức Vía Đức Quán Âm Bồ Tát LS Ohio Tu Viện LS ADiĐà	2 ²¹	3 ²²	4 ²³	5 ²⁴	6 ²⁵	7 ²⁶
8 ²⁷ Bồ Tát Phật Tử	9 ²⁸	10 ²⁹ Lễ Sám Hối	11 ³⁰ Vía Đức Phật Dược Sư Bồ Tát Tăng Ni	12 ^{1/10}	13 ²	14 ³
15 ⁴	16 ⁵	17 ⁶	18 ⁷	19 ⁸	20 ⁹	21 ¹⁰
22 ¹¹ Bồ Tát Phật Tử	23 ¹²	24 ¹³	25 ¹⁴ Lễ Sám Hối	26 ¹⁵ Bồ Tát Tăng Ni Rằm Hạ Nguyên Lễ Tạ Ơn Huân Tu Niệm Phật	27 ¹⁶ Huân Tu Niệm Phật	28 ¹⁷ Huân Tu Niệm Phật
29 ¹⁸ Tổ Chức Rằm Hạ Nguyên LS Ohio Tu Viện LS ADiĐà	30 ¹⁹					

LINH SƠN

ADiĐà Viện | Amida Center
362 County Road 49/19 | Quitman, Texas 75783
903 | 967.2451

Ohio
4045 Cleveland Avenue | Columbus Ohio 43224
614 | 476.3758

Thời Khoá Thường Nhật từ Thứ Hai—Thứ Bảy

Niệm Phật: 8 am—10 am / 3 pm—5 pm
Công Phu Khuya: 4 am | Công Phu Chiều: 6 pm

Chủ Nhật Công Phu Khuya: 4 am
Lễ Cầu An Cộng Đồng: 2 pm

Ghi Chú:

- Tại Tu Viện Linh Sơn ADiĐà lịch trình Lễ Bồ Tát được ấn định đúng theo ngày 15 & 30 Âm Lịch, tháng thiếu thì vào ngày 29, chừ Bò Tát giới từ muốn về tham dự xin lưu ý, và
- Để hỗ trợ bồ tát giới từ ở phương xa nếu không có đủ cơ duyên về đạo tràng nay có thể thỉnh giới viễn thông, xin điện thoại đến Tu Viện hoặc đạo tràng Linh Sơn Ohio lúc 8:00 AM theo lịch trình.
- **Lễ Bồ Tát được phân làm bốn mùa:**
 - Mùa Xuân từ đầu tháng 1 - cuối tháng 3
 - Mùa Hạ từ đầu tháng 4 - cuối tháng 6
 - Mùa Thu từ đầu tháng 7 - cuối tháng 9
 - Mùa Đông từ đầu tháng 10 - cuối tháng 12

ghi chú:

Chủ Nhật 01/11/15 Tổ Chức Vía Đức Quán Âm | LS Ohio | Tu Viện LS ADiĐà
Chủ Nhật 08/11/15 Bồ Tát | Phật Tử
Thứ Ba 10/11/15 Lễ Sám Hối
Thứ Tư 11/11/15 Vía Đức Phật Dược Sư | Bồ Tát Tăng Ni

Chủ Nhật 22/11/15 Bồ Tát | Phật Tử
Thứ Tư 25/11/15 Lễ Sám Hối
Thứ Năm 26/11/15 - Thứ Bảy 28/11/15 Bồ Tát | Tăng Ni
Rằm Hạ Nguyên | Lễ Tạ Ơn | Huân Tu Niệm Phật - 3 ngày
Chủ Nhật 29/11/15 Tổ Chức Rằm Hạ Nguyên | LS Ohio & Tu Viện LS ADiĐà

2015

LỊCH TRÌNH TU HỌC THÁNG 12

Chợ Nguyên Đán BÌNH THÂN
THỨ HAI, NGÀY 8 THÁNG 2, 2016

Chủ nhật	Thứ hai	Thứ ba	Thứ tư	Thứ năm	Thứ sáu	Thứ bảy
		1 ^{20/10}	2 ²¹	3 ²²	4 ²³	5 ²⁴
6 ²⁵ Bồ Tát Phật Tử	7 ²⁶	8 ²⁷	9 ²⁸ Lễ Sám Hối	10 ²⁹ Bồ Tát Tăng Ni	11 ^{1/11}	12 ²
13 ³	14 ⁴	15 ⁵	16 ⁶	17 ⁷	18 ⁸	19 ⁹
20 ¹⁰ Bồ Tát Phật Tử	21 ¹¹	22 ¹²	23 ¹³	24 ¹⁴ Lễ Sám Hối	25 ¹⁵ Bồ Tát Tăng Ni	26 ¹⁶
27 ¹⁷ Vía Đức Phật ADiĐà	28 ¹⁸	29 ¹⁹	30 ²⁰	31 ²¹	An Cư Kết Đông 2015 Phật Thất - 10 Ngày	

LINH SƠN

ADiĐà Viện | Amida Center
362 County Road 4919 | Quitman, Texas 75783
903 | 967.2451

Ohio
4045 Cleveland Avenue | Columbus Ohio 43224
614 | 476.3758

Thời Khoá
Thường Nhật từ Thứ Hai—Thứ Bảy

Niệm Phật: 8 am—10 am / 3 pm—5 pm
Công Phu Khuya: 4 am | Công Phu Chiều: 6 pm

Chủ Nhật Công Phu Khuya: 4 am
Lễ Cầu An Cộng Đồng: 2 pm

Ghi Chú:

Tại Tu Viện Linh Sơn ADiĐà lịch trình Lễ Bồ Tát được ấn định đúng theo ngày 15 & 30 Âm Lịch, tháng thiếu thì vào ngày 29, chư Bồ Tát giới từ muốn về tham dự xin lưu ý; và

Để hỗ trợ bồ tát giới từ ở phương xa nếu không có đủ cơ duyên về đạo tràng nay có thể thỉnh giới viên thông, xin điện thoại đến Tu Viện hoặc đạo tràng Linh Sơn Ohio lúc 8:00 AM theo lịch trình.

Lễ Bồ Tát được phân làm bốn mùa:

- Mùa Xuân từ đầu tháng 1 - cuối tháng 3
- Mùa Hạ từ đầu tháng 4 - cuối tháng 6
- Mùa Thu từ đầu tháng 7 - cuối tháng 9
- Mùa Đông từ đầu tháng 10 - cuối tháng 12

ghi chú: 2015 Phật Thất An Cư Kết Đông - 10 Ngày | Lễ Khai Thất - ngày Thứ Sáu 25/12/15 và Lễ Giải Thất vào Chủ Nhật 03/01/2016

Chủ Nhật 06/12/15	Bồ Tát Phật Tử	Chủ Nhật 20/12/15	Bồ Tát Phật Tử
Thứ Tư 09/12/15	Lễ Sám Hối	Thứ Năm 24/12/15	Lễ Sám Hối
Thứ Năm 10/12/15	Bồ Tát Tăng Ni	Thứ Sáu 25/12/15	Bồ Tát Tăng Ni Khai Thất
		Chủ Nhật 27/12/15	Vía Đức Phật ADiĐà



LỤC TỐ *Thích Nhất Hạnh*

“Ta khuyên tất cả mọi người nên thường khai tri kiến Phật nơi tự tâm.

Người đời tâm tà, ngu mê tạo tội, miệng lành tâm ác, tham sân ganh tỵ, gièm siểm, nịnh bợ, ngã mạn, hiếp người, hại vật, tự khai tri kiến chúng sanh. Nếu được trong tâm ngay thẳng, thường sanh trí huệ chiếu soi tự tâm, dứt ác làm lành, tức là tự khai tri kiến Phật vậy.

Người nên niệm niệm khai tri kiến Phật, chớ khai tri kiến chúng sanh. Khai tri kiến Phật tức là xuất thế, khai tri kiến chúng sanh tức là thế gian.

Nếu người chỉ luôn luôn lấy công phu tụng niệm làm thời khoá, chẳng khác nào con mao ngưu tiếc đuôi! (con mao ngưu có đuôi rất đẹp, gập thợ săn chỉ giấu đuôi mà không giấu đầu.)

Trích trong Phẩm Cơ Duyên—Pháp Bảo Đàn Kinh

nói lời ...

thật khiêm tốn



Nói chuyện với hiềm thù,
Thiên chấp và kiêu mạn.
Nghịch lại đức bậc Thánh!
Bới móc lỗi lầm nhau,
Thích nghe nói xấu người,
Người lầm, người bới rối,
Người bị thua, bị hại,
Bậc Thánh không làm vậy!
Nếu muốn cùng đàm luận,
Bậc hiền biết thời gian.
Câu chuyện của bậc Thánh,
Liên hệ pháp, pháp nghĩa.
Người có trí nói chuyện,
Không hiềm thù kiêu mạn.
Với tâm không chấp trước,
Không hiềm hận độc đoán,
Không để tâm lơ đãng,
Nói lên với chánh trí,
Hoan hỷ lời khéo nói,
Không vui lời vụng về,
Không học cách chỉ trích,
Không chụm sớ hở người,
Không nhieć mắng đánh đập,
Không nói lời vu vơ.
Lời nói của bậc Thánh,
Vừa dạy vừa hoan hỷ,
Như vậy bậc Thánh nói,
Như vậy bậc Thánh luận đàm,
Bậc trí biết rõ vậy.



*Tăng Chi Bộ - Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt
<http://www.nguonquan.com/2011/10/noi-loi-that-khiem-ton.html>*

Như vậy tôi nghe.

Một thời, Thế Tôn đang đi du hành giữa Kosala cùng với đại chúng Tỷ-kheo và đi đến một làng Bà-la-môn của dân chúng Kosala tên là Veludvāra.

Các Bà-la-môn gia chủ ở Veludvāra được nghe: "Sa-môn Gotama là Thích tử, đã xuất gia từ gia tộc họ Thích, đang đi du hành giữa dân chúng Kosala cùng với đại chúng Tỷ-kheo và đã đến Veludvāra". Tiếng đồn tốt đẹp sau đây được truyền đi về Thế Tôn Gotama: "Đây là Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Với thắng trí, Ngài tự thân chứng ngộ thế giới này cùng với Thiên giới, Ma giới, Phạm thiên giới, cùng với chúng Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên và loài Người. Sau khi chứng ngộ, Ngài thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện có nghĩa, có văn. Ngài truyền dạy Phạm hạnh hoàn toàn, đầy đủ, trong sạch. Tốt lành thay, sự chiêm ngưỡng một vị A-la-hán như vậy!"

Rồi các Bà-la-môn gia chủ ở Veludvāra đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, một số đánh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên; một số nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu rồi ngồi xuống một bên; một số chấp tay vái chào Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên; một số nói lên với Thế Tôn tên và dòng họ rồi ngồi xuống một bên; một số im lặng ngồi xuống một bên.

Ngồi một bên, các Bà-la-môn gia chủ ở Veludvāra bạch Thế Tôn:

- Thưa Tôn giả Gotama, chúng tôi có ước vọng như thế này, có ước muốn như thế này, có chú tâm (adhippaya) như thế này: "Mong rằng chúng tôi được sống trong một nhà chật đầy trẻ con! Mong chúng tôi được sử dụng các hương chiên đàn từ Kàsi! Mong rằng chúng tôi được trang sức bằng vòng hoa và phấn sáp! Mong rằng chúng tôi được sử dụng vàng và bạc! Sau khi thân hoại mạng chung, mong rằng chúng tôi được sanh thiện thú, thiên giới, cõi đời này!" Mong rằng Tôn giả Gotama hãy thuyết pháp cho chúng tôi, những người có ước vọng như vậy, có ước muốn như vậy, có chú tâm như vậy. Hãy thuyết pháp như thế nào để chúng tôi được sống trong một nhà chật đầy trẻ con, để chúng tôi được sử dụng các hương chiên đàn từ Kàsi... để chúng tôi, khi thân hoại mạng chung, được sanh thiện thú, thiên giới, cõi đời này.

- Vậy này các Gia chủ, Ta sẽ thuyết cho các Ông một pháp môn đưa đến lợi ích (tự lợi cho tự ngã) (attupanāyikam). Hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ giảng.

- Thưa vâng, Tôn giả.

Các Bà-la-môn ở Veludvāra vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau:

- Nay các Gia chủ, thế nào là pháp môn đưa đến lợi ích cho tự ngã?

Ở đây, này các Gia chủ, vị Thánh đệ tử suy nghĩ như sau: "*Ta muốn sống, không muốn chết, muốn lạc, ghét khổ. Nếu có ai đến đoạt mạng sống của ta, một người muốn sống, không muốn chết, muốn lạc, ghét khổ, như vậy là một việc không khả ái, không khả ý đối với ta. Nhưng nếu ta đoạt mạng sống một người muốn sống, không muốn chết, muốn lạc, ghét khổ, như vậy là một việc không khả ái, không khả ý đối với người ấy. Một pháp này không khả ái, không khả ý cho ta, thời pháp ấy cũng không khả ái, không khả ý cho người khác.*"



Phẩm
những
người
ở

VELUDVĀRA

-Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt -
<http://www.hoalinhthoai.com/buddhistbook/Kinh-Tuong-Ung-Bo-tap-V.html>

Và một pháp này không khả ái, không khả ý cho ta, thời sao ta lại đem cột pháp ấy cho một người khác?" Do suy tư như vậy, vị ấy từ bỏ sát sanh, khuyến khích người khác từ bỏ sát sanh, nói lời tán thán từ bỏ sát sanh. Như vậy, về thân hành, vị ấy được hoàn toàn thanh tịnh (kotiparisuddham).

Lại nữa, này các Gia chủ, vị Thánh đệ tử suy tư như sau: "Nếu có ai lấy của không cho của ta, gọi là ăn trộm, như vậy là một việc không khả ái, không khả ý cho ta. Nhưng nếu ta lấy của không cho của người khác, gọi là ăn trộm, như vậy là một việc không khả ái, không khả ý cho người ấy. Một pháp này không khả ái, không khả ý cho ta, thời pháp ấy cũng không khả ái, không khả ý cho người khác. Và một pháp này không khả ái, không khả ý cho ta, thời sao lại đem cột pháp ấy cho người khác?" Do suy tư như vậy, vị ấy từ bỏ lấy của không cho, khuyến khích người khác từ bỏ lấy của không cho. Như vậy, về thân hành, vị ấy được hoàn toàn thanh tịnh.

Lại nữa, này các Gia chủ, vị Thánh đệ tử suy nghĩ như sau: "Nếu ai có tà hạnh với vợ của ta, như vậy là một việc không khả ái, không khả ý cho ta. Nhưng nếu ta có tà hạnh với vợ của người khác, như vậy là một việc không khả ái, không khả ý cho người ấy. Một pháp này không khả ái, không khả ý cho ta, thời pháp này không khả ái, không khả ý cho người khác. Và một pháp này không khả ái, không khả ý cho ta, thời sao ta lại đem cột pháp ấy cho người khác?" Do suy tư như vậy, vị ấy tự mình từ bỏ tà hạnh trong các dục, khuyến khích người khác từ bỏ tà hạnh trong các dục, nói lời tán thán từ bỏ tà hạnh trong các dục. Như vậy, về thân hành, vị ấy được hoàn toàn thanh tịnh.

Lại nữa, này các Gia chủ, vị Thánh đệ tử suy nghĩ như sau: "Nếu có ai làm tổn hại lợi ích ta với lời nói láo, như vậy là một việc không khả ái, không khả ý cho ta. Nhưng nếu ta cũng làm tổn hại lợi ích người khác với lời nói láo, như vậy là một việc không khả ái, không khả ý cho người ấy. Một pháp này... cho một người khác?" Do suy tư như vậy, vị ấy tự mình từ bỏ nói láo, khuyến khích người khác từ bỏ nói láo, nói lời tán thán từ bỏ nói láo. Như vậy, về khẩu hành, vị ấy được hoàn toàn thanh tịnh.

Lại nữa, này các Gia chủ, vị Thánh đệ tử suy tư như sau: "Nếu có ai chia rẽ bạn bè ta bằng lời nói hai lưỡi, như vậy là một việc không khả ái, không khả ý cho ta. Nhưng nếu ta chia rẽ bạn bè người

khác bằng lời nói hai lưỡi, như vậy là một việc không khả ái, không khả ý cho người ấy. Một pháp không khả ái... đem cột pháp ấy cho một người khác?" Do suy tư như vậy, vị ấy tự mình từ bỏ nói hai lưỡi, khuyến khích người khác từ bỏ nói hai lưỡi, nói lời tán thán từ bỏ nói hai lưỡi. Như vậy, về khẩu hành, vị ấy được hoàn toàn thanh tịnh.

Lại nữa, này các Gia chủ, vị Thánh đệ tử suy tư như sau: "Nếu có ai đối xử với ta bằng thô ác ngữ, như vậy là một việc không khả ái, không khả ý cho ta. Nhưng nếu ta cũng đối xử với người khác bằng thô ác ngữ, như vậy là một việc không khả ái, không khả ý cho người ấy. Và một pháp không khả ái... đem cột pháp ấy cho một người khác?" Do suy tư như vậy, vị ấy tự mình từ bỏ thô ác ngữ, khuyến khích người khác từ bỏ thô ác ngữ, nói lời tán thán từ bỏ thô ác ngữ. Như vậy, về khẩu hành, vị ấy được hoàn toàn thanh tịnh.

Lại nữa, này các Gia chủ, vị Thánh đệ tử suy tư như sau: "Nếu có ai đối xử với ta với lời tạp ngữ, với lời phù phiếm, như vậy là một việc không khả ái, không khả ý cho ta. Nhưng nếu ta cũng đối xử với người khác với lời tạp ngữ, với lời phù phiếm, như vậy là một việc không khả ái, không khả ý cho người ấy. Và một pháp không khả ái, không khả ý cho ta, thời pháp ấy cũng không khả ái, không khả ý cho người khác. Và một pháp này không khả ái, không khả ý cho ta, thời sao ta lại đem cột pháp ấy cho một người khác?" Do suy tư như vậy, vị ấy tự mình từ bỏ lời nói phù phiếm, khuyến khích người khác từ bỏ nói lời phù phiếm, tán thán từ bỏ nói lời phù phiếm. Như vậy, về khẩu hành, vị ấy được hoàn toàn thanh tịnh.

Vị ấy thành tựu lòng tin bất động đối với đức Phật: "Đây là Như Lai, bậc A-la-hán... Phật, Thế Tôn".

Vị ấy thành tựu lòng tin bất động đối với đối với Pháp...

Vị ấy thành tựu lòng tin bất động đối với đối với chúng Tăng...

Vị ấy thành tựu các giới được các bậc Thánh ái kính, không bị phá hoại, không bị đâm cắt, không bị điếm ố, không bị uế nhiễm, đem lại giải thoát, được người trí tán thán, không bị chấp thủ, đưa đến Thiên định.

Này các Gia chủ, khi nào vị Thánh đệ tử thành tựu bảy pháp này và bốn lời nguyện xứ này, nếu vị ấy muốn, vị ấy có thể tuyên bố về mình: "Ta đã đoạn tận địa ngục, đoạn tận khổi sanh vào loại bàng sanh, đoạn tận cõi ngạ quỷ, đoạn tận ác sanh, ác thú, đọa xứ. Ta là bậc Dự lưu, không có bị thối đọa, quyết chắc chứng quả giác ngộ".

Được nói vậy, các Bà-la-môn gia chủ ở Veludvāra bạch Thế Tôn:

- Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn... từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng! ▣



KAI CÔNG TỬ CHÊ TIỀN

Kàla là con trai của nhà cự phú Cấp Cô Độc, một vị trưởng giả đầy lòng kính tin, đã xuất của cải kho vàng ra mà mua vườn cây của Thái tử Kỳ Đà về xây tinh xá cúng dường Phật. Vậy mà công tử Kàla lại không có cảm tình với đức Thế Tôn và tặng chúng tí nào cả.

Vốn được sinh trưởng trong một gia đình thế phiệt lại thông minh tài giỏi nên Kàla được vời làm quan cận thần dưới triều vua Ba Tư Nặc khi hầy còn rất trẻ.

Một hôm, vua Ba Tư Nặc cùng hoàng hậu Mạt Lợi thiết trai cúng dường Phật và tặng chúng tại hoàng cung, toàn thể triều thần và hoàng tộc đều hoan hỷ, duy có công tử Kàla là nhún vai phẩm bình:

- Hoàng thượng tiêu xài thật vô lối, chẳng khác gì ông bố của ta. Mấy ông lão áo vàng kia ăn no nê xong đi về tịnh xá đánh một giấc tới chiều, thật là vô ích.

Đức Thế Tôn đoán biết được ý niệm của Kàla nên sau buổi lễ Ngài đọc một bài kệ: *“Người xan tham không thể sanh lên cõi trời, kẻ ngu không ưa việc bố thí. Nhưng người thiện trí lại sanh lòng tùy hỷ và do đó cũng được dự phần an lạc.”* (Pháp cú 177)

Chuyện đến tai vua Ba Tư Nặc, Kàla liền bị đuổi ra khỏi hoàng cung, chàng công tử nhân đó càng thêm ác cảm với Phật và tặng chúng.

Kàla thường tìm cách lánh mặt Phật mỗi khi cha chàng thiết trai cúng dường. Trước thái độ của cậu con cứng, trưởng giả Cấp Cô Độc rất lấy làm khổ tâm. Sau nhiều phen rầy la vô hiệu, ông nghĩ ra một diệu kế, gọi con đến dỗ ngọt:

- Này Kàla! Mai này cha bận việc không thể đi đến Kỳ Viên thọ bát quan trai được. Nếu con đi giúp cha sẽ thưởng cho 100 đồng tiền vàng.

Vừa nghe nhắc đến tịnh xá, Kàla đã cau mày, nhưng số tiền quá hấp dẫn khiến chàng phân vân.

- Mấy cái giới đó có khó giữ lắm không, thưa cha?

- Dễ ợt! Tụi con nít trong nhà này còn làm được huống chi là thanh niên như con.

- Đầu cha nói sơ cho con nghe thử...

- Có gì đâu! Con chỉ phải giữ vồn vẹn tám điều răn sau đây trong 24 giờ thôi. Đây này:

- Không giết,
- Không trộm cắp,
- Không dâm dục,
- Không nói dối,
- Không uống rượu,
- Không trang điểm,
- Không nằm giường cao chiếu rộng,
- Không ăn quá ngộ.

Đó, dễ quá phải không con?

Kàla chặt lưỡi thầm tính:

- Thôi kệ! Mình chịu khó ép xác trong một ngày một đêm để lãnh 100 đồng tiền vàng, ngày mốt ta ăn bù cũng được.

Và Kàla bằng lòng, không quên mặc cả:

- Nhưng cha phải nhớ giữ đúng lời. Một trăm đồng tiền vàng hẳn hơi đấy nhé!

- Được rồi! Con yên tâm!

Hai cha con đều yên lòng vui mừng.

Sáng hôm sau, công tử Kàla cởi hết đồ trang sức, khoác một manh áo thô, ăn một bữa điểm tâm thịnh soạn đến căng bụng và gọi gia nhân thẳng kiệu đi thẳng đến tịnh xá Kỳ Viên. Đến nơi chàng cho kiệu về, tảng lờ như không thấy ai hết, kiếm một chỗ mát mẻ, trải rơm nằm đánh một giấc cho qua “tai nạn.”

Tờ mờ sáng hôm sau Kàla đã đến nhà khua vang ầm ĩ và quát tháo, hối thúc gia nhân dọn điểm tâm.

Ăn uống và phục sức đom đóm xong, Kàla đến gặp cha đòi tiền công:

- Con đã hoàn tất nhiệm vụ mà cha giao phó, xin cha cho con số tiền đã hứa.

Tất cả hành động của người con không lọt khỏi cặp mắt người cha tốt bụng. Ông trưởng giả vẫn không nản lòng, trao tiền cho con và điềm tĩnh bảo:

- Này Kàla! Tốt lắm! Con đã làm một việc tốt đẹp lòng cha. Và ngày mai này cha muốn đi nghe đức đạo sư thuyết pháp nhưng lại không rỗi rảnh. Nếu con đi giúp cha, cha sẽ thưởng cho con 200 đồng tiền vàng. Con nghĩ sao?

Kàla nghe nói đến tiền là sáng mắt, chàng vội vã nhận lời và nghĩ bụng:

- Cha mình ngó bộ mê mẩn mấy lão đầu trọc đó dữ dội rồi! Thân kệ! Cờ tới tay ai nấy phát. Đấy quả là một cách kiếm tiền lương thiện và khoẻ khoắn nhất.

Thế là hết bữa trước, công tử Kàla lại đến Kỳ Viên len vào giữa đám thính giả chen chút trước pháp tòa dự thời pháp của đấng đạo sư, chàng hết ngoáy mũi đến gãi tay, rung đùi... Không một pháp âm nào lọt vào đôi tai hờ hững của chàng.

Và Kàla lại được lãnh 200 đồng tiền vàng sau những thủ tục như bữa trước.

Vài hôm sau, trưởng giả Cấp Cô Độc lại gọi Kàla đến bảo:

- Này con, độ rày chuyện nhà quá bề bộn khiến cha không thể nào đến hầu thăm Đức đạo sư và nghe Ngài thuyết pháp được. Nếu con có thể đi nghe và về nói lại cho cha biết dù chỉ một bài kệ ngắn thôi, cha cũng sẽ thưởng cho con 500 đồng tiền vàng.

Đã có kinh nghiệm qua hai lần trước, Kàla lập tức bằng lòng ngay vì chàng nhận thấy rằng không có công cuộc làm ăn nào mau phát tài bằng việc đi thăm khu vườn của mấy ông sư đầu trọc.

Sáng hôm ấy, Kàla đến Kỳ Viên thật sớm định bụng sẽ chỉ nghe và nhớ một bài kệ thôi rồi sẽ bỏ trở về đi xem hát. Với trí thông minh sẵn có, Kàla thuộc lòng ngay một bài kệ mà Đức đạo sư vừa đọc, chàng vội vã quay về. Đi được một quãng, sức nhớ ra là mình chưa rõ ý thú của bài kệ. Không muốn ấp úng trước mặt cha, Kàla đành phải quay lại chăm chú nghe Đức đạo sư thuyết pháp. Như một trái cây vừa chín tới gặp phải cơn gió giao mùa liền rơi rụng, nhờ những cơ duyên lành đời

trước, sau thời thuyết pháp của Đức đạo sư, Kàla chứng ngay sơ quả Tu Đà Hoàn.

Lần đầu tiên, công tử Kàla đến quỳ gối bên Đức đạo sư, đặt vàng trán thông minh, chưa có một vết nhăn của chàng lên đôi chân trần của Đức đạo sư, bày tỏ một niềm tri ân vô bờ bến. Đức Thế Tôn bình thân bảo chàng:

- Này Kàla, hôm nay cha con có mời Như Lai đến nhà thọ trai... đã sắp đến giờ Ngọ rồi, chúng ta đi thôi.

Kàla cung kính đón lấy chiếc bát của Phật và khép nép đi sau Ngài như một chú thị giả thuần thục chính hiệu.

Cử chỉ của Kàla ngày hôm ấy đã khiến trưởng giả Cấp Cô Độc rất đẹp lòng, ông hân hoan mang tiền ra thưởng con trước mặt quan khách:

- Này con trai cưng! Thái độ của con làm cha vui sướng vô hạn, dù con chưa thuyết giảng lại cho cha nghe một lời pháp nào của Đấng đạo sư, cha vẫn sẵn sàng trao cho con 1000 đồng vàng thay vì 500 đồng như cha đã hứa.

Công tử Kàla thẹn đỏ mặt, cúi đầu nói nhỏ:

- Thừa cha, con không cần tiền...

- Hãy cầm lấy tiền thưởng của cha cho con cơ mà!

Kàla vẫn khăng khăng từ chối. Người cha ngạc nhiên sững sốt nhìn con rồi quay sang bạch Phật.

- Bạch Thế Tôn! Lần đầu tiên cháu nó mới chê tiền.

Đức Phật mỉm cười giải thích thái độ của Kàla:

- Này trưởng giả, Kàla đã chứng sơ quả Tu Đà Hoàn và kể từ giờ phút ấy không một của cải trên trần gian này có thể làm lung lạc được tâm của chàng ta.

Ngài đọc kệ:

Dù là vua cõi đất

Hay là chúa cõi trời

Cũng không sao sánh được

Quả vị Tu Đà Hoàn

Bài kệ này được ghi thành pháp cú số 174 và lưu truyền cho đến ngày nay.





ÁC KHAÛU VÀ QUẢ BÃO

Đức Phật nhận lời rồi, Sư Chất hoan hỉ quay về chuẩn bị đàn trai. Hôm sau ông dẫn đầu gia nhân, chân thành cúng dường những món ăn thức uống ngon lành đẹp mắt nhất.

Đức Phật nhận cúng dường xong, thuyết một thời pháp rồi dẫn tăng chúng quay về tịnh xá. Đi được nửa đường, Đức Phật và tăng chúng ngồi dưới một gốc cây bên bờ sông nghỉ ngơi. Bỗng từ trên cây, một con khỉ nhảy xuống xin mượn bình bát của đức Phật. Nó ôm bình bát chạy đi thật xa rồi quay về, trong bình bát chứa đầy mật ngọt. Nó dùng hai tay kính cẩn dâng bình bát lên Đức Phật, Ngài nhận lấy và chia cho chư tăng dùng để con khỉ được nhiều phúc đức. Con khỉ thấy thế mừng rỡ nhảy nhót.

Không lâu sau nó đến ngày tận số, đầu thai làm người, sinh vào nhà của Sư Chất.

Lúc nó sinh ra, trong nhà phàm có vật dụng gì có thể chứa đựng thức ăn, thì vật dụng ấy bỗng đầy ắp mật và đường. Vợ chồng Sư Chất thấy điều quái dị, bèn do nhân duyên này đặt tên con là Mật Thắng.

Thời gian vùn vụt trôi mau như tên bắn, hơn mười năm trôi qua như trong nháy mắt, Mật Thắng nay đã lớn khôn. Chú bé chán ngán chuyện thế tục, xin phép cha mẹ cho mình được xuất gia, cha mẹ hết sức vui mừng mà trả lời:

– Lúc con chưa ra đời, Đức Phật đã biết sẽ có ngày hôm nay. Bây giờ con muốn xuất gia, cha mẹ rất hoan hỉ. Không bao giờ cha mẹ ngăn chặn con một cách vô lý.

Ngày xưa, trong thành Xá Vệ có một người nhà rất giàu, tên gọi là Sư Chất, đã hơn 40 tuổi rồi mà chưa có con. Hai vợ chồng rất lo lắng, liền đến một nhà Bà-la-môn xin bốc một quẻ bói xem sau này có sinh được đứa con trai hay con gái nào không? Nhưng họ vô cùng thất vọng nghe thầy bói trả lời rằng suốt đời họ sẽ không có con.

Sư Chất nghe thế không chịu tin, lại đi tìm một ông thầy tướng số khác, cao tay ấn hơn, nhiều kinh nghiệm hơn xin bốc quẻ. Lạ thay, vị thầy tướng này vốn được mọi người tôn kính và khen ngợi là bói linh như thần, lại cũng làm cho Sư Chất thất vọng.

Sư Chất đi về mà lòng phiền muộn, bỗng sực nhớ đến bậc đại thánh Thích-ca Mâu-ni, tự nghĩ:

– Đức Phật là giáo chủ của trời và người, là bậc Nhất thiết trí, không có gì là Ngài không biết, không có gì là Ngài không hiểu, tại sao ta lại không đến gặp Ngài xin chỉ giáo?

Nghĩ đến đây ông bèn nhắm hướng tịnh xá Kỳ Viên mà đi. Cung kính đánh lễ Đức Phật xong, ông chấp tay bạch:

– Bạch Đức Thế Tôn đại bi, xin Ngài thương xót chúng sinh ngu si mà chỉ giáo. Con có chút ưu tư, năm nay đã hơn 40 mà chưa có đứa con trai nối dõi, đó là do nhân duyên gì, cúi xin Đức Phật khai thị.

Đức Phật trả lời:

– Không lâu nữa ông sẽ có một đứa con trai, vừa có phúc lại vừa có đức, chỉ có điều là khi nó vừa lớn nó sẽ xin xuất gia.

Nghe tin này Sư Chất rất đổi vui mừng, thành tâm đánh lễ chân Phật, rồi thỉnh cầu:

– Cầu xin Thế Tôn và chư tăng cho phép chúng con được cúng dường vào trưa mai, để chúng con được kết thêm thiện duyên và trồng chủng tử vào ruộng phước của Như Lai.

Được cha mẹ hoan hỉ cho phép rồi, Mật Thắng đến tinh xá Kỳ Viên xin xuất gia với đức Phật. Nhờ có tiền duyên, Mật Thắng chứng quả rất mau.

Một hôm, thầy đang trên đường đi độ hóa với các bạn đồng tu, cảm thấy vừa nóng vừa khát lạ thường, ai nấy đều ao ước có một cái gì để uống. Tỳ-kheo Mật Thắng bèn cầm bát tung lên trời rồi sau đó dùng hai tay tiếp lấy bát trở về. Bấy giờ trong bát đựng đầy mật ngọt, Mật Thắng bèn chia cho chúng tăng giải khát.

Về tới tinh xá, một vị tỳ-kheo đi tìm Đức Phật xin thỉnh giáo:

– Bạch Thế Tôn, trong quá khứ tỳ-kheo Mật Thắng đã tu phúc đức gì mà bây giờ bất cứ lúc nào, ở đâu cũng có thể có đường và mật?

Đức Phật trả lời:

– Các ông có nhớ có một lần lâu lắm rồi, có một con khi đem mật ngọt đến cúng dường Như Lai và chúng tăng không? Nhờ bố thí với thiện tâm, nên sau khi chết rồi nó được sinh ra làm người, và nhờ nó chân thành cúng mật ngọt cho Phật nên kiếp này nó có thể được đường và mật bất cứ lúc nào và ở đâu.

Đức Phật nói xong, vị tỳ-kheo nọ hỏi tiếp:

– Bạch Thế Tôn! Thế thì tiền kiếp Mật Thắng do nhân duyên gì mà bị đọa làm thân khi?

Lúc ấy xung quanh đức Phật có rất nhiều đệ tử vân tập, Ngài nhìn họ một lúc rồi đáp:

– Thầy ấy bị đọa xuống làm khi là do một nhân duyên xảy ra cách đây 500 kiếp về trước, thời Đức Như Lai Ca-diếp còn tại thế. Lúc đó có một vị tỳ-kheo trẻ tuổi, tình cờ thấy một vị tỳ-kheo khác đang băng qua một con suối nhỏ, vị trẻ tuổi bèn cười chế nhạo, bảo là dáng điệu của vị tỳ-kheo kia giống hệt như con khi. Nhưng sau đó thầy ấy tự biết lỗi lầm của mình, đến xin sám hối với vị tỳ-kheo mà mình đã chế nhạo. Vị tỳ-kheo trẻ tuổi đã phạm tội ác khẩu nên bị đọa xuống làm khi, tuy nhiên nhờ thắng duyên biết sám hối nên kiếp này mới được gặp Phật và được Phật độ, chứng quả A-la-hán một cách mau chóng.

Nghe đức Phật giảng xong, các vị tỳ-kheo đều nhận ra rằng một câu nói ác cũng có thể chiêu cảm nghiệp khổ, vì thế không còn ai dám ác khẩu, ngay cả đến một câu nói đùa cũng không dám nói bởi vì luật nhân quả không bỏ sót bất cứ một người nào.



<http://www.phathoc.net/thu-vien/van-hoc/truyen-tich>



Hỏi: Vì sao nói tâm được giải thoát tốt đẹp, huệ được giải thoát tốt đẹp?

Đáp: *Hàng ngoại đạo ly dục, tâm chỉ được giải thoát ở một xứ, một đạo, chẳng phải được giải thoát hết thảy pháp chướng ngại. Vì vậy, A-la-hán gọi là "tâm được giải thoát tốt đẹp, huệ được giải thoát tốt đẹp".*

Lại nữa, các A-la-hán ở trong hai đạo tâm được giải thoát là Kiến đế đạo và Tư duy đạo; vì thế nên gọi là tâm được giải thoát tốt đẹp. Học nhân tâm tuy được giải thoát mà chẳng phải giải thoát tốt đẹp, vì cơ sao? Vì còn kiết sử dư tàn.

Lại nữa, các ngoại đạo, không đầy đủ pháp trợ đạo, hoặc làm một việc công đức, hoặc làm hai việc công đức mà cầu đạo, tất không cầu được. Như người chỉ bố thí để cầu thanh tịnh, như người tế trời nói là có thể thoát khỏi ưu não, suy đồi, có thể sanh trong quốc độ thường lạc, cũng lại nói trong tám thanh tịnh đạo là: 1- Tự giác, 2- Nghe, 3- Đọc kinh, 4- Sợ nỗi khổ bên trong, 5- Sợ nỗi khổ của chúng sanh lớn, 6- Sợ nỗi khổ của người, trời, 7- Được thầy hay, 8- Bố thí. Chỉ nói điều thứ tám là thanh tịnh đạo. Lại nữa, có ngoại đạo chỉ bố thí, trì giới cho là thanh tịnh; có người chỉ bố thí, cầu trí tuệ cho là thanh tịnh. Các trợ đạo như vậy không đầy đủ, hoặc không công đức, hoặc ít công đức cho là thanh tịnh. Người ấy tuy từ một xứ tâm được giải thoát, không gọi là giải thoát tốt đẹp, vì Niết-bàn đạo không đầy đủ, như kệ nói:

*"Người không công đức không thể qua,
Biển cả của sanh, già, bệnh, chết,
Người ít công đức cũng không qua,
Thiện hành đạo pháp của Phật thuyết".*

ĐẠI TRÍ ĐỘ LUẬN

<http://thuvienhoasen.org/p19a3266/cuon-3>

Tu Viện LINH SƠN ADIĐÀ

CHƯƠNG TRÌNH TẾT NGUYÊN ĐÁN *Ấp* 2015

TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI

TOÀN THỂ QUÝ VỊ PHẬT TỬ

QUÝ ĐỒNG HƯƠNG VÂN TẬP VỀ TU VIỆN

THAM DỰ LỄ CẦU AN ĐẦU NĂM

VÀ

RẪM THUỘNG NGUYÊN

ĐƯỢC TỔ CHỨC VÀO

CHỦ NHẬT

NGÀY 1 THÁNG 3, 2015

(Tức 11 Tết Nguyên Đán)

THỜI GIAN: 11 AM

ĐỊA ĐIỂM

362 COUNTY ROAD 4919

QUITMAN, TEXAS 75783

(903) 967-2451

TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI.

BAN TRI SỰ TU VIỆN LINH SƠN ADIĐÀ

LỄ CẦU AN CỘNG ĐỒNG

CHỦ NHẬT, NGÀY 1 THÁNG 3, 2015

(Tức 11 Tết Nguyên Đán)

4:00 AM TRIỀU THỜI KHÓA TỤNG

11:00 AM CÚNG NGỌ

TIẾN CÚNG CHƯ GIÁC LINH

1:00 PM LỄ CẦU AN ĐẦU NĂM

VÀ RẪM THUỘNG NGUYÊN

- MÚA LÂN
- KHÁNH HỖ NĂM MỚI
- CHÚC PHÚC CHO NHAU
- PHÁT LỘC
- TIẾN CÚNG CHƯ HƯƠNG LINH
- THỌ TRAI THÂN MẬT ĐẦU NĂM
- HOÀN MÃN



THE LINH SON PAGODA OF OHIO
4045 CLEVELAND AVENUE
COLUMBUS OHIO 43224

Non-Profit Org
US Postage
PAID
Columbus Ohio
Permit No.8484

Current Resident or

(Insert Address Label Here)

Như thú hoa tươi đẹp vừa có màu sắc lại có hương thơm,

Những người nói điều lành và làm điều lành sẽ đem lại kết quả tốt.

Pháp Cú - 52

Năm Mới An Khang, Thịnh Vượng.