

LINH SƠN

ADIDÀ VIỆN ◻ LINH SƠN OHIO



X U Â N

Đinh Dậu
2017

Hình ảnh an cư kết hạ -
Tăng đoàn Phật Giáo Linh Sơn Bắc Mỹ

THƯ CHÚC TẾT • CHƯƠNG TRÌNH TẾT
PHƯƠNG DANH CÚNG DƯỜNG • LỊCH TRÌNH TU HỌC



CHÚNG CON, THẮT CHÚNG
TU VIỆN LINH SƠN ADIĐÀ & LINH SƠN OHIO
THÀNH TÂM KÍNH CHÚC
CHU TÔN GIÁO PHẨM,
CHU HOÀ THƯỢNG
THƯỢNG TỌA, ĐẠI ĐỨC TĂNG NI
PHÁP THỂ KHƯƠNG AN
HUỆ ĐĂNG THƯỜNG CHIẾU
CHÚNG SINH DỊ ĐỘ
PHẬT QUẢ VIÊN THÀNH.

&

CHU VỊ LÃNH ĐẠO TINH THẦN TÔN GIÁO BẠN
QUÝ HỘI ĐOÀN, QUÝ ĐỒNG HƯƠNG
CHU THẬP PHƯƠNG THIÊN NAM, TÍN NỮ
AN-LÀNH, VÀ HẠNH PHÚC.

LƯỜNG BAN TRI SỰ

TU VIỆN LINH SƠN ADIĐÀ • LINH SƠN OHIO

TẾT NGUYÊN ĐÁN *Đinh Dậu* 2017



Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lạc Tôn Phật

Nói đến Tết, là nói đến một mỹ tục thật cao quý. Theo thông lệ, Tết là thời điểm cho gia đình quy tụ về. Dù ở phương xa nào, hoặc vì bất kỳ trong cuộc sống tất bật ngược xuôi ra sao, nhưng không vì cuộc sống bôn ba, mà không bôn ba quay về đoàn tụ. Đoàn tụ dưới mái ấm gia đình trong mấy ngày đầu năm - đó là thông lệ, theo con tạo xoay vần, và đa phần cũng xoay vần theo con tạo.

Tuy thế, những người hữu duyên học đạo, cũng nghĩ tưởng đến gia đình. Và khi tưởng niệm đến cha, tưởng nhớ đến mẹ, tưởng nhớ đến cữu huyền thất tổ, thời thực hành tương ứng với tinh thần học đạo. Có thân quyến thờ tự tại chùa, đa phần đều sắp xếp gia duyên, vân tập về vào ngày cuối năm, thiết lễ cơm chay thanh tịnh, hiệp cùng chư Tăng Ni trước lễ Phật, sau phụng vi tiến cúng cho hương linh. Hương linh không nhưng nhận được phước báu, mà qua đây, chúng ta cũng chẳng cô phụ tình thâm quyến thuộc.

Tấm Lịch mới đã được treo trên tường, ngày qua ngày, từng tờ lịch được bóc. Người thiện trí sẽ thấy rõ, biết như thật rằng, thế là một ngày trôi qua, tuổi đời tăng, tuổi thọ giảm, rồi tinh tấn làm người hữu duyên, hữu phước, làm tăng thêm giá trị của thông lệ đón Tết.

*Lễ Phật Già, Kính Phật chi đức
Niệm Phật già, cảm Phật chi ân,
Khán Kinh già, minh Phật chi lý
Tọa Thiền già, đặng Phật chi cảnh*

Vậy, Thầy kính mời quý vị về tham dự lễ Sám Hối, cùng Lễ Tiến Cúng cho chư hương linh vào ngày cuối năm Bính Thân, và Lễ Kỳ An đầu năm Đinh Dậu. Chúng ta cùng nhau đánh lễ chư Phật. Chúng ta lại cũng sẽ vì chư hương linh mà thay họ lễ Phật. Chúng ta cảm niệm kính lễ ân đức Phật, nên khi đọc tụng từng câu kinh, đọc tụng từng câu kệ, bản đồ tâm địa chúng ta cũng theo đó mà ảnh hiện. Chư hương linh cũng nương theo tâm tưởng đó mà tỏ ngộ tự tâm, sạch hết mê lòng, vãng sanh cõi tịnh. Lễ Phật là như vậy đó. Mỗi người chúng ta, tự đào sâu vào tâm linh, chí tâm chí thành lễ Phật, với suối nguồn cảm xúc ngập tràn, cho ta tỏ rõ cái như thực, thấy rõ cái như chơn, đích thực của đau khổ, hạnh phúc từ nhân gieo, quả nghiệp báo rồi, tại đây và ngay bây giờ, trên lộ trình tu tập, giải thoát tâm linh, bản đồ mười pháp giới tâm, ta phải tích cực gieo trồng vào tâm địa những giống lành.

Cũng như Lục Tổ truyền kệ cho đại chúng rằng “*Tâm địa hàm chư chủng, Phổ vũ tất giai manh. Đốn ngộ hoa tình dĩ, Bồ đề quả tự thành.* Dịch nghĩa là “*Tâm địa chứa nhiều giống, Gặp mùa đều nảy mầm. Đốn ngộ tự tâm rồi, Quả bồ đề tự thành.*”

Nên biết rằng lời pháp đó là một chân lý sống. Từ ngàn xưa cho đến ngàn sau, những mưu cầu hạnh phúc thế gian, sở nguyện thế gian pháp, nào có thể thành tựu, khi trong tâm còn những chướng ngại. Ví như tâm còn chướng ngại, thì động việc gì cũng thành tai nạn. Tâm trong sáng, nhẹ nhàng, thì sự việc lớn cũng trở thành nhỏ. Tâm thanh thản nhẹ nhàng khác gì khúc gỗ lướt trôi giữa dòng sông, không bị vướng mắc nơi hai bên bờ vậy. Nên khi khởi niệm từ tự tánh, thì tuy có kiến, văn, giác, trong tâm vẫn không khởi trần lao, không bị vạ cảnh nhiễm.

Trong thời gian vô tận, hàng ngày sáu thời, chúng ta không ngừng trôi nổi, các hành hăng qua lại trong mười pháp giới. Hãy tự sáng tạo đất tâm - đất tâm Xuân. Đất tâm Xuân được ương bằng sự hiểu biết, bằng niệm thông cảm. Biết chế phục thân, bỏ sự giận hờn nơi thân. Biết chế phục khẩu, bỏ sự giận hờn nơi khẩu. Biết chế phục ý, bỏ sự giận hờn nơi ý. Dụng thân làm việc đạo đức, dùng khẩu nói lời đạo đức, và dùng ý tưởng về đạo đức. Đây là những điều Phật dạy, và không ngoài ý kinh Di Giáo “*Hãy tự thấp đức lên mà đi*”, “*Hãy nương tựa hải đảo tự thân*”. Hãy thừa tự Pháp. Sống thuận Pháp mang lại An Khang, Hạnh phúc, thịnh vượng cho gia đình, và cho quần sinh gặp bội lần. Hoặc giả, người trí không cần luận giải, chỉ cần hiểu mộc mạc, sao sống đời đối với tha nhân thật bình dị. Như Thích Tử Như Lai, Thầy Thích Linh Như nói, chỉ một pháp thôi - hãy làm “*Người Tử Tế*”, trước mặt, hay ở sau lưng - tương kính, tương ái, không gièm xiểm thị phi.

Xin trân trọng gửi Pháp bảo đến tất cả chư vị để nghinh Xuân.

Hãy trân trọng!



Tỳ Kheo Thích Trí Long
T/M Lưỡng Ban Tri Sự
Tu Viện Linh Sơn ADiĐà | Linh Sơn Ohio

CHƯƠNG TRÌNH

TU VIỆN LINH SƠN ADIĐÀ & LINH SƠN OHIO

THỨ BẢY, NGÀY 27 THÁNG 1 NĂM 2017

- 04:00 AM Triều thời khóa tụng
08:00 AM Lễ Bồ Tát
11:00 AM Cúng ngô
•Tiến cúng chư Giác Linh
06:00 PM Lễ Cầu An Tất Niên
•Tiến cúng chư hương linh
11:30 PM LỄ ĐÓN GIAO THỪA
•Phát lộc

THỨ BẢY NGÀY 28/1 THỨ HAI 30/1/2017
(TỨC MỪNG 1 - 3 TẾT NGUYÊN ĐÁN)

NIỆM PHẬT - LUÂN PHIÊN

- 04:00 AM Triều thời khóa tụng
08:00 AM - 10 AM Luân phiên Niệm Phật
11:00 AM Cúng ngô
•Tiến cúng chư Giác linh
01:00 PM •Chỉ tịnh
02:00 PM – 5:00PM
•Luân phiên Niệm Phật
05:00 PM – 6:00 PM
•Dược thực
06:00 PM – 10 PM
•Tiến cúng chư hương linh
•Luân phiên Niệm Phật
•Chỉ tịnh



ĐINH DẬU 2017

TẾT NGUYÊN ĐÁN



LỄ CẦU AN CỘNG ĐỒNG ĐẦU NĂM LINH SƠN OHIO

Trân trọng kính mời toàn thể quý
phật tử, quý đồng hương tham dự

Lễ Cầu An Cộng Đồng

CHỦ NHẬT, 29 THÁNG 1, 2017

(Tức Mừng 2 Tết Nguyên Đán)

Theo Chương Trình được ghi dưới đây.

Trân Trọng Kính Mời

- 04:00 AM Triều thời khóa tụng
11:00 AM Cúng ngô
•Phật Tử Tề Tụ
•Tiến cúng chư Giác linh
01:00 PM LỄ CẦU AN ĐẦU NĂM
•Múa Lân
•Khánh hỷ năm mới
•Phát lộc
•Tiến cúng chư hương linh
•Thọ trai thân mật đầu năm
•Hoàn măn.



Giảng:

Lục Tổ Đại sư nói với đại chúng:

– Nhất hạnh tam muội chính là bất cứ chỗ nào, đi là trực tâm, trụ cũng là trực tâm, ngồi cũng là trực tâm, nằm cũng là trực tâm. Tất cả lời nói hành động cử chỉ, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, giờ giờ khắc khắc đều thực hành trực tâm, không nên dùng cái tâm cong cong queo queo.

Giống như Kinh Duy Ma nói: "Trực tâm chính là đạo tràng, trực tâm chính là Tịnh độ của thế giới Cực Lạc." Cần phải ghi nhớ nằm lòng, không nên miệng nói trực mà hành vi lại nịnh hót bợ đỡ người. Thế nào là nịnh hót bợ đỡ? Chính là nhìn thấy người khác có tiền, lúc nói chuyện bèn ra vẻ khép nép, cung kính, cười a dua nịnh bợ nói: "Ông đến đây, chúng tôi rất hoan nghênh ông!" Kỳ thực người đó chỉ hoan nghênh tiền chứ không phải hoan nghênh ông khách.

Khúc: chính là tâm không thẳng, tâm cong cong queo queo. Miệng nói cần phải trực tâm, cần phải Nhất hạnh tam muội, mà hành vi lại không chánh trực.

Muốn hành trực tâm là đạo tràng, các ông cần phải dùng trực tâm để xử lý tất cả mọi việc, đối với vạn pháp không nên sanh lòng chấp trước.

Người mê kẻ ngu chấp chặt vào pháp tướng, sanh pháp chấp, chấp trước Nhất hạnh tam muội, họ nói: "Tôi thường ngồi không động, cũng không có vọng tưởng, đó chính là Nhất hạnh tam muội, đó chính là định." Nếu giải thích như vậy, chính là không có tri giác, giống như cây cỏ. Loại giải thích này hoàn toàn sai lầm, là nhân duyên chướng đạo.

KINH PHÁP BẢO ĐÀN Lược Giảng

(Đại Lão Hòa Thượng thượng Tuyên hạ Hóa giảng thuật tại Vạn Phật Thánh Thành, California, Hoa Kỳ) <http://www.dharmasite.net/KPBDLGP4.htm>

Chư Thiện tri thức!
Nhứt hạnh tam muội nghĩa là trong cả thảy các chỗ đi, đứng, ngồi, nằm, thường giữ một lòng ngay thẳng. Kinh Tịnh Danh nói: "Lòng ngay thẳng là Đạo tràng, lòng ngay thẳng là Tịnh độ."

Đừng lòng tưởng điều tà vạy mà miệng nói điều ngay thẳng. Đừng miệng nói Nhất hạnh tam muội mà chẳng giữ lòng ngay thẳng. Nếu giữ lòng ngay thẳng thì đối với cả thảy các pháp, tâm đừng chấp trước (dính níu theo pháp tướng trần cảnh).

Người mê chấp trước pháp tướng, chấp Nhất hạnh tam muội, nói rằng thường ngồi chẳng động, lòng không sanh niệm tưởng, gọi đó là Nhất hạnh tam muội.

Nếu hiểu như thế, tức là đồng với loài vô tình. Quả thật là cái duyên cơ cản ngăn cái Đạo vậy.

NGƯỜI CÓ NẾT ANA

Khiêm nhường

Trung Tâm Hộ Tông. Trích trong 38 Pháp Hạnh Phúc
Tác giả: Mahà Thông Kham Medhivongs Hiệu đính: Minh Đức Triều Tâm Ảnh

Người khiêm nhường là người hằng suy nghĩ thấy cái hại của sự chấp ta, ngã ái và ngã mạn.

Đây là trạng thái của người có nét hạnh khiêm nhường:

- Có tâm lễ phép.
- Không ngã mạn.
- Dứt bỏ ba điều: kiêu căng, ương ngạnh, cứng đầu - gốc của ngã mạn. Ta là dòng cao thượng, ta là dòng quý phái, ta là hạng giàu sang.
- Ví như miếng vải lau chân. Ý nói miếng vải lau chân là vật không có giá trị gì hết, ta đây cũng như miếng vải lau chân ấy vậy. Địa vị và danh vọng chỉ là miếng mồi câu, ma vương nhử ta mê theo, đặt mau đi tới nơi tai hại. Khi người nghĩ thế thì có thể diệt được lòng tự cao, tự đại.
- Ví như bò bị gãy sừng. Khi bò bị gãy sừng không khi nào dám gây hấn với mọi người, không dám báng húc, chống đối ai. Nhờ vậy mà lòng ngã ái bị diệt hẳn, thành ra người có khiêm nhường.
- Ví như loài rắn độc bị nhổ nọc. Ý nói người ta sợ rắn, là sợ rắn có nọc độc, khi rắn bị nhổ nọc độc rồi thì có ai sợ. Ta nghĩ rằng ta là người không có uy quyền thế lực gì hết, thì lòng ta lại không chấp ta, đó là nhân đi tới khiêm nhường.
- Nhã nhận, lịch thiệp.
- Không tỏ vẻ cương ngạnh.
- Vui vẻ.
- Mềm mại, dịu dàng. Nói lời dịu ngọt. Nói lời dịu ngọt đem đến cho ta ba điều lợi ích: Đem sự vui vẻ cho mình và người., Không có tội lỗi. Làm cho lỗi tai mình và người được êm ái, mát mẻ.

Người hành theo pháp khiêm nhường có được những hạnh phúc sau:

1. Làm cho người đoàn kết.
2. Làm cho người được an vui.
3. Đi chung hay ở với hạng người ưa mến kính yêu.
4. Người khiêm nhường đi tới đâu cũng có người tôn trọng yêu mến.
5. Ai ai cũng thích giao tiếp với người khiêm nhường.
6. Người khiêm nhường là người có nhiều bạn lành.
7. Người khiêm nhường là người có nơi nương nhờ chắc chắn cho mình trong kiếp này và kiếp sau.
8. Sẽ được sanh về cõi trời và Niết-bàn.
9. Là người không phóng dật, dễ duôi.
10. Là người đi theo đường bát chánh
11. Là người trong khuôn khổ của giới, định, tuệ.
12. Là người làm cho mình trở nên cao quý hơn tất cả mọi người trong mọi trường hợp.



Một kiếp không tu muôn kiếp khổ
Một đời không ngộ vạn đời sầu
Tất bật hơn thua rồi cũng bỏ
Thong dong tự tại vậy mà vui



GIỜ LÀNH CỦA ĐẠI ĐỨC *Bhaddiya*

*"Đời không phải do giàu sang,
quyền chức mà có thể đem hạnh
phúc lại cho ta được."*

Đức Bhaddiya là dòng Thích-ca, là một vị quan tổng trấn, thống lãnh cả một vùng, oai danh lừng lẫy. Sau lại, ông ta xuất gia và thường ngồi dưới cội cây nơi rừng thanh vắng.

Hôm kia, sau giờ thiền định, nội tâm sung mãn hỷ lạc, sung sướng do đạt được một hạnh phúc thâm sâu chưa hề có ở trong đời, bất giác, đại đức thốt lên: "Ôi! Hạnh phúc thay! Hạnh phúc thay!"

Các vị tỳ-khưu ở gần đấy, nghe được, hôm sau mới vào kể lại cho đức Thế Tôn nghe rồi kết luận rằng: *Ngài đại đức Bhaddiya có lẽ vì luyến tiếc đời sống hầu thiếp vương giả nên giữa đêm hôm khuya khoắc lại thốt lên niềm khoái cảm trần tục khó nghe!*

Đức Thế Tôn cho gọi ngài đến và hỏi coi có phải như vậy không? Ngài đáp có. Đức Thế Tôn hỏi: "Vì sao ông đã xuất gia rồi mà lại nói câu ấy?"

- *Bach đức Thế Tôn, khi đệ tử còn làm vị quan tổng trấn, có thành trì kiên cố, có đội binh hộ phòng canh tuần cẩn mật, nhưng đệ tử vẫn còn e dè, lo sợ có thích khách; ngoài ra còn ngại bọn đạo tặc hung hãn, sợ quân xâm lăng của các tiểu quốc biên địa. Ngày nay, đệ tử xuất gia, từ bỏ quyền cao, chức trọng; ở nơi rừng sâu hang thẳm, cội cây vắng vẻ, không quyền, không chức, rỗng không mọi sở hữu - đệ tử không có bất cứ một lo sợ nào nên thấy lòng mình tự tại, an vui, hạnh phúc; lại nữa, đệ tử vừa nếm thường được chút ít hỷ lạc của thiền định, sung sướng quá nên đã cảm thán thốt lên câu ấy mà thôi!*

Sự tích này cho ta thấy rằng của cải, quyền chức không đem lại hạnh phúc, an vui thật sự mà thường tạo ra âu lo, kinh sợ. An vui, hạnh phúc thật sự là không có gì cả, vì người không có gì cả thì có còn gì đâu mà âu lo, kinh sợ?



Trung Tâm Hộ Tông. Trích trong 38 Pháp Hạnh Phúc
Tác giả: *Mahā Thônḡ Kham Medhivongs* Hiệu đính: *Minh đức Triều Tâm Ảnh*

Tôi có ba hạng đệ tử.

Trước hết là những người đồng mãnh chặt đứt tất cả ràng buộc của chư duyên, nhất tâm tham cứu chỗ tâm yếu của chính mình, và đó là hạng thượng căn.

Thứ đến những người không nhất tâm tu học, mang lòng tán loạn tầm cầu kinh sách, đó là hạng nhì.

Còn những người tự che khuất cái sáng của tâm mình, chỉ cầu mưa móc của chư Phật chư Tổ nhiều xuống, đó là hạng thấp hèn nhất.

Còn những người tâm nhiễm tục học, cố tạo một cái danh văn nhân học giả, chỉ là hạng ngoại đạo trọc đầu, cả đến trong hàng đệ tử thấp nhất cũng không nhập bọn được.

Còn nói chi hạng người chỉ ham ăn mê ngủ, biếng nhác, ươn hèn, há có thể gọi là người của Tăng Già sao? Cổ đức gọi họ là phường giá áo túi cơm, thật chẳng quá đáng. Bởi lẽ họ không đáng gọi là tăng, nên tôi cấm họ xưng là đệ tử của tôi, cấm vào chùa, vào viện, cả đến tạm trú cũng không chấp thuận được huống nữa là xin nhận vào hàng học tăng.

Lão tăng nói thế, các ông có thể nghĩ rằng tôi thiếu tâm lượng từ bi bao dung tất cả, nhưng đó chỉ cốt cho họ thấy điều lỗi lầm để sám hối, và trở thành những cây lành mạnh trong vườn tổ.

<http://phatam.org/>



BÀI VĂN
PHỔ KHUYẾN
CỦA
MẠNG SƠN
HIỀN SƯ

(Muso Kokushi)

Hãy học cách xả bỏ mọi chuyện thế gian, đừng tìm cách chống lại chúng. Hãy vui với chúng. Hãy tìm cách điều động hay đối xử với chúng. Khi thân này bị bệnh và đau nhức, ta tìm kinh để tụng. Ta muốn kiểm soát và điều khiển thân này, ta không muốn cơ thể này đau. Kinh trở thành một loại nghi lễ huyền bí khiến chúng ta rối rắm thêm trong tham ái, dính mắc. Đó là vì chúng ta tụng kinh để khử trừ bệnh tật, để được sống bền vững lâu dài. Thật ra, Đức Phật ban cho chúng ta giáo pháp là để chúng ta biết sự thật của cơ thể này nhờ thế chúng ta có thể xả bỏ nó, nhưng chúng ta biến những lời dạy của Ngài thành kinh tụng để gia tăng thêm sự si mê của chúng ta.

Một hôm Ajahn Chah muốn dọn một khúc cây lớn, bị gãy và đang nằm choáng đường. Ajahn Chah cùng người học trò, mỗi người một đầu, khiêng khúc cây vất đi. Trong khi nâng khúc cây lên, Ajahn Chah hỏi: "*Nặng không?*" Sau khi đã vất khúc cây vào bên đường, Ajahn Chah hỏi: "*Bây giờ có còn nặng không?*" Đó là cách mà Ajahn Chah dạy cho học trò tìm thấy giáo pháp trong mọi lời nói và tác động hằng ngày. Trong trường hợp này, Ajahn Chah chỉ cho thấy lợi ích của sự xả bỏ.

Một người học trò của Ajahn Chah trong lúc rút dây cắm máy khâu ra khỏi ổ điện, sơ ý nắm vào chốt điện, và bị giật nên vội vàng buông bỏ dây ra. Ajahn Chah, không bỏ lỡ cơ hội dạy giáo pháp, bèn nói: "*Ồ! Sao con có thể buông bỏ một cách dễ dàng như vậy? Ai dạy con đó?*"

Muốn trở thành thánh nhân ta phải thay đổi cho đến khi chỉ còn cái thân trơ. Tâm hoàn toàn đổi thay nhưng thân dường như luôn luôn có mặt; vẫn nóng lạnh đau nhức và bệnh hoạn. Thế nhưng nhờ tâm đã biến đổi nên nó nhìn sinh, già, đau, chết dưới ánh sáng chân lý.



Trích từ bài giảng của Ngài Ajahn Chah -
Tỳ Kheo Khánh Hỷ dịch
<http://phatam.org/>

Lưỡng Ban Tri Sự xin chân thành tri ân sự đóng góp của quý Phật tử trong những năm qua, quý vị đã phát tâm hỗ trợ góp phần vào công trình phát triển Tu Viện và bảo trì Linh Sơn Ohio. Sự hộ trì Tam bảo của chư thiện nam, tín nữ dưới nhiều hình thức, người đóng góp tịnh tài, tịnh vật, còn người tận tâm tận lực bằng công sức của mình. Mục đích của việc kiến lập Tu Viện, tạo tượng, cũng như việc bảo tồn cơ sở là cơ hội cho quý vị thực hành hạnh cúng dường bố thí để đắp bồi thiện nghiệp trong muôn vàn thiện pháp. Điều tối quan trọng là tất cả chúng ta luôn luôn tinh tấn nỗ lực tu học và thực hành giáo pháp Như Lai, để đời này, đời sau mọi người đều được giải thoát khổ đau. Đó mới là niềm mong mỏi chung của những người xuất gia.

Xin hồi hướng công đức này lên Tam bảo chứng tri, nguyện cầu cho tất cả quý vị có niềm tin bất hoại trong đạo pháp mãi mãi là người con Phật thuần thành.

Nguyện cầu mười phương pháp giới chúng sinh được nhiều phước báu, đồng tu, đồng ngộ, nhờ đó viễn ly não phiền, thường hằng được an vui, đồng thành Phật đạo.

Nam Mô A Di Đà Phật.

TU VIỆN LINH SƠN ADIĐÀ | LINH SƠN OHIO



LƯƠNG BAN TRI SỰ
TU VIỆN LINH SƠN ADIĐÀ | LINH SƠN OHIO

Tỳ Kheo Thích Trí Long

Viện Trưởng Tu Viện Linh Sơn ADiĐà, kiêm Trụ Trì Chùa Linh Sơn Ohio

- Đại Đức Thích Hữu Nguyễn, Trụ Trì Linh Sơn ADiĐà Viện*
- Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Đại Khiết, Thủ Quỹ - Linh Sơn ADiĐà Viện*
- Ưu Bà Di Minh Bản, Thư Ký Linh Sơn ADiĐà Viện*
- Ni Trưởng Thích Nữ Hạnh Nguyễn, Phó Trụ Trì, Linh Sơn Ohio*
- Ưu Bà Tắc Minh Pháp, Phó Hội Trưởng Nội Vụ, Linh Sơn Ohio*
- Ưu Bà Tắc Minh Lý, Phó Hội Trưởng Ngoại Vụ, Linh Sơn Ohio*
- Ưu Bà Tắc Minh Chiếu, Thủ Quỹ, Linh Sơn Ohio*
- Ưu Bà Di Diệu Trọng, Thư Ký, Linh Sơn Ohio*





HÒA THƯỢNG QUẢNG KHÂM

CẨM NANG *Tỳ Đạo*

“*Ai* **SIÊNG NĂNG NHẤT?**”

Ân sư (*Pháp sư Đạo Chứng*) kể lại rằng mỗi ngày khoảng chừng sáu giờ sáng lão hòa thượng (*Hòa Thượng Quảng Khâm*) thường đi tới, đi lui trong chùa, ngài âm thầm quan sát xem người nào lạy Phật và niệm Phật siêng năng, thức dậy sớm nhất.

Ngài bèn kêu người đó lại, chưa nói năng gì hết liền mắng người đó một trận, thậm chí nói những chuyện rất oan cho người đó. Tài nghệ ‘diễn kịch’ của lão hòa thượng rất khéo léo, nếu người đệ tử nghe ‘mắng’ xong rồi động tâm và phát giận lên, lão hòa thượng bèn lắc đầu, cười và nói:

‘Thầy tưởng con siêng năng tu tập, vừa nói vài câu như vậy liền chịu không nổi. *Ái chà! Công phu còn non quá!*’

“*Ai siêng năng nhất? Vừa nói vài câu như vậy thì động tâm rồi.*”

***Ái chà! Công phu còn non quá!*”**

-//-

...Bài thi công phu buổi sáng tùy cơ duyên đều bất ngờ, vượt ra ngoài dự tính . . .



Pháp Sư Đạo Chứng thuyết giảng
Lý Thụy Linh, Lâm Gia Văn, Trần Hoàng Học, Lâm Thụy Trần,
Ngưỡng Liên Cư Sĩ kính ghi
<http://www.hoakhaikienphat.com/sachtinhdophapngu/>



PHƯƠNG DANH CÚNG DƯỜNG
HỘI TRÌ TAM BẢO 2016

Linh Sơn Ohio

Bui Thi May	Nguyen Thi Sau
Chau Ngoan Hen	Nguyen Thai
Dowd Tam	Nguyen Hai Thoai & Kim Chieu
Duong My Chi	Nguyen Kim Thuy
Duong Tu Hue	Nguyen Thi Trinh
Duong Vinh Liem	Nguyen Binh Truoc
Duong Vinh Luong	Pham Thi Che
Duong Vinh Phuc	Pham Van Thanh & Hoang Mai
Duong My Phuong	Phu Luong Ha
GD Huynh Kenny	Phung Tiec Chanh
HL Nguyen Cam	Phung My Dung
HL Trang The Ngoc	Phung Tiec Tong
Lac Nguy Thuc Kieu	Phung Xuan
Lam Chi Doanh & Xuan Thai	Su Co Thanh Chau
Le Thi Ty	Su Co Thanh Thuy
Luong Thi Muoi	Ta Tung Kien
Mai Hoa	Tran Thi Anh Nguyet
Ngo Tuyet Ngoc	Tran My Chi
Nguyen Van Cu & Nho	Tran Diana
Nguyen Quang Dao & Thai Hang	Tran Kim Dong
Nguyen Xuan Dieu & Man	Tran Thi Theo
Nguyen Van Huynh	Tran Tu Viet
Nguyen Minh & Tuoi	Truong Buu Tran
Nguyen Thi Nga	Vo T Hiep

Chúng tôi chân thành cảm niệm tín tâm kiên cố của chư vị. Nguyện rằng với sự đóng góp vô cầu này sẽ giúp quý vị tích lũy phước đức vô lượng để hồi hướng phước báu đến cứu huyền thất tổ, đa sanh phụ mẫu, cập chư hương linh thờ tự tại đạo tràng tốc sanh về cõi an lành. Kính mong quý vị truyền bá đến thân bằng, quyến thuộc để cùng nhau trồng duyên lành với Tam Bảo.

Nam Mô A Di Đà Phật.



"Trong đời vị lai, nếu có kẻ thiện nam người thiện nữ nào gặp kinh điển Đại Thừa, hoặc nghe thấy một bài kệ, một câu kinh, rồi phát tâm ân cần trân trọng, cung kính ngợi khen, bố thí cúng dường, thì người ấy sẽ được đại quả báo vô lượng vô biên; nếu có thể đem hồi hướng cho Pháp Giới, thì phước báo này sẽ không thể ví dụ thế nào cho được."

Kinh Địa Tạng-Phật dạy

Aileen	GD Huyen Lam	Le Canh	Nguyen Tuan	Tran Long
Au Chi Hung	GD Huynh Binh	Le Hong Van	Nguyen Van Diep	Tran Minh
B Tai	GD Huynh Charlie	Le Sang	Nguyen Van Huynh	Tran Sy
Bo Thanh Diem	GD Huynh Kieu Kenny	Le Thi Cam Tu	Nguyen Xuan Huy	Tran Kim Dong
Bui Christina	GD Huynh Tan Phat	Le Tony	Nguyen Kim Thuy	Tran My Chi
Bui Mai	GD Huynh Van Kenny	Le Loc Sanh	Nguyen Thi Nho	Tran Phuong Thao
Bui Thuy	GD Jenet Choi	Le Van Chia	Nguyet Hieu Nhan	Tran Thi Anh Nguyet
Bui Quoc Dat	GD Khuong To Ngoc	Le Van Hao	Nhi Tran Pho	Tran Thi Hoang Mai
Bui Thi May	GD Lam Chi Doanh	Le Van Mien	Ni Dong An	Tran Thi Huyen
Bui Thi Thu Hang	GD Le Phuong	Lieu Thi Thanh Tam	Ni Dung Hanh	Tran Thi Lan
Bui Thi Tuyet Chau	GD Le Minh Toi	Lin Lily	Pham Lien	Tran Thi Rua
Cao Quang	GD Le Thi Ty	Luc Tro Nghiem	Pham Thuy	Tran Thi Thuy Tien
Cao Son	GD Lu Ngoc Kim	Luong Lien	Pham Huu Henry	Tran Vinh Danh
Cao Kim Lan	GD Ly Lynn	Luong Nancy	Pham Nguyen Thu Ha	Tran Yen Khanh
Cao Van Hieu	GD Nguyen Binh Truoc	Luong Thi Viet	Pham Van Thanh	Trang Suzie
Chau	GD Nguyen Dang Khoa	Luu Thi Kim Chieu	Pham Van Trung	Trang T Huong
Chau Thu Nga	GD Nguyen Q Dzung	Luu Violet Flora	Phan Huu Toan	Trinh Son & Thuy Mai
Chen Fred	GD Nguyen Van Cu	Ly Thuong	Phan Kelly	Truong Au
Chi & Hoa	GD Nguyen Xuan Dieu	Ly Huy Li	Phan Vivian	Truong Lang
Chieu Loan	GD Phung Bao Trung	Ly Mu Giang	Phan Minh Hoang	Truong Mo
Chieu Ngoc	GD Ta Gia Tu	Ly To Nu	Phan Thi Tu	Truong Quit
Chieu Niem	GD Tam Bien	Lynn Tuong	Phi Thao	Truong Thu
Chung Duc Hanh	GD Tan Annie	Ma Phong	Phu Ba	Truong Van
Chung Thi Xuan Lu	GD Tran Tu Viet	Margaret Ness	Phu Nuoi	Truong L Thanh
Co Dieu	GD Tran Van Dat	My Han	Phu Theresa	Truong Minh Duc
Coogan Kim Anh	GD Truong M Loan	NG Bonnie	Phu Van	Truong Quang Niem
Dam Dung	GD Tue Tam Quang	Ngo Quoc Nam	Phu Luong Ha	Truong Quoc Cuong
Dang Hoa	GD Vo Hai Trieu	Ngo Thi Viet Tham	Phung Xuan	Van Bach Cuc
Dang Tran & Huyen & Ha	GD Vuong Tong	Ngo Tuyet Ngoc Han	Phung Hai Yen Dickson	Vang Van Khai
Dang Dieu Trang	Giang Thoai Tran	Nguy Ut	Phung Mi Mi	Vo Christal
Dao Huong	Ha Duy Dac	Nguyen Hang	Phung My Dung	Vo Hang
Dao Hoang Ngoc Nga	Ha Kim Lang	Nguyen Khoa	Phung Tan Hung	Vo Hai Thuan
Dao Thi Phuong	Ha Thi Bich Chau	Nguyen Ngu	Phung Tiec Chanh	Vo Thi Anh
Dinh Khoi	Hang Quang Minh	Nguyen Thai	Phung Tiec Tong	Vo Thi Ngoc Hue
Dinh Ngoc Linh	HL Lu Nguu	Nguyen Tuan	Phuong Ngoc	Vo Thuy Lan
Dinh Ngoc Trinh	Ho Nghiep	Nguyen Xuan	Pi Delta Psi	Vu Hoang Duong
Dinh Thi Kim Dung	Ho Tong	Nguyen Cong Quyen	Quach Dam	Vu Thi Kim Oanh
Dinh Thi Minh	Hoang Quy	Nguyen Kim Luong	Quach Thi Binh	Vu Thi Thong
Dinh Thi Yen Nhi	Hong Phu	Nguyen Kim Tung	Quan Thi Ngoc Han	Vuong Joanna & Nina
Dinh Trong Nghia	Hua Phung	Nguyen Ngoc	Su Co Thanh Chau	
Do Hoai Bich	Hughes Todd Chinh	Nguyen Quang Thanh Liem	Su Co Dai Hue	
Do Tri Nhon	Huynh Devonna	Nguyen Quang Vinh	Su Co Thanh Thuy	
Doan Le Ngoc Van	Huynh Karen	Nguyen T Hue	Ta Cuong	
Doan Trang Tracy	Huynh Nam	Nguyen Thanh Hung	Ta Mai	
Dong Vui	Huynh Phuong	Nguyen The Minh	Ta Gia Hoa	
Dowd Tam	Huynh Ngoc Ky	Nguyen Thi Kim Theresa	Ta Jim Sieu	
Duong Diem Quyen	Huynh Tan Phat	Nguyen Thi Cam Nhung	Tat Vui Quoc	
Duong Diem Quynh	Huynh Thi Hong Son	Nguyen Thi Hien	Thai Dung	
Duong Hoang Vu	Dieu Trang	Nguyen Thi Kim Thao	Thai Khai	
Duong My Phuong	Khuong Lieu	Nguyen Thi Lang	Thien Chau	
Duong Phung Minh	Kim Thuy	Nguyen Thi May	Thien Duyen	
Duong Vinh Luong	Ku Phuong	Nguyen Thi Nga	Thien Qua	
GD Au Tu Hung	Lac Nguy Thuc Kieu	Nguyen Thi Sau	Thien Tam	
GD Bui Thi Hoai Trinh	Lam Hieu	Nguyen Thi Thai	Thu Ngoc	
GD Chau Ngoan Hen	Lam Rins	Nguyen Thi Thanh Huong	To Tuyet	
GD Do Ngoc Nga	Lam Buu Chau	Nguyen Thi Tot	Ton Nu Thi Binh	
GD Duong Vu	Lam Buu Thuy	Nguyen Thi Trinh	Tran Dep	
GD Duong Tu Hue	Lam Vi Tai	Nguyen Thi Tu Phuong	Tran Diana	
GD Duong Vinh Phuc	Le Du	Nguyen Thi Xuan	Tran Jeannie	
GD Eichler				



Pháp ngữ

HOÀ THUẬNNG HU VÂN

...

Suốt cuộc đời của con người, làm này tạo nọ, chỉ giống như ong hút mật, tầm dẹt lưới.

Do một niệm động khởi, nên chúng ta nhập bào thai. Được sanh ra đời xong, lại từ từ biết phân biệt mình người, khởi niệm tham sân si. Lớn lên, dần dần tiếp xúc với xã hội. Mọi toan tính đều vì lợi ích cho mình; tích lũy tiền tài riêng tư cho quyến thuộc. Bận rộn cả đời, chỉ lo chuyện vợ con. Kết quả, không một giây phút rảnh rỗi. Tự mình trói buộc không lối thoát, có khác gì ong hút mật! Cả đời làm lụng này nọ, tạo bao nghiệp chướng, nên phải chịu quả xấu, phá vỡ chẳng được, nào khác chi tầm tự quẩn tơ! Cuối đời bị đọa lạc vào vực lửa dầu sôi, ba đường ác.

Hãy suy nghĩ kỹ càng!



XIN LƯU Ý

ĐỂ kịp với thời gian ấn loát, Phương Danh Cúng Đường Tam Bảo của Lưỡng Đạo Tràng - Tu Viện Linh Sơn ADiĐà và Linh Sơn Ohio, đăng tải trong Bản Tin Tết Nguyên Đán Đinh Dậu-2017 được cập nhật hoá tính đến ngày 30 tháng 9, 2016. Phương danh đã cúng dường sau ngày này sẽ được loan tải trong số Bản Tin tới.

Trong khi lên danh sách, chắc chắn khó tránh khỏi lỗi lầm về kỹ thuật lúc lên khuôn và khi đánh máy. Vì vậy, chúng tôi mong quý vị liên lạc về Lưỡng đạo tràng để giúp chúng tôi bổ túc. Chúng tôi chân thành tri ân sự thông cảm của quý vị. Với đạo tâm hoan hỷ, cảm thông của quý vị là năng lực hỗ trợ tinh thần hộ trì Tam Bảo cho chúng tôi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Linh Sơn ADiĐà Viện | Linh Sơn Ohio



Tôi nghe như vậy:
Một thời Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-
đà, vườn Cấp Cô Độc.

Bấy giờ Thế Tôn bảo Tôn giả A-nan:

“Có ba căn lành chẳng thể cùng tận, tiến dần
đến Niết-bàn. Thế nào là ba?

- Nghĩa là trồng công đức ở Như Lai, căn lành này
chẳng thể cùng tận.
- Trồng công đức ở Chánh pháp, căn lành này
chẳng thể cùng tận.
- Trồng công đức ở Thánh chúng, căn lành này
chẳng thể cùng tận. Đó là, này A-nan, ba căn
lành chẳng thể cùng tận, đến được Niết-bàn.

Thế nên, này A-nan, hãy cầu phương tiện
thâu được phước chẳng thể cùng tận này. Như thế,
A-nan, hãy học điều này!”

Bấy giờ Tôn giả A-nan nghe Phật dạy xong,
vui vẻ vâng làm.



PHẬT ĐÁP VIỄN THÔNG

Trong Kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật dạy:

“Nghe pháp chẳng hay quên, thấy kinh được rất mừng, ấy bạn lành ta vậy.”

Trân trọng thông báo Lịch Trình tu học Phật pháp viễn thông được thiết lập theo múi giờ bên
Texas là 8 giờ tối từ thứ Hai - thứ Sáu, và thứ Bảy vào lúc 7 giờ.

Xin quý vị đồng tu gọi vào số điện thoại sau đây để trừng tâm thính pháp.

(712) 432-3100 PIN SỐ 144882. Nay trân trọng thông báo. Nam Mô A Di Đà Phật.

sự tích về hạnh nghe pháp

Trong thời kỳ đức Phật Kakusandha có một con gà mái ở gần nơi cư ngụ của chư tăng. Thường ngày gà được nghe tiếng thuyết pháp, vấn đạo và đọc kinh của chư tăng lấy làm vui tai thích nghe. Sau lại, gà bị chủ giết để ăn thịt.

Nhờ quả báo của sự nghe kinh ấy nên gà được sanh làm công chúa tên Uppharī, sau đó trong sạch xuất gia theo ngoại đạo.

Ngày nọ, trong khi đi cầu, bà trông thấy bọ dòi lúc nhúc đang giành nhau ăn phần trong cầu. Lấy làm chán nản, bà thấy đám bọ dòi ấy ví như chúng sanh, đang tranh giành nhau miếng mồi danh lợi - mà những miếng mồi ấy - là đồ rất bẩn thỉu, là vật rất nhờm gớm mà các bậc thánh như hăng chê bỏ không khi nào ngó đến.

Bà giữ được đề mục quán tưởng ấy, đắc định, được sanh vào cõi phạm thiên. Từ cõi phạm thiên, hết năng lực thiền định, bà sanh làm con của một người trưởng giả; hết kiếp con của trưởng giả lại sanh làm heo ở thành Xá Vệ.

Khi trông thấy đức Thế Tôn, heo phát tâm trong sạch; nhờ quả ấy nên sanh lại làm con gái ở xứ Suvanṇaphuma. Rồi kiếp chót bà được sanh làm nàng Sumanā ở xứ Anuruddhapūrī.



Kể từ kiếp gà đến kiếp ấy là hai mươi mốt kiếp. Khi ấy có vị đại đức tên là Mahātula ở chùa Koti trên núi, thấy cô Sumanā, ngài mới nói vị các vị tỳ khuru rằng: *“Các thầy hãy coi kìa! Con heo ấy đã sanh lại rồi, và lại được làm vợ của vị đại thần.”*

Nhờ sự nhắc nhở ấy, bà nhớ lại tiền kiếp, nên bà xin chồng cho phép xuất gia. Sau khi xuất gia xong, bà cố hết sức hành minh sát tuệ nên đắc Tu-đa-hoàn quả, sau đắc A-la-hán”.



Trung Tâm Hộ Tông.org
Trích trong 38 Pháp Hạnh Phúc
Tác giả: Mahā Thōng Kham Medhivongs
Hiệu đính: Minh đức Triều Tâm Ảnh



Chư Tôn Đức về tham dự:

- HT Thích Minh Đức
- ĐĐ Thích Đồng Nguyên
- TT Thích Trí Dũng
- ĐĐ Thích Đồng Giới
- TT Thích Trí Thường
- ĐĐ Thích Đồng Độ
- TT Thích Trí Long
- NS Thích Nữ Hạnh Nguyễn
- ĐĐ Thích Linh Quang
- NS Thích Nữ Trí Hân
- ĐĐ Thích Linh Nhân
- NS Thích Nữ Trí Hoan
- ĐĐ Thích Linh Đạt
- SC Thích Nữ Linh Thông
- ĐĐ Thích Linh Chiêu
- SC Thích Nữ Linh Cảm
- ĐĐ Thích Hữu Nguyễn
- SC Thích Nữ Thanh Hạ
-
- SC Thích Nữ Thanh Châu

Cha mẹ tuy có công sanh thành dưỡng dục chúng ta, nhưng không thể làm thế nào cho chúng ta mau xa lìa đường ác. Cho nên Sư trưởng đối với chúng ta có ơn đức vô lượng Sư trưởng có lòng đại từ đại dặt khuyên dỗ, hằng dạy chúng ta tu thiện muốn chúng ta ra khỏi biển sanh tử, đến bờ giải thoát bên kia. Mọi điều lợi ích đều khiến chúng ta thấy Phật, trừ hết phiền não kiết tập an trú vào đạo vô vi.

Ơn đức như vậy, ai hay báo đáp cho cùng tận. Dầu trọn đời tu hành đó chỉ là tự lợi chứ chưa phải báo đáp ơn Sư trưởng.

Sở dĩ Phật dạy: "Thiện tri thức trong thiên hạ, không ai hơn Sư trưởng, đã tự độ mình lại hay độ người".

Chúng ta ngày nay được xuất gia thọ đại giới, hạnh phúc này là nhờ ơn Sư trưởng mà được. Như thế, mọi người há lại không lo đền đáp nhớ tưởng ơn thầy sao?

-Kính Lương Hoàng Sám-

(Chữ ký)

ĐỨC ĐỆ I TĂNG THỐNG
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO LINH SƠN THẾ GIỚI
HOÀ THƯỢNG thượng HUYỀN hạ VI



Quang cảnh buổi sáng dùng bữa điểm tâm tại trai đường.

-Linh Sơn Ohio-



"Ta bà một thuở ra đi,
Cân bình nửa gánh, Tây quy nhẹ nhàng.
Rừng thiền vắng bóng hạc vàng,
Biển trần vượt khỏi muôn ngàn phong ba."



Người đi dấu vết
chưa nhoà,
Bát y truyền lại
sương pha lạnh lùng.



Thiền Ký





LỄ CHẨN TẾ CÔ HỒN



TẾT NGUYÊN ĐÁN LINH SƠN OHIO 2016



Thọ giới Bồ Tát



Tân nhệ vị bồ tát giới tử:

- ĐH Dương Tư Huệ - Viên Kiết
- ĐH Châu Thu Nga - Viên Tường

"...Hàng Bồ tát luôn luôn quên mình vì người, thay người khác chịu khổ, nhận cái vui của người khác làm cái vui của mình."



Các Phật tử nên biết rằng:

Giới Bồ tát là giới nặng về phần lợi tha. Hàng Bồ tát luôn luôn quên mình vì người, thay người khác chịu khổ, nhận cái vui của người khác làm cái vui của mình. Nhân đã cao thượng, rộng lớn như thế, cho nên, quả cũng thật tốt đẹp vô biên. Bởi thế, kinh còn gọi giới của Bồ tát là giới vô tận tạng, nghĩa là trong giới có hàm chứa các công đức rất lớn lao, không cùng tận, các giới khác không thể sánh kịp. Giới Bồ tát giúp người qua khỏi bến mê, vượt ra ngoài sinh tử. Từ đời này đến đời khác giới thường hỗ trợ người tu hành, theo người tu hành cho đến ngày thành Phật. Người thọ giới Bồ tát tức là đã tham dự vào địa vị Phật đà.

Vậy các Phật tử hãy nỗ lực tinh tấn hành trì, cẩn thận chớ buông lung.

- Nghi Thức Truyền Giới • Thích Trí Thủ -



Một chúng sanh duy nhất, một con người phi thường, xuất hiện trong thế gian này, vì lợi ích cho số đông, vì hạnh phúc của số đông, vì lòng bi mẫn, vì sự tốt đẹp, vì lợi ích và hạnh phúc của chư thiên và loài người”

- Kinh A Hàm -



KÍNH MỪNG Phật Đản



Phật đản Linh Sơn Ohio 2016



Chúng con thành kính dâng lên và nguyện ánh sáng giác ngộ thường hằng thấp lên trong mỗi người chúng con.



Phật đản Linh Sơn Ohio 2016



10 CÔNG ĐỨC CÚNG DƯỜNG ĐÈN

- Một là chiếu sáng thế gian như đèn;
- Hai là tùy chỗ sinh ra mắt thịt chẳng bị hư hoại;
- Ba là sống trong loài người được mắt cõi Trời;
- Bốn là đối với các pháp thiện ác có trí tuệ sáng suốt;
- Năm là tùy theo chỗ ở diệt trừ bóng tối;
- Sáu là được trí tuệ sáng suốt;
- Bảy là lưu chuyển thế gian thường chẳng vào chỗ hắc ám;
- Tám là đầy đủ phước báo;
- Chín là mạng chung sinh cõi Trời;
- Mười là mau chứng Niết Bàn.

<http://www.dharmasite.net/KinhNghiepBaoSaiBiet.htm>

THÀNH KÍNH TƯỢNG NIỆM

Giác Linh Tỳ Khuru Thích Túc Quang

Giác Linh Tỳ Khuru Ni Trí Định

Giác Linh Tỳ Khuru Ni Thích Nữ Như Hiền

Giác Linh Tỳ Khuru Ni Thích Nữ Tâm Thiện

Ngưỡng nguyện giác linh, cao đẳng Phật quốc.

Chư Hương Linh

HL Chung Thanh Thủy

HL Đặng Hữu Sanh - PD Quảng Nguyên

HL Đặng Thị Nghĩa - PD Tịnh Huyền

HL Đinh Kính - PD Giải Thoát

HL Đỗ Thị Tri - PD Huệ Phương Tạng

HL Hải Nhi Nguyễn Thuý Anh Addalyn

HL Huỳnh Nguyễn Tuyết Băng - PD Siêu Thoát

HL Huỳnh Ngươn - PD Giải Thoát

HL Huỳnh Thị Tuyết Nga - PD Siêu Thoát

HL Huỳnh Văn Theo - PD Triệu Hữu

HL Huỳnh Yên - PD Siêu Thoát

HL Khuru Thị Dẽ - PD Bồ Đề Lạc

HL Lâm Hương - PD Thanh Tịnh

HL Lê Đình Quý - PD Minh Đạt

HL Lê Thị Cầu - PD Nguyên Tịnh

HL Lê Thị Lay - PD Siêu Thoát

HL Lê Thị Phi - PD Liên Phương

HL Lê Thị Sang

HL Lê Thị Sấm - PD Không Diệu Thương

HL Nguyễn Anh Tuấn - PD Chánh Tuấn

HL Nguyễn Thị Lan

HL Nguyễn Thị Quới - PD Siêu Thoát

HL Nguyễn Văn Phúc - PD Như Phúc

HL Nguyễn Văn Quen - PD Giải Thoát

HL Phạm Thị Kim Hương

HL Remedios Payumo Bean Cagodoc - PD Siêu Thoát

HL Trần Kim Lộc - PD Minh Tài

HL Trần Thị Hải Vân - PD Quảng Tịnh

HL Trương Hùng

HL Văn Công Chỉ - PD Giải Thoát

HL Võ Hào - PD Giải Thoát

HL Võ Trung Quân - PD Giải Thoát

HL Võ Văn Cấn - PD Giải Thoát

HL Võ Văn Tốt - PD Đức Hậu



*Nguyện Tây Phương Giáo Chủ Tịnh độ năng nhơn, đại từ, đại bi
tiếp độ tất cả chư giác linh, cập chư hương linh đồng nhập hoa
tạng giới.*

Nam Mô A Di Đà Phật.



LỄ VÍA BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM
 LINH SƠN OHIO - 2016



*Bồ Tát Quán Thế Âm,
 Đủ tất cả công đức.
 Mắt Từ trông chúng sanh,
 Biển phước lớn không lường,
 Cho nên con đành lễ.*



Điểm

chính yếu hay nghĩa của An Cư là ở yên hay cũng có nghĩa là **an tâm**. Như vậy, mục đích của sự tu trì trong thời gian này là luôn luôn giữ cho tâm được **an tịnh**. Hễ tâm được an rồi, thì mình sẽ thành tựu những gì mình muốn thành tựu được trên đường giải thoát.

Sở dĩ chúng sinh quần quại đau khổ ở cõi trần này, hay có những chúng sinh, tuy không bị quần quại, nhưng lại bị cái đau khổ dần vật từng giờ, từng ngày, là tại đâu? Đó là tại tâm chưa được an.

Tâm không an, thì mình cứ lằng xằng chạy theo hết cảnh này đến cảnh khác, hết phiền não này đến phiền não nọ. Có nhiều người suy nghĩ đến tột độ mà vẫn bị trần cảnh bức bách phải suy nghĩ, đến nỗi trở thành điên khùng, cuồng loạn.

Vì vậy, trọng điểm hay lý đạo của An Cư Kết Hạ chính là làm sao cho người tu có được cái tâm an ổn. Nếu tâm ai được an ổn rồi thì phải tu tập thêm cho đến chỗ không thấy mình cần phải an tâm nữa thì đạo quả mới viên thành. Nếu thấy tâm còn phải an, còn có điều mình chưa rành rẽ, thì còn phải tinh tấn tu tập thêm, còn phải tìm hiểu thêm cái đạo lý bên trong những công việc mà mình làm hàng ngày trong suốt thời gian kết hạ.

Cho đến khi nào quý vị làm công việc nào cũng thấy rằng việc đó là Phật sự và lúc nào mình cũng vui vẻ làm với một cái tâm an ổn; làm mà không thấy mình phải so đo, suy nghĩ, tính toán gì cả. Lúc đó quý vị mới mong đạt được **nghĩa thú thâm sâu** của An Cư Kết Hạ. Đó cũng là ý nghĩa của câu :

**An Cư Kết Hạ thâm sâu,
Chúng sanh tác Phật lâu lâu thấm nhuần.**

Khi ở Tự-Viện hay tại trụ xứ của quý vị, hàng ngày quý vị cũng tu tập đều đặn, nhưng không giống như sự tu tập trong khi nhập Hạ. Trong Khoá Hạ, quý vị luôn luôn giữ tâm được an tịnh để hành trì tu tập cho đúng giờ khắc, đúng sự tướng, đúng từng đường đi nước bước của từng thời khoá tu niệm. Mọi thời, mọi lúc, tâm phải được an trú trong sự an ổn, thanh tịnh. Nhờ vậy, mọi phiền não mới được giải tỏa.



NGÃI TÁU
An cư

Tháng đầu, quý vị mới được giao phó trách nhiệm trong các Ban Điều Hành, thời khắc, nhân sự chưa quen nên cái tâm làm việc hãy còn lằng xằng, chưa hiểu được lý đạo trong công việc mình đảm nhiệm.

Qua tháng thứ hai, thâm nhập lý đạo, tâm mới bắt đầu an tịnh và đến tháng thứ ba, tâm đã thuần thục thì mới mong được cụ túc viên mãn. *Chúng sanh tác Phật lâu lâu thấm nhuần*, chính là như vậy.



Hòa Thượng **Thích Huyền Vi**
Trích Trong Tập "*Những dòng sữa Mẹ*".

TIN PHẬT SỰ 2016 ...

Nhân Lễ Húy Kỳ Bốn Sư Hòa Thượng Tăng Thống GHPGLSTG lần thứ 11 vào Thứ Sáu, ngày 12 tháng 2, 2016 (Mùng 5 tháng Giêng ÂL), tại Linh Sơn Ohio đã yết ma thành tựu, giao phó việc tổ chức Khóa Tu 10 Ngày An Cư Kết Hạ 2016 tại Ohio.

Thừa lệnh Đại Tăng thuộc Viện Chỉ Đạo Giáo Hội Phật Giáo Linh Sơn Bắc Mỹ Châu, và với sự chỉ thành kính tâm hộ trì Tam Bảo của thành viên Lưỡng Ban Tri Sự Linh Sơn Ohio và Tu Viện Linh Sơn ADiĐà, đương việc tổ chức Khóa Tu 10 Ngày An Cư Kết Hạ thù thắng này tại Linh Sơn Ohio trong các ngày từ 14 tháng 6 cho đến ngày 24 tháng 6, năm 2016.

Lưỡng Ban Tri Sự Linh Sơn Ohio và Tu Viện Linh Sơn ADiĐà đã thành tâm bái chư tôn thiên đức Tăng, Ni về tham dự đông đủ để Khóa Tu An Cư Kết Hạ thêm đạo vị trang nghiêm, long trọng, và để tạo cho Phật tử xa gần gieo trồng ruộng phước.

Nhị vị là Hoà Thượng thượng Trí hạ Hải, và Hoà Thượng thượng Minh hạ Đức đã chấn tích quang lâm làm Tôn Chứng Sư cho Khoá tu.

Đạo tràng bắt đầu khởi sắc từ những tuần lễ đầu sắp đặt chuẩn bị cung nghinh chư Tôn Đức. Hàng tứ chúng mỗi người phát nguyện thuận an chơn chánh, đốn trang đốc lòng tu học vào buổi lễ Khai hạ.

Khoá tu An Cư vừa qua đã cho hàng Phật tử tại gia, những vị đã dốc lòng hộ trì, và những vị có đại nhân duyên về bái sám tu học đã trở thành nhân chứng của chánh pháp. Nơi tự tâm mỗi vị chân thật, chuyên cần dẫn thân, phát ý ở trong chánh niệm, thấy rõ giá trị thiết thực của lời kinh, câu kệ, thường xuyên nghe pháp, có khả năng thiết thực, tác động dẫn đến diệt khổ, được an vui. Do đó mà Phật dạy rằng “Đạo của Như Lai đến để mà thấy.”

Trong khoá an cư, chư Tôn Đức đã dành một ngày cuối tuần, vào ngày Chủ Nhật, để hành trì bình khất thực. Phật tử xa gần đã vô cùng hân hoan, cùng gia đình sắp xếp về đạo tràng tham dự buổi Lễ Đặt Bát (*cúng dường thực phẩm*) cho chư Tăng. Ngang đây, phải ghi nhận rằng, Lễ Đặt Bát này, cũng có thể được xem là một kỳ tích, có một không hai, từ trước đến nay ở thủ phủ Columbus, Ohio.

Trải qua quá trình tu học trong khoá an cư, âm thanh thế gian dường như lắng đọng trong tâm hành giả. Chư tôn Đức trong tự tướng trang nghiêm, hiệp chuyển bánh xe pháp, luân phiên giảng nói pháp để khích lệ đạo lực cho tăng lớp đại chúng trong pháp hội. Và trong buổi “Trà Đàm”, sắc mao đoan nghiêm, lời pháp nhủ của bậc Khai Sơn giáo hội, cũng ngự nơi bảo toà, trong đại gia đình pháp quyến Linh Sơn, qua lời nói chan chứa đạo tình của nhị vị Hoà thượng, và chư tôn đức. Thật vậy, pháp âm thắng bỉ thế gian âm. Pháp âm khiến cho mọi người thấy như thật thấy, nghe như thật nghe, sinh tâm hoan hỷ và chánh tín kiên cố.

Thầy Viện Trưởng hướng dẫn đại chúng đánh lễ, dâng trà ứng cúng bậc phước điền trong ngày lễ kiến lập tâm tuế.

Vào ngày mãn hạ, chúng Phật tử tại gia, đã khẩn cầu tha thiết, xin được làm Lễ Đệ Bát (*cúng dường thực phẩm*) để kết thêm duyên lành, và theo sở nguyện, Quý Ngài từ bi tùy thuận hứa khả nọ. Nương theo oai lực Tam Bảo, Lễ cúng dường trai tăng đã kết thúc Khoá An Cư thập phần viên mãn.

Dường như đại chúng thường quán chiếu Kinh Người Áo Trắng, nên hành trạng qua sự cung kính cúng dường, tận tâm công phu, hết lòng công quả, trong mùa Kết giới an cư, đã tiêu biểu giới pháp thứ nhất trong những thiện nghiệp tối thắng, cho hàng đệ tử Phật tại gia là giác ngộ, hoan hỷ trong sự bố thí, cúng dường, sẽ đưa đến lạc trú hiện tại và quả báo lành trong đời vị lai.

Xin đặc biệt trân trọng cống hiến hình ảnh Khoá Tu trong số Bản Tin 2017 này.





“...Vì cái Pháp An Cư của Đức Phật vi diệu nên từ năm 1976, khi ra nước ngoài, riêng thầy chưa từng dám lơ là, giải đãi trong vấn đề tổ chức Kết Hạ cho quý Tăng Ni và Phật tử cùng tu. An Cư Kết Hạ thuần thực rồi thì tòa sen đó, thầy mời quý vị cùng thầy bước lên.”

•Hòa Thượng Thích Huyền Vi•



LỄ KẾT GIỚI AN CƯ

Bao nhiêu công đức vô biên,
 Đều do tuổi Đạo cần chuyên tháng ngày,
 Mong nhờ Phật lực hôm nay,
 Đồng tròn giống trí, Liên Đài bước sang.



CƯƠNG TRÌNH KHÓA TU AN CƯ KẾT AN - LINH SƠN OHIO

04:30 AM	Thức Chứng
05:00 AM	Tọa Thiền - Công Phu Khuya
07:00 AM	Tảo Thực
09 - 11 AM	Tụng Kinh và Lễ Bái
11:30 AM	Quá Đường / Phạn Thực - Kinh Hành
01:00 PM	Chỉ Tĩnh
02:00 PM	Thức Chứng
02:30 - 4 PM	Tham Học (Trao Đổi Kinh Nghiệm Hoàng Pháp)
04:30 PM	Công Phu Chiều
06:30 PM	Dược Thực
08:30 PM	Pháp Thoại
10:00 PM	Tọa Thiền
10:30 PM	Chỉ Tĩnh



Sơ canh dĩ đáo pháp môn khai
Trí huệ đồng đăng Bát nhã đài
Liễu triệt tam thừa dung nhị đế
Khai huyền hiển thật kiến Như Lai

Ngày nay tuổi đã lớn rồi
Sao không nhớ lại những lời nguyện xưa
Nguyện tu chứng đạo chơn thừa
Trần gian vẫn đục say sưa làm gì

Người còn lần lựa thế thì
Chúng sanh mê muội ai vì bảo ban
Mau tu chứng đạo Niết bàn
Khêu đèn trí huệ vén màn vô minh

Sanh tử đại sự vô thường tấn tặc
Ngưỡng mong đại chúng an tọa thiền trung
Các các tỉnh tâm chấp tay quán tưởng niệm Phật
Nam Mô A Di Đà Phật (3 Lần)



TỌA THIỀN CÔNG PHU KHUYA



Lễ Huý Nhật Tổ Khai Sáng
Tổ Đình Thiên Hưng
Phan Rang, Việt Nam đã
được chư tôn giáo phẩm tổ chức
trong chương trình trường hạ.





Lễ tri bình khất thực

NGÀY TRI BÌNH KHẤT THỰC ĐÃ ĐÚNG THỜI ĐƯỢC TỔ CHỨC TRONG KHUÔN VIÊN CHÙA, NIỆM HOAN HỖ LAN TOẢ KHẮP CẢ KHÔNG GIAN.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÃ KHÊ HỢP TẠO THIỆN DUYÊN ĐỂ GIỚI THIỆU ĐẾN HÀNG PHẬT TỬ TẠI GIA, THÀNH TỰU THIỆN PHÁP, TĂNG TRƯỞNG PHƯỚC ĐỨC. ĐEM LẠI SỰ LỢI ÍCH, SỰ TIỀN HÓA, SỰ AN LẠC Ở KIẾP HIỆN TẠI VÀ LÂU DÀI Ở KIẾP VỊ LAI, QUA SỰ TRỌNG SẠCH ĐỂ BÁT CHO CHƯ TĂNG.

TRONG KINH DẠY, BỒ THÍ VẬT THỰC CÓ 5 QUẢ BẢU TỐT ĐẸP:

- SỐNG LÂU
- SẮC ĐẸP
- AN VUI
- SỨC MẠNH
- TRÍ TUỆ







PHƯƠNG DANH CÚNG DƯỜNG ẨM THỰC 10 NGÀY AN CƯ

Ban Ẩm Thực Linh Sơn Ohio | Tu Viện Linh Sơn ADiĐà | Linh Sơn Austin | Chùa Pháp Bảo



- Chơn Khiết
- Cô Mỹ
- Cô Tâm Biên
- Đại
- Diệu An
- Diệu Anh
- Diệu Đạo
- Diệu Minh
- Diệu Ngân
- Diệu Tâm-Minh Tịnh
- Diệu Tâm-TX
- Diệu Thọ
- Diệu Trọng

- Diệu Xuân - Diệu Phúc
- G/Đ A-Diệu Hiền
- G/Đ Chú Đạt
- G/Đ Huy-Phương Mai
- G/Đ Minh Cảnh-Diệu Thanh
- G/Đ Minh Chiếu-Diệu Hảo
- G/Đ Minh Lực-Diệu Nguyệt
- G/Đ Minh Lý-Diệu Phước
- G/Đ Minh Pháp-Diệu Từ
- G/Đ Nga-Hưng
- G/Đ Nga-Khoa
- G/Đ Ông Bà Mươi
- G/Đ Sơn-Diệu Hạnh

- G/Đ Sơn-Diệu Hoa
- G/Đ Thành-Diệu Hòa
- Joann
- Lê Uyên
- Linh (Hiệp Thái)
- Minh Bản
- Ngọc Thanh
- Nguyễn Nhiên
- Nhung Thái
- Tâm Nhàn
- Tịnh Quang
- Tịnh Thông
- Từ Hải



NĂM LỢI ÍCH CỦA KINH HÀNH

Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana, vườn ông Anàthapindika. Tại đây, Thế Tôn dạy các Tỷ kheo:

Này các Tỷ kheo, có năm lợi ích của kinh hành. Thế nào là năm ?

1. Kham nhẫn được đường trường;
 2. Kham nhẫn được tinh cần;
 3. Ít bệnh tật;
 4. Đưa đến tiêu hóa tốt đẹp các thức ăn, thức uống;
 5. Định chứng được trong khi kinh hành tồn tại lâu dài.
- Những pháp này, này các Tỷ kheo, là năm lợi ích của kinh hành.

Tăng Chi Bộ - Anguttara Nikaya-Chương V - Năm Pháp | Hòa thượng Thích Minh Châu



"Pháp Hành Làm Hưng Thịnh Phước Báu"
Hòa Thượng Chùa Phước Long



Linh-Sơn Phật thuyết đạo mầu
Linh-Sơn Phật Tô đồng cứu chơn như
Linh-Sơn đại sứ chơn từ
Linh-Sơn hóa độ muôn người thành công
Linh-Sơn chỉ tinh bên trong
Linh-Sơn vì đời Cải lương tử xưa
Linh-Sơn bán kính nhất thừa
Linh-Sơn ta ngã mới vừa Công tu
Linh-Sơn thường Chiếu, Sơn Sơn thường tịch
Linh-Sơn chiếu tịch, Phật qua viên thành.

Sa môn Thích Huyền-Vi



"Ý Nghĩa Linh Sơn Hội Thượng"
Hòa Thượng Chùa Linh Sơn Hawaii



"Hãy làm người TỬ TẾ!"
Đai Đức Thích Linh Như



"Xin Chớ Tu Cho Người!"
Thượng Tọa Chùa Linh Sơn Toronto



"Buông Xả"
Thượng Tọa Thích Kiến Đức



"Chớ bỏ trôi qua uống tháng ngày,
Tu hành gắng lấy, để cầm tay,
Bến mê lánh khỏi trăm phần khó,
Cửa Pháp nương nhờ lắm chuyện may!
Nợ trước bốn ơn, lo gắng trả,
Thân sau ba cõi, nguyện đừng vay,
Vô thường niệm niệm xin ghi nhớ,
Chớ bỏ trôi qua uống tháng ngày!"



"Tâm Tình Người Xuất Gia"
Thượng Tọa Chùa Linh Sơn Detroit



Pháp Hành Người Phật Tử
Đai Đức Thích Hạnh Khái

PHÁP THOẠI TRONG KHÓA TU
"Pháp Âm Hải Triều Âm, Thắng giải thế gian âm!"

Hòa Thượng Thích Minh Đức
Chùa Phước Long - Ansonia, CT



Hòa Thượng Thích Trí Hải
Chùa Linh Sơn - Wahiawa, HI



Đại Đức
Thích Đồng Độ
Học Chứng Linh Sơn
Windsor, Canada



Thượng Tọa
Thích Trí Dũng
Chùa Linh Sơn - Toronto
Toronto, Canada

Đại Đức
Thích Đồng Giới
Học Chứng Linh Sơn
Windsor, Canada



Thượng Tọa
Thích Kiến Đức

Đại Đức
Thích Hạnh Khải
Chùa Linh Sơn - San Leon
San Leon, TX



Thượng Tọa
Thích Trí Thường
Chùa Linh Sơn - Detroit
Warren, MI

Đại Đức
Thích Hữu Nguyễn
Tu Viện Linh Sơn ADiĐà
Quitman, TX



Thượng Tọa
Thích Trí Long
Viện Trưởng Tu Viện
Linh Sơn ADiĐà, Quitman, TX
Kiêm Trụ Trì Chùa Linh Sơn - Ohio

Đại Đức
Thích Linh Chiếu
Niệm Phật Đường Canada
Windsor, Canada



Đại Đức Thích Linh Như
Thiền Viện Chân Nguyên - Adelanto, CA



Đại Đức
Thích Linh Đạt
Chùa Linh Sơn - Missouri
St. Louis, MO



Sư Cô Thích Nữ Linh Chơn
Chùa Linh Sơn Austin
Austin, TX



Sư Cô Thích Nữ Linh Thông
Chùa Pháp Bảo
Cincinnati, OH



Sư Cô Thích Nữ Thanh Hạ
Chùa Linh Sơn - Missouri
St. Louis, MO



Ni Sư Thích Nữ Tri Hoan
Chùa Linh Sơn Quan Âm
East Moline, IL

Ni Cô Thích Nữ Huệ Tráng
Chùa Linh Sơn - Houston
Houston, TX



Ni Cô Thích Nữ Diệu Quang
Niệm Phật Đường
California

Ni Cô Thích Nữ Thường Hằng
Chùa Linh Sơn - Detroit
Warren, MI

PHƯƠNG DANH CÚNG DƯỜNG TRƯỜNG HẠ



- Hòa Thượng Thích Trí Hải
- Tỳ Kheo Thích Đồng Giới
- Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Thanh Hạ
- Tỳ Kheo Thích Linh Đạt
- Tỳ Kheo Thích Đồng Độ
- Thức Xoa Ma Na Ni Thích Nữ Huệ Tràng
- Tỳ Kheo Thích Linh Như
- Tỳ Kheo Ni Thích Linh Thông
- Sa Di Ni Thích Nữ Thường Hằng
- Tỳ Kheo Thích Linh Chiêu
- Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Linh Chơn
- Sa Di Ni Thích Nữ Diệu Quang

A Lành
 Alice Hồ
 Amy Hồ
 An Du
 An Nguyễn (Minh Lạc)
 Bùi Thị Thanh Mai
 Châu Diễm Linh
 Châu Hiếu Tín
 Châu Hiếu Thịnh
 Châu Hiếu Thống
 Châu Mỹ Linh
 Châu Trát Linh
 Chơn Kiệt
 Christine Trương
 Chùa Linh Sơn Detroit
 Diệu Bạch
 Diệu Hạnh
 Diệu Minh
 Diệu Ni
 Diệu Ngọt
 Diệu Trọng
 Diệu Xuân - Diệu Phúc
 Dung
 Duyên Hạnh Phạm (Như Phúc)
 Đào Thị Phương (D. Xuân)
 Đặng Thị Đắc Thời
 Đinh Ngọc Linh
 Đinh Ngọc Trinh
 Đinh Trọng Nghĩa (Long Phụng)
 G/Đ Châu Ngoan Hên & Thu Nga
 G/Đ Chơn Phước Diệu
 G/Đ Diệu Hiền
 G/Đ Diệu Nguyệt & Minh Lực
 G/Đ Dương Tư Huệ
 G/Đ Hà Duy Đắc
 G/Đ Huỳnh Tấn Phát
 G/Đ Lâm Chí Doanh
 G/Đ Lê P Ngân
 G/Đ Minh Tấn & Diệu Lộc
 G/Đ Muối Lương (Diệu Hỷ)

G/Đ Phạm Văn Thành, Hoàng Mai,
 Laa, Hoàng Tâm, Hoàng Thy
 G/Đ Phùng Tiếc Chánh
 G/Đ Phượng & Tài Dương
 G/Đ Tuệ Tâm Quang
 G/Đ Văn Công Trọng Nghĩa
 G/Đ Vương Tông
 Hà Huỳnh Thành Bảo
 Hoàng Vũ
 Hori Yuri
 Huỳnh Thị Hồng Sơn
 Kathy Nguyễn (Diệu Anh)
 Kim Hằng Nguyễn (Diệu Ngọc)
 K Phượng
 Khang Nguyễn (Long Tường)
 Lan Trương
 Lâm Thụy Cẩm Ty
 Lâm Thụy Quỳnh Như
 Lâm Vi Tài
 Lê Lộc Sanh
 Lê Thị Ty
 Lê Uyên
 Linh Sơn Quan Âm
 Lý Minh Đức
 Lý Sao
 Michael Nguyễn (Minh Tiến)
 Minh Bản
 Minh Chiêu & Diệu Hào
 Minh Khoa Nguyễn (Chơn Hội)
 Minh Lý & Diệu Phước
 Minh Pháp & Diệu Từ
 Minh Tịnh & Diệu Tâm
 Minh Toàn Nguyễn (Long Hội)
 Nam Trịnh (Minh Hòa)
 Ni Cô Diệu Quang (con của Ni Cô)
 Ny & Văn Ngô
 Ngọc Đức Phạm (Minh Hòa)
 Ngọc Hạnh Phạm (Như Tịnh)
 Ngọc Thái Phạm (Minh Thư)
 Ngọc Thanh

Ngọc Xương
 Nguyễn Kim Lương
 Nguyễn Lý
 Nguyễn Tịnh
 Nguyễn Thị Ảnh
 Nguyễn Thị Lang (D. Hạnh)
 Nguyễn Thị Thái
 Nguyễn Thị Trinh
 Phan Thị Tư (Long Phúc)
 Phan Thị Thiêm
 Phan Văn Thổ Chu
 Phật tử Chùa Linh Sơn Detroit
 Phù Lương Hà
 Phùng Xuân
 Phương Mai & Huy
 Phương Thảo Phettaphong (Diệu Phước)
 Phương Trâm Phettaphong (Diệu An)
 Quảng Từ
 Sang Lê
 Susan Nguyễn (Diệu Kim)
 Tạ Gia Hòa
 Tạ Gia Phúc
 Tâm Biên
 Tâm Dowd
 Tập Thể Phật Tử Columbus, Ohio
 Tập Thể Phật Tử Le Nails
 Tiki
 Tịnh Quang
 Từ Hải
 Thảo Nguyễn
 Thúy Lan Trịnh (Diệu Liên)
 Thúy Mai & Sơn Trịnh
 Trần Hoàng Mai
 Trần Kim Đồng
 Trần Tâm
 Trần Tú Việt
 Trần Thị Ánh Nguyệt
 Trần Trúc
 Trần Văn Đạt
 Trần Yến Khanh

Trương Huệ San
 Vân Thony
 Võ Thị Cờn
 Võ Thị Ngọc Huệ (Nguyễn Hương)
 Vô Danh
 Vũ Hoàng Dương
 Vũ Hoàng Yến
 Vũ Hori Đại Chi
 Vương Vũ
 Zen (Ngọc Thiên)



*"Tháng tháng bỏ ngàn vàng,
 Tể tự cả trăm năm,
 Chẳng bằng trong giây lát,
 Cúng dường bậc tự tu.
 Cùng dường vậy tốt hơn,
 Hơn trăm năm tể tự."*

-Pháp Cú 106-

Đức Phật nói với các vị Bồ-Tát : “ Nay ta cứ mỗi nửa tháng tự tụng giới-pháp của chư Phật. Tất cả hàng Bồ-Tát sơ phát tâm, nhắm đến các Bồ-Tát thập Phát-Thú. Thập Trường-Dưỡng, Thập Kim-Cương, Thập-Địa cũng tụng giới ấy. ”

BỒ TÁT



“Nhân lúc còn mạnh khỏe, các Ngài phải gắng sức siêng tu pháp lành. Đâu nên chằng gấp cầu đạo lại chần chờ đợi già yếu. Còn mong mỗi thú vui gì?

Ngày nay đã qua. Mạng sống giảm lần, như cá cạn nước, nào có vui chi!”





Phước thay khánh tuế
Chư tôn đức Tăng
Cập tôn đức Ni
Thêm tuổi công đức.



*Khánh tuế công đức thù thắng hạnh
Vô biên thắng phước giai hồi hương
Phổ nguyện pháp giới chư chúng sinh
Đồng tròn giống trí liên đài bước sang.*



PHƯƠNG DANH CÚNG DƯỜNG
BỨC PHẨM PHÙ ĐIỀU PHẬT | BỒ TÁT ĐỂ TÔN TRÍ TRONG CHÁNH ĐIỆN
Linh Sơn Ohio

Sau khi việc gắn điện vào từng bức phù điêu hai bên tường trong chánh điện, một số quý Phật tử và gia quyến đã phát tâm cúng dường và hồi hướng cho chư hương linh. Đây là phương danh hỷ cúng những bức phù điêu Phật, Bồ Tát đang được tôn trí hai bên vách tường trong chánh điện.

Tất cả tịnh tài hỷ cúng này sẽ làm phương tiện nhằm tu sửa basement của Chùa và những cửa sổ bên ngoài bị hư hoại vì nước mưa lớn ngập vào. Vấn đề này thật chẳng phải của riêng ai, bất luận là hàng xuất gia, hay tại gia, thời đã là đệ tử Phật thì việc bảo trì ngôi Đại Hùng Bửu Điện để mọi người còn lui tới, qua lại là điều ưu tư chung, mà chúng ta cần dốc lòng lo toan. Do vậy, chúng tôi không ngần ngại đề xướng việc khắc tên những vị hỷ cúng vào bức phẩm phù điêu, tôn trí trong chánh điện, làm phương tiện tỏ lòng tri ân. Trong Kinh Nhân Quả Báo Sai Biệt nói rõ “*Nếu lại có người tu sửa phòng thất, nhà cửa, cung điện cúng thí cho Phật và chúng Tăng có nhiều công đức.*”

Vậy, với phước mọn đời nay, chúng ta hãy chung sức ủng hộ hỷ cúng. Muốn đời sau hưởng phước báu, không thể không chuyên cần thực hành bố thí, cúng dường.

- *Duong Diem Quynh & Diem Quyen*
- *Duong My Phuong*
- *Gia Đình Dieu & Thong Tan & các con:
Thinh, Thu, Chau, Tran*
- *Gia Đình Gary Kroll & Ai Linh Hua*
- *Gia Đình Grey & Vivian Schuelles*
- *Gia Đình Jeremy & Emily Hua*
- *Gia Đình Le Thi Ty*
- *Gia Đình Lynn Ly*
- *Gia Đình Nguyen Binh Truoc*
- *Gia Đình Phung Tiec Chanh*
- *Gia Đình Phung Xuan*
- *Gia Đình Shuen Yang*
- *Gia Đình Ta Tung Lien & Tran Tu Viet*
- *Gia Đình Tran Kim Dong & Nguyen Van Ngan*
- *Gia Đình Tran Thi Anh Nguyet*
- *Gia Đình Tran Xuan Thu*
- *Hương Linh Ho Diep*
- *Hương Linh Ho Huynh*
- *Hương Linh Ho Lam*
- *Hương Linh Ho Nguyen*
- *Hương Linh Ho Tran*
- *Nguyen Chi Kiet & Gia Quy*



1. *Được nhiều người thương yêu, quý trọng.*
2. *Được các bậc thiện tri thức giao hảo.*
3. *Có tâm tự tại khi đến giữa các hội chúng.*
4. *Khi mạng chung được sanh vào nhân cảnh cõi trời.*

Buổi chiều ngày rằm tháng Bảy

-Lê Hoài Thương-

Thấm thoát đã 6 năm trôi qua, kể từ ngày đầu tiên tôi bước chân đến thăm Chùa Linh Sơn, vào một buổi chiều ngày rằm tháng Bảy, với ánh nắng ban chiều chan hòa mùa hè năm 2010. Ngày đó là ngày Lễ Vu Lan ngày Lễ lớn của đạo Phật.

Sở dĩ tôi được biết đến Chùa Linh Sơn là có một cháu cùng làm chung trong sở với tôi, tuổi đời còn rất trẻ, khoảng độ 30 ngoài. Cháu này đã nói về ngày rằm tháng Bảy cho tôi nghe mấy ngày trước đó, vì cháu là người đạo Phật. Sự thật tôi được nghe cháu nói về ngày lễ này, nhưng tôi không hiểu nguồn gốc của ngày lễ như thế nào? Vì tôi là người không cùng chung một đạo với cháu.

Hôm đó tôi đang lái xe đi trên đường Cleveland để về nhà ở đường 161, khi đi ngang qua Chùa, tôi liếc mắt nhìn vào thấy Bảng rôn 'MỪNG LỄ VU LAN' đã được căng lên trước cửa Chùa, các lá cờ Phật Giáo cũng được trang trí xung quanh Chùa đang tung bay trước gió, cộng thêm những Bông hoa đã nở rộ của mùa hè trong sân Chùa, sau một thời gian đã ngủ yên trong mùa giá lạnh Tuyết Đông.

Nào là những bông vàng, bông đỏ, bông trắng, bông tím, bông hồng, đang đua nhau khoe sắc, như hòa quyện vào với màu cờ rực rỡ, vàng xanh đỏ trắng của đạo đã tạo cho cảnh Chùa hôm nay thật đẹp mắt lạ thường so với mấy ngày trước đó. Và chính điều này đã quyến rũ tính tò mò của tôi phải ghé thăm Chùa một lần để cho biết.

Đang lái xe trên đường tôi giảm ga chậm lại, tay móc chiếc cell phone trong túi áo ra liền điện cho cháu đồng nghiệp cùng sở với tôi, điện thoại reo trong nắp nháy, đầu dây bên kia cháu bắt máy lên tiếng: "Cháu chào chú" và tôi hỏi ngay: "Cháu đang ở đâu?" cháu trả lời: "Cháu đang ở trong Chùa Linh Sơn", tôi hỏi tiếp: "Bây giờ chú vào thăm Chùa được không?" cháu trả lời: "Mời chú cứ vào vì cổng Chùa hôm nay đang rộng mở."



BUỔI CHIỀU • • •

Tôi nghe cháu nói thế tôi rất vui, và lúc này xe của tôi cũng vừa về tới nhà, xuống xe bước vào nhà, tôi rửa lại mặt mũi thay quần áo chỉnh tề rồi tiếp tục ra xe trở lại Chùa, sau khoảng 10 phút xe tôi đã tới Chùa. Khi tới Chùa quả thật như lời cháu đã nói qua điện thoại “Cổng Chùa hôm nay đang rộng mở, hai cánh cổng đã mở toang ra từ bao giờ, tôi lái xe vào sân sau của Chùa để kiếm chỗ đậu, nhưng không còn một parking nào trống, có lẽ tôi đến thăm Chùa không đúng giờ giấc, nên bà con Phật tử đến trước đã đậu hết chỗ rồi.

Tôi liền quay đầu xe ra tính nửa ở nửa về, thì có một chị độ tuổi khoảng 40, chị mặc áo dài cả quần lẫn áo đều là một màu khaki lam, chị tiến đến gần xe tôi, hai tay chị chấp lại rồi chị cất giọng “*Nam Mô A Di Đà Phật! Xin chào ông*” nghe lời chị chào tôi rất ngỡ ngàng, rồi chị hỏi và nói tiếp “*Chắc là nhà ông xa lắm nên ông đến Chùa hơi trễ không còn parking cho ông đậu, ông thử sang bên kia đường vào sân của Thư Viện xem sao có còn chỗ nào trống không?*” Tôi Cảm ơn chị rồi chạy xe sang sân của Thư Viện rất may thay còn một parking trống tôi liền cho xe đậu vào.

Xuống xe tôi lội bộ sang cửa sau của Chùa, khi tới cửa chị mặc áo dài hồi nãy chào tôi, chị còn đứng chờ ở ngoài cửa, có lẽ chị đã phát hiện ra tôi, là người khách lạ chưa tới Chùa bao giờ, nên chị mới đứng ở ngoài để đón khách theo phép lịch sự chăng? Chị liền kéo cánh cửa mở ra và nói: “*Xin mời ông vào.*” tôi bước vào trong Chùa thì một làn hơi mát từ máy điều hòa tỏa ra, làm cho cả người tôi dịu lại, vì cái nóng oi bức ngoài trời của mùa hè tháng Bảy thật là gay gắt.

Khi vào trong Chùa tôi bước vào vài bước, thì người cháu nói chuyện với tôi qua điện thoại lúc đầu, cũng từ trong Chùa bước ra đón tôi ở cửa hông của Chùa. Từ cửa hông tôi nhìn vào bên trong, bà con Phật tử đã ngồi chật hết chỗ và ngay cả cửa hông, bà con cũng ngồi kín lấp hết lối ra vào. Trước chánh điện tôi thấy một Thượng Tọa ngồi trước một bàn nhỏ đang thuyết pháp cho các Phật tử trong ngày Lễ Vu Lan. Đó là Thầy Thích Trí Long, trụ trì Chùa Linh Sơn bây giờ.

Việc thăm Chùa lần này tôi đã quen biết được một số bà con Phật tử, ước mong của tôi muốn được hòa nhập với bà con trong cuộc sống trên đất khách quê người, và tôi cũng đang tìm hiểu để học hỏi thêm về đạo Phật. Chẳng hạn như ngày Lễ Vu Lan, nguồn gốc xuất phát là do Đức Mục Kiền Liên đã cứu mẹ là bà Thanh Đề thoát khỏi địa ngục. Ngày Lễ này còn gọi là Lễ Báo Hiếu hay xóa tội vong nhân.



BUỔI CHIỀU . . .

Rồi ngày tháng trôi qua, Chùa đã tổ chức các ngày lễ lớn như đón Giao Thừa, Tết Nguyên Đán, Lễ Phật Đản, Lễ Vu Lan, và Tết Trung Thu cho các em thiếu nhi, hầu hết các ngày lễ này đã hội tụ các bà con Phật tử rất đông, trong khu vực Thành Phố Columbus, và một số bà con ở các tiểu bang khác cũng về tham dự, trong tinh thần đoàn kết, như con chung một nhà dưới mái Chùa thân yêu.

Theo nhận xét của tôi về những sinh hoạt của Chùa Linh Sơn ở Thành Phố Columbus, Ohio Hoa Kỳ trong thời gian vừa qua. Đối với Thầy Trụ Trì trong các ngày Lễ lớn hàng năm, Thầy đã soạn ra những bài thuyết Pháp thật hay, có ý nghĩa, phù hợp cho từng giới trong gia đình cũng như ngoài xã hội, để giúp hướng dẫn cho các Phật tử, phải cố gắng sống đúng với Phật Pháp, như Đức Phật đã dạy trong cuộc sống phải chu toàn với phận sự của mỗi người như ông bà, cha mẹ và con cái trong gia đình. Cụ thể vào các ngày Lễ Vu Lan những năm vừa qua, vào phần cuối của buổi lễ Thầy Trụ Trì đã mời các ông, các bà lớn tuổi ngồi lên hàng ghế đã được xếp đặt trong Chùa, rồi cho các con, các cháu quỳ xuống dâng trà và cài bông cho các Ngài, để bày tỏ nói lên lòng hiếu nghĩa đối với ông bà cha mẹ, là Đấng đã sinh thành ra mình, như là bài học để cho các cháu trẻ Việt Nam đã sinh ra và lớn lên ở nước Mỹ này, phải nhớ về cội nguồn và giữ lấy bản sắc văn hóa dân tộc của mình là người Việt Nam, uống nước phải nhớ nguồn.

Chính những sáng kiến bằng việc làm cụ thể đó, của Thầy và Ban Trì Sự đã khơi lên lòng biết ơn của những người con, người cháu, đang quỳ hiện diện trước ông bà cha mẹ, đã khóc nức nở vì công ơn sinh thành của ông bà cha mẹ, đã vất vả tần tảo sương tuyết, để nuôi nấng dạy dỗ con cái nên người như ngày hôm nay.

Chứng kiến sự việc này tôi rất xúc động, không cầm nổi nước mắt cũng òa khóc theo, lúc này tôi cũng muốn quỳ hiện diện trước mặt cha mẹ của tôi để bày tỏ lời biết ơn, đến công ơn sinh thành của cha mẹ đã nuôi nấng và dạy dỗ cho tôi được nên người. Nhưng tiếc thay cha tôi đã mất mẹ tôi không còn.

Ngoài các ngày lễ chính trong đạo, Thầy Trụ Trì và Ban Trì Sự đã cố gắng tổ chức cho các cháu nhỏ được vui chơi ăn Tết Trung Thu 15 tháng 8 hằng năm, và gần đây nhất Tết Trung Thu năm 2015, ngoài việc ăn uống, rước đèn, phát quà cho các cháu, còn có tiết mục mới lạ, là các cháu được vẽ mặt nạ trên mặt của các cháu, và làm bong bóng phát cho các cháu vui chơi trong ngày Tết.

Tóm lại, những sự việc tôi vừa nói ở trên, là một thành quả đáng được ghi nhận trong những năm vừa qua mà Thầy Trụ Trì và Ban Trì Sự đã cố gắng hết mình để thực hiện đạt được những thành công này một cách tốt đẹp cho bà con Phật tử Chùa Linh Sơn Columbus, Ohio Hoa Kỳ.

Sau hết, Tôi xin kính chúc đến Thầy Trụ Trì, Ban Trì Sự và bà con Phật tử Chùa Linh Sơn một mùa Vu Lan an vui và hạnh phúc.

Nam Mô A Di Đà Phật.



... Mặc cho thời tiết đã được các đài tiên đoán ngày ấy trời sẽ có mây, và cơn giông sẽ kéo về. Vậy đó, mà có lẽ hình ảnh chị Hằng, chú Cuội dưới gốc cây đa và bóng trăng trắng ngà thời thơ ấu còn tiềm tàng trong tâm thức của bậc phụ huynh nên sốt sắng dẫn con em về Chùa tham dự Tết Trung Thu. Chừng ấy thôi, quý phụ huynh đã thể hiện phần nào sự lưu tâm về việc duy trì nếp sống tinh thần của con em.

Khi giọt mưa tích tạnh rơi, mọi người thu gọn tất cả trú dưới mái hiên Chùa. Có lẽ mưa cũng thích rước đèn và vui chơi với mọi người. . . Thế là các em lại nhập cuộc vui khi mưa đã đi qua.

Và như thường lệ, Ban Tổ Chức đã nhờ công ty đem nhà chơi bằng hơi cho các em vui đùa, tự do reo hò, nhảy nhót bên trong. Cũng như năm vừa qua, các em thiếu nhi vô cùng thích thú với các tiết mục về mặt, và quần bong bóng để đội trên đầu.

Chương trình năm nay được quý chư tôn đức Ni: Sư Cô Thích Nữ Đại Hạnh, Sư Cô Thích Nữ Đại Ngọc, đại diện Thầy Viện Trưởng chào mừng sự hiện diện của quý vị phụ huynh và quý vị đồng hương, Phật tử.

Tre già thì cần có măng mọc, Lớp Việt Ngữ cần được chuyển mình sau một thời gian gián đoạn, nên nhân cơ hội này, Sư Cô Đại Hạnh đã được giới thiệu kêu gọi quý vị phụ huynh ghi danh cho các em nhỏ tham gia học lớp Việt Ngữ và chương trình học võ thuật do Diệu An trực tiếp dạy. Thời khoá biểu của Chương trình dự định vẫn tổ chức vào ngày Chủ Nhật. Sư Cô Đại Hạnh từng là cựu nữ sinh Gia Long, được hấp thụ một nền giáo dục trung học nổi tiếng khi xưa, và qua phân khoa sư Phạm. Sư Cô từng làm giáo sư cho trường Quốc Gia Nghĩa Tử. Do đó, Sư Cô Đại Hạnh đã vô cùng vui mừng phụng chỉ Thầy Viện Trưởng, đảm nhiệm chương trình Việt Ngữ trong thời gian duy trì Phật sự tại trú xứ này.

Sư Cô sẽ cùng một số vị đạo hữu thiện nguyện bàn thảo thêm chi tiết để chương trình tiến hành ngày một khả quan.



TIN SINH HOẠT 2016 ...

Ban Tổ Chức rất mong sự ủng hộ nhiệt tình của quý phụ huynh học sinh. Sau khi các lớp học được khai giảng, ngoài việc dành thời gian đưa đón con em đến học Lớp Việt Ngữ, xin quý vị cũng cố gắng lưu tâm xử dụng tiếng Việt khi trao đổi chuyện trò với các em hằng ngày trong gia đình.

Chúng ta hãy xem lại những Bản Tin trong năm qua cũng như năm nay, đa phần Bản Tin thường dành những trang đăng tải hình ảnh các em dâng hoa lễ Phật trong những Đại Lễ. Đặc biệt là Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu. Xuyên qua với những tiết mục này Thầy Viện Trưởng đã luôn mong mỏi sao cho thâm nhập vào ký ức của các em - ký ức đẹp và ý nghĩa. Trên bước đường hoằng pháp, Thầy Viện Trưởng không những mang đại nguyện hóa độ cho những người hữu duyên lớn tuổi, mà cho cả thế hệ trẻ nữa. Chân thật ghi nhận rằng kinh sách thì vô số, pháp Phật thì quá vi diệu mà người lãnh hội thì như số lá nằm trong bàn tay vậy.

“Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao.” Để cho chương trình đạt được kết quả thì xin tất cả cùng tận tâm, tận lực chung góp bằng khả năng sẵn có - chớ để luống qua. Và cũng thế, tuổi thơ chóng qua mau!





LỚP VIỆT NGỮ VÀ VÕ THUẬT ĐÃ ĐƯỢC KHAI GIẢNG.

The theo lời kêu gọi của Ban Việt Ngữ, quý phụ huynh đã nhiệt liệt hưởng ứng tham gia. Lễ Khai Giảng Lớp Việt Ngữ và Võ Thuật đã được tổ chức vào Chủ Nhật, ngày 9 tháng 10 vừa qua. Sư Cô Đại Hạnh cùng quý đạo hữu nhiệt tâm tình nguyện đảm nhiệm chương trình này, đã vô cùng hân hoan chào đón quý phụ huynh, cùng các em dưới mái chùa thân thương.

Chương trình đã có trên 30 em ghi danh. Hiện nay, với con số giáo viên tình nguyện dạy khá khiêm nhường, nên việc xếp lớp theo trình độ, và lứa tuổi khác nhau, cũng đang được Ban Tổ Chức xúc tiến, sắp xếp sao cho phù hợp theo khả năng của các em. Theo trương trình, thì các em sẽ được Ban Giáo Viên phối hợp dạy tập đọc, nói, viết, và trau dồi ngữ vựng tiếng Việt. Đạo hữu Diệu An sẽ là người đảm nhiệm việc huấn luyện chương trình võ thuật.

Sau phần hội kiến giới thiệu Ban Giáo Viên, cũng như phần thủ tục ghi danh hoàn tất, Sư Cô Đại Hạnh đã thiết đãi pizza cho đại chúng. Buổi lễ khai giảng đã được kết thúc viên mãn.





- BAC QUANG HOI-QUANG DUYEN
- BEVERLY NAIL SALON, LLC
- CHAU JACQUELINE
- CHON PHAP DIEU-THIEN NGOC
- DANG HAI-LUONG THUY
- DIEU HIEN
- DIEU NGO
- DIEU XUAN-DIEU PHUC
- DO HIEN
- DOWD W TAM
- DU C MUOI & VU THUY
- KHUU THOAI HUNG
- LAN & LAM
- LY JENNY TRAM/HUYNH AN-PETER
- LY L HUNG/NGUYEN LE NHI DIEM
- LY TU TIEN
- MAC SOPHIE
- MINH BAN
- MINH LUC-MINH NGUYET
- MUOI T MICHLIK
- NGA HUNG- OH
- NGUYEN CHRISTINE-DI NHA
- NGUYEN K PHUNG
- NGUYEN KIM LUONG
- NGUYEN NGOC CHAU
- NGUYEN THI THOI
- NGUYEN THI VAN
- PHAM M DUYEN
- QUANG NGUYEN
- THUC NHI-QUANG DUNG
- TO THI NGOC MAI
- TRAN NGHI-TAM NHAN
- TRAN NO-KHUU THI DE
- TRAN THI CUC
- TRAN THI HUYEN
- TRAN THI LAN-DIEU HUONG
- TRAN THI PHUONG THAO
- TRAN THI THANG
- TRUONG QUOC LUAN
- TRUONG THAI LAM
- TRUONG THI KIEU DIEM
- VO THANH TAM-TRAN THI LIEU
- VO THI HUONG
- VO THOM

Chúng tôi thành tâm cảm niệm Bồ đề tâm của chư vị. Chư vị là mạng mạch của sự duy trì Bốn Tự, nếu không có sự giúp đỡ nhiệt tâm của quý vị, Bốn Tự không thể viên mãn Phật sự, hoằng pháp lợi sanh. Kính xin quý vị hoan hỷ phát Bồ đề tâm, giúp truyền đến tất cả bằng hữu, để mọi người đều có duyên lành trồng cội phúc báu như chư vị đã và đang tinh tấn làm.

Nguyện cầu mọi việc lành quý vị làm sẽ đem lại vạn sự kiết tường đến quý vị và gia quyến. Chúng tôi mong được bố tức những điều sơ sót. Vì vậy, xin quý vị hoan hỷ liên lạc về Tu Viện (903) 967-2451.

Nam Mô A Di Đà Phật

Pháp ngữ

Hoà thượng tuyên hoá

- Các vị phải thức tỉnh, giác ngộ đời người là vô thường. Con quý vô thường không biết lúc nào sẽ tìm mình. Lúc ấy: Ngàn thứ chẳng đem theo đặng, chỉ có nghiệp theo thân. Nếu bây giờ không dụng công thì đợi đến lúc nào, đến kiếp nào mới tu đây?
- Mỗi người chúng ta không nên tụng sông Kinh Kim Cang, Kinh A Di Đà, Kinh Pháp Hoa, Kinh Lăng Nghiêm. Mình phải tụng cho rõ ràng bộ kinh trong tâm thì mới tốt. Bạn tụng bộ kinh chân thật tức là khi tâm chẳng có đổ kỵ, chẳng cống cao ngã mạn, chẳng chấp trước vào cái ngã một cách nặng nề, chẳng chấp cứng vào kiến giải của mình thật sâu. Nếu bạn có những tật xấu trên thì tuy bạn có tụng kinh nhưng bạn không biết tụng.
- Làm người trên đời mình phải hành thiện cho đúng lúc, cho kịp thời. Còn một chút hơi thở, một chút sức lực, mình phải hành thiện, tích đức, không nên phung phí căn lành mình đã trồng trong kiếp trước, bằng cách đời này cứ việc hưởng thụ cho hết những phước báo ấy.

ANH DAM	DIEU HIEN	GOERERO GABRIELLA/NATALYE	LAM CHI DOANH
ANH KHONG	DIEU HY	GPHAM NGOC MAI-SON	LAM CINDY
BAC VIEN NGOC	DIEU KIM	HA KIM LANG	LAM THI TAI
BAN CO DAI HANH	DIEU NGAN	HA THI BICH CHAU	LAM TRUC PHUONG
BAN CO PHAP LONG	DIEU NGOC	HA TUNG	LAM VAN
BAN DIEU THO	DIEU NGUYET	HIEU NGHIA	LAN & LAM
BE KIM	DIEU NHAN	HIEU NGOC-THAO NGOC	LE ANNIE
BE LEANNE	DIEU QUANG	HINH K THUAN	LE HOANG MINH
BE THANH THUY	DIEU SUONG	HL NGUYEN THI TU	LE JOE-NGUYEN T LINH
BE VICENT	DIEU TAM	HO CAN-TRAN BICH	LE LAP/DIEU TRI
BEAUTY SCHOOL OF DALLAS	DIEU THANH	HO KELLY	LE N PAULINE
BUI CHIRSTINA	DIEU THIEN	HO THI ANH HONG	LE NAM/TRAN T MUNG
BUI LE ROSE	DIEU THO	HO THI KIM NGOC	LE NGAN
BUI MAI	DIEU THUAN	HO THI MAN NHU	LE NGOC VAN/LE THUY LAN
BUI MANH	DIEU XUAN	HO THI Y	LE NGUYEN T SUONG
BUI MUOI	DINH GIA	HO V LA	LE PHUOC DUC
BUI PHIA	DINH H LINDA	HO YEN NHI	LE PHUONG
BUI THIEN PHU	DINH LE LY	HOA LIEU	LE PHUONG MINH
BUI TRAN LYNN	DINH LINDA	HOANG DAO NGA	LE THANH HAI
BUI V MUOI	DINH MY	HOANG NHUNG	LE THAO PHUONG
BUI YUNG	DINH TUOC	HONG-LINH-VY-ANH	LE THI FARFAN
CAO VAN CHIENG	DLA LINH	HUA HAN KHUAN	LE THI NGUYET-THINH
CAO YEN	DO HIEN	HUA THI MUI	LE THI NO
CARLO D'ANGELO	DO MINH VIET	HUE HANG-PA	LE THU TU
CHANG JOE	DO THI CANH	HUE NGOC-MI	LE VAN CHIA
CHANG STEVE	DO THI CHI	HUNG THU	LE VAN PHU
CHAU HA	DO THI HIEN-TINH LAC	HUY NGUYEN	LE VAN TU
CHAU HUONG	DO TIFFANY	HUYNH AN-PETER	LEANNE
CHAU JACQUELINE	DOWD W TAM	HUYNH K KENNY	LIEN HOA
CHAU LINH	DU MUOI & VU THUY	HUYNH KIM THUAN	LIEN VO
CHAU SC DAI XA	DUNG-THU	HUYNH LONG-LE TIEN	LIEU THI TAM THANH
CHI HAI	DUONG HUNG	HUYNH TAN	LOAN & THIEN
CHI HAI VAN	DUONG HUONG	HUYNH TH PHUONG	LOG SONAGGERA
CHI MUOI MI	DUONG PAMELA	HUYNH THI HIEU HANH	LUONG HIEN
CHI NAM HUA	EMBELLISH NAILS	HUYNH THI HONG SON	LUONG NANCY
CHON DAO THANH	FARFAN THI LE	HUYNH THI SUONG	LUU NGO THUY TIFFANY
CHUA HUE NHUNG	FIRST NAILS	HUYNH TRANG	LY DINH HUNG
CHUA LS	FOREMOST INSURANCE GROUP	HUYNH TRI	LY DUC
CHUA PHO TU	GD DIEU DANG	HUYNH VAN ANN	LY JENNY TRAM
CHUNG DUC HANH	GD DIEU HANH	JAMES E BOWMAN	LY L HUNG/NGUYEN LE NHI DIEM
CHUNG NGAN	GD DIEU HOA	JAYAL SANTOSH	LY MAI
CO BAC LAM	GD DINH LE NGAN	JIN FENG XUE	LY THUONG
CO BINH	GD HUYNH HUE	JOANN-OH	LY TU TIEN
CO HUYNH TAM	GD MINH THANH	JULIEN TRAN	MAI HUY
CO LINH (HIEP THAI)	GD NGA HUNG	JULIE-TAI TRINH	MAI LY
CO MAI	GD NGUYEN PHUNG	KATIE	MAI TRAM
CO PHAN-BE VINCENT	GD NI SU	KEKE	MAI VAN NHI
CO THI MY ANH	GD PHAM VAN TRUNG	KHUU THI DE	MAI/KIM HIEN
CO THUAN	GD PHUONG LE	KHUU THOAI HUNG	MAI-TUAN
CO TRAM	GD SC DAI NGOC	KICHENS T THU	MARIANNE ENG FAMILY
CO TRANG	GD SC NANG CHANH	KIM CHAU	ME NGA
CO VAN	GD THANH, HOANG MAI,	KIM THOA	MICHILIK MUOI
DANG HAI-LUONG THUY	TAMMY, TRACY	KIM-THO	MILLARD T HUE
DANG HOA VIVIAN	GD THIEN GIAU	KOTZ TUE	MINH BAN
DANG KIM (GD NHU SON, NHU LONG,	GD TRAN THI KIM PHUONG	LAI LUC	MINH CHIEU-DIEU HAO
NHU NHUT)	GD VIEN TOAN	LAM AI	MINH DANG QUANG TEMPLE
DANG QUY	GD VO HAO		MINH LY-DIEU PHUOC
DANG THI PHUONG	GD VU THI HA		MINH TOAN-DIEU BINH
DANNY LOC-MY TAM			
DAO HUE			
DAO N NGA			
DAWN PHARMACY			
DE MUNGER OR GEORGE			
DIEU AN'S GROUP			

MY HANH	NGUYEN TAN DIEN	PHUNG PHI CONG	TRAM Q ANH
MY NGA	NGUYEN TAN HUY	PHUNG U THUAN	TRAN A DUNG
MY NHUNG	NGUYEN TAN PHONG	PHUONG MAI	TRAN ANDY/HONG PHU
N. PHU	NGUYEN THANH BINH	PHUONG TAI	TRAN ANH NGUYET-
NGA HUNG-OHIO	NGUYEN THANH THUY	PING WANG FAMILY-	TON THAT YEN
NGAN CHUNG	NGUYEN THI HAI	ZUOHUI CHU	TRAN BA HIEN
NGAN-HANH-TOMMY-ARDEN	NGUYEN THI HIEN	QUACH DAM	TRAN BAO
NGO HA	NGUYEN THI HUE ANH	QUACH KIM PHUONG	TRAN BICH LOAN
NGO HUU LOC	NGUYEN THI LAN/PHAN KATHY/	QUAN THANH	TRAN C PHUONG
NGO MINH HUONG	PD THIEN CHAU	QUANG HUY	TRAN CHI/PHU NUOI
NGOC HUONG ENG FAMILY	NGUYEN THI LOAN	QUANG NGUYEN	TRAN CONG
NGUYEN A HUY	NGUYEN THI LUONG	QUANG THANH	TRAN CONG TAM
NGUYEN AI VY	NGUYEN THI MIEN	SANTOSH JAYAL	TRAN DEP
NGUYEN CHRISTINE	NGUYEN THI MY LIEN	SC DAI HANH	TRAN HENRY
NGUYEN D TAN	NGUYEN THI NAM	SC DAI HUE	TRAN KIM
NGUYEN DIANA	NGUYEN THI NGOC MAI	SC DAI HY	TRAN KIM PHUONG
NGUYEN DIEU	NGUYEN THI NGUYET	SC DAI KHIET	TRAN KY HUE
NGUYEN HANG	NGUYEN THI THAI	SC DAI NGOC	TRAN LISA-HARPER
NGUYEN HAO	NGUYEN THI THEM	SC DAI VY	TRAN LU VAN
NGUYEN HO MY NGA	NGUYEN THI THUY MAI/TRINH SON	SC DAI XA	TRAN NGA
NGUYEN HOA	NGUYEN TRI LAN	SC NANG CHANH	TRAN NGHI/TAM NHAN
NGUYEN HOANG SINH	NGUYEN TUYET	SC NANG CHON	TRAN NGOC HA
NGUYEN HONG TUYET	NGUYEN V NGUYEN	SC NANG GIAC	TRAN NO
NGUYEN HUNG ANH	NGUYEN VAN CU/NGUYEN THI NHO	SC NANG HIEN	TRAN PHUONGTHAO
NGUYEN HUU THANG	NGUYEN VAN DIEP	SC NANG THIEN	TRAN QUAN
NGUYEN K LUONG	NGUYEN VAN HANH	SC NANG TINH	TRAN T CUC
NGUYEN K THUY	NGUYEN VAN HOA	SC NHU HIEN	TRAN T LIEU
NGUYEN KHANG	NGUYEN VAN TIEM	SC THANH CHAU	TRAN T THANG
NGUYEN KIM DINH	NGUYEN VAN VO/TRAN THI HAI	SC THANH THUY	TRAN T TONGA
NGUYEN KIM LOAN	NGUYEN VO-HUYNH THI BANG	SC TINH THIEN	TRAN TAM
NGUYEN KIM NGOC	NGUYEN X DIEM	SC THANH HUONG-NY	TRAN THI BACH TUYET
NGUYEN KIM PHUNG	NGUYEN XUAN CHU/DONG VIET	SKY NAILS & SPA	TRAN THI CUC
NGUYEN KIM THANH	NGUYET KHANH HIEU	TAM HOA	TRAN THI HOI
NGUYEN KIMBERLY	NGUYET XUAN TAN	TAM TRU	TRAN THI HUYEN
NGUYEN KIM DUNG	NHANG NGOC	TAM-LOC	TRAN THI KIM NGAN
NGUYEN KIMLE THUY	NHU HUE	TANH THAO	TRAN THI LAN
NGUYEN LIEU LILY	NHUNG-HUY	TAT THAI LAN	TRAN THI MY NU
NGUYEN LINH	NI SU HANH NGUYEN	THAI GOURMET	TRAN THI NGOC ANH
NGUYEN LOAN	PHAM CHAU	THAI KIM THOA	TRAN THI PHA
NGUYEN LUC-	PHAM HUY HOANG	THAI THI LEN	TRAN THI THANH PHUONG
NGUYEN LUONG HELLEN	PHAM M DUYEN	THANH HONG	TRAN THU CUC
NGUYEN MAI	PHAM NGOC ANH	THANH THUY	TRAN TONGA
NGUYEN MAN	PHAM T CHAU	THI DONG	TRAN TUYET DAO
NGUYEN MINH	PHAM THI NHAN	THIEN GIAU	TRAN YVONNE TRINH
NGUYEN MY HANH	PHAM TUONG MINH	THIEN NHAN-DIEU LIEN	TRINH HAI
NGUYEN N CHAU	PHAM TY/PHAN T BAN	THO-KIM	TRINH LE ANH CASSANDRA
NGUYEN NGA HOANG	PHAM VAN THANH/ HOANG MAI	THU	TRINH MINH PHAT
NGUYEN NGAN	PHAM XUAN HUONG	THUY PHAT	TRINH T BICHDAO
NGUYEN NGOC ANH	PHAN KATHY	TIEU PHUONG NGA	TRINH T TUYET NHUNG
NGUYEN NGOC DUNG	PHAN KELI	TINH BACH	TRUONG CHRISTINE/
NGUYEN NHUNG	PHAN MINH HOANG	TINH HOA	JENNY, JONATHAN, JORDAN
NGUYEN PHUNG	PHAN NHA VY	TINH HUYEN	TRUONG HONG OLIVER/
NGUYEN Q THANH	PHAN T BAN	TINH THIEN	TRUONG L THANH
NGUYEN Q TUAN	PHAN TAN DUC	TO NGOC HOA	TRUONG LINH
NGUYEN RALPH	PHAN THI LAN ANH	TO THI NGOC MAI	TRUONG MICHELLE-
NGUYEN T DIEM	PHAN THI NGA	TO TONG/TRAN DEP	NGUYEN THAO
NGUYEN T H HUYNH	PHAT TU MN	TON HUONG THUY	TRUONG NIEM/
NGUYEN T HANG	PHU MANG HUONG	TON MY TRA	TRUONG QUOC LUAN
NGUYEN T LIEN	PHUNG BAO TRUNG	TONG HO	

PHƯƠNG DANH CÚNG DƯỜNG

TU VIỆN LINH SƠN ADIDA

OCTOBER 2015 • SEPTEMBER 2016

TRUONG THAI LAM
TRUONG T KIEU DIEM
TRUONG T ANH/TRUONG N KHONG
TRUONG THI KIM LOAN- QUANG DIEU PHUNG
TRUONG THIEN
TUONG LYNN
VAN DUC
VIEN LOI
VIEN TOAN
VINH
VO H PHU
VO HANG
VO HIEP
VO JUDY
VO KELLY
VO LAN
VO M TAI
VO T VAN/VO KELLY
VO THANH TAM- TRAN THI LIEU
VO THI BICH HA
VO THI QUY
VO THI THU HUONG
VO THOM
VO THUY LAN
VO TOAN JOHNNY
VU LE
VU THI SU
VU THU
VUONG KIM XUAN
VUONG LINH
VUONG THANH-DINH/ TRUONG QUIT
VY'S PHO SPRING ROLLS & GRILL INC
WALKER HUONG
WONG ANDY
WONG TRAN THANH



Hoà Thượng Tuyên Hoá

- *Thánh nhân ngày xưa thì luôn tự trách phạt chính mình. Không như người đời nay, chuyện gì cũng chẳng bao giờ nhận là mình sai, cứ luôn tìm lỗi làm của kẻ khác .*
- *Kẻ chân chính có trí huệ thì không bao giờ tự khen, chê người. Ai mà tự khen thì người đó không có tiền đồ gì nữa. Tuy rằng vẫn còn sống nhưng đã như chết rồi.*
- *Trong chùa, bạn không nên nói chuyện bừa bãi. Không thể tùy tiện cầu thả. Quy củ là giới luật. Giữ giới luật thì mới thanh tịnh. Có thanh tịnh thì mới gần gũi chư Phật.*
- *Khi bạn lạy đức Quán Âm, niệm danh đức Quán Âm, bạn hãy phản tỉnh xem mình có tánh nóng giận không? Phải chăng thói hư tật xấu của mình chưa trừ? Nếu như vậy thì dù mình lạy tới kiếp vị lai, niệm danh hiệu đến hết kiếp thì cũng không sao gặp đức Quán Âm đâu.*
- *Nghe giảng kinh thì phải kiên nhẫn. Dù hiểu hay không cũng phải kiên nhẫn ngồi nghe. Bạn ở trong pháp hội, sáng tối nghe giảng thì tựa như sáng tối được huân hương, chân lý huân tập vào tâm thức. Kết cuộc sẽ có ngày bạn sẽ khai trí huệ hiểu thấu mọi pháp.*



NGUYÊN NHÂN *phụng thí tài sản*

Một thời, Thế Tôn trú ở Rājagaha, tại Veluvana. Bấy giờ, Singālaka, gia chủ tử, dậy sớm, ra khỏi thành Vương Xá, chấp tay đánh lễ sáu phương.

Rồi Thế Tôn, buổi sáng vào thành Vương Xá khát thực, sau khi dạy Singālaka về ý nghĩa đánh lễ sáu phương, Ngài dạy thêm:

“Này gia chủ tử, có sáu nguyên nhân phụng thí tài sản: Đam mê rượu chè là nguyên nhân phụng thí tài sản. Du hành đường phố phi thời là nguyên nhân phụng thí tài sản. La cà hí viện đình đám là nguyên nhân phụng thí tài sản. Đam mê cờ bạc là nguyên nhân phụng thí tài sản. Giao du với bạn ác là nguyên nhân phụng thí tài sản. Quen thói lười biếng là nguyên nhân phụng thí tài sản....”

(ĐTKVN, Trường Bộ II, kinh Giáo thọ Thi Ca La Việt [trích], VNCPHVN ấn hành 1991, tr.532)

<http://www.daitangkinhvietnam.org>

kinh mahacunda tu pháp



Tu Thiền

Như vậy tôi nghe: Một thời, Tôn giả Mahacunda trú ở Cetì, tại Sayamjàti. Tại đấy, Tôn giả Mahacunda gọi các Tỳ kheo:

- Này các Hiền giả Tỳ kheo!
- Thưa Hiền giả!

Các Tỳ kheo ấy vâng đáp Tôn giả Mahacunda. Tôn giả Mahacunda nói như sau:

– Ở đây, này chư Hiền, một số Tỳ kheo chuyên tâm về Pháp không ưa thích các Tỳ kheo tu Thiền, nói như sau:

“Các người này nói: ‘Chúng tôi tu Thiền, chúng tôi tu Thiền’. Họ tu Thiền, họ hành Thiền. Những người này thiền cái gì? Những người này thiền có lợi ích gì? Những người này thiền như thế nào? ”. Ở đây, các Tỳ kheo chuyên tâm về Pháp không hoan hỷ, và các Tỳ kheo tu Thiền cũng không hoan hỷ; hành động như vậy không đưa lại hạnh phúc cho nhiều người, an lạc cho nhiều người, không đưa lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho chư Thiên và loài Người.

Ở đây, này chư Hiền, một số Tỳ kheo tu Thiền không ưa thích các Tỳ kheo chuyên tâm về Pháp, nói như sau: “Các người này nói: ‘Chúng tôi chuyên tâm về Pháp, chúng tôi chuyên tâm về Pháp’. Họ tháo động, kiêu căng, dao động, lấm mồm, lấm miệng, lấm lời, thất niệm, không tỉnh giác, không định tĩnh, tâm tán loạn, các căn thả lỏng. Những người này chuyên tâm về Pháp cái gì? Những người này chuyên tâm về Pháp có lợi ích gì? Những người này chuyên tâm về Pháp như thế nào? ”.

Ở đây, này các Tỳ kheo tu Thiền không có hoan hỷ, và các Tỳ kheo, chuyên tu về Pháp cũng không hoan hỷ; hành động như vậy không đưa lại hạnh phúc cho nhiều người, an lạc cho nhiều người, không đưa lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho chư Thiên và loài Người.

Nhưng ở đây, này chư Hiền, có những Tỳ kheo chuyên tâm về Pháp, chỉ tán thán các Tỳ kheo chuyên tâm về Pháp, không tán thán các Tỳ kheo tu Thiền. Và ở đây, các Tỳ kheo chuyên tâm về Pháp không được hoan hỷ; các Tỳ kheo tu Thiền không được hoan hỷ. Hành động như vậy không đưa lại hạnh phúc cho nhiều người, an lạc cho nhiều người, không đưa lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho chư Thiên và loài Người.

Nhưng ở đây, này chư Hiền, có những Tỳ kheo tu Thiền chỉ tán thán các Tỳ kheo tu Thiền, không tán thán các Tỳ kheo chuyên tâm về Pháp. Và ở đây, các Tỳ kheo tu Thiền không được hoan hỷ; các Tỳ kheo chuyên tâm về Pháp không được hoan hỷ. Sở hành như vậy không đưa lại hạnh phúc cho nhiều người, an lạc cho nhiều người, không đưa lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho chư Thiên và loài người.

Do vậy, này chư Hiền, cần phải học tập như sau:

“Chúng ta là những người chuyên tâm về Pháp, chúng ta sẽ tán thán các Tỳ kheo tu Thiền”. Này chư Hiền, chư Hiền cần phải học tập như vậy. Vì có sao? Thật vậy, này chư Hiền, các người vi diệu ấy khó tìm được ở đời, những người cảm giác bất tử giới với thân và an trú.

Do vậy, này chư Hiền, cần phải học tập như sau:

“Chúng ta là những người tu Thiền, chúng ta sẽ tán thán các Tỳ kheo chuyên tâm về Pháp”. Này chư Hiền, chư Hiền cần phải học tập như vậy. Vì có sao? Thật vậy, này chư Hiền, các người vi diệu ấy khó tìm được ở đời, những người với trí tuệ thể nhập và thấy con đường thâm sâu hướng dẫn đến đích.



— (HT Thích Minh Châu dịch Việt) — (Tăng Chi VI.46)
<https://thayvabiet.com/2013/10/08/tu-phap-va-tu-thien>

Có

một chàng thanh niên kia buồn bã tìm đến một vị thiền sư hỏi rằng:

- Thưa sư phụ, có những lúc con tưởng

chừng như cuộc sống và con người muốn nhận chìm con, vậy những lúc như thế con phải làm gì ạ?

Vị thiền sư không nói gì, đi lấy 2 cái thùng, một thùng có nước và một thùng trống không, rồi người thả chiếc lá vào cái thùng không đó, đoạn người xách chiếc thùng đầy nước kia từ từ đổ vào cái thùng có chiếc lá.

Chiếc lá bị nước đổ vào cuốn xoáy trong nước, nhiều lần cứ lặn hụp như thế, nhưng khi nước đã đổ vào đầy hết, thì chiếc lá vẫn lặng lẽ trôi trên mặt nước. Rồi người chỉ vào chiếc lá trong thùng nước và ôn tồn nói:

- Con thấy đấy, nếu con biết thả tâm của mình nhẹ nhàng như chiếc lá này, thì dù mọi thứ có chuyển biến nghiệt ngã đến đâu cũng không thể nào nhận chìm con được.

chiếc
lá
tâm

www.trungtamhotong.org/thugian



CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ IN tuệ mẫn

327 Đất Mới | P. Bình Trị Đông A | Q. Bình Tân, TP. HCM

SĐT: 0901.676.163 (Lý Hữu Đức)

Email: huuducly@gmail.com

CHUYÊN THIẾT KẾ ĐỦ THỂ LOẠI VÀ THỰC HIỆN
THÀNH PHẨM SAU IN ẤN THEO YÊU CẦU KHÁCH HÀNG.

- In ấn chuyên nghiệp trên mọi chất liệu : giấy, nhựa, nilon, giấy cảm nhiệt, mặt kiếng
- Sách giáo khoa | Tập học sinh | Ticketbook | In cuộn | In thẻ cào | thẻ game | thẻ khuyến mãi ...
- Tem nhãn: Hanger | Hantag | Sticker...
- Catalogue | Brochure | Folder | Poster...
- Bao thư | Túi giấy | Hộp giấy...
- Lịch để bàn | Lịch lò xo | Lịch treo tường...
- Bồi giấy Carton theo yêu cầu.

&

Chuyên kinh doanh xuất nhập khẩu máy móc về ngành in: Máy in | Máy cắt | Máy bẻ
Máy xếp | Máy đóng kim | Máy bắt cuốn...





BẤT BÌNH ĐẲNG SAI KHÁC CỦA CHÚNG SANH LÀ DO **Nghiệp!**

“Nghiệp mà chúng sanh đã tạo tác rồi thì phải sanh ra để thọ nhận quả báo ấy. Chẳng thể trốn trong động thẳm hang sâu, dưới đáy biển, giữa hư không... hầu tránh thoát được nghiệp đã gieo.”

Vì như cùng là con người, ai cũng đầy đủ thân tâm, ai cũng đủ ngũ quan, nhưng không hiểu do đâu mà có sự sai khác, bất đồng như vậy.

Có người trường thọ, ít bệnh tật, không mấy khi đau ốm, lại có người chết yểu, nhiều bệnh tật? Có người sắc thân đẹp đẽ, sáng sủa, ai cũng ưa nhìn; lại có người sắc thân xấu xí, đen đúa, dị hợm, ai cũng muốn xa lánh?

Có người phúc phận to lớn, quyền uy sang cả, ai cũng kính nể, phục tùng; lại có người bần tiện, hạ liệt, ai cũng rẻ rúng, coi khinh?

Có người thông minh, mẫn tuệ, tài cao xuất chúng; lại có người ngu dốt, si mê, đần độn?

Có người luôn gặp may mắn, tài vận hanh thông; lại có người suốt đời rủi ro, bế tắc, luôn luôn gặp tai ương, hoạn nạn?

Có người ăn nói hiền lành, dịu ngọt, từ hòa; lại có người ăn nói cộc cằn, thô lỗ, ác khẩu?

Có người thật thà, tốt bụng; lại có người chua ngoa xảo trá, lươn lẹo?

Nói ra sự sai khác nữa thì nó không cùng, nhưng tạm phân ra bảy đôi tức mười bốn nhóm người như vậy, đại đức hãy giảng giải lý do tại sao cho trầm nghe?

- Dễ dàng thôi, tâu đại vương: Bần tăng không rõ tại sao nơi khu vườn thượng uyển của đại vương, cũng cùng chất đất ấy, khí hậu, thời tiết ấy, mà cây cối, thảo mộc, muôn hoa lại vô vàn sai khác? Cây lá đều xanh nhưng trái thì có trái ngọt, trái chua, trái béo, trái bùi; hoa thì hoa to, hoa nhỏ, màu sắc sai khác, hương thơm sai khác?

- Vì chủng loại bất đồng, hạt giống khác nhau, thừa đại đức.

- Vậy thì sự sai khác giữa các loại chúng sanh, sự bất đồng giữa con người là do chúng đã tạo trử những hành nghiệp khác nhau. Nghiệp khác nhau chính là những hạt giống khác nhau, tâu đại vương .

- Xin đại đức giảng rộng cho nghe.

- Vâng , Đức Thế Tôn đã thuyết về nghiệp ấy như sau:
"Này thiện nam tử, tất cả chúng sanh đều được sanh ra bởi nghiệp, nghiệp là của mình, phải thọ quả của nghiệp; nghiệp là tạo tác, là chủ tể muôn loài, nghiệp là giống dòng tông chủng, nghiệp tìm đến nhau, nghiệp dẫn dắt nhau đi."

Thế nào là được sanh ra bởi nghiệp? Tất cả chúng sanh đời trước làm những việc thiện, ác, tốt, xấu. Những việc làm thiện, ác, tốt, xấu ấy huân tập thành nghiệp nhân; tạo nên sức mạnh đưa chúng sanh đầu thai vào hiện tại này để thọ nhận nghiệp quả của thiện, ác, tốt, xấu. Như vậy là do nghiệp sanh chứ không phải Thượng đế sanh hay tự nhiên sanh!

Thế nào là nghiệp của mình? Khi chúng sanh đã tạo nghiệp rồi, thì nghiệp ấy đi liền theo như bóng không lìa hình; nghiệp ấy đưa ta lên thiên đường, đưa ta xuống địa ngục; nghiệp ấy là tư lương, là hành trang của chúng sanh mang theo khắp ba cõi, sáu đường; vui khổ cùng thọ nhận, họa phúc phải chung phần, quý tiện cùng chia sẻ, vinh nhục đều chung ở v.v... Vậy nghiệp dù tốt xấu cũng là của mình, chứ của ai?

Thế nào là phải thọ quả của nghiệp? Nghiệp mà chúng sanh đã tạo tác rồi thì phải sanh ra để thọ nhận quả báo ấy. Chẳng thể trốn trong động thẳm hang sâu, dưới đáy biển, giữa hư không... hầu tránh thoát được nghiệp đã gieo.

Tại sao nói nghiệp là tạo tác, là chủ tể? Tại sao thế? Vì rằng trên đời này, nghiệp làm ra mọi sự, nghiệp tạo nên hoàn cảnh, nghiệp xây dựng nên quốc độ, nghiệp tạo ra cây lành trái ngọt, nghiệp tạo tác chiến tranh, nghiệp xây dựng hòa bình, nghiệp làm ra sum la vạn tượng, nghiệp phá hoại cho đổ nát điêu tàn v.v...Thế không gọi nghiệp là tạo tác, là chủ tể là gì?

Nghiệp là giống dòng tông chủng nghĩa là thế nào?

Phàm chúng sanh đã sanh ra trên đời này đều có giống dòng, chủng tộc, thân bằng, quyến thuộc, quốc độ, quê hương v.v... Tự chúng sanh lựa chọn chẳng? Ngẫu nhiên chẳng? Không, tất thảy do nghiệp đấy. Tại sao? Những người tâm ý giống nhau thường tạo nghiệp giống nhau, tạo nghiệp giống nhau thì cảnh giới giống nhau. Từ cảnh giới giống nhau, nếu còn ưa thích, quyến luyến nhiều đời nên bây giờ trở thành cha con, chồng vợ, họ hàng, quyến thuộc của nhau. Từ đó suy ra, nghiệp không là giống dòng, tông chủng là gì?

Thế nào là nghiệp tìm đến nhau, dẫn dắt nhau đi? Vì rằng chúng sanh đã tạo nghiệp, khi trở thành thói quen, thì thói quen thường đưa chúng sanh đi tìm thói quen ấy, dẫn dắt chúng sanh đi theo nghiệp ấy. Lại nữa, người lành thường đi tìm người lành, người ác thường đi tìm người ác; kẻ xấu bạn với kẻ xấu, người tốt bạn với người tốt. Như chúng ta thường nói: "đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu" là vậy. Đại vương còn thắc mắc, nghi nan gì về sự sai khác dị đồng của chúng sanh trong thế gian này nữa chẳng?

- Trẫm đã hoàn toàn lãnh hội , mắt trẫm đã sạch bớt một lớp bụi mù. Cảm ơn đại đức nhiều lắm!

- Không có gì!



Trích từ **MI TIÊN VẤN ĐÁP (MILINDA PANHA)**
Dịch giả: Hòa thượng Giới Nghiêm (Maha Thera Thita Silo)
Tỳ kheo Giới Đức hiệu đính, ấn bản 2003

PHẬT THẬT KẾT ĐÔNG TU VIỆN LINH SƠN ADIĐÀ 2015



LỄ TRUYỀN SA DI NI GIỚI



CHỮ VỊ TÂN SA DI NI BỒ TÁT GIỚI

- Thích Nữ Năng Hiền • Thích Nữ Năng Thiện
- Thích Nữ Năng Chánh • Thích Nữ Năng Chơn.

*Nguyện năng lực mười phương chư Phật mật thù gia hộ
bồ tát hạnh chư tân Sa Di Ni bất thoái chuyển.*



Thích Ca Như Lai của ta, lúc mới phát tâm, đã vì ta mà thực hành Bồ tát đạo, trải qua vô lượng kiếp chịu đủ khổ cực. Khi ta tạo tội, Phật đã xót thương, phương tiện giáo hóa, mà ta ngu si, không biết tin tưởng, tiếp nhận. Ta đọa Địa ngục, Phật càng đau xót, muốn chịu thay khổ sở cho ta, nhưng nghiệp ta quá nặng, hết cách cứu vớt. Ta sinh loài người, Phật liền dùng phương tiện làm cho ta gieo trồng thiện căn. Đờn đờn kiếp kiếp, Phật theo dõi ta, lòng không lúc nào rời bỏ chốc lát. Khi Phật xuất thế thì ta còn chìm đắm, nay được thân người thì Phật đã diệt độ.

Tội lỗi gì mà phải sinh nhằm thời kỳ mật pháp, phước đức nào lại được dự vào hàng ngũ xuất gia, nghiệp chướng gì mà không được thấy thân vàng của Phật, may mắn nào lại được thân gặp Xá Lợi của Ngài. Suy nghĩ như vậy mới thấy, giả sử quá khứ không trồng thiện căn thì làm sao được nghe Phật pháp, không nghe Phật pháp thì làm sao được biết lúc nào cũng hưởng thụ ân đức của Phật. Ân đức như vậy, núi non cũng khó sánh cho bằng. Trừ phi phát tâm quảng đại, làm hạnh Bồ tát, xây dựng Phật pháp, giáo hóa chúng sanh, thì dẫu xương tan thịt nát cũng khó mà đáp trả.

KHUYÊN PHÁT BỒ ĐỀ TÂM VẤN

Đại Sư Thật Hiền soạn Việt dịch: Thích Trí Quang

TẾT NGUYÊN ĐÁN TU VIỆN LINH SƠN ADIĐÀ 2016



LỄ CÚNG DƯỜNG TRAI TẶNG



TẾT NGUYÊN ĐÁN TU VIỆN LINH SƠN ADIDA 2016





Con đã quay về!

Sau hơn nửa đời người lặn lội giữa cuộc đời đầy thăng trầm trong cuộc sống thành công rồi thất bại, từ đây đã đánh thức con quay về cuộc sống nội tâm.

Con đã gặp được thiện tri thức và cũng nhờ đó con có nhân duyên về Tu Viện Linh Sơn A Di Đà. Đó là lần đầu tiên trong đời con về Tu Viện nhập thất 10 ngày. Đến Tu Viện, quang cảnh nơi đây đã quyện vào thân tâm con một cảm giác an lạc vô cùng. Có lẽ nhân duyên đủ đầy, con lại về Tu Viện nhập thất lần thứ 2 cũng 10 ngày nữa. Với từ nhẫn, tâm bi, con được Thầy Viện Trưởng hứa khả cho con được lưu trú ở lại Tu Viện thêm một tháng nữa để tu học. Và rồi được nhập chúng làm tịnh hạnh nhân. Thời gian làm tịnh hạnh nhân, cùng vui tu học, ngoài hai thời công phu, đến chiều bái sám, chấp tác và thính pháp, những sầu bi, ưu não, trong sát na đó dường như vắng bóng. Thế ra, trong cuộc sống vội vàng, sống cuồng theo thác lũ, con từng mặc cho tâm sống theo ngoại cảnh, bị ngoại cảnh trói buộc, bị ngoại cảnh chi phối - hết buồn phiền, rồi tham giận, rồi so đo, rồi cho những tâm này là tâm mình. Qua những bài Pháp mà Sư phụ giảng đã giúp con thấu hiểu, nhận chân được rằng thì ra, từ bao lâu nay con chưa từng bao giờ có một lần quay nhìn vào nội tâm.

Nay, lần theo bước chân của chư liệt vị Tổ Sư, và hiện tiền Tăng bảo, đã và đang đi ngược dòng đời, bội trần hiệp giác, con được thể phát xuất gia. Có một hôm trong lớp học, Sư phụ có đặt câu hỏi "Tại sao con muốn xuất gia?" Với động lực tự nhiên như nó là, câu trả lời tự tâm tức thời là "Con muốn sửa đổi bản thân và diệt trừ tham, sân, si." Như lữ hành đi đường xa gặp quán trọ bên đường, xin cho con dừng chân lại nơi hoá thành này.

Thật vậy, sau một thời gian sống trong Tu Viện đã giúp con tìm được lẽ sống tốt, đã giúp con nhìn thấy được những ý niệm không đúng nảy sinh, con kịp thời ngừng lại và buông xả. Tuy trong Tu Viện hiện nay, trong chúng xuất gia thuộc nhiều thế hệ khác nhau, nhưng dầu lớn tuổi hay nhỏ cũng đều có chung một tấm lòng và một chí nguyện. Và cũng may mắn cho con đã được Sư phụ nhận làm đệ tử, người đã chỉ dạy cho chúng con làm sao sống trong chúng với tinh thần lục hòa. Người đã đem hết bổn phận của người cha và mẹ mà dạy bảo. Sư phụ đã giáo dưỡng chúng con làm sao hành trì để chuẩn bị cho tương lai hầu phụng sự chúng sanh nếu có thể. Với tâm từ bi này của Sư phụ mà con đã nhận biết được không thể nào diễn nói bằng lời.



Giờ đây con đã thật sự sống trong cuộc sống già lam, có Sư phụ, có các Sư Cô, tỷ muội chúng con. Con là người nhỏ nhất trong lúc này, con sẽ cố gắng làm tất cả những gì có thể làm được với khả năng của mình trong tinh thần lục hòa. Con nguyện cố gắng tu tập nhiều hơn nữa để hầu tri ân và báo ân Chư Phật, Sư Tổ, Sư phụ, cha mẹ, đàn na tín thí, đất nước trong muôn một.



-Sa Di Ni Bồ Tát Giới Thích Nữ Năng Chơn-

Với tinh thần duy trì hạnh trì bình như Chư Phật đã hành, trong những ngày Đại Lễ Phật Đản và Vu Lan, Thầy Viện Trưởng luôn hướng dẫn chư tôn đức Ni nối tiếp thực hành, trước là tưởng nhớ công hạnh khó thể nghĩ bàn của đấng Thế Tôn. Điểm ưu việt là tạo duyên lành nhằm tăng trưởng phước báu cho hàng cư sĩ.

“Cây bồ đề cao sồ sộ, rườm rà che mát cho chúng con!” Chư tôn đức Ni và hàng Phật tử tại gia trong không khí đượm nhuần đạo vị, đã quay quần dưới chân Thầy Viện Trưởng, dâng trà khánh tuế. Và sau đó, đại chúng tuần tự dâng trà theo thứ bậc.

Xin kính thành gửi nén tâm hương và cành hoa vô ưu lên
tân giác linh

Tỳ Khưu Ni Thích Nữ Như Hiền.





Hoà Thượng thượng Tín hạ Nghĩa - Chùa Từ Đàm Hải Ngoại



Hoà Thượng thượng Tín hạ Đức - Chùa Đạo Quang



Đức Tổng Thống Hoà Thượng thượng Pháp hạ Nhân GHPG Tăng Già
Nguyên Thủy Việt Nam Hải Ngoại- Chùa Liên Hoa



Hoà Thượng thượng Giác hạ Đồng - Chùa Bồ Đề Đạo Tràng



Thầy Viện Trưởng cùng chư Ni và Phật tử Tu Viện Linh Sơn ADiĐà đến
đảnh lễ và vấn an chư bậc trưởng lão Hoà Thượng sau mùa An Cư.



Hoà Thượng thượng Giác hạ Viên- Chùa - Ngọc Phật



Phái đoàn đến đảnh lễ Giác Linh HT thượng Trí hạ Hiền Chùa Pháp Quang



Hỡi loài bay, lặn, túc nghiệp đa
May mắn nhân duyên gặp chủ gia
Nay thả để người được tự tại
Nguyện cho tín chủ phước hằng sa.





Vào hạ tuần tháng 8 2016, thể theo lời cung thỉnh, Thầy Viện Trưởng đã chấn tích quang lâm chứng minh và chủ lễ thất thất trai tuần cho tân giác linh Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Tâm Thiện, Trụ Trì Niệm Phật Đường A Di Đà, Jacksonville, Florida, và chứng minh Đại Lễ Vu Lan. Đúng thời để giáo hoá, dòng pháp âm trôi chảy, suối từ ứng diệu, Thầy Viện Trưởng đã theo bước chân Người xưa - trường dưỡng tâm đạo của hội chúng, dạt dào bằng những dòng sữa mẹ.

Trong chuyến đi Phật sự này, Thầy Trụ Trì Tu Viện Linh Sơn ADiĐà, cùng quý chư tôn đức Ni đã tháp tùng theo Thầy Viện Trưởng. Ngoài ra, còn có sự tham dự của quý chư tôn đức Tăng thuộc vùng phụ cận.

Ngưỡng nguyện tân giác linh Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Tâm Thiện, tự tánh Di Đà, viên dung nhất trí.



Niệm Phật Đường A Di Đà | Jacksonville, Florida



*H*ãy bố thí cho kẻ khác mà không mong đợi một sự hồi đáp nào và cũng không tính toán gì cả. Không vì mong muốn tìm sự thích thú mà bố thí hay là để người khác yêu quý mình, thì như thế mới đúng thật là một hành động bố thí mang lại niềm hạnh phúc cho mình.

Đạo đức chính là những gì căn cứ trên lòng quyết tâm giúp đỡ kẻ khác. Điều duy nhất có thể mang tất cả chúng sinh có cảm giác đến gần với nhau chính là tình thương yêu.

-Đức DaLai Lama-



Linh Sơn cầu hồi nhớ Ân sư
 Từ thuở khai sơn nơi cõi hư
 Tự viện dựng xây trên thế giới
 Thủ văn xuất bản khắp hoàn cầu
 Giới thân tiếp độ nguồn Bát nhã
 Huệ mạng trao truyền mạch chơn như
 Pháp lữ đạo tình thêm gắn bó
 Tục đàng đền đáp nghĩa Ân sư.

Tâm Quang, Brisbane | 18.9.2016

www.tuvienquangduc.com

ĐỨC TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG KHAI SƠN
 GHPGLSTG HT THUỘNG HUYỀN HẠ VI
 CHÙA LINH SƠN - DARRA, AUSTRALIA

Đáp lời thỉnh cầu của Ni Sư Thích Nữ Trí Lưu, Trụ Trì Linh Sơn, Darra, Lễ Truy Niệm Đức Đệ I Tăng Thống, đã được chư tôn Hòa Thượng thuộc các Chùa, Tu Viện, Tự Viện bên Úc Châu đã vị đạo tình pháp lữ, cùng chư tôn giáo phẩm GHPGLSTG câu hội về tham dự trong trung tuần tháng 8, 2016. Và được biết, vết xe chuyển pháp luân cũng đã được Thầy Viện Trưởng Tu Viện lưu lại tại đây trong chuyến đi này—Tự Tánh Di Đà, Duy Tâm Tịnh Độ.





SỰ NGHÈO KHỔ

Một thời, Thế Tôn trú ở Sāvattthi, tại Jetanava, dạy các Tỷ kheo:

–“Sự nghèo khổ, này các Tỷ kheo, là một sự đau khổ cho người có tham dục ở đời. Khi một người nghèo khổ không có sở hữu, sống túng thiếu, phải mắc nợ, phải chấp nhận tiền lời, khi thời hạn đến nếu không trả được tiền lời bị người ta hối thúc, bị theo sát gót, bị truy tìm và bị người ta bắt trói.

Này các Tỷ kheo, như vậy, nghèo khổ là một sự đau khổ cho người có tham dục ở đời. Mắc nợ cũng là một sự đau khổ cho người có tham dục ở đời. Tiền lời cũng là một sự đau khổ cho người có tham dục ở đời. Bị hối thúc, cũng là một sự đau khổ cho người có tham dục ở đời. Bị theo sát gót, bị truy tìm cũng là một sự đau khổ cho người có tham dục ở đời. Bị bắt trói cũng là một sự đau khổ cho người có tham dục ở đời.

Cũng vậy, này các Tỷ kheo, ai không có lòng tin trong các thiện pháp, không có lòng hổ thẹn trong các thiện pháp, không có tinh tấn trong các thiện pháp, không có trí tuệ trong các thiện pháp; người này, này các Tỷ kheo, được gọi là người nghèo khổ, không có sở hữu, sống túng thiếu trong Pháp và Luật của bậc Thánh.”



ĐTKVN, Tăng Chi Bộ III, chương 6, phẩm Bhammika, phần Nghèo khổ

HƯƠNG TỨC HẠNH

Một thời, Thế Tôn trú tại Vesālī. Rồi tôn giả Ananda đi đến đánh lễ, bạch Thế Tôn:

–Có ba loại cây hương này, bạch Thế Tôn, hương của chúng bay theo chiều gió. Thế nào là ba? Cây hương rễ, cây hương lõi, cây hương hoa.

–“Này Ananda, có loại cây hương mà hương bay thuận gió, bay ngược gió và bay thuận gió ngược gió.”

–Bạch Thế Tôn, loại cây hương ấy là gì ?

–“Ở đây, này Ananda, có nữ hay nam nhân quy y Phật, Pháp, Tăng, từ bỏ sát sanh, từ bỏ trộm cướp, từ bỏ sống tà hạnh, từ bỏ nói láo, từ bỏ uống rượu, giữ giới, tâm tính hiền lương, không xan tham, ưa thích bố thí..... Người như vậy, được các Sa môn, Bà la môn tán thán khắp bốn phương.

Cây hương như vậy, này Ananda, có hương bay thuận gió, bay ngược gió và bay thuận gió ngược gió. “Không một hương hoa nào; Bay ngược chiều gió thổi; Dầu là hương chiên đàn; Già la hay Mạt ly; chỉ hương người giới hạnh; bay ngược chiều gió thổi; chỉ hương bậc chân nhân; biến mãn mọi phương trời”.



ĐTKVN, Tăng Chi I, chương 3, phẩm Ananda, phần Hương

<http://www.daitangkinhvietnam.org>



Pháp LỤC HÒA

Bài kinh Kosambiya được tìm thấy trong Majjhima-nikāya (Trung bộ kinh), là bài pháp đức Phật giảng nói về Lục hòa.

Chuyện kể rằng, ở tịnh xá Ghosita xứ Kosambi có hai nhóm tỳ-khưu sống bất hòa với nhau. Họ sống "cạnh tranh, luận tranh, đấu tranh nhau, đả thương nhau bằng binh khí miệng lưỡi. Họ không tự cảm thông nhau, không chấp nhận thông cảm. Họ không hòa giải, không chấp nhận hòa giải".

Khởi tâm bi mẫn, đức Phật cho gọi hai nhóm tỳ-khưu lại, ngài nói rõ nguyên nhân bất hòa ấy là do các vị tỳ-khưu đã thiếu sự tu tập, đã không an trú từ thân hành, đã không an trú từ khẩu hành, đã không an trú từ ý hành nên phải chịu bất hạnh và đau khổ dài lâu.

Sau đó, đức Phật đưa ra sáu nguyên tắc sống để tạo thành tương ái, tạo thành tương kính, đưa đến hòa đồng, đưa đến vô tranh luận, hòa hợp, nhất trí.

Sáu nguyên tắc sống ấy là như sau:

Pháp Lục Hòa - TÂM ANH

1. Từ thân hành (mettaṃ kāyakammaṃ)

Từ thân hành là hành động từ ái của thân. Nhờ metta của thân mà có thân hòa. Khi thân được nuôi dưỡng, tắm mát trong dòng suối trong lành của từ tâm thì thân ấy sẽ sống hòa với tất cả chúng sanh, muôn loài, thiên nhiên, cây cỏ.

Từ thân hành có công năng loại trừ những hành động tội lỗi, xấu ác của thân như sát sanh, trộm cắp, tà hạnh; đồng thời cũng khắc chế, ngăn chặn hiệu quả mọi hành động thô trước, thô tháo khác của thân như tay đấm, chân đá, sử dụng đao gậy đối với huynh đệ đồng tu, đồng loại cũng như đối với các loài hữu tình khác.

Từ thân hành ở trong tập thể Tăng chúng lại còn đặc biệt quan trọng khác nữa là tạo sự bình đẳng giữa mọi giai cấp, thành phần trong xã hội. Khi vào sống trong giáo hội thanh tịnh của đức Mâu Ni, các vị tỳ-khưu huynh đệ đã tình nguyện từ bỏ thân tôi là lá ngọc cành vàng, thân anh là quý tộc, giàu sang vương giả; thân thầy là bà-la-môn thượng đẳng tinh khiết; thân bạn là vai u thịt bắp, thân kia là nô lệ, cùng đinh, hạ liệt... Tất cả thân-thế-gian quy ước ấy đều được hòa tan, hòa hợp ở trong biển pháp từ thân hành cả thảy. Do nhờ từ thân hành, nghĩa là thân hòa mà các vị tỳ-khưu từ bỏ kiếm, cung, đao, gậy; thu thúc thân trong giới luật của bậc Thánh. Không những các vị lìa xa thân ác giới, thân ác hạnh mà những cử chỉ đi, đứng, nằm, ngồi đều khoan thai, chùng mực; toát ra sự dịu dàng, hòa ái, từ tốn, cẩn trọng. Họ còn không để cho cái thân ấy ăn quá no, ngủ quá nhiều, mặc quá ấm; trang điểm cho cái thân ấy quá cao sang, xa xỉ... mà phải điều tiết, chùng mực, kiểm thúc, chế ngự, huấn luyện nó; tạo nên một đời sống tri túc, quân bình tuyệt hảo. Khi cái thân ấy được điều độ như vậy thì thân ấy có đầy đủ sức khỏe. Rồi dùng cái thân có đầy đủ sức khỏe đó để tu tập thiền định, thiền quán; để giúp đỡ các bạn đồng tu, để xách nước, tưới cây, quét sân; lau chùi chánh điện, bảo tháp, cốc liêu... Rồi còn sử dụng cái thân ấy để đi khát thực hoặc đi hoằng pháp hóa độ nhiều phương vì hạnh phúc và an vui cho nhiều người.

Từ thân hành hay thân hòa cũng là tên gọi khác của chánh nghiệp, một chi trong Bát Chánh Đạo, thuộc nhóm 3 tiết chế tâm sở (ngữ, nghiệp, mạng) trong 25 tịnh quang tâm sở, có mặt trong những thiện tâm Dục giới; và nhất là ở trong 8 tâm Siêu thế giới.

2. Từ khẩu hành (mettam vācākamam)

Tức là hành động từ ái của khẩu, của lời nói, của ái ngữ. Cũng như thân hòa, khẩu mà hòa được là do được nuôi dưỡng tâm mát bởi mettā. Chính từ tâm phát sanh năng lực mát mẻ, từ hòa làm cho lời nói trở nên dịu ngọt, dễ nghe, làm hoan hỷ lỗi tai của mọi người. Chính nhờ năng lực từ tâm đã ngăn chặn những ác khẩu, ác ngữ, những lời nói cộc cằn, thô lỗ, chửi rủa, mắng nhiếc...

Cũng chính nhờ từ khẩu hành làm cho ta không thể nói dối, nói sai sự thật, nói vu oan, vu cáo giá họa người khác; hoặc nói lời đường mật, nói châm chích, nói dẹt gấm thêu hoa, nói nhảm nhí, vô ích, rỗng không, phù phiếm, tục tĩu, vô duyên...

Từ khẩu hành, do vậy, đã loại trừ tất cả mọi nguyên nhân xung đột, luận tranh, đấu tranh bằng binh khí miệng lưỡi nên đưa đến khẩu hòa làm nền tảng cho sự hòa hợp, tương ái, tương kính, không những trong cộng đồng Tăng lữ mà còn đối với tha nhân trong đời sống ứng xử, tương giao nữa.

Từ khẩu hành còn là tên gọi khác của chánh ngữ, một chi phần trong Bát Chánh Đạo, thuộc nhóm 3 tiết chế tâm sở (ngữ, nghiệp, mạng) trong 25 tịnh quang tâm sở, có mặt trong những thiện tâm Dục giới, và nhất là ở trong 8 Siêu thế giới tâm.

Muốn đạt được chánh ngữ, thì trong lúc mạn đàm, đối thoại, giao tiếp; đức Phật dạy các tỳ-khưu trong kinh Tăng chi; là như sau:

- Nên nói về đức từ bi, từ ái, vì từ bi, từ ái giúp ta có tâm hồn vị tha, rộng lượng; dễ dàng sống đời không tham lam, không ích kỷ, không bôn xền.
- Nên nói về đức tri túc, để giúp ta từ bỏ nhiều tham vọng hoặc ước muốn thái quá, để sống đời bình thản, an vui trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
- Nên nói về đức thanh tịnh để giúp cho tâm ta hằng khắng khít với sự tĩnh lặng, vắng lặng, trong sạch, trong lành và tự tại.
- Nên nói về đức tinh tấn để giúp ta từ bỏ tính biếng nhác, dễ duôi, phóng túng và bất nhất.

- Nên nói về đức tính độc lập để giúp ta loại trừ xu hướng phe đảng, ý lại... hầu phát triển đức tự tin.
- Nên nói về giới hạnh vì giới hạnh có khả năng loại bỏ những thói hư tật xấu mà ta đã tập nhiễm từ vô lượng kiếp đến nay.
- Nên nói về thiền định vì thiền định có khả năng giảm trừ dục vọng, oan trái, nó giúp ta phát triển sức mạnh tinh thần.
- Nên nói về trí tuệ để giúp ta rèn luyện sự sáng suốt, phát triển khả năng thấu triệt chân lý.
- Nên nói về giải thoát, vì đó là mục đích cuối cùng của người xuất gia trên đường diệt tận vô minh phiền não.
- Nên nói về giải thoát tri kiến, tức là nói đến sự thực chứng giải thoát của đức Phật, chư Thánh A-la-hán. Sự thực chứng đó giúp ta một ngày kia cũng có được giải thoát tri kiến như vậy.

Nói cách khác, khi từ khẩu hành hiểu rõ sự ích dụng và lợi lạc tối thắng của mình; nó chỉ còn có sứ mạng lên đường thuyết pháp độ sinh; nói lời chánh ngữ, đầy chân thật, đầy thiện mỹ, đầy an lành, đầy phước báu và trí tuệ vì hạnh phúc và an vui cho nhân thế.





3. Từ ý hành (mettam̐ manokammam̐)

Tức là hành động từ ái của ý hay tâm (theo Abhidham thì ý, thức, tâm là đồng nghĩa) là hành động của tâm Từ. Có tâm Từ là có ý hòa đúng như kinh Kosambiya đã định nghĩa:

"... An trú từ ý hành là luôn có ý nghĩ từ ái đối với các vị đồng phạm hạnh cả trước mặt lẫn sau lưng; tạo nên sự tương ái, tương kính, đưa đến hòa hợp, nhất trí không có tranh luận".

So sánh giữa thân và khẩu thì ý hòa quan trọng hơn cả. Có từ ý hành mới có từ thân hành và từ khẩu hành. Có ý hòa mới có thân hòa và khẩu hòa. Ý hoặc tâm rất quan trọng; làm tốt, làm xấu, làm công, làm tội gì cũng là do nó cả (công vi thủ, tội vi khô).

"... Bất luận thiện pháp nào, bất luận gì liên quan đến hay thuộc về thiện pháp, tất cả đều xuất phát từ tâm. Bất luận bất thiện pháp nào, bất luận gì liên quan đến hay thuộc về bất thiện pháp, tất cả đều phát xuất từ tâm".

Tất cả lời ăn tiếng nói, cử chỉ, hành động phát lộ ra bên ngoài đều do tâm ý bên trong thúc động, chi phối. Nếu tâm hòa thì thân, khẩu hòa. Nếu tâm bất hòa thì thân, khẩu bất hòa.

Nếu muốn thuận hòa, hòa hợp với nhau như nước với sữa, mỗi người phải biết từ bỏ bản ngã, thói quen, tình cảm, quan niệm, cá tính riêng tư của mình lúc sống với nhau. Nói cách khác, phải biết từ bỏ tâm của mình để sống theo tâm của người khác, như đoạn kinh Rừng Sừng Bò sau đây:

"- Bạch Thế Tôn! Chúng con suy nghĩ như sau: Ta hãy từ bỏ tâm của ta và sống theo tâm của tôn giả này. Và con đã từ bỏ tâm của con để sống theo tâm của tôn giả ấy. Chúng con tuy khác thân nhưng giống như đồng một tâm. Nhờ vậy, chúng con sống hòa hợp với nhau như nước với sữa, sống nhìn nhau với con mắt thiện cảm". (Trung Bộ kinh I)

Nói từ bỏ tâm của mình hay từ bỏ bản ngã của mình giữa tập thể Tăng lữ tưởng đâu là quá lý tưởng, chỉ có các bậc Thánh nhân mới sống với nhau như vậy được.

Không phải thế đâu. Nếu ta đem áp dụng "lý thuyết" ấy trong đời sống tương giao, ứng xử, trong cộng đồng tu viện, thiền viện, thì mỗi người cần có chút thương yêu, thông cảm nhau, biết chu toàn bổn phận và trách nhiệm của mình, có tinh thần tự giác, tự trọng, thì sẽ đưa đến sự hòa hợp tuyệt vời. Như đoạn kinh giản dị và cụ thể ở trong kinh Rừng Sừng Bò:

"- Ở đây, bạch Thế Tôn! Chúng con, ai đi làng khất thực về trước thì người ấy đặt các chỗ ngồi, soạn sẵn nước uống, nước rửa chân, soạn sẵn một bình bát bỏ đồ dư. Ai đi làng khất thực về sau, thì người ấy, còn đồ ăn thừa, nếu muốn thì cứ ăn; nếu không muốn thì bỏ vào chỗ không có cỏ xanh hay đổ vào nước không có loài côn trùng. Sau đó, người ấy xếp dọn lại các chỗ ngồi, cất đi nước uống, nước rửa chân, cất đi cái bát bỏ đồ dư và quét sạch nhà ăn. Ai thấy ghè nước uống, ghè nước rửa chân hay ghè nước trong nhà cầu hết nước, trống không thì người ấy sẽ tìm cách lo liệu nước. Nếu ai làm không nổi với sức tay của mình thì dùng tay ra hiệu gọi người thứ hai: "Chúng ta hãy cùng lo liệu nước!"

Bạch đức Thế Tôn! Chúng con làm việc không gây ra tiếng động. Và đến ngày thứ năm, bạch đức Thế Tôn! Suốt đêm, chúng con ngồi đàm luận về giáo pháp. Chúng con sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần."

Như vậy, một đời sống thanh cao, hiền thiện không phải là lý tưởng trừu tượng, xa vời... mà nó chính là đời sống lành mạnh, trong sáng, hiền hòa, giản dị ở đây và bây giờ. Chân lý, sự thật bao giờ cũng là cái thiết thực hiện tại. Một đời sống chỉ cần có tu tập, có chánh niệm, tỉnh giác thì tâm hòa có thể tựu thành ngay lập tức để đem lại hạnh phúc, an vui cho mình, cho tập thể, cho cộng đồng xã hội vậy.

4. Lợi hòa (lābhadhammikā)

Cộng đồng Tăng lữ của đức Thế Tôn sở dĩ sống thanh tịnh, hòa hợp với nhau như nước với sữa là do thân, khẩu, ý hòa, đồng thời có sự đóng góp của lợi hòa nữa.

Đối với vật chất thuộc tứ sự, tức vật thực, y áo, thuốc men, chỗ ngủ nghỉ nhận được đúng pháp, hợp pháp; các vị tỳ-khưu san sẻ đồng đều đến các vị đồng phạm hạnh để tạo nên đời sống tương ái, tương kính; và nhất là xóa bỏ sự bất bình đẳng về lợi dưỡng.

Như chúng ta đã biết, giáo hội của đức Tôn Sư thời ấy gồm đủ mọi thành phần, giai cấp trong xã hội. Các vị tỳ-khưu xuất thân vua chúa, quý tộc, tướng lãnh, trí thức đã sống hòa hợp với những tỳ-khưu xuất thân thợ thuyền, tướng cướp, cùng đinh, nô lệ. Họ tình nguyện sống đời vô sản bần hàn trong giáo hội độc thân văn minh, công bằng, dân chủ, giải thoát, tự do... cao thượng nhất trong lịch sử loài người.

Vì lý tưởng giác ngộ là tối hậu nên họ không được quyền dính mắc vào tư hữu. Nói cách khác, họ không thể sống đời nô lệ vật chất, tự trói buộc mình vào cái mà họ đã từ bỏ.

Do vậy, tam y, bình bát là tài sản duy nhất cho vị tỳ-khưu lên đường. Y dư, bát thừa là phải xả. Sàng tọa chỉ để ngủ nghỉ qua đêm. Vật thực chỉ tạm thời nuôi mạng sống để hành đạo. Thuốc men chỉ để phòng bệnh và chữa bệnh.

Tất cả đều nhận được một cách chánh mạng, hợp pháp và luật từ tâm tịnh tín của thập phương. Đây là hình ảnh đẹp, mang tính thuyết phục cao nhất, là tấm gương sáng chói nhất cho những ai bước chân vào con đường ly dục, từ bỏ đời sống ích kỷ, tư hữu, lợi dưỡng đúng như hình ảnh của câu thơ mang giá trị mỹ học ngàn đời:

"Ngàn nhà, một bát xin ăn

Sá gì cô lẻ, chiếc thân dậm ngoài

Chỉ vì sinh tử hôm mai

Nắng mưa, sương tuyết độ người hữu duyên!"

Do vậy, vấn đề san sẻ manh áo, nắm cơm, liều thuốc cho huynh đệ đồng tu không những chỉ là ý thức tự giác đơn thuần; nó còn là nghĩa cử thiêng liêng, cao đẹp, viên mãn phạm hạnh của những vị tỳ-khưu sống trong giáo hội của đức Tôn Sư. Như thế, lợi hòa ở đây không phải là bình quân lợi dưỡng một cách máy móc. Khi san sẻ tứ sự để đạt lợi hòa, người cho vừa nhận được niềm vui của hạnh thí xả vừa bảo vệ được sự trong sạch của việc thọ dụng. Nó vắng bóng chữ lợi vật chất áo cơm thể phàm, dung tục.

5. Giới hòa (Sīla sāmāññagata)

Đóng góp cho sự hòa hợp, thanh tịnh trong đời sống Tăng chúng còn có giới hòa nữa, vì giới luật là nền tảng của Phật giáo (vinayo sāsana mūlam) nên nó rất quan trọng. Giới luật, theo Phật giáo Nam Tông là Tứ thanh tịnh giới; tuy nhiên, các tông phái Phật giáo khác, kể cả Đại thừa cũng tương tự nhau:

- - *Biệt biệt giải thoát giới.*
- - *Lục căn thu thúc giới.*
- - *Nuôi mạng thanh tịnh giới.*
- - *Quán tưởng vật dụng giới.*

Nếu giới luật được thọ trì nghiêm túc, đúng đắn sẽ đưa đến một đời sống giải thoát, không bị chấp trước, được người trí tán thán. Một đời sống có "kỷ luật cảm xúc và kỷ luật tinh thần" chính là một đời sống quân bình tuyệt hảo, đem đến sự hài hòa giữa nội tâm và ngoại cảnh, đem đến hạnh phúc và an vui cho mình và cho người. Có giới, ta sẽ biết tri túc về ăn ở, biết tôn trọng và thương yêu huynh đệ đồng tu, thương yêu mọi loài, không dám xâm phạm cả những sinh vật li ti, bé mọn, cả một cọng cỏ, mầm xanh vô tri giác.

Trong một tu viện, tự viện, thiền viện, sa-di có giới của sa di, tỳ-khưu có giới của tỳ-khưu; giới tử, cư sĩ thọ 5 giới hay 8 giới, ai cũng có bốn phận về chính giới hạnh của mình, ai cũng hướng đến sự an lạc, thanh tịnh và giải thoát. Ở đây không có sự dòm ngó, chỉ trích, phê phán nhau. Người nào phạm sự nấy. Người ít giới tôn trọng người nhiều giới. Người nhiều giới quan tâm nhắc nhở người ít giới. Tất cả đây sẽ tạo nên một không khí hài hòa, ấm cúng, đạo vị; nó tạo nên sự tương ái, tương kính, đưa đến nhất trí, hòa hợp, không có xung nghịch và tranh cãi nhau.

6. Kiến hòa (dīṭṭhi sāmāññagata)

Đức Phật dạy: "Này các thầy tỳ-khưu! Trong 6 pháp cần phải ghi nhớ này, có một pháp tối thượng, thâm nhiếp tất cả, làm giềng mối cho tất cả, chính là tri kiến này, thuộc bậc Thánh, có khả năng hướng thượng, khiến người thực hành chơn chánh diệt tận khổ đau. Này các tỳ-khưu! Ví như một căn nhà có mái nhọn như ngọn tháp, có một bộ phận tối thượng, thâm nhiếp tất cả, làm giềng mối cho tất cả, chính là mái nhọn".

Tri kiến hay kiến hòa là pháp cuối cùng của Lục hòa, là thấy biết bản chất như thực của các pháp; một sự thấy biết chơn chánh, trọn vẹn, trực thị; không qua cảm xúc phù du cùng tri giác bọt bèo, chủ quan, phiến diện. Đây là cả một sự hội thông, cảm nghiệm trực tiếp về thực tại mà không qua sự khúc xạ của trí năng cùng những phán đoán, suy luận, diễn giảng của khói sương ý niệm.

Tri kiến là gọi tắt của chánh tri kiến. Chánh tri kiến là gọi tắt của chánh kiến, chánh văn, chánh giác, chánh tri.

Ta cũng biết rằng có hai loại chánh kiến: chánh kiến hữu lậu có sanh y và chánh kiến vô lậu, siêu thế, không có sanh y.

Thế nào là chánh kiến hữu lậu, có sanh y? "*Thấy có bố thí, cúng dường, có lễ hy sinh, có quả báo các nghiệp thiện ác, có đời này, đời khác, có mẹ, có cha, có các loại hóa sanh; ở đời có bậc sa môn, bà-la-môn; như vậy là chánh kiến hữu lậu. Ngược lại là tà kiến.*" (Trung bộ kinh III).

Thế nào là chánh kiến vô lậu, siêu thế, không có sanh y? "*Phàm cái gì thuộc tuệ căn, tuệ học, trạch pháp giác chi, chánh kiến, đạo chi của một vị thành thực Thánh đạo A-la-hán có vô lậu tâm; chánh kiến như vậy là chánh kiến vô lậu, siêu thế*" (Trung bộ kinh III).

Như vậy, khi một vị tỳ-khưu sống trong giáo hội của đức Tôn Sư, có tinh cần tu tập, thành tựu được tri kiến chơn chánh nào, phải biết san sẻ, minh giải cho các vị đồng tu để họ có được những tri kiến chơn chánh như mình vậy. Đây gọi là kiến hòa.

Một hội chúng tu học, không thể nào đưa đến hòa hợp được khi những kiến giải về giáo pháp bất đồng với nhau, sai lệch nhau cả từ nguyên lẫn ngữ nghĩa. Khi mà những thấy, biết về giáo pháp rơi vào các quan niệm, quan điểm cá nhân, rơi vào các chứng lý cục bộ, phiến diện thì hội chúng ấy sẽ dẫn đến tranh luận, tranh chấp bất hòa, phân ly rồi tan rã.

Cho nên, kiến hòa là cốt lõi, là tinh túy, là mái nhọn của căn nhà thâm nhiếp những phần còn lại. Nói rõ hơn, chánh tri kiến, thuộc tuệ phần trong Bát Thánh Đạo, nên nó là người dẫn đường minh triết cho 5 phần còn lại đi theo sau.

Kết luận

Từ Lục hòa có nguồn gốc kinh điển như chúng ta vừa biết ở trên, ngày nay, khi học Phật, người ta đã cô đọng lại sáu nguyên tắc sống ấy là như sau:

- 1- Thân hòa đồng trú (*thân hòa cùng ở*).
- 2- Lợi hòa đồng quân (*lợi hòa cùng chia*).
- 3- Khẩu hòa vô tranh (*khẩu hòa không tranh*).
- 4- Ý hòa đồng duyệt (*ý hòa cùng vui*).
- 5- Kiến hòa đồng giải (*kiến hòa cùng rõ thông*).
- 6- Giới hòa đồng tu (*giới hòa cùng tu*).

Tinh thần Lục hòa ấy:

- Nếu biết áp dụng trong đời sống gia đình thì gia đình ấy được ấm êm, hạnh phúc.
- Nếu biết áp dụng trong đời sống tập thể, tổ chức nào thì tập thể, tổ chức ấy sẽ được lớn mạnh, hưng vượng, đoàn kết.
- Nếu biết áp dụng cho mỗi quốc gia, thì quốc gia, dân tộc ấy sẽ được giàu mạnh, văn minh, tiến bộ.
- Nếu biết áp dụng cho thế giới năm châu thì thế gian này sẽ trở thành thời đại của Chuyển Luân Thánh Vương.
- Nếu áp dụng vào các tu viện, tự viện, thiền viện, Phật học viện, giáo hội Tăng-già thì Phật giáo sẽ còn tồn tại và hưng thịnh dài lâu.

Bèn có thơ rằng:

"- Biển đông, sông suối họp về
Đồng tu, đồng học đề huề hai vai
Phật xưa chân lý sẵn rồi
Ngày nay tứ chúng cùng vui lục hòa".

LINH SƠN

ADIĐÀ Viện | Amida Center
362 County Road 4919 | Quitman, Texas 75783
903 | 967.2451

Ohio
4045 Cleveland Avenue | Columbus Ohio 43224
614 | 476.3758

Thời Khoá

Thường Nhật từ Thứ Hai - Thứ Bảy

Niệm Phật: 8 am -10 am / 3 pm- 5 pm

Công Phu Khuya: 4 am | Công Phu Chiều: 6 pm

Chủ Nhật Công Phu Khuya: 4 am
Lễ Cầu An Cộng Đồng: 2 pm

Ghi Chú:

- Tại Tu Viện Linh Sơn ADIĐÀ lịch trình Lễ Bế Tết được ấn định đúng theo ngày 15 & 30 Âm Lịch, tháng thiếu thi vào ngày 29, chư Bồ Tát giới từ muốn về tham dự xin lưu ý, và
- Để hỗ trợ bồ tát giới từ ở phương xa nếu không có đủ cơ duyên về đạo tràng nay có thể thỉnh giới viên thông, xin điện thoại đến Tu Viện hoặc đạo tràng Linh Sơn Ohio lúc 8:00 AM theo lịch trình.
- Lễ Bế Tết được phân làm bốn mùa:**
 - Mùa Xuân từ đầu tháng 1 - cuối tháng 3 ẤL
 - Mùa Hạ từ đầu tháng 4 - cuối tháng 6 ẤL
 - Mùa Thu từ đầu tháng 7 - cuối tháng 9 ẤL
 - Mùa Đông từ đầu tháng 10 - cuối tháng 12 ẤL

Chủ Nhật	Thứ Hai	Thứ Ba	Thứ Tư	Thứ Năm	Thứ Sáu	Thứ Bảy
1 ^{4/12} Lễ Giải Thất An Cư Kết Đông 2016 Lễ Quy Y Thọ Bồ Tát Giới Tung Giới	2 ⁵	3 ⁶	4 ⁷	5 ⁸ Vía Phật Thích Ca Thành Đạo	6 ⁹	7 ¹⁰ Lễ Hỷ Kỳ HT Thích Duy Lực LS Ohio (DL)
8 ¹¹ Bồ Tát Phật Tử	9 ¹²	10 ¹³	11 ¹⁴ Lễ Sám Hối	12 ¹⁵ Bồ Tát Tăng Ni	13 ¹⁶	14 ¹⁷
15 ¹⁸	16 ¹⁹	17 ²⁰	18 ²¹	19 ²²	20 ²³	21 ²⁴
22 ²⁵ Bồ Tát Phật Tử	23 ²⁶	24 ²⁷	25 ²⁸	26 ²⁹ Lễ Sám Hối	27 ^{30/12} Bồ Tát Tăng Ni	28 ^{1/1} Mừng Một Tết Tết Đinh Dậu 2017 Vía Đức Phật Di Lặc Luân phiên niệm Phật
29 ² Mừng Hai Tết LS Ohio Tổ Chức Tết Nguyên Đán Luân phiên niệm Phật	30 ³ Mừng Ba Tết Luân phiên niệm Phật	31 ⁴				

Thứ Bảy 28/01/17 Mừng Một Tết | Tết Đinh Dậu
Vía Đức Phật Di Lặc
Luân Phiên Niệm Phật

Chủ Nhật 29/01/17 Mừng Hai Tết | Luân Phiên Niệm Phật

Thứ Hai 30/01/17 Mừng Ba Tết | Luân Phiên Niệm Phật

GHI CHÚ: An Cư Kết Đông 10 Ngày (23/12/16 - 01/01/2017)

Linh Sơn Ohio Tổ Chức Lễ Cầu An Cộng Đồng - Chủ Nhật 29/01/17 (Mùng Hai Tết Nguyên Đán)

Chủ Nhật 01/01/17 Lễ Giải Thất An Cư Kết Đông 2016
Quy y | Thọ Bồ Tát giới | Tung giới

Thứ Năm 05/01/17 Vía Phật Thích Ca Thành Đạo

Thứ Bảy 07/01/17 Lễ Hỷ Kỳ, HT Thích Duy Lực LS Ohio (DL)

Chủ Nhật 08/01/17 Bồ Tát | Phật Tử

Thứ Tư 11/01/17 Lễ Sám Hối

Thứ Năm 12/01/17 Bồ Tát | Tăng Ni

Chủ Nhật 22/01/17 Bồ Tát | Phật Tử

Thứ Năm 26/01/17 Lễ Sám Hối

Thứ Sáu 27/01/17 Bồ Tát | Tăng Ni

Tết-Niên Giao Thừa

LỊCH TRÌNH TU HỌC THÁNG 2

2017

Chủ Nhật	Thứ Hai	Thứ Ba	Thứ Tư	Thứ Năm	Thứ Sáu	Thứ Bảy
			1 ^{5/1}	2 ⁶ Vía Nhiên Đăng Cổ Phật	3 ⁷ Lễ Hủy Kỳ, HT Huyện Vĩ Tu Viện LS ADiĐà (ÁL)	4 ⁸
5 ⁹ Bồ Tát Phật Tử Tu Viện LS ADiĐà Tổ Chức Tết Nguyên Đán & Rằm Thượng Nguyên	6 ¹⁰	7 ¹¹	8 ¹²	9 ¹³	10 ¹⁴ Lễ Sám Hối	11 ¹⁵ Bồ Tát Tăng Ni Rằm Thượng Nguyên
12 ¹⁶ LS Ohio Tổ Chức Rằm Thượng Nguyên	13 ¹⁷	14 ¹⁸	15 ¹⁸ Lễ Hủy Kỳ, HT Thích Huyền Vĩ LS Ohio (DL)	16 ²⁰	17 ²¹	18 ²²
19 ²³ Bồ Tát Phật Tử	20 ²⁴	21 ²⁵	22 ²⁶	23 ²⁷	24 ²⁸ Lễ Sám Hối	25 ²⁹ Bồ Tát Tăng Ni
26 ^{1/2} Huân Tu Niệm Phật	27 ²	28 ³				

LINH SƠN

ADiĐà Viện | Amida Center
362 County Road 4919 | Quitman, Texas 75783
903 | 967.2451

Ohio
4045 Cleveland Avenue | Columbus Ohio 43224
614 | 476.3758

Thời Khoá

Thường Nhật từ Thứ Hai - Thứ Bảy

Niệm Phật: 8 am -10 am / 3 pm- 5 pm

Công Phu Khuya: 4 am | Công Phu Chiều: 6 pm

Chủ Nhật Công Phu Khuya: 4 am

Lễ Cầu An Cộng Đồng: 2 pm

Ghi Chú:

- Tại Tu Viện Linh Sơn ADiĐà lịch trình Lễ Bồ Tát được ấn định đúng theo ngày 15 & 30 Âm Lịch, tháng thiếu thi vào ngày 29, chư Bồ Tát giới từ muốn về tham dự xin lưu ý; và

- Để hỗ trợ bồ tát giới từ ở phương xa nếu không có đủ cơ duyên về đạo tràng nay có thể thỉnh giới viên thông, xin điện thoại đến Tu Viện hoặc đạo tràng Linh Sơn Ohio lúc 8:00 AM theo lịch trình.

Lễ Bồ Tát được phân làm bốn mùa:

-Mùa Xuân từ đầu tháng 1 - cuối tháng 3 Âm

-Mùa Hạ từ đầu tháng 4 - cuối tháng 6 Âm

-Mùa Thu từ đầu tháng 7 - cuối tháng 9 Âm

-Mùa Đông từ đầu tháng 10 - cuối tháng 12 Âm

GHI CHÚ: Chủ Nhật 05/02/17 Tu Viện LS ADiĐà Tổ Chức Tết Tết Cộng Đồng

Thứ Năm	02/02/17	Vía Nhiên Đăng Cổ Phật	Thứ Tư	15/02/17	Lễ Hủy Kỳ, HT Huyện Vĩ - LS Ohio (DL)
Thứ Sáu	03/02/17	Lễ Hủy Kỳ HT Huyện Vĩ Tu Viện LS ADiĐà (ÁL)	Chủ Nhật	19/02/17	Bồ Tát Phật Tử
Chủ Nhật	05/02/17	Bồ Tát Phật Tử	Thứ Sáu	24/02/17	Lễ Sám Hối
Thứ Sáu	10/02/17	Lễ Sám Hối	Thứ Bảy	25/02/17	Bồ Tát Tăng Ni
Thứ Bảy	11/02/17	Bồ Tát Tăng Ni Rằm Thượng Nguyên	Thứ Bảy	25/02/17	Chủ Nhật 26/02/17 Huân Tu Niệm Phật
Chủ Nhật	12/02/17	LS Ohio Tổ Chức Rằm Thượng Nguyên			

LỊCH TRÌNH TU HỌC THÁNG 3

2017

LINH SƠN

ADIDA Viện | Amida Center
362 County Road 4919 | Quitman, Texas 75783
903 | 967.2451

Ohio
4045 Cleveland Avenue | Columbus Ohio 43224
614 | 476.3758

Thời Khoá

Thường Nhật từ Thứ Hai - Thứ Bảy

Niệm Phật: 8 am -10 am / 3 pm- 5 pm

Công Phu Khuya: 4 am | Công Phu Chiều: 6 pm

Chủ Nhật Công Phu Khuya: 4 am

Lễ Cầu An Cộng Đồng: 2 pm

Ghi Chú:

- Tại Tu Viện Linh Sơn ADIDA lịch trình Lễ Bế Tắt được ấn định đúng theo ngày 15 & 30 Âm Lịch, tháng thiếu thi vào ngày 29, chư Bồ Tát giới từ muốn về tham dự xin lưu ý; và
- Để hỗ trợ bồ tát giới từ ở phương xa nếu không có đủ cơ duyên về đạo tràng nay có thể thỉnh giới viên thông, xin điện thoại đến Tu Viện hoặc đạo tràng Linh Sơn Ohio lúc 8:00 AM theo lịch trình.

Lễ Bế Tắt được phân làm bốn mùa:

-Mùa Xuân từ đầu tháng 1 - cuối tháng 3 Âm

-Mùa Hạ từ đầu tháng 4 - cuối tháng 6 Âm

-Mùa Thu từ đầu tháng 7 - cuối tháng 9 Âm

-Mùa Đông từ đầu tháng 10 - cuối tháng 12 Âm

Chủ Nhật	Thứ Hai	Thứ Ba	Thứ Tư	Thứ Năm	Thứ Sáu	Thứ Bảy
5 ⁸ Vía Phật Thích Ca Xuất Gia Huân Tu Niệm Phật	6 ⁹	7 ¹⁰	8 ¹¹	9 ¹²	10 ¹³	11 ¹⁴ Huân Tu Niệm Phật Lễ Sám Hối
12 ¹⁵ Vía Phật Thích Ca Nhập Diệt Bố Tát Tăng Ni Phật Tử	13 ¹⁶	14 ¹⁷	15 ¹⁸	16 ¹⁹ Vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát	17 ²⁰	18 ²¹ Vía Đức Phổ Hiền Bồ Tát
19 ²² Lễ Đại Tường HT Tịnh Hạnh Tu Viện LS ADIDA (ÂL) Tổ Chức Vía Đức Quán Thế Âm Tu Viện LS ADIDA & LS Ohio	20 ²³	21 ²⁴	22 ²⁵	23 ²⁶	24 ²⁷	25 ²⁸
26 ²⁹ Bố Tát Phật Tử Lễ Sám Hối	27 ³⁰ Bố Tát Tăng Ni	28 ^{1/3}	29 ²	30 ³	31 ⁴	

GHI CHÚ:
 Thứ Bảy 04/03/17 - Chủ Nhật 03/05/17: Huân Tu Niệm Phật
 Chủ Nhật 05/03/17 Vía Phật Thích Ca Xuất Gia
 Thứ Bảy 11/03/17 Lễ Sám Hối
 Chủ Nhật 12/03/17 Vía Phật Thích Ca Nhập Diệt | Bố Tát | Tăng Ni | Phật Tử
 Thứ Sáu 16/03/17 Vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát
 Thứ Bảy 18/03/17 Vía Đức Phổ Hiền Bồ Tát
 Chủ Nhật 19/03/17 Tu Viện LS ADIDA & Ohio Tổ Chức Vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát Lễ Đại Tường HT Thích Tịnh Hạnh Tu Viện LS ADIDA (ÂL)
 Chủ Nhật 26/03/17 Bố Tát | Phật Tử | Lễ Sám Hối
 Thứ Hai 27/03/17 Bố Tát | Tăng Ni

Chủ Nhật	Thứ Hai	Thứ Ba	Thứ Tư	Thứ Năm	Thứ Sáu	Thứ Bảy
						1 ^{5/2}
2 ⁶	3 ⁷	4 ⁸	5 ⁹	6 ¹⁰	7 ¹¹	8 ¹²
9 ¹³	10 ¹⁴ Lễ Đại Tường HT Thích Tịnh Hạnh LS Ohio (DL) Lễ Sám Hối	11 ¹⁵ Bồ Tát Tăng Ni	12 ¹⁶ Vía Đức Chuẩn Đề Vương Bồ Tát	13 ¹⁷	14 ¹⁸	15 ¹⁹
16 ²⁰	17 ²¹	18 ²²	19 ²³	20 ²⁴	21 ²⁵	22 ²⁶
						Huân Tu Niệm Phật
23 ²⁷ Bồ Tát Phật Tử	24 ²⁸ Lễ Sám Hối	25 ²⁹ Bồ Tát Tăng Ni	26 ^{1,4}	27 ²	28 ³	29 ⁴ Vía Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát
						30 ⁵

GHI CHÚ:

Chủ Nhật	09/04/17	Bồ Tát Phật Tử	Thứ Bảy	15/04/17	- Chủ Nhật 16/04/17	Huân Tu Niệm Phật
Thứ Hai	10/04/17	Lễ Đại Tường HT Thích Tịnh Hạnh LS Ohio (DL) Lễ Sám Hối	Chủ Nhật	23/04/17	Bồ Tát Phật Tử	
Thứ Ba	11/04/17	Bồ Tát Tăng Ni	Thứ Hai	24/04/17	Lễ Sám Hối	
Thứ Tư	12/04/17	Vía Đức Chuẩn Đề Vương Bồ Tát	Thứ Ba	25/04/17	Bồ Tát Tăng Ni	
			Thứ Bảy	29/04/17	Vía Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát	

LINH SƠN

ADIĐÀ VIỆN | AMIDA CENTER
362 County Road 4919 | Quitman, Texas 75783
903 | 967.2451

Ohio
4045 Cleveland Avenue | Columbus Ohio 43224
614 | 476.3758

Thời Khoá

Thường Nhật từ Thứ Hai - Thứ Bảy

Niệm Phật: 8 am -10 am / 3 pm- 5 pm

Công Phu Khuya: 4 am | Công Phu Chiều: 6 pm

Chủ Nhật Công Phu Khuya: 4 am

Lễ Cầu An Cộng Đồng: 2 pm

Ghi Chú:

- Tại Tu Viện Linh Sơn ADIĐÀ lịch trình Lễ Bồ Tát được ấn định đúng theo ngày 15 & 30 Âm Lịch, tháng thiếu thi vào ngày 29, chư Bồ Tát giới từ muốn về tham dự xin lưu ý; và
- Để hỗ trợ Bồ Tát giới từ ở phương xa nếu không có đủ cơ duyên về đạo tràng nay có thể thỉnh giới viên thông, xin điện thoại đến Tu Viện hoặc đạo tràng Linh Sơn Ohio lúc 8:00 AM theo lịch trình.
- Lễ Bồ Tát được phân làm bốn mùa:**
 - Mùa Xuân từ đầu tháng 1 - cuối tháng 3 ẤL
 - Mùa Hạ từ đầu tháng 4 - cuối tháng 6 ẤL
 - Mùa Thu từ đầu tháng 7 - cuối tháng 9 ẤL
 - Mùa Đông từ đầu tháng 10 - cuối tháng 12 ẤL

LỊCH TRÌNH TU HỌC THÁNG 5

2017

LINH SƠN

ADIĐÀ VIỆN | Amida Center
362 County Road 4919 | Quitman, Texas 75783
903 | 967.2451

Ohio
4045 Cleveland Avenue | Columbus Ohio 43224
614 | 476.3758

Thời Khoá

Thường Nhật từ Thứ Hai - Thứ Bảy

Niệm Phật: 8 am -10 am / 3 pm- 5 pm

Công Phu Khuya: 4 am | Công Phu Chiều: 6 pm

Chủ Nhật Công Phu Khuya: 4 am

Lễ Cầu An Cộng Đồng: 2 pm

Ghi Chú:

- Tại Tu Viện Linh Sơn ADIĐÀ lịch trình Lễ Bế Tắt được ấn định đúng theo ngày 15 & 30 Âm Lịch, tháng thiếu thì vào ngày 29, chừ Bờ Bờ Tắt giới từ muốn về tham dự xin lưu ý; và

- Để hỗ trợ bỏ tất giới từ ở phương xa nếu không có đủ cơ duyên về đạo tràng nay có thể thỉnh giới viên thông, xin điện thoại đến Tu Viện hoặc đạo tràng Linh Sơn Ohio lúc 8:00 AM theo lịch trình.

Lễ Bế Tắt được phân làm bốn mùa:

-Mùa Xuân từ đầu tháng 1 - cuối tháng 3 ẤL

-Mùa Hạ từ đầu tháng 4 - cuối tháng 6 ẤL

-Mùa Thu từ đầu tháng 7 - cuối tháng 9 ẤL

-Mùa Đông từ đầu tháng 10 - cuối tháng 12 ẤL

Chủ Nhật	Thứ Hai	Thứ Ba	Thứ Tư	Thứ Năm	Thứ Sáu	Thứ Bảy
	1 ^{6/4}	2 ⁷	3 ⁸	4 ⁹	5 ¹⁰	6 ¹¹
7 ¹² Bồ Tát Phật Tử	8 ¹³	9 ¹⁴ Lễ Sám Hối	10 ¹⁵ Vía Phật Thích Ca Đản Sinh Bồ Tát Tăng Ni	11 ¹⁶ Lễ Khai Hạ Tu Viện LS ADIĐÀ & LS Ohio	12 ¹⁷	13 ¹⁸
LS Ohio Tổ Chức Đại Lễ Phật Đản	14 ¹⁹	15 ²⁰ Vía Bồ Tát Thích Quảng Đức	16 ²¹	17 ²²	18 ²³	19 ²⁴
14 ¹⁹ Tổ Chức Đại Lễ Phật Đản Tu Viện LS ADIĐÀ	20 ²¹	21 ²²	22 ²³ Vía Bồ Tát Thích Quảng Đức	23 ²⁴	24 ²⁵	25 ²⁶
21 ²⁶ Bồ Tát Phật Tử	22 ²⁷	23 ²⁸	24 ²⁹ Lễ Sám Hối	25 ³⁰ Bồ Tát Tăng Ni	26 ^{1/5}	27 ² Lễ Hủy Kỳ HT Tuyển Hóa LS Ohio (DL) Huân Tu Niệm Phật
28 ³	29 ⁴	30 ⁵	31 ⁶			
Huân Tu Niệm Phật						

GHI CHÚ: Chủ Nhật 07/05/17 Linh Sơn Ohio Tổ Chức Đại Lễ Phật Đản
Chủ Nhật 14/05/17 Tu Viện LS ADIĐÀ Tổ Chức Đại Lễ Phật Đản

Chủ Nhật 07/05/17 Bồ Tát | Phật Tử
Thứ Ba 09/05/17 Lễ Sám Hối
Thứ Tư 10/05/17 Vía Phật Thích Ca Đản Sinh | Bồ Tát | Tăng Ni
Thứ Năm 11/05/17 Lễ Khai Hạ Tu Viện LS ADIĐÀ & LS Ohio
Thứ Hai 15/05/17 Vía Bồ Tát Thích Quảng Đức

Chủ Nhật 21/05/17 Bồ Tát | Phật Tử
Thứ Tư 24/05/17 Lễ Sám Hối
Thứ Năm 25/05/17 Bồ Tát | Tăng Ni
Thứ Bảy 27/05/17 Lễ Hủy Kỳ HT Tuyển Hóa LS Ohio (DL)
Thứ Bảy 27/05/17 - Chủ Nhật 28/05/17 Huân Tu Niệm Phật

Thứ Năm 11/05/17 Khai Hạ @ Tu Viện LS ADIĐÀ & LS Ohio

LỊCH TRÌNH TU HỌC THÁNG 6

2017

LINH SƠN

ADiĐà Viện | Amida Center
362 County Road 4919 | Quitman, Texas 75783
903 | 967.2451

Ohio
4045 Cleveland Avenue | Columbus Ohio 43224
614 | 476.3758

Thời Khoá

Thường Nhật từ Thứ Hai - Thứ Bảy

Niệm Phật: 8 am -10 am / 3 pm- 5 pm

Công Phu Khuya: 4 am | Công Phu Chiều: 6 pm

Chủ Nhật Công Phu Khuya: 4 am

Lễ Cầu An Cộng Đồng: 2 pm

Ghi Chú:

- Tại Tu Viện Linh Sơn ADiĐà lịch trình Lễ Bế Tắt được ấn định đúng theo ngày 15 & 30 Âm Lịch, tháng thiếu thi vào ngày 29, chư Bồ Tát giới từ muốn về tham dự xin lưu ý; và

- Để hỗ trợ bồ tát giới từ ở phương xa nếu không có đủ cơ duyên về đạo tràng nay có thể thỉnh giới viên thông, xin điện thoại đến Tu Viện hoặc đạo tràng Linh Sơn Ohio lúc 8:00 AM theo lịch trình.

Lễ Bế Tắt được phân làm bốn mùa:

-Mùa Xuân từ đầu tháng 1 - cuối tháng 3 Âm

-Mùa Hạ từ đầu tháng 4 - cuối tháng 6 Âm

-Mùa Thu từ đầu tháng 7 - cuối tháng 9 Âm

-Mùa Đông từ đầu tháng 10 - cuối tháng 12 Âm

Chủ Nhật	Thứ Hai	Thứ Ba	Thứ Tư	Thứ Năm	Thứ Sáu	Thứ Bảy
4 ¹⁰ Vía Đức Hộ Pháp Già Lam Lễ Hỷ Kỳ HT Tuyên Hóa Tu Viện LS ADiĐà (ÁL)	5 ¹¹	6 ¹²	7 ¹³	8 ¹⁴ Lễ Sám Hối	9 ¹⁵ Bố Tát Tăng Ni	10 ¹⁶
11 ¹⁷ Bố Tát Phật Tử	12 ¹⁸	13 ¹⁹	14 ²⁰	15 ²¹	16 ²²	17 ²³ Huân Tu Niệm Phật
18 ²⁴ Huân Tu Niệm Phật	19 ²⁵	20 ²⁶	21 ²⁷	22 ²⁸ Lễ Sám Hối	23 ²⁹ Bố Tát Tăng Ni	24 ^{1/6}
25 ² Bố Tát Phật Tử	26 ³	27 ⁴	28 ⁵	29 ⁶	30 ⁷ Lễ Khai Thất	An Cư Kết Hạ

GHI CHÚ: An Cư Kết Hạ 10 Ngày (30/06/17 - 09/07/17)

Chủ Nhật	06/06/17	Vía Đức Hộ Pháp Già Lam	Thứ Bảy	17/06/17	Chủ Nhật 18/06/17	Huân Tu Niệm Phật
Thứ Năm	08/06/17	Lễ Sám Hối	Thứ Năm	22/06/17	Lễ Sám Hối	
Thứ Sáu	09/06/17	Bố Tát Tăng Ni	Thứ Sáu	23/06/17	Bố Tát Tăng Ni	
Chủ Nhật	11/06/17	Bố Tát Phật Tử	Chủ Nhật	25/06/17	Bố Tát Phật Tử	
			Thứ Sáu	30/06/17	Lễ Khai Thất - An Cư Kết Hạ	Phật Thất 10 Ngày

LỊCH TRÌNH TU HỌC THÁNG 7

2017

LINH SƠN

ADIĐÀ VIỆN | Amida Center
362 County Road 4919 | Quitman, Texas 75783
903 | 967.2451

Ohio
4045 Cleveland Avenue | Columbus Ohio 43224
614 | 476.3758

Thời Khoá

Thường Nhật từ Thứ Hai - Thứ Bảy

Niệm Phật: 8 am -10 am / 3 pm- 5 pm

Công Phu Khuya: 4 am | Công Phu Chiều: 6 pm

Chủ Nhật Công Phu Khuya: 4 am

Lễ Cầu An Cộng Đồng: 2 pm

Ghi Chú:

- Tại Tu Viện Linh Sơn ADIĐÀ lịch trình Lễ Bế Tát được ấn định đúng theo ngày 15 & 30 Âm Lịch, tháng thiếu thì vào ngày 29, chừ Bờ Tát bắt giới từ muốn về tham dự xin lưu ý; và

- Để hỗ trợ bề lạt giới từ ở phương xa nếu không có đủ cơ duyên về đạo tràng nay có thể thỉnh giới viễn thông, xin điện thoại đến Tu Viện hoặc đạo tràng Linh Sơn Ohio lúc 8:00 AM theo lịch trình.

- Lễ Bế Tát được phân làm bốn mùa:**

- Mùa Xuân từ đầu tháng 1 - cuối tháng 3 Âm

- Mùa Hạ từ đầu tháng 4 - cuối tháng 6 Âm

- Mùa Thu từ đầu tháng 7 - cuối tháng 9 Âm

- Mùa Đông từ đầu tháng 10 - cuối tháng 12 Âm

Chủ Nhật	Thứ Hai	Thứ Ba	Thứ Tư	Thứ Năm	Thứ Sáu	Thứ Bảy
						1 ^{8/6}
						An Cư Kết Hạ
2 ⁹	3 ¹⁰	4 ¹¹	5 ¹²	6 ¹³	7 ¹⁴ Lễ Sám Hối	8 ¹⁵ Bố Tát Tăng Ni
An Cư Kết Hạ - Phật Thất 10 Ngày (từ ngày 30/06/17 đến 09/07/17)						
9 ¹⁶ Bố Tát Phật Tử Lễ Giải Thất Thọ Giới Tu Viện LS ADIĐÀ & LS Ohio Tổ Chức Vía Quán Thế Âm	10 ¹⁷	11 ¹⁸	12 ¹⁹ Vía Đức Quán Thế Âm Bố Tát	13 ²⁰	14 ²¹	15 ²²
16 ²³	17 ²⁴	18 ²⁵	19 ²⁶	20 ²⁷	21 ²⁸ Lễ Sám Hối	22 ²⁹ Bố Tát Tăng Ni
23 ^{1/6 Nhuận} Bố Tát Phật Tử	24 ²	25 ³	26 ⁴	27 ⁵	28 ⁶	29 ⁷
30 ⁸	31 ⁹					

GHI CHÚ:

An Cư Kết Hạ 10 Ngày (30/06/17 - 09/07/17)

Thứ Sáu 07/07/17 Lễ Sám Hối

Thứ Bảy 08/07/17 Bố Tát | Tăng Ni

Chủ Nhật 09/07/17 Lễ Giải Thất | Quy Y | Thọ Bồ Tát Giới | tụng Giới | Bố Tát | Phật Tử

Tu Viện LS ADIĐÀ Viện & LS Ohio Tổ Chức Vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát

Thứ Tư 12/07/17 Vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát

Thứ Sáu 21/07/17 Lễ Sám Hối

Thứ Bảy 22/07/17 Bố Tát | Tăng Ni

Chủ Nhật 23/07/17 Bố Tát | Phật Tử

LỊCH TRÌNH TU HỌC THÁNG 8

2017

LINH SƠN

ADiĐà Viện | Amida Center
362 County Road 4919 | Quitman, Texas 75783
903 | 967.2451

Ohio
4045 Cleveland Avenue | Columbus Ohio 43224
614 | 476.3758

Thời Khoá

Thường Nhật từ Thứ Hai - Thứ Bảy

Niệm Phật: 8 am -10 am / 3 pm- 5 pm

Công Phu Khuya: 4 am | Công Phu Chiều: 6 pm

Chủ Nhật Công Phu Khuya: 4 am
Lễ Cầu An Cộng Đồng: 2 pm

Ghi Chú:

- Tại Tu Viện Linh Sơn ADiĐà lịch trình Lễ Bế Tắt được ấn định đúng theo ngày 15 & 30 Âm Lịch, tháng thiếu thi vào ngày 29, chư Bồ Tát giới từ muốn về tham dự xin lưu ý; và
- Để hỗ trợ bồ tát giới từ ở phương xa nếu không có đủ cơ duyên về đạo tràng nay có thể thỉnh giới viên thông, xin điện thoại đến Tu Viện hoặc đạo tràng Linh Sơn Ohio lúc 8:00 AM theo lịch trình.
- Lễ Bế Tắt được phân làm bốn mùa:**
 - Mùa Xuân từ đầu tháng 1 - cuối tháng 3 Âm
 - Mùa Hạ từ đầu tháng 4 - cuối tháng 6 Âm
 - Mùa Thu từ đầu tháng 7 - cuối tháng 9 Âm
 - Mùa Đông từ đầu tháng 10 - cuối tháng 12 Âm

Chủ Nhật	Thứ Hai	Thứ Ba	Thứ Tư	Thứ Năm	Thứ Sáu	Thứ Bảy
		1 ^{10/6}	2 ¹¹	3 ¹²	4 ¹³	5 ¹⁴ Lễ Sám Hối
6 ¹⁵ Bố Tát Tăng Ni Phật Tử	7 ¹⁶	8 ¹⁷	9 ¹⁸	10 ¹⁹ Vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát	11 ²⁰	12 ²¹
13 ²²	14 ²³	15 ²⁴	16 ²⁵	17 ²⁶	18 ²⁷	19 ²⁸
Huân Tu Niệm Phật						
20 ²⁹ Bố Tát Phật Tử Lễ Sám Hối	21 ^{30/6 (Nhuan)} Bố Tát Tăng Ni	22 ^{1/7} Khai Kinh Vu Lan	23 ²	24 ³	25 ⁴	26 ⁵
27 ⁶	28 ⁷	29 ⁸	30 ⁹	31 ¹⁰		

GHI CHÚ:

Thứ Bảy 05/08/17 Lễ Sám Hối
 Chủ Nhật 06/08/17 Bố Tát | Tăng Ni | Phật Tử
 Thứ Năm 10/08/17 Vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát
 Thứ Năm 10/08/17 - Chủ Nhật 13/08/17 Huân Tu Niệm Phật

Chủ Nhật 20/08/17 Bố Tát | Phật Tử | Lễ Sám Hối
 Thứ Hai 21/08/17 Bố Tát | Tăng Ni
 Thứ Ba 22/08/17 Khai Kinh Vu Lan (Tung 1 Tháng)

LỊCH TRÌNH TU HỌC THÁNG 9

2017

LINH SƠN

ADiĐà Viện | Amida Center
362 County Road 4919 | Quitman, Texas 75783
903 | 967.2451

Ohio
4045 Cleveland Avenue | Columbus Ohio 43224
614 | 476.3758

Thời Khoá

Thường Nhật từ Thứ Hai - Thứ Bảy

Niệm Phật: 8 am -10 am / 3 pm- 5 pm

Công Phu Khuya: 4 am | Công Phu Chiều: 6 pm

Chủ Nhật Công Phu Khuya: 4 am
Lễ Cầu An Cộng Đồng: 2 pm

Ghi Chú:

- Tại Tu Viện Linh Sơn ADiĐà lịch trình Lễ Bế Tắt được ấn định đúng theo ngày 15 & 30 Âm Lịch, tháng thiếu thì vào ngày 29, chủ Bờ Bề Tắt giới từ muốn về tham dự xin lưu ý; và
- Để hỗ trợ bỏ lát giới từ ở phương xa nếu không có đủ cơ duyên về đạo tràng nay có thể thỉnh giới viên thông, xin điện thoại đến Tu Viện hoặc đạo tràng Linh Sơn Ohio lúc 8:00 AM theo lịch trình.
- Lễ Bế Tắt được phân làm bốn mùa:**
 - Mùa Xuân từ đầu tháng 1 - cuối tháng 3 Âm
 - Mùa Hạ từ đầu tháng 4 - cuối tháng 6 Âm
 - Mùa Thu từ đầu tháng 7 - cuối tháng 9 Âm
 - Mùa Đông từ đầu tháng 10 - cuối tháng 12 Âm

Chủ Nhật	Thứ Hai	Thứ Ba	Thứ Tư	Thứ Năm	Thứ Sáu	Thứ Bảy
3 ¹³ Bồ Tát Phật Tử Tổ Chức Đại Lễ Vu Lan Tu Viện LS ADiĐà	4 ¹⁴ Lễ Sám Hối	5 ¹⁵ Vía Đức Mục Kiền Liên Bồ Tát Lễ Mãn Hạ Tự Tử Tu Viện LS ADiĐà & LS Ohio	6 ¹⁶ Khánh Tuế Dallas, TX	7 ¹⁷	8 ¹⁸	9 ¹⁹
10 ²⁰ LS Ohio Tổ Chức Đại Lễ Vu Lan	11 ²¹	12 ²²	13 ²³	14 ²⁴	15 ²⁵	16 ²⁶
17 ²⁷ Bồ Tát Phật Tử	18 ²⁸ Lễ Sám Hối Hoàn Kinh Vu Lan	19 ²⁹ Vía Địa Tạng Vương Bồ Tát Bồ Tát Tăng Ni Khai Kinh Địa Tạng	20 ^{1,8}	21 ²	22 ³	23 ⁴ Huân Tu Niệm Phật
24 ⁵ Huân Tu Niệm Phật	25 ⁶	26 ⁷	27 ⁸	28 ⁹	29 ¹⁰ 	30 ¹¹ LS Ohio Tổ Chức Tết Nhi Đồng

GHI CHÚ:

Chủ Nhật 03/09/17 Tu Viện LS ADiĐà Tổ Chức Đại Lễ Vu Lan
Chủ Nhật 10/09/17 LS Ohio Tổ Chức Đại Lễ Vu Lan

Chủ Nhật	03/09/17	Bồ Tát Phật Tử	Thứ Hai	18/09/17	Lễ Sám Hối Hoàn Kinh Vu Lan
Thứ Hai	04/09/17	Lễ Sám Hối	Thứ Ba	19/09/17	Vía Địa Tạng Vương Bồ Tát Bồ Tát Tăng Ni Khai Kinh Địa Tạng (Tung 1 Tháng)
Thứ Ba	05/09/17	Vía Đức Mục Kiền Liên Bồ Tát	Thứ Bảy	23/09/17	Chủ Nhật 24/09/17 Huân Tu Niệm Phật
Thứ Tư	06/09/17	Lễ Mãn Hạ Tự Tử Tu Viện LS ADiĐà & LS Ohio	Thứ Bảy	30/09/17	LS Ohio Tổ Chức Tết Nhi Đồng
Chủ Nhật	17/09/17	Khánh Tuế - Dallas, TX			
		Bồ Tát Phật Tử			

LỊCH TRÌNH TU HỌC THÁNG 10

2017

LINH SƠN

ADiĐà Viện | Amida Center
362 County Road 4919 | Quitman, Texas 75783
903 | 967.2451

Ohio
4045 Cleveland Avenue | Columbus Ohio 43224
614 | 476.3758

Thời Khoá

Thường Nhật từ Thứ Hai - Thứ Bảy

Niệm Phật: 8 am -10 am / 3 pm- 5 pm

Công Phu Khuya: 4 am | Công Phu Chiều: 6 pm

Chủ Nhật Công Phu Khuya: 4 am
Lễ Cầu An Cộng Đồng: 2 pm

Ghi Chú:

- Tại Tu Viện Linh Sơn ADiĐà lịch trình Lễ Bế Tắt được ấn định đúng theo ngày 15 & 30 Âm Lịch, tháng thiếu thì vào ngày 29, chừ Bờ Bờ Tắt giới từ muốn về tham dự xin lưu ý; và
- Để hỗ trợ bề lạt giới từ ở phương xa nếu không có đủ cơ duyên về đạo tràng nay có thể thỉnh giới viên thông, xin điện thoại đến Tu Viện hoặc đạo tràng Linh Sơn Ohio lúc 8:00 AM theo lịch trình.
- Lễ Bế Tắt được phân làm bốn mùa:**
 - Mùa Xuân từ đầu tháng 1 - cuối tháng 3 Âm
 - Mùa Hạ từ đầu tháng 4 - cuối tháng 6 Âm
 - Mùa Thu từ đầu tháng 7 - cuối tháng 9 Âm
 - Mùa Đông từ đầu tháng 10 - cuối tháng 12 Âm

Chủ Nhật	Thứ Hai	Thứ Ba	Thứ Tư	Thứ Năm	Thứ Sáu	Thứ Bảy
1 ^{12/8} Bố Tắt Phật Tử	2 ¹³ Bố Tắt Tăng Ni Rằm Trung Thu	3 ¹⁴ Lễ Sám Hối	4 ¹⁵ Bố Tắt Tăng Ni Rằm Trung Thu	5 ¹⁶	6 ¹⁷	7 ¹⁸
8 ¹⁹	9 ²⁰	10 ²¹	11 ²²	12 ²³ Lễ Hủy Kỳ HT Hư Văn LS Ohio (DL)	13 ²⁴	14 ²⁵
15 ²⁶ Bố Tắt Phật Tử	16 ²⁷	17 ²⁸	18 ²⁹ Lễ Sám Hối	19 ³⁰ Bố Tắt Tăng Ni Hoàn Kinh Địa Tạng	20 ^{1/9}	21 ²
22 ³	23 ⁴	24 ⁵	25 ⁶	26 ⁷	27 ⁸	28 ⁹
29 ¹⁰ Huân Tu Niệm Phật	30 ¹¹ Lễ Hủy Kỳ HT Hư Văn Tu Viện LS ADiĐà (ÁL)	31 ¹²			Huân Tu Niệm Phật	

GHI CHÚ:

Chủ Nhật	01/10/17	Bố Tắt Phật Tử	Thứ Tư	18/10/17	Lễ Sám Hối
Thứ Ba	03/10/17	Lễ Sám Hối	Thứ Năm	19/10/17	Bố Tắt Tăng Ni Hoàn Kinh Địa Tạng
Thứ Tư	04/10/17	Bố Tắt Tăng Ni Rằm Trung Thu	Thứ Bảy	28/10/17	Chủ Nhật 29/10/17 Huân Tu Niệm Phật
Thứ Năm	12/10/17	Lễ Hủy Kỳ HT Hư Văn LS Ohio (DL)	Thứ Hai	30/10/17	Lễ Hủy Kỳ HT Hư Văn Tu Viện LS ADiĐà (ÁL)
Chủ Nhật	10/15/17	Bố Tắt Phật Tử			

Chủ Nhật	Thứ Hai	Thứ Ba	Thứ Tư	Thứ Năm	Thứ Sáu	Thứ Bảy
5 ¹⁷ Bồ Tát Phật Tử Tổ Chức Vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát Tu Viện LS ADiĐà & LS Ohio			1 ^{13/9}	2 ¹⁴ Lễ Sám Hối	3 ¹⁵ Bồ Tát Tăng Ni	4 ¹⁶
12 ²⁴ Huân Tu Niệm Phật	6 ¹⁸	7 ¹⁹ Vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát	8 ²⁰ Huân Tu Niệm Phật	9 ²¹ Huân Tu Niệm Phật	10 ²² Huân Tu Niệm Phật	11 ²³ Huân Tu Niệm Phật
19 ² Bồ Tát Phật Tử	13 ²⁵	14 ²⁶	15 ²⁷	16 ²⁸ Lễ Sám Hối	17 ²⁹ Vía Đức Phật Dược Sư Bồ Tát Tăng Ni	18 ^{1/10}
26 ⁹ Huân Tu Niệm Phật	20 ³	21 ⁴	22 ⁵	23 ⁶ Lễ Tạ Ôn Huân Tu Niệm Phật	24 ⁷ Huân Tu Niệm Phật	25 ⁸ Huân Tu Niệm Phật

GHI CHÚ:

Thứ Năm 02/11/17 Lễ Sám Hối
 Thứ Sáu 03/11/17 Bồ Tát | Tăng Ni
 Chủ Nhật 05/11/17 Bồ Tát | Phật Tử
 Tu Viện LS ADiĐà & LS Ohio Tổ Chức Vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát
 Thứ Ba 07/11/17 Vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát

Thứ Tư 08/11/17 - Chủ Nhật 12/11/17 Huân Tu Niệm Phật 5 Ngày
 Thứ Năm 16/11/17 Lễ Sám Hối
 Thứ Sáu 17/11/17 Vía Đức Phật Dược Sư | Bồ Tát | Tăng Ni
 Chủ Nhật 19/11/17 Bồ Tát | Phật Tử
 Thứ Năm 23/11/17 - Chủ Nhật 26/11/17 Lễ Tạ Ôn | Huân Tu Niệm Phật 4 Ngày

LINH SƠN

ADiĐà Viện | Amida Center
 362 County Road 4919 | Quitman, Texas 75783
 903 | 967.2451

Ohio
 4045 Cleveland Avenue | Columbus Ohio 43224
 614 | 476.3758

Thời Khoá Thường Nhật từ Thứ Hai - Thứ Bảy

Niệm Phật: 8 am -10 am / 3 pm- 5 pm
 Công Phu Khuya: 4 am | Công Phu Chiều: 6 pm
Chủ Nhật Công Phu Khuya: 4 am
 Lễ Cầu An Cộng Đồng: 2 pm

Ghi Chú:

- Tại Tu Viện Linh Sơn ADiĐà lịch trình Lễ Bồ Tát được ấn định đúng theo ngày 15 & 30 Âm Lịch, tháng thiếu thì vào ngày 29, chừ Bồ Tát bắt đầu từ muộn và tham dự xin lưu ý; và
- Để hỗ trợ bồ tát giới từ ở phương xa nếu không có đủ cơ duyên về đạo tràng nay có thể thỉnh giới viên thông, xin điện thoại đến Tu Viện hoặc đạo tràng Linh Sơn Ohio lúc 8:00 AM theo lịch trình.
- Lễ Bồ Tát được phân làm bốn mùa:**
 - Mùa Xuân từ đầu tháng 1 - cuối tháng 3 Âm
 - Mùa Hạ từ đầu tháng 4 - cuối tháng 6 Âm
 - Mùa Thu từ đầu tháng 7 - cuối tháng 9 Âm
 - Mùa Đông từ đầu tháng 10 - cuối tháng 12 Âm

LỊCH TRÌNH TU HỌC THÁNG 12

2017

Chủ Nhật	Thứ Hai	Thứ Ba	Thứ Tư	Thứ Năm	Thứ Sáu	Thứ Bảy
3 ¹⁶ Bổ Tát Phật Tử Tổ Chức Rằm Hạ Nguyên Tu Viện LS ADiĐà & LS Ohio	4 ¹⁷	5 ¹⁸	6 ¹⁹	7 ²⁰	8 ²¹ Lễ Sám Hối	9 ²² Bổ Tát Tăng Ni Rằm Hạ Nguyên
10 ²³	11 ²⁴	12 ²⁵	13 ²⁶	14 ²⁷	15 ²⁸	16 ²⁹ Lễ Sám Hối
17 ³⁰ Bổ Tát Tăng Ni Phật Tử	18 ^{1/11}	19 ²	20 ³	21 ⁴	22 ⁵	23 ⁶ An Cư Kết Đông
24 ⁷	25 ⁸	26 ⁹	27 ¹⁰	28 ¹¹	29 ¹²	30 ¹³
An Cư Kết Đông - Phật Thất 10 Ngày (từ ngày 23/12/17 đến 01/01/18)						
Lễ Sám Hối	31 ¹⁴					

GHI CHÚ: Chủ Nhật 03/12/17 Tổ Chức Rằm Hạ Nguyên @ Tu Viện LS ADiĐà & LS Ohio
An Cư Kết Đông 10 NGÀY (23/12/17 - 01/01/2018)

Thứ Sáu	01/12/17	Lễ Sám Hối	Chủ Nhật	17/12/17	Bổ Tát Tăng Ni Phật Tử
Thứ Bảy	02/12/17	Bổ Tát Tăng Ni Rằm Hạ Nguyên	Thứ Bảy	23/12/17	Khai Thất An Cư Kết Đông 10 Ngày
Chủ Nhật	03/12/17	Bổ Tát Phật Tử	Chủ Nhật	31/12/17	Lễ Sám Hối
Thứ Bảy	16/12/17	Lễ Sám Hối			

Giải Thất
Thứ Hai 01/01/2018
(Tết Dương Lịch)
Quý Ý | Tho Bỏ Tất Giới
Tung Giới Bồ Tát
Tăng Ni | Phật Tử

LINH SƠN

ADiĐà Viện | Amida Center
362 County Road 4919 | Quitman, Texas 75783
903 | 967.2451

Ohio
4045 Cleveland Avenue | Columbus Ohio 43224
614 | 476.3758

Thời Khoá

Thường Nhật từ Thứ Hai - Thứ Bảy

Niệm Phật: 8 am -10 am / 3 pm- 5 pm

Công Phu Khuya: 4 am | Công Phu Chiều: 6 pm

Chủ Nhật Công Phu Khuya: 4 am

Lễ Cầu An Cộng Đồng: 2 pm

Ghi Chú:

- Tại Tu Viện Linh Sơn ADiĐà lịch trình Lễ Bồ Tát được ấn định đúng theo ngày 15 & 30 Âm Lịch, tháng thiếu thì vào ngày 29, chư Bồ Tát giới từ muốn về tham dự xin lưu ý, và
- Để hỗ trợ bỏ tất giới từ ở phương xa nếu không có đủ cơ duyên về đạo tràng nay có thể thỉnh giới viễn thông, xin điện thoại đến Tu Viện hoặc đạo tràng Linh Sơn Ohio lúc 8:00 AM theo lịch trình.

Lễ Bồ Tát được phân làm bốn mùa:

-Mùa Xuân từ đầu tháng 1 - cuối tháng 3 Âm

-Mùa Hạ từ đầu tháng 4 - cuối tháng 6 Âm

-Mùa Thu từ đầu tháng 7 - cuối tháng 9 Âm

-Mùa Đông từ đầu tháng 10 - cuối tháng 12 Âm

Tết Nguyên Đán Mậu Tuất
Thứ Sáu, 16 Tháng 2, 2018

Một thời, đức Phật ở tại nước Xá Vệ, rừng Kỳ Đà, vườn Cấp Cô Độc. Vào buổi chiều, dân chúng trong thành rủ nhau đến thăm Thế Tôn. Bấy giờ Ngài vì vô số chúng sanh vây quanh trước sau, thuyết giảng pháp yếu.

Khi ấy, Tôn Giả Xá Lợi Phất dắt nhiều chúng Tỳ Kheo đi kinh hành. Các vị Mục Kiền Liên, Đại Ca Diếp, A Na Luật, Ly Bà Đa, Ca Chiên Diên, Mãn Từ Tử, Ưu Ba Ly, Tu Bồ Đề, La Hầu La, A Nan ... mỗi người đều dắt một số Tỳ kheo đi kinh hành. Đề Bà Đạt Đa cũng dẫn nhóm của mình tự đi kinh hành.

Nhân đó, đức Thế Tôn dạy hội chúng, trong đó có các Tỳ kheo đang ngồi nghe pháp. Ngài nói: *"Người đời về thân cận và tánh tình mỗi mỗi tự thích hợp với nhau. Người hiền cũng làm bạn với người hiền, người ác cũng làm bạn với người ác. Cũng như sữa tương ưng với sữa, bơ tương ưng với bơ, phần uế cùng tương ưng với phần uế. Căn tánh, hành động, phép tắc của mỗi chúng sanh mỗi tự tương ưng. Người hiền tương ưng với người hiền, người ác tương ưng với người ác."*

Các ông có thấy Tỳ kheo Xá Lợi Phất dắt các Tỳ kheo đi kinh hành kia chăng?"

- Thưa vâng, thấy.

Phật bảo các Tỳ kheo: *Những người ấy đều là hàng có trí tuệ.*

Đức Phật chỉ nhóm Tỳ kheo đang đi với Tôn giả Mục Kiền Liên và bảo: *Những Tỳ kheo ấy đều là hàng có thần túc.*

Với các Tỳ kheo trong nhóm của Ca Diếp, Ngài bảo: *Các người ấy đều thật hành mười một pháp đầu đà.*

Như thế, tuần tự đến các Tỳ kheo của A Na Luật: *Các hiền sĩ ấy đều là hàng thiên nhân đệ nhất.*

Với các Tỳ kheo đang đi với Ly Bà Đa: *Những người ấy đều là hàng nhập định.*

Và các Tỳ kheo trong nhóm Ca Chiên Diên: *Những thượng sĩ ấy đều giỏi phân biệt nghĩa lý.*

Các Tỳ kheo thuộc về Mãn Từ Tử: *Đó là những người thuyết pháp.*

Những Tỳ kheo đang đi với Ưu Ba Ly: *Đó là hàng giữ gìn giới cấm.*

Nhóm Tu Bồ Đề: *Các thượng nhân ấy đều là bậc giải KHÔNG đệ nhất.*

Các Tỳ kheo cùng đi với La Hầu La: *Đó là hàng đầy đủ giới.*

Với nhóm của A Nan: *Những người ấy đều là hàng đa văn đệ nhất, nghe rồi không quên.*

Về phần các Tỳ kheo đi chung với Đề Bà Đạt Đa, Phật xác định: *Đó là những người lấy việc ác làm đầu, không có gốc lành.*

Ngài nói bài kệ:

*Chớ cùng ác tri thức
Cùng người ngu làm việc
Nên cùng thiện tri thức
Giao thiệp với người trí
Nếu người vốn không ác
Gần gũi với người ác
Sau ắt thành nhân ác
Tiếng ác đồn khắp nơi*

Câu chuyện đức Phật dạy các Tỳ kheo trong buổi chiều, cùng với bài kệ của Ngài, được các Tỳ kheo truyền đi và học thuộc nhanh chóng.

Hơn 30 đệ tử của Đề Bà Đạt Đa nghe bài kệ, ngấm nghĩ nghĩa lý ấy, họ nhận ra lỗi lầm của mình qua sự so sánh của Phật về các đồ chúng của những vị đệ tử thượng túc. Tại sao các đệ tử kia đều là hàng trí tuệ hoặc đa văn ... còn chúng mình lại là "những người không có gốc lành?"

Tất cả rủ nhau đến chỗ Phật, cúi đầu lễ dưới chân Ngài, xin sám hối: Chúng con ngu si mê lầm, không biết chánh tà, bỏ thiện tri thức mà gần ác tri thức. Cúi xin Thế Tôn tha thứ, về sau không dám tái phạm.

Đức Phật bảo các Tỳ kheo: *Cho phép các ông sám hối lỗi lầm, sửa điều đã làm, chỉnh đốn điều sắp làm, đừng phạm lại.*

Khi ấy, các Tỳ kheo vâng lời Phật dạy, tìm chỗ vắng nỗ lực tu tập thiền quán, và tất cả đều chứng quả A la hán.

Pháp LŨI

www.buddhismtoday.com



THÀNH CÔNG TRONG VIỆC KINH DOANH

Một thời, Thế Tôn trú ở Kosambi, vườn Ghosita, rồi Tôn giả Sàriputta đi đến đánh lễ và bạch Thế Tôn:

“Bạch Thế Tôn, do nhân gì, duyên gì có người buôn bán thất bại, không thành tựu như ý muốn? Có người buôn bán thành tựu như ý muốn và thành tựu ngoài ý muốn?”

Phật dạy:

“Này Sàriputta, có hạng người đi đến vị Sa môn, hứa hẹn giúp đỡ nhưng không cho như đã hứa. Người ấy, sau khi thân hoại mạng chung đi đến chỗ này, dẫu có buôn bán gì cũng đi đến thất bại, không thành tựu như ý muốn.

Như ở đây, này Sàriputta, có hạng người đi đến vị Sa môn hứa hẹn giúp đỡ, và người ấy đã cho như đã hứa. Sau khi thân hoại mạng chung, người ấy đi đến chỗ này, dẫu buôn bán gì cũng thành tựu như ý muốn.

Ở đây, này Sàriputta, có hạng người đi đến vị Sa môn hứa hẹn giúp đỡ, và người ấy đã cho nhiều hơn như đã hứa. Người ấy sau khi thân hoại mạng chung, đi đến chỗ này, dẫu buôn bán gì cũng đạt được thành tựu ngoài ý muốn.

LỜI BÀN:

Hàng Phật tử tại gia, ngoài việc tu học còn có một nhiệm vụ khác vô cùng quan trọng là lo kiếm sống. Không ít người trong hàng Phật tử kiếm sống bằng nghề buôn bán, kinh doanh lương thiện. Tuy nhiên, không hẳn ai cũng buôn bán thành công dù tận lực với công việc.

(ĐTKVN, Tăng Chi Bộ I, chương 4, phẩm Không hý luận, phần Buôn bán, VNCPHVN ấn hành 1996, tr. 708)

TU VIỆN LINH SƠN ADIĐÀ

TẾT NGUYÊN ĐÁN

2017

TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI

TOÀN THỂ QUÝ VỊ PHẬT TỬ, QUÝ ĐỒNG HƯƠNG
VĂN TẬP VỀ TU VIỆN THAM DỰ
LỄ CẦU AN ĐẦU NĂM VÀ RẪM THUỘNG NGUYÊN

ĐƯỢC TỔ CHỨC VÀO

CHỦ NHẬT
NGÀY 5 THÁNG 2, 2017
(Tức Mùng 9 Tết Nguyên Đán)

THỜI GIAN: 11 AM

ĐỊA ĐIỂM

362 COUNTY ROAD 4919
QUITMAN, TEXAS 75783
(903) 967-2451

CHƯƠNG TRÌNH

4.00 AM TRIỆU THỜI KHÓA TỤNG

11.00 AM CÚNG NGỌ

TIẾN CÚNG CHU GIÁC LINH

1:00 PM LỄ CẦU AN ĐẦU NĂM

VÀ RẪM THUỘNG NGUYÊN

- MÚA LÂN
- KHÁNH HỖ NĂM MỚI
- CHÚC PHÚC CHO NHAU
- PHÁT LỘC
- TIẾN CÚNG CHU HƯƠNG LINH
- THỌ TRAI THÂN MẬT ĐẦU NĂM
- HOÀN MÃN



THE LINH SON PAGODA OF OHIO
4045 CLEVELAND AVENUE
COLUMBUS OHIO 43224

Non-Profit Org
US Postage
PAID
Columbus Ohio
Permit No.8484

Current Resident or

(Insert Address Label Here)

*Như thú hoa tươi đẹp vừa có màu sắc lại có hương thơm,
Những người nói điều lành và làm điều lành sẽ đem lại kết quả tốt.*

PHÁP CỤ - 52

• Năm Mới An Vui Hạnh Phúc •